

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet



Kära Vasavänner,
Plötsligt är vi inne på andra halvan av sommaren. Det är fortfarande

både soligt och varmt för det mesta, till stor glädje, och ljuset finns kvar. Kurt och jag gillar vårt land och därför väljer vi att resa runt igen. Vi började med en Norrlandsturné.

4 juli träffade vi många tidigare Vasamedlemmar från Härnösand och åkte på en utflykt tillsammans till Västanå-fallet. Mycket vackert och trevligt att återigen träffas.

Vi åkte vidare till Luleå och



Höga Kusten-bron

Kiruna. Många trivsamma dagar. Avslutade denna semester på Västkusten.

En del loger har samlats till Sveriges och USAs nationaldagar, 6 juni och 4 juli, vilket är trevliga traditioner.

Nu stundar snart kommande traditioner, kräftskivor och för en del även surström-

mingskalas. Det är med glädje man ser fram emot att träffas igen.

Logen Uddevalla nr 638 ordnar Korpagille i slutet av augusti - en trevlig kväll brukar det vara.

Logen Göteborg nr 452 förbereder intensivt sitt 100-årsjubileum som kommer att ske den 7 september. Det lär bli en mycket fin, högtidlig och minnesrik dag/kväll.

Därefter börjar logemötena så smått igen, vilket blir med glädje vi träffas igen, i sann Vasa-anda.

Exekutiva Rådet kommer att träffas i Ljungby 28-29 september och

Forts... sid 2

Logen Karlstad 70 år

Helgen 2-3 augusti präglades av fest och glädje. Vi börjar på fredagskvällen med 70-årsfirandet av Logen Karlstad nr 632. Logen bildades den 2 maj 1954. De som var drivande för logens bildande var Elsa Fletwood, en framstående och energisk Vasasyster och Sigurd Gustavson, Erik Gustavsons far. Han blev sedermera grundare av Emigrantregistret. Logen Karlstad har haft en stor betydelse för Vasa Orden av Amerika. Jag beklagar att logen och Kinship center tvingades lämna de historiska lokalerna vid residenset i Karlstad, där även Distriktsloge nr 19 hade stora delar av sitt arkiv.

Många loger hade hörsamt inbjudan till Karlstad för att delta i firandet och ingen

blev besviken. Logen öppnades och gästande Vasasyskon fördes in och presenterades.

Vi fick vara med om en mycket fin flaggceremoni, som utfördes av flickor från Gundegabaletten iförda Sverigedräkter. Flickorna gjorde snabba klädbyten och vi fick njuta av flera nummer där även Gunta Liede, ledare för gruppen, var med och dansade. Grymt imponerande.

DM Maggie Ahlin Thelin delade ut Distriktets förtjänstecken till PS Gunnel Lunde och CM Eva Arpman. SLD DL19 Einar Savolainen Grön delade ut 60-årsmärket till Kjell Berglund.

Flera av gästerna framförde hälsningar och CM Eva Arpman läste inkommande

Forts... sid 2

Kalendarium:

- 24 augusti - Logen Uddevalla, Korpagille
- 7 september - Logen Göteborg 100 år
- 28-29 september - ER-möte i Ljungby



Ur innehållet:

Logen Lidköping4
Logen Stockholm.....5
Bilder från 70-årsjubileet6



DMhar ordet...

ha vårt ER-möte, med planering inför vårens Distriktsmöte. Även DL20 kommer att ha sitt ER-möte då. Det känns som det är av vikt att vi samlas och diskuterar framtiden, då vi två blir ett distrikt. Dessa möten kommer också att hållas i Ljungby Kristi himmelfärds-helgen 2025. Det jobbas i grupper med stadgarna och nomineringarna.

Distriktskassörerna har gjort ett mycket grundligt och bra jobb med budgetprognoser inför framtiden. Tack för allt jobb ni alla lägger ner.

Det är av stor vikt att vi alla ställer upp för varandra och jobbar framåt.

Avlutar dessa rader med helgens jubileum vi varit på; 2 augusti firades Logen Karlstad nr 632 sitt 70-årsjubileum, en fantastisk dag och

kväll. Lördagen samlades vi i Filipstad till en god lunch, därefter samling vid Mausoleet för en fin minnesstund av John Ericsson, som efterföljdes av en rekonstruktion av det berömda sjöslaget vid Hampton Roads. Lördagskvällen samlades vi åter i Karlstad. Connie Grön har skrivit om denna helg som ni kan läsa här i Kärven.

Jag vill nämna några ord om Erik Gustavson, Ordförande i Logen Karlstad nr 632. Erik är den som i många år jobbat hårt för dessa arrangemang i Karlstad, tidigare även gällande Årets Svensk-Amerikan. Han, tillsammans med sin kära hustru Ellinor, har lagt ner ett otroligt arbete inför varje år. De är fantastiska. Jag vill med hela mitt hjärta framföra ett stort och varmt **TACK** till Erik och Ellinor.



Jag och Kurt önskar er alla kära Vasasyskon en fortsatt skön sommar och en kommande vacker höst. Ser fram emot att besöka er framöver.

*I Sanning och Enighet,
Er Distriktsmästare
Maggie Ahlin Thelin*

Logen Karlstad...



DFT överlämnas till Gunnel Lunde och Eva Arpman



60-årsmärke utdelas till Kjell Berglund

telegram.

Middagen serverades på nyrenoverade Stadshotellet. Som vanligt högt till tak och ett underbart sorl. Jag fick äran att hålla högtidstalet, vilket jag gjorde med glädje.

Vid ankomsten spelade Ransäter spelmanslag med inte mindre än fem nyckelharpor. Skålar för vår Orden hölls av Ewa Pilhammar, logens skål av Connie Grön och tacktal



Ransäter spelmanslag underhöll oss före middagen

av Maggie Ahlin Thelin. Kvällen avslutades med dansmusik av MÖR.

Lördagen började med lunch som hölls av Filipstadskommun och John Ericssongruppen på hotell Hertig Carl. Broder Erik stod i sin vackra folkdräkt och tog emot oss då vi anlände. Vi välkomnades till bords av kommunstyrelsens ordförande Christer Olsson.

Efter en trevlig lunch tog vi oss alla till John Erikssons Mausoleum på kyrkogården invid Kyrkviken. I fanborgen fanns Sveriges, Amerikas, Vasa

Orden av Amerikas, Lottakårens och Odd Fellows fanor.

Karlstad musikkår spelade välkomstmusiken. Dagens solist var Pernilla Möllberg, reporter på Filipstads tidning. Solen strålade och det var fantastiskt vackert. Som tur var kom det lite moln som gjorde att det blev en behaglig temperatur.

Erik Gustavson hälsade oss välkomna och lämnade ordet till Kyrkoherde Jaana Pollari Lindström. Hon talade om vikten av vänskap, om att stötta och se varandra i dessa

oroliga tider.

Tal hölls av konsul Kirninder Braich från Amerikanska ambassaden. Han talade om den långa vänskapen med Sverige, betydelsen av att ha goda handelsförbindelser. Han tackade John Ericsson för allt han gjort för USA. Han, liksom flera av talarna, talade om vikten av att bygga nätverk.

Carl-Jan Granqvist höll ett mycket inspirerande tal där han särskilt beskrev järnet och mineralernas betydelse för Sveriges utveckling till ett mycket framgångsrikt land. Han avslutade med att peka på toppen av mausoleet där det är en jordglob som symboliserar det globala engagemanget. På den sitter den amerikanska örnen med en fredskvist i näbben. Carl-Jan fick motta varma applåder.

Carl-Jan tillsammans med hemvärvnet lade ner en krans som utformats som en gulblå propeller vid sarkofagen i Mausoleet. Representant för Odd Fellow, tillika medlem av vår Orden, Leif Ström lade ner kransen från Odd Fellow-logen John Ericsson.

Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin berättade om Vasa Orden av Amerika och att vi idag är en kultur- och vänskapsorganisation med loger i USA, Kanada och Sverige. Orden startade i USA 1896 som en hjälporganisation för de stora skarorna av svenska immigranter.

Nils och John Ericsson-stipendiet utdelades av kommunstyrelsens ordförande Christer Olsson till Oskar Andersson som driver företaget STS, Spalla Target Systems.

Ett intressant tal hölls även av Värmlands landshövding Georg Andren. Stunden vid mausoleet avslutades med Värmlandsvisan. Vi vandrade ner för den branta backen och tog plats för att se rekonstruktionen av slaget vid



Kyrkoherde Jaana Pollari Lindström



Konsul Kirninder Braich



Stipendiemottagaren Oskar Andersson

Hampton Roads som ägde rum under det amerikanska inbördeskriget. Erik Gustavson guidade oss genom slaget. Utvandrarerna John Ericsson, konstruktören till Monitor,



Carl-Jan Granqvist

konstruktören till Monitor, fick en viktig historisk betydelse.

Stor publik hade anlänt för att se slaget utspelas på Kyrkviken. I slutminuten av slaget öppnades sig himmelen så vi skyndade till våra bilar.

På lördagskvällen hälsades vi välkomna till kvällens middag på Claessons restaurang av Karlstads kommuns ordförande Monika Gundahl. Middagen hölls för att fira Kinship centers 60-årsjubileum.

Kvällen inleddes med att vi samlades i föreläsningssalen. Erik Gustavson visade ett bildspel om Kinships historia, som startades av hans far Sigurd Gustavson. Något som hans son Erik har drivit vidare på ett mycket förtjänstfullt och framgångsrikt sätt.

Erik har också ofta samarbetat med landshövdingarna för Värmlands län. Senast med före detta landshövdingen Eva Eriksson, som närvarade under kvällen. Erik är personifierandet av att bilda nätverk och finna goda samarbetspartner. Något som vi i Vasa Orden av Amerika fått stor nytta av, inte minst under de år som vi utsåg Årets Svensk-Amerikan. Vi fick också se en film om John Ericssons liv och uppväxt.

Dagen avslutades med en god middag, där det hölls flera tal till ära för Kinship center. (Jag lämnar stafettspinnen vidare till någon som vill skriva en artikel om Kinships 60-åriga historia för att publicera i vår tidning).

Det sista talet hölls av fd. landshövding Eva Eriksson till Erik och hans hustru Ellinor. Många var vi som torkade en tår. Tack Eva. Kvällen avslutades med att Vasasyskonen Boel Johansson och P-G Öberg sjöng och spelade. En vacker och stämmningsfull avslutning på en mycket fin helg.

Connie Grön, fd. DMDL19

Lyckat 70-årsjubileum

Logen Karlstad nr 632 fyllde i maj i år 70 år, och detta firades med en gästloge i våra nya lokaler följt av en festmiddag på Stadshotellet. Efter det formella logemötet där 25 gäster från andra loger hälsades hjärtligt välkomna av vår ordförande Erik Gustavson, öppnades mötet upp för övriga gäster.

En verklig nestor i logen är Kjell Berglund, som varit medlem i 64 av de 70 åren, och han förärdades 60-årsmärket som delades ut av vår DD Einar Savolainen Grön. Som Einar påpekade ser vi fram emot att dela 65-årsmärket redan nästa år! Även vår kära medlem Stina Hellqvist har varit medlem i över 60 år; hon var förhindrad att närvara men kommer naturligtvis att tilldelas

märket vid ett annat tillfälle.

Två av logens medlemmar, CM Eva Arpman och PS Gunnel Lunde, uppvaktades av DM Maggie Ahlin Thelin som delade ut Distriktslogens förtjänsttecken för deras långa engagemang för logen. Även vår K Aina Svensson har tilldelats utmärkelsen och kommer att uppmärksammas vid ett senare tillfälle då hon inte hade möjlighet att närvara denna gång.

Totalt var vi 60 personer som presenterades en stämningsfull flaggparad med Sveriges, Amerikas, Kanadas och Vasas flagga, där fyra ungdomar från Gundegabaletten gjorde en mycket fin insats. Gundegabaletten, under ledning av vår medlem Gundega Lied, framförde också ett flertal fantastiska danser, avslutat av en hyllning till Sverige-Amerika.

Även Gustav Fröding och John Ericsson, gestaltade av Peter Stefansson och Leif Persson, gjorde entré och roade med ett muntert inslag.

Gratulationer och hälsningar framfördes från amerikanska ambassaden av konsul Kern Braich, och gratulationer från Storlogen, Distriktet och andra loger mottogs också.

Efter en liten drink vandrade vi vidare till Stadshotellet för en festmiddag. Vi hälsades välkomna av Ransätterspöjkeras fem nyckelharpor, och efter middagen bjöds upp till dans till bandet MÖR.

Logen Karlstad nr 632 fram-

för ett stort tack till alla gäster för ert besök och för alla gratulationer!

Anders Holmqvist

Fler bilder från jubileet finns på sidorna 6-9.

Logen Lidköping nr 636 Midsommarfirande med Ingrid Håkansson

Vi är nyss hemkomna från besök hos dottern i Örnsköldsvik. Vi har inga planer för midsommarfirande. I Hellekis ligger Falkängen, som är en liten hantverksby på Kinnekulle. En underbar miljö. Midsommar morgon vaknar vi till sol och värme och vid frukost planerar vi dagen.

Vi ringer en av våra medlemmar, och en mycket god Vasavän, Ingrid Håkansson. Om jag inte har fel så är Ingrid vår äldste medlem i Logen Lidköping nr 636 och DL19 Vasa Orden av Amerika. Hon har inga planer för dagen och vill gärna göra oss sällskap för att fira midsommar på Falkängen.

Från Ingrids boende går det utmärkt att ta rullstolen ner till Falkängen. Ingrid står för fikaten. Vi äter en god smörgås med midsommarsmaker och Ingrid äter en god bakelse och så avslutar vi med glass.

Vi har en trevlig stund med samtal om vår Orden där vi pratar om både gamla och nutida händelser, Vasavänner som inte längre finns bland oss, nya och gamla gemensamma vänner över hela Sverige men även i USA och Kanada. Vi pratar om hur det är i vår



Logemötet fick besök av Gustav Fröding och John Ericsson, gestaltade av Peter Stefansson och Leif Persson



Ingrid Håkansson tar en midsommarfika med Connie Grön

Orden idag och vad vi har på gång för framtiden inte minst 100-årsjubileet i Göteborg den 7 september.

Ingrid kan berätta om Göteborgs 60-årsjubileum som även då avhölls på Börsen och då med ca 300 gäster. Denna gången är vi ca 180 medlemmar och gäster.

En speleman spelar upp till dans runt den vackert klädda midsommarstången. Vi njuter en stund av ringlekarna och musiken. En härlig svensk midsommarafton är till ända. Till nästa midsommar har Ingrid passerat 100 år och då kanske vi sitter på samma plats och berättar om hur hundraårsjubileet i Göteborg firades.

Connie Grön FDM DL19.

4-julifirande



Vänstra sidan: närmast Birgitta Lundell, Ove Larsson, Annika Jaldenius, Irene Larsson, Alf Larsson och stående Carina Björk. Högra sidan: närmast Peter Engström, Gaby Kling, Jan-Ove Ahlgren, Inga-Maj Andersson och Ulla-Britt Essgren.

Den fjärde juli samlades ett 10-tal Vasasyskon för att fira USAs nationaldag. Firandet ägde rum hos syskonen Carina och Jan-Erik Björk. På programmet stod fika, frågesport och trevlig samvaro.

Text och foto: Jan-Erik Björk

Logen Stockholm

Lunchkryssning 25 maj

Båten Östanå 1 väntade på oss vid på Strömkajen, denna strålande, soliga och varma majdag. 31 medlemmar och gäster, vilka var glada över att ses igen, tog plats i matsalen och beställde lite förfriskningar, medan köket lagade vår lunch. Våra musikmästare,



Förväntansfulla båtresenärer Lena Jansson, Börje Jansson, Lisbet Slöö Westin och Ingegerd Svärd



Kulturledare Birgitta Westerlund (till höger) håller koll på läget

Elisabeth Brander och Anna-Lena Engström, inbjöd till sång och vad är mera typiskt för sommaren än "Idas sommarvisa". Första versen kunde de flesta hänga med i. Flera kända vårsånger fick stämbanden att vibrera.

O Hans Ögren hälsade oss välkomna till bords och

påminde om Bondepraktikans visdom - Idag är det Urban, sedan kommer Vilhelmina och Blenda. Det väder som vi har då, skall juni, juli och augusti också ha, så anteckna vädret under sommaren och skicka till Hans, så får han göra en utvärdering av sanningshalten...

Så kom maten. Kokt kolja, friterade kroppkakor eller karré. Vid vårt bord fick koljan bara nöjda matgäster.

Under resan informerade vår kunnige guide, Gunnar, om slott, gårdar, fästningar... som vi passerade, vilka som har byggt dem, när och hur och vilka som bott/bor i dem. Fantastiskt intressant. Han uttryckte också glädje över sången och ville gärna höra mera.

Vi säger TACK till våra fantastiska KL, Birgitta Westerlund och Maria Nihlén, som vaskar fram så intressanta och olika kulturella händelser, till allas fromma.

Fortfarande gassande sol, så keps och solhatt var skönt att ha på hemvägen.

*Text: Greta Ögren
Foto: Monika Åsmyr*

USA-besök 31 maj

Denna vackra och soliga fredag, landade Vasavännen Glenn Carlstrand och hans son Kevin i Stockholm. Vi var några från vår loge - KL Birgitta Westerlund, fd. LH Carl-Uno Manros och jag själv - som träffade Glenn och Kevin över en god lunch i Gamla stan. Glenn är medlem i Logen Svea nr 253, i Indianapolis, Indiana,



Vid bordet Carl-Uno Manros, Kevin Carlstrand, Glenn Carlstrand, Pia Norrman och Birgitta Westerlund

där han är ordförande.

Logen Svea är en mycket aktiv loge och månar verkligen om sin svenskhet. Man firar alla svenska traditioner som Midsommar och Lucia. Just Lucia blir i år extra speciell. Logens ungdomar håller nu på att lära sig de svenska luciasångerna (på svenska!) och ska medverka i det stora luciafirandet i december. Det blir ett publikt evenemang och man siktar på att få över 300 personer (inte bara Vasamedlemmar) i publiken! Kan vi slå detta?!

Glenn månar för den svenska kulturen samt våra seder och bruk. Glenn lär sig svenska digitalt och passade på att praktisera lite på oss; han klarade det galant. Dock fick han lite extra övning på ordet Lidingö...

I USA är det viktigt att hitta sina rötter och därför är det lättare att få medlemmar till svenska/skandinaviska föreningar. Logen är aktiv i att söka nya medlemmar och gör detta vid eget "bord" vid mässor etc.

Alla logemöten är informella. Glenn berättade att man har logemöte varannan månad, och däremellan, informella möten med picknick eller liknande.

Under lunchen framförde Glenn önskan att bli vänloge med Logen Stockholm och detta ligger nu hos logens styrelsen.

Text: Pia Norrman

Foto: restaurangens personal



Bilder från Logen Karlstads 70-årsfirande







**Logen
Karlstad
70 år**



Bildbidrag kommer från:

Anders Holmqvist
Charlotte Börjesson
Connie Grön
Markus Larsson
Torsten Torstensson

Manusstopp: 1 november 2024

Manus (Word format), gärna med foton (jpeg) som **inte** är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589
Birgit Hellström, Logen Knallen nr 745
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751