

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet



Kära Vasavänner!
Nu har äntligen våren, med lite skön temperatur, kommit till

oss. Som vi längtat! April detta år har verkligen varit tuff vädermässigt, vinter och vår om vartannat.

Nu har de flesta loger haft sina sista logemöten för vårterminen. Flera av er har fått nya medlemmar. Det är glädjande att veta och även min egen Logen Bråviken nr 751 har fått fem nya medlemmar som recipierades på vårt april möte.

Glädjande att få nya loge-

syskon i vår fina gemenskap, som vi alla har i våra loger. Fina logemöten och många trevliga, varierande efterkapitel samt god mat och dryck. Vi ska fortsätta ta hand om varandra i sann Vasaanda.

Senast vi samlades från olika loger var helgen 16-17 mars i Lidköping, då vi höll vår tjänstemannakurs. Dagen innan hade vi i Exekutiva Rådet möte.

Trevliga dagar och ett mycket trivsamt logemöte med ett härligt efterkapitel fick vi alla vara med på. Tack kära ni i Logen Lidköping som ställde upp och ordnade så vi fick det så bra hos er. Luncher och goda bakverk till kaffepauserna.



En stor ros till er alla.

Kurt och jag besökte Logen

Kalmar nr 628 på deras logemöte den 20 april.

Nu ser vi fram emot kommande lördag, den 4 maj, då vi ska åka till Ystad för att närvara på Logen Tomelilla nr 631s 70-årsjubileum.

Kommande ER-möte har vi till den 23 maj. Gällande kommande Distriktsmöten 2025 och pågående arbeten om hur det ska gå till, återkommer vi om under hösten.

Sommaren närmar sig och jag hoppas vi alla ska få härliga, soliga och lagom varma dagar att njuta av, tillsammans med nära och kära.

Forts... sid 2

Carl-Eric Carlsson får besök

Lördagen den 6 april gjorde vi en utflykt till Edsvära. Vi besökte Carl-Eric Carlsson, medlem i Logen Uddevalla nr 638 samt Hedersmedlem i DL19.

Carl-Eric är änkeman sedan hustru Britta gick bort för några år sedan. Carl-Eric är nu på sitt 94 år.

Logen Uddevalla har alltid varit en aktiv loge, inte minst har de haft många spännande studiecirkel - något som Carl-Eric deltagit i men inte längre kan, då kroppen inte riktigt är med honom.

Carl-Eric har lämnat Uddevalla och flyttat till en trevlig lägenhet i Edsvära med närhet till barn och barnbarn.

Carl Eric har haft många



uppdrag inom DL19. Han har varit Vice distriktssekreterare, Distriktssekreterare i 4 år, Vice distriktsmästare och därefter Distriktsmästare i DL19 åren 87-89.

Forts... sid 2

Kalendarium:

2024

- 23 maj - ER-möte zoom
- 2 augusti - Logen Karlstad 70 år
- 3 augusti - John Eriksson-dagen, Karlstad
- 7 september - Logen Göteborg 100 år



Ur innehållet:

DK har ordet2
Logen Bråviken3
Logen Stockholm.....3
Logen Knallen4





Tack till er alla kära vänner för det varma mottagande vi får när vi besöker er. Det är med glädje vi träffar er. Tack för allt gott arbete ni gör i era loger.

Vi ska vara rädda om varandra och ta hand om varandra i vår vänskaps och kulturorganisation.

Kurt och jag önskar er alla en fin sommar.



I Sanning och Enighet,
Er Distriktsmästare
Maggie Ahlin Thelin

lokaler och samtliga måltider på ett förträffligt sätt.

Ordförande Revisorerna Göran Bengtsson och jag hade fyra elever i kursen för Kassörer och Revisorer. Våra elever fick förutom kursmaterial även information om DL19s Årsredovisning 2023, som presenterades genom att visa PowerPointbilderna "Vad kostar Distriktslogen 2023/medlem" och Medlemsstatistik 2023-12-31" (se nedan).



Carl-Erik Carlsson...

Carl-Eric har varit medlem av Storlogens Exekutiva Råd för Sverige och Stormästare Lennart Pettersson utsåg honom som Storlogedeputerad för DL19 och också till Storlogekulturledare för Sverige. Vänskapen med SM Lennart Pettersson har betytt mycket för Carl-Eric.

Det är en ynnest för mig och Einar att ha Carl-Eric som en kär Vasabroder. En förebild som alltid kommit med ett vänligt och uppmuntrande ord, då man bett honom om råd eller kunskap.

Det blev ett mycket trevligt och givande besök där tiden gick fort. Att få sitta runt ett kaffebord och prata om vår Orden med någon som varit med så länge sker tyvärr för sällan idag. Carl-Eric hade plockat fram fotoalbum där vi fick se många gamla Vasavänner som inte finns med oss idag.

Vi fick också små anekdoter från distriktsmöten och många andra Vasaevenemang. Vi såg också många bilder på Carl-Eric med sin hustru Britta, ett mycket stiligt par, som gjort mycket för vår Orden. Och som Carl-Eric sa att de hade haft så mycket roligt med Vasavänner både i Sverige, USA och Kanada.

Vi fick se ett spännande



dokument där en Mrs. Anna Klerkäng förekommer. Hon får ett tack från President Eisenhower med hustru för ett dokument som framtog i Örebro och trycktes 1958, som hon skickat till dem.

Dokumentet berättar hur lilla Sverige mycket tidigt erkände Amerika som en självständig stat. Är det någon som vet vem Anna Klerkäng är eller var? Om möjligt hoppas vi att få med några bilder från detta dokument, som vi kommer att överlämna till Stormästare John Hanright vid Logen Göteborgs 100-årsjubileum 7 september.

Tack för besöket

Connie Grön FDM DL19

Einar Savolainen Grön SLD DL19

DK har ordet

Hemkommen från Tjänstemanutbildningen i Lidköping. En lärarik och trivsamt helg för många Vasasyskon. Ett stort tack till Logen Lidköping nr 636 som arrangerade mötes-

2023 års resultat minskade det Egna kapitalet med -34 842 kr. Även om det blev ett negativt resultat, så blev det ändå något bättre än vad som budgeterats, -60 000 kr. Det egna kapitalet uppgick 2023-12-31 till 268 033 kr.

Årsredovisningen har tidigare skickats ut till samtliga lokallager.

Medlemsantalet 2023-12-31 är 634 st. Nettoförlust 100 medlemmar, 47 nya och 147 tappade.

Passar på att återigen påminna om att bidrag för Medlemsvård/värvararrangemang finns att söka hos Distriktslogen. Ansökan med specifikation av program och beräknade kostnader skickas till Distriktssekreterare Birgit Hellström via epost: hellstrom.birgit@gmail.com

Bidrag finns också att söka hos Storlogen enligt tidigare översänd information.

I Sanning och Enighet
Ann-Sara Liljeblad
Distriktskassör

Logen Bråviken

Våren har börjat att komma till Norrköping, om än inte i full styrka. Vi har i vår loge haft årsmöte och två logemöten i år.

Årsmöte februari

På årsmötet var DD Britt-Marie Karlsson (Logen Englebrekt nr 619) med stab och installerade nya tjänstemän. Avgående tjänstemän avtackades för sitt arbete i logen.

Kurt Thelin framfördes till Altaret och mottog utmärkelsen till logens Hedersmedlem.

Efter avslutad loge följde ett trevligt efterkapitel med prat och skratt. Vi fick denna kväll njuta av en Jazzkvartett som spelade uppskattad musik.

Vi har under mars/april haft två logemöten; vi brukar på våra möten vara ca 45 personer. Vi har haft reception för fyra nya medlemmar under våren, samt välkomnat en broder från annan loge till vår loge. Efter avslutad loge samlas vi till trevliga efterkapitel. God mat och mycket skratt och prat.

Logemöte mars

Logen i mars hade vi en tvåmannaorkester vid namn Tigers. De spelade musik med välkända låtar från 50-, 60- och 70-talet. Det blev en hel del dans.

Logemöte april

På logen i april hade vår egen Kurt Oscarsson sammansatt kluriga musikfrågor. Mycket uppskattat.

Serveringspersonal avtackades, efter att ha hjälpt oss under åren. Till hösten flyttar vi till nya lokaler och får då en



Uppmärksamma logesyskon.

ny restauratör.

Vad händer i Norrköping under våren? Jo vi kommer att ha en sommarfest i maj och en samling ute vid ett friluftsråde i samband med den 6 juni.

Vi önskar er alla Vasasyskon en riktigt fin och skön sommar.

Britt-Marie Carlsson, O

Logen Stockholm

Årsmöte 23 februari

Äntligen en solig dag i Stockholm, vilket glädde oss på färden till årets första logemöte.

Till vacker orgelmusik från vår MM Elisabeth Brander, tog våra medlemmar plats i logesalen. O Pia Norrman öppnade mötet. SLD Einar Savolainen Grön och vår DD Connie Grön, båda från Logen Lidköping nr 636, infördes och alla hälsades välkomna.

Lars-Åke Sjöberg, vår tidigare DD och medlem av DL19, började med att vikariera som CM och ledde balloteringen av sju personer från nedlagda logerna Enköping och Härnösand. Alla sju blev inröstade och de från Enköping, vilka var närvarande, hälsades hjärtligt välkomna till Logen Stockholm och vi hoppas ni ska trivas och bli flitiga deltagare i logearbetet.

Därefter skulle alla rapporter läsas och budgetredovisning och revisionsberättelsen godkännas. KL Birgitta Westerlunds rapport uppmärksammades och applåderades. Ett fantastiskt varierat utbud av intressanta utställningar och aktiviteter har arrangerats av våra engagerade kulturledare till medlemmarnas bästa.

Dags för installation av logens tjänstemän. SLD Einar och DD Connie är ett rutinerat par och det hela skedde väldigt högtidligt och smidigt med hjälp av Lars-Åke och Ulla-Britt Krook från vår egen loge. Omvalda tjänstemän fick återta sina platser i god ord-

ning. Nyvalda tjänstemän, O Hans Ögren, VO Sylvie Köönverk, PS Richard Faxén och CM Maria Nihlén installerades var och en för sig.

Vår nye O Hans tackade för förtroendet att leda logens arbete och efter Ordens Vål avslutades mötet traditionsenligt och medlemmarna tågade ut till skön musik från läktaren.

I Gyllene matsalen väntade förrätten, gubbröra på kavring. Först utbringades Konungens Skål, följt av Kungssången och sedan lät vi oss väl smaka, för hungriga hade vi blivit. Till varmrätt serverades kycklingbröst med dragonsås och rostad potatis. Allt var väl lagat och mycket gott och stämningen vid borden var hög.

Ett vinlotteri avslutade middagen, men inte hade vi pratat klart. Det blev en stund i baren innan vi åkte hem, glada över att ha träffat både gamla och nya medlemmar i logen igen.

Text: Greta Ögren

Logemöte 22 mars

Våren håller sig borta, men vi logesyskon i Logen Stockholm håller oss inte borta. Den 22 mars hölls ett icke uppställt logemöte, som inleddes med musik. Vår Musikmästare Elisabet Brander spelade Smile av Charlie Chaplin.

Mötesförhandlingarna avklarades på "rekordtid", då det inte fanns några större ärenden på agendan. Vi valde dock en Nomineringskommitté som består av Ingegerd Svärd, Lage Jennerflod och Leif Sahlman.

Mötet avslutades med att Elisabet Brander spelade Moonlight Serenade av Glenn Miller, samtidigt som stjärnhimlen visades i taket.

Efterkapitlet bjöd på smörrebröd med lax till förrätt samt kåldolmar till varmrätt.

Kvällens underhållning var "Jag hör melodin natt och dag – ett program om kärlekens



Eva Lagerheim och Lasse Zachrisson bjuder oss på Edit Piaf.

lust och plåga i Edith Piafs liv och sånger” med Eva Lagerheim och Lasse Zachrisson.

Eva berättade om Edith Piafs öden från hennes födelse 1915 till hennes död 1963. Ediths uppväxt var allt annat än lätt – hon uppträdde redan som 14-åring tillsammans med sin far och försörjde sig sedan själv som gatusångare. Hon födde ett barn vid 17 års ålder, men dottern Marcelle avled bara två år gammal. Vi bjöds på flera av Edith Piafs kända och mindre kända sånger, så följsamt ackompanjerad av Lasse på dragspel.

Text: Pia Norrman
Foto: Ingela Folemar

Logemöte 26 april

Vi var ett 30-tal förhoppningsfulla medlemmar som samlats till en traditionell loge i Odd Fellows fina palats på Västra Trädgårdsgatan. Logens ordförande Hans Ögren hälsade oss välkomna och ledde mötets förhandlingar.

Vår ordenssyster Anna-Lena Engström återinstallerades för ännu en termin som en av logens musikmästare.

Till efterkapitlet anslöt sex gäster. Vid efterkapitlet serverade Odd Fellows kök fläskkarré med tillbehör, efter det att vi dessförinnan serverats en riklig silltallrik.

Våra båda musikmästare Elisabet Brander och Anna-Lena Engström framförde



Anna-Lena Engström installeras som Musikmästare. Hon flankeras av O Hans Ögren och CM Maria Nihlén

några musikaliska verk, bl.a. Anthem ur Chess. Anna-Lena sjöng även Idas sommarvisa, fast med en ny text. Så här låter första versen:

*Du ska inte tro du är gammal
Fast silver du fått i ditt hår.
Om blott du kan trivas med livet
Och glädas åt dagar som går.
Ibland kan det vara besvärligt
Med oro och sorger och ont
Ibland är det guldkantat härligt
För alla är livet mest sänt*



Våra musikmästare Anna-Lena och Elisabet.

Anna-Lena sjöng också ”Je ne regret rien”, en av Edit Piafs favoriter, på franska. Slutligen sjöng hon ”Det var dans bort i vägen” av Fröding. Vår andra musikmästare, Elisabet Brander, ackompanjerade under framträdandet. Våra musikmästares framträdande avslutades med en gissningslek, där vi fick gissa hur olika ordspråk slutade, sedan Anna-Lena läst början. Mycket uppskattat.

Innan vi övergick till lottdragningen, läste vår Kaplan Leif Sahlman sin dikt till Kvinnan, med efterföljande

Kvinnan, med efterföljande skål.

Efter lottdragningen bröts taffeln och de som ville fortsätta umgås samlades i baren. Framåt småtimmarna stängdes baren och vi alla begav oss hemåt.

Text: Leif Sahlman
Foto: Ingela Folemar

Logen Knallen

Logemöte 24 februari

Denna lördag samlades 51 Vasasyskon till vårens andra logemöte. Efter inledande ceremonier och förhandlingar följde installation av tjänsteman samt medaljutdelning.

Göran Bengtsson redogjorde därefter för Rekryteringsgruppens arbete. Föreningar och organisationer har kontaktats och inbjudits till Öppet Hus som hålls den 10 april i Simonsland. Gruppen hoppas naturligtvis på stor uppslutning för att få fler medlemmar och närvarande Vasasyskon uppmanades att ta med sig vänner och bekanta till informationstillfället, där förutom information serveras såväl fika som underhållning.

Efter en dryg timme var den formella delen av mötet avslutad och vi flyttade upp en våning och som vanligt tog minglandet fart. Efter ett litet tag var det dags för alla, vid det här laget, tomma magar att fyllas. När vi hittat våra platser, som dagen till ära var uppkallade efter amerikanska traditionella jazzlåtar, som till exempel Moonlight Serenade, bjöds vi på stekt kycklinglårfile med ramslökssmör, hasselbackspotatis, rostade grönsaker samt dryck enligt egen önskan. Det hela smakade förträffligt.

Efter diverse sedvanligt skålande och sjungande, tog vår Kulturledare Brita Sundström tillfället i akt att berätta om kommande aktiviteter vid sidan av logesammankomster. Efter detta serverades kaffe och kaka.



Så var det dags för underhållning. Upp på scenen trädde Kenneth Holmström (*bilden ovan*). Han trakterade många instrument, som olika typer av saxofoner, klarinett och gitarr. Dessutom visade han sig vara en god sångare. Han var tidigare medlem i dansbandet Drifters och blandade dansbandsmusik med traditionella gamla jazzlåtar, vars titlar fanns med som bordsnamn. Musiken var så medryckande att spontandans uppstod. Det gnlades nog på en och annan gammal klassiker på hemvägen efter denna mycket trevliga kväll.

Lennart Sundström, LH

Kulturaktivitet

Den 29 februari samlades 25



Brita Sundström och Birgitta Olsson studerar en boklåda.

deltagare från Logen Knallen utanför Biblioteksmuseet på Sturegatan, för att under bibliotekschefen Olof Berge Klebers kompetenta ledning bese något så unikt som världens enda Biblioteksmuseum.

Museet, som byggdes upp av verkliga eldsjalar, startades för att dokumentera och visa på folkbibliotekens och folkrörelsebibliotekens historia i hela landet, men större delen av samlingarna kommer från Sjuhärad.

Man har byggt upp autentiska miljöer som visar utvecklingen fram till idag med hjälp av ett stort antal insamlade föremål och böcker. Vi bänkade oss i IOGTs logesal hämtad från Bollebygd, där vi fick en målade resumé över folkbibliotekens historia.

Frågorna var många och intresset stort. Det första folkbiblioteket öppnades redan i slutet av 1700-talet i Småland. Museets äldsta böcker är från Borås Skarpskyttekårs bibliotek. Märkligt nog bekostades det med medel från rusdrycksbeskattningen.

Vi kunde sedan själva ströva runt och beskåda vilka titlar som fanns i olika boklådor. Försvarets böcker var passande nog förpackade i ammunitions-

lådor. Det blev en riktig nostalgitripp och många av oss kände igen böcker från vår egen barndom.

Vi promenerade sedan tvärs över gatan till Stadsbiblioteket, för en titt bakom kulisserna. Vi förundrades över de stora magasinerna i källaren, där många hyllor och skåp var fulla av böcker som inte längre platsar i bibliotekets lånehyllor.

Biblioteket härbärgerar imponerande 280.000 böcker. Den äldsta boken innehåller predikningar från 1600-talet. Här finns också en bok om svenska språket från början av 1700-talet. En komplett samling av Borås Tidning fick vi också se.

Efter detta givande besök avtackades vår kunnige guide med lite god choklad och vi begav oss vidare till en restaurang för afterwork. Där mötte oss en ljudnivå som var väl hög för känsliga äldre öron, men maten var god och vi fick ändå en angenäm kväll tillsammans.

Brita Sundström, KL

Icke uppställd loge

Den 23 mars träffades 44 Vasasyskon på restaurang Guld-kanten för en icke uppställd loge. Syftet var att äta brunch tillsammans. Under ett kort



Lorenz Ljungberg, Lone Almvik, Lennart Sundström och Kerstin Johansson låter sig väl smaka av den riktiga buffén.

inledande möte tryckte vår ordförande Jan speciellt på vikten av att alla engagerar sig i vårt stundande Öppet Hus den 10 april och vi uppmanades att ta med oss presumtiva medlemmar för att lyssna på informationen om vår Orden.

Efter detta kunde vi ta del av brunchens alla goda rätter, serverade på ett smakfullt sätt. Vi ställde oss i kö, och försedd med tallrikar dignande av bl.a. pannkakor med lönn-sirap, färska blåbär, minihamburgare, fisk och kött, bänkade vi oss vid de runda borden. Om man så ville kunde man även passa på att skåla för Logen Knallen i bubbel.

Efter att ha avslutat brunchen med kaffe och kakor, fanns möjlighet att köpa en lott per person. Många jublade när det visade sig att vinsten bestod i att välja en godsak från ett riktigt vinstbord. Därefter fick vi bordsvis gemensamt försöka finna ut vilken person med svensk anknytning som dolde sig bakom kluriga ledtrådar.

Högljudda diskussioner uppkom innan vi enades om något namn vid respektive bord. Det kunde vara allt mellan skådespelaren Ann-Margret till astronauten Buzz Aldrin.

På inbjudan angavs att vi gärna skulle klä oss i något amerikanskt. Cowboyhattar, diverse andra amerikanska kläder samt slipsar hade somliga letat fram ur gömmorna. Leine Johansson, kvällens värdinna, visade medhavda souvenirer från olika resor i USA. Hon berättade även var de inköpts och i vilket sammanhang.

Efter några trevliga timmar i goda vänners lag begav vi oss av hemåt, fortfarande mätta och belättna.

Lennart Sundström, LH



*Önskar alla vasasyskon
trevlig Midsommar samt
en underbart skön sommar!*

Manusstopp: 1 augusti 2024

Manus (Word format), gärna med foton (jpeg) som **inte** är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589
Birgit Hellström, Logen Knallen nr 745
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751