

# Vasa Kärven



**Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika**  
*En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*

## DM har ordet



Kära Vasavänner.  
Tänk så fort tiden går, senast jag skrev hade vi några möten

kvar innan året var slut. Vår julloge i Logen Bråviken nr 751 var stämmningsfull och avslutades traditionsenligt med att vår Kaplan Criss läste Tomten av Victor Rydberg.

Efter mötet samlades vi och åt god julmat. Senare fick vi besök av ett fint luciatåg, där efter kom tomten till oss med sin julsäck där det fanns många fina paket.

Vi önskade varandra en fin

julhelg och önskan om ett riktigt Gott Nytt År.

Jag hoppas ni alla fick trevliga helger tillsammans. Plötsligt ringde det nya året in, skottåret 2024. När det var sex dagar gammalt fick jag nöjet att resa till Stockholm och vara med och fira Logen Stockholm nr 589 som fyllde 90 år.

En fin kväll, med glada logesyskon, god mat och en mycket rolig överraskning till efterkapitlet, som jag lämnar till värdlogen att berätta om, kvällen fortsatte med härlig musik som vi dansade till. Tack för ett mycket trevligt jubileum.

Nu har flera loger haft sina årsmöten. Vi har haft glädjen att besöka två av dessa, Logen

Engelbrekt nr 619 (Västerås) och Logen Uddevalla nr 638.

Tack för det varma mottagandet och de stämmningsfulla logemötena och trevliga efterkapitlen hos er.

Vi har vårt eget årsmöte nästa vecka och veckan där efter reser vi till Gotland och installerar deras tjänstemän, vilket vi ser fram emot.

Det är alltid så trevligt att besöka er ute i landet, alltid lika varm stämning och glada Vasavänner.

Vi har haft ett digitalt ER-möte i januari. Nästa gång vi träffas är i Lidköping då vi har vårt ER-möte 15 mars, därefter tjänstemannakursen 16-17 mars. Jag ser fram emot denna

*Forts... sid 2*

## Medlemsvård med dans

Det är inte alltid så enkelt för våra medlemmar att besöka logen när man bor på äldreboende. För några dagar sedan besökte vi, Monica Olsson och jag, Charlotte Börjesson, vår medlem Margareta Åhlund på Svaleboskogens äldreboende. Margareta har tidigare varit logens Kulturledare och har ordnat många trevliga möten och aktiviteter i Göteborg. Idag är Monica logens Kulturledare

Just den dagen vi var på besök var det dans på eftermiddagen med de boende och personalen hade ordnat med god fika som även Monica och jag fick ta del av.

Det var härligt att se alla sjunga och gunga i takt till

kända låtar som dansbanden än idag spelar. För många dansglada blev flera svängom med personalen på dansgolvet. Det spratt även till i mina ben så jag var uppe och dansade runt med härliga och glada damer.



*Forts... sid 2*

## Kalendarium:

2024

- 15 mars - ER-möte
- 16-17 mars - tjänstemannakurs Lidköping
- 2 augusti - Logen Karlstad 70 år
- 7 september - Logen Göteborg 100 år



## Ur innehållet:

Logen Skövde .....2  
Logen Lidköping.....2  
Logen Härnösand .....3  
Logen Stockholm.....3



### DMhar ordet...

helg som är mycket givande, att gå på dessa kurser och att samlas från olika loger och dela erfarenheter och umgås är värdefullt och viktigt för oss alla. Lördagskvällen har vi glädjen att få vara med på Logen Lidköping nr 636s logemöte.

Det jobbas på, både i DL19 och DL20, med olika arbetsgrupper inför 2025, då vi ska bli ett distrikt. Mer information kommer längre fram.

Jag nämnde tidigare att tiden går fort. Vi har varit medlemmar i Vasa Orden av Amerika och Logen Bråviken nr 751 i 20 år nu. Svårt att förstå. Den värme och glädjen man möts av

vid alla härliga sammankomster med fina loge syskon uppskattar vi. Låt oss fylla detta år med trevliga upplevelser, träffa Vasavänner och förhoppningsvis kunna hälsa nya medlemmar välkomna i vår fina gemenskap.

Min kära man Kurt och jag vill önska er alla en fin vår, plötsligt dyker det nog upp lite blommor i trädgårdarna, när snön smälter.

Var rädda om er och varandra.



*I Sanning och Enighet  
Maggie Ahlin Thelin  
DM DL19*

man gick hem med en god känsla för de kommande jul- och nyårshelgerna.

### Årsmöte 3 februari

Logen höll sitt första logemöte för året tillika årsmöte denna lördag i Odd Fellowhuset i Skövde. Till mötet hade logens DD Bo Jansson tillsammans med Carina Adolfsson, Connie Grön och Einar Savolainen Grön från Logen Lidköping anmält sig.

De hade också till uppgift att installera logens nyvalda och omvalda tjänstemän under logemötet. Det var bland annat omval på Nils-Erik Johansson som ordförande samt installation av fem nyvalda tjänstemän i olika befattningar.

Utöver rapporter och andra ärenden recipierades två nya medlemmar med avsikt att upptas i Skövde logen under marsmötet.

Vid logemötets slut åter samlades alla en trappa ner där fler gäster anslöt. Före kvällsmåltiden, som bestod av en toast till förrätt och köttträtt till huvudrätt, bjöds på en välkomstdrink i baren.

Vid måltidens slut tog alla plats i klubblokalerna utanför matsalen. Där hade inledningsvis en Quiz med tolv blandade frågor från musik till längsta flod förberetts. Det var vår O Nils-Erik och Monica Johansson som hade förberett denna. Varje lag bestod av två tävlande. Tio rätt var bästa resultat och efter prisutdelning till de tre främsta lagen avrundades kvällen med det sedvanliga lotteriet.

En mycket fin kväll med god mat och varierat trevligt innehåll.

*Roger Axelsson  
Webmaster*

### Medlemsvård...

Besöket hos Margareta uppskattades mycket och Monica har hälsat på Margareta vid flera tillfällen. Det sista Margareta sa när vi gick – Ni kommer väl snart tillbaka. Det är en härlig känsla när man kan glädja sina Vasasyskon med ett besök när de själva inte kan komma till logen.

*Charlotte Börjesson  
Fotograf: Monica Olsson  
Logen Göteborg nr 452*

### Logen Skövde

#### Julloge 9 december

Jullogen i Odd Fellowhuset fick omdisponeras en aning då det var ovanligt få logemedlemmar som anmält sig till denna. Inte heller några gästande Vasasyskon hade anmält sig. Därför beslutades att inte ställa upp någon loge, utan att endast genomföra ett arbetsmöte. Det första i logens historia.

Mötespunkterna berörde i huvudsak ärenden kopplade till kommande årsmöte 2024. Ett flertal julkänningar som inkommit från enskilda logesyskon och loger lästes också upp.

Vid mötets slut bjöds på glögg och mingel i klubblokalerna en trappa ner. Här anslöt



också fem av logens O Nils-Erik särskilt inbjudna gäster. Innan vi alla tog plats vid julbordet kom ett luciätåg från musikskolan på besök och framförde ett fint och mycket uppskattat program.

Julbordet var uppdukat med det mesta som ett sådant kan erbjuda. Där fanns allt av både kallt och varmt samt ost, kex och frukt som avslutning.

Under senare delen av kvällen blev vi serverade kaffe med hembakad kaka följt av lotteri och julklappsutdelning.

Bland de sista punkterna i kvällens program högläste Monika Johansson Viktor Rydbergs dikt "Tomten" följt av jul- och nyårskänningar. Det var en mycket trivsamt kväll där





Logen Lidköpings nya medlemmar från vänster: Svenerik Hedén, Birgitta Jonsson, Ingrid Johnson, Gunnar Hjorth, Britt-Marie Engström, Marie-Anne Broberg, Ann-Cathrine Lindblad, Alf Lindblad, Karin Karlsson. Bakom dem FDO Einar Savolainen Grön.



DD Eva Arpman från Logen Karlstad nr 632, DKL Charlotte Börjesson från Logen Göteborg nr 452 och Ulla-Britt Essgren från Logen Göteborg nr 452 (se bilden ovan)

Dessutom hölls reception av nio nya medlemmar, som hälsades välkomna i Logen Lidköping. Ingen kunde minnas att reception av nio nya medlemmar samtidigt hade hänt tidigare i logens historia.

De nya är Karin Karlsson, Marie-Ann Broberg, Britt-Marie Engström, Svenerik Hedén, Gunnar Hjorth, Birgitta Jonsson, Ingrid Johnson, Alf Lindblad och Ann-Cathrine Lindblad.

Vid efterkapitlet närvarade 50 medlemmar och gäster. Kvällens meny bestod av hjortstek med kantarellsås och potatiskaka med Västerbotten/adelost, gelé och sallad. Till dessert serverades kaffe/te och hallonmoussetårta.

Flera tacktal hölls under efterkapitlet och kvällen avslutades med ett lotteri med många vinster.

Vid pennan: Ulf Borg  
Fotograf: Birgitta Lundell

### Logen Härnösand

Logen höll sitt sista logemöte den 17 november 2023, under ledning av Ordförande Eivor Bylund. 27 medlemmar och fyra gäster hade samlats till detta möte. Hon hälsade våra gäster Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin, Einar Savolainen Grön, Rolf Ögren med hustru Greta varmt välkomna.

Parentation efter avliden medlem genomfördes. Därefter vidtog sedvanliga förhandlingar.

Våra gäster beklagade att vår loge läggs ner vid årsskiftet, men hade full förståelse för detta. Man hoppades dock att vi kunde träffas åter i andra



Kvällens värdpar välkomnar till bords.

sammanhang. Einar hälsade från före Distriktsmästaren Connie Grön, som ej kunde närvara.

Leif Claesson hälsade oss välkomna till bords, där våra värdpar Marianne och Leif Claesson, Christine och Ulf Högberg serverade en god måltid, bestående av Skagen Canape, fläskfilé med potatisgratäng och kantarellsås, samt en god kaka till kaffet.

Ingrid Hamrén som varit medlem i 54 år läste en egen komponerad dikt som berörde oss alla.

Kvällens underhållning stod Fröberg och Sjöberg för med fina låtar. Ulla-Britt Nordin läste en dikt om skogen och därefter sjöng vi Sista Visan. Ett lotteri, där alla fick en vinst, fick avsluta kvällen.

Bo Selin, KL

### Logen Stockholm

#### Loge 24 november 2023

Det var skönt att komma in i värmen på Västra Trädgårdsgatan 11A och träffa våra vänner i Vasa Orden av Amerika, denna fredag i slutet av november. Att det skulle vara snö vitt, halt och isvindar, var vi inte riktigt beredda på.

O Pia Norrman öppnade mötet, hälsade oss alla välkomna och berättade vad som

skulle hända under kvällen.

Först infördes vår DD Lars-Åke Sjöberg från Logen Enköping nr 646 och Connie Grön från Logen Lidköping nr 635, FDM, och vår blivande DD. De presenterades för logen och fördes till sina platser bredvid O Pia.

Våra SB, Lill-Britt And och Börje Jansson, genomförde ljusständningsceremonin och därefter började förhandlingarna enligt dagordningen.

DD Lars-Åke begärde ordet och kallade FDM Connie till Altaret där han på ett förtjänstfullt sätt installerade Connie som ny DD i vår Loge. DD Connie tackade för förtroendet och lovade göra sitt bästa.

Lars-Åke fördes till Altaret, där O Pia överräckte Logen Stockholms förtjänsttecken och en vacker ros för gott arbete som Logens DD.

Nomineringskommitténs O, KP Leif Sahlman läste upp listan över nominerade medlemmar för nästa period. Tyvärr saknas kandidat till den viktiga sekreterarposten. Leif uppmanade alla att tänka ett varv till och anmäla sig eller komma med förslag.

Efter LH Carl-Uno Manros berättelse från sin tid som ny medlem i vår Orden i Las Vegas och en B-skådespelares bravader, sedvanliga hälsningar, syskonring och nationalsången, genomfördes ljussläckningsceremonin.

CM Maria påminde om nästa möte och julbord på Villa Källhagen den 9 december och O Pia påminde om vårt 90-årsjubileum i Nacka den 5 jan 2024.

Mötet avslutades och sedan samlades vi för ett glas bubbel i baren innan middagen serverades i Valvet.

*Text och foto: Greta Ögren*

#### **Julbord Villa Källhagen**

Lördagen den 9 december var det dags för Logen Stockholm nr 589s årliga julbord.



*Majje Dahlqvist, Lill-Britt And och Frans Brejcha.*



*Skål säger Maria Nihlén, Birgitta Westerglund, Monica Casserberg och Leif Sahlman.*



28 bröder och systrar samt två gäster hade sökt sig till Villa Källhagen. Stockholmsvädret bjöd på riktig julkänsla med

ymnigt snöfall och kraftig bläst. Det medförde också trafiksvårigheter med försenade och överfulla bussar. Men väl framme möttes vi av en magisk julstämning med marschaller i snövallarna utomhus och en pyntad och vacker restaurang med trevlig personal som önskade oss välkomna in i värmen.

Vi fick ett eget konferensrum i anslutning till matsalarna där vi kunde genomföra vårt arbetsmöte och därefter njuta av julmaten. Julbordet var som väntat överdådigt. Vi avnjöt delikatesserna under trevlig

samvaro med fina samtal och sång. Efter att ha önskat varandra en god jul tog vi oss mätta och glada hemåt i vinterkvällen.

*Peter Lauri*

#### **90-årsjubileum 5 januari**

Det började dagen innan då tjänstemän och fanbärare var inkallade till iordningställande av lokal samt träning för fanparad.

Vi åkte från ett kylslaget Gävle till ett ännu kallare Nacka, där jubileet skulle äga rum på Elite Marina Tower hotell i Nacka.

Vi var fyra som tränade för fanparaden. Tyvärr var det lågt i tak men med övning fick vi koll på lämplig höjd för fanorna. Det bestämdes att en ny övning för fanbärarna skulle ske på jubileumsdagen i god tid före jubileet.

Till slut var alla nöjda med logedukning och fanövning och kunde avsluta med en gemensam middag.

Det blev en fin och värdig jubileumsloge. Många gäster hade infunnits sig med vår Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin från Logen Brävikens i spetsen och gäster där de längst tillresta kom från Logen Tomelilla, Logen Kongahälla, Logen Göteborg, Logen Borås,



*Fanparaden framfördes av Monica Åsmyr (Vasa), Anders Höglund (Kanada), Hans Ögren (USA) och Sylvie Köönverk (Sverige)*



Logen Skövde och Logen Karlstad. Från vår egen loge kom ett 40-tal medlemmar.

Fanparaden applåderades så övning ger färdighet. Under Ordens väl framfördes många gratulationer och lyckönsk-

ningar och gåvor från olika loger. Logemötet avslutades med syskonkedja och därefter fick alla en andhämtningspaus innan banketten.

Några träffades i baren innan dörrarna öppnades för *banketten* som startades med bubbel i glaset. Vi bänkade oss för att avnjuta en tre rätters middag som smakade utsökt gott.

Till kaffet dök den hemlige gästen upp. Vi från Gävle applåderade extra mycket då det visade sig vara Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson också han från Gävle. Det blev ett mycket uppskattat framträdande och många passade på att ta selfies med Babsan.

Den orkester som var bokad hade drabbats av covid och kunde inte ställa upp av naturliga skäl. Men, en alldeles utmärkt duo hade vår Toastmaster Håkan Holmgren lyckats ragga upp. De spelade perfekt dansmusik anpassad till gästernas ålder. Kvällen led mot sitt slut och för de flesta avslutades kvällen i baren.

Ett lyckat och trevligt jubileum var tillända. Stort tack till vår Toastmaster Håkan och till övriga som varit med och anordnat jubileet.

*Vid penna  
Hans Ögren*



#### **Stadsmuseet 9 februari**

Fredagen den 9 februari var vi 13 logesyskon som träffades på Stadsmuseet för att se utställningen Stockholms historia från år 1527 fram till idag på tre våningsplan.

Vi möttes kl. 14.00 och, efter att vi tagit del av introduktionen, konstaterade de flesta av oss att vi var kaffesugna. Sagt och gjort, vi startade med en fikapaus i det trevliga kaféet på entréplanet och hann prata med varandra innan vi tog hissen/gick upp till plan 1 där utställningen har rubriken "Kungens stad 1527-1630", då Gustav Vasa tog makten över kyrkan och dess rikedomar och Stockholm var en liten stad i norra Europa.

På samma plan fortsatte "Huvudstaden 1630-1720" - nu skall staden se ståndsmässig ut. Samtidigt som häxrättegångar pågår, byggs adelspalatset Makalös och pesten slår till.

På plan 2 "Handelsstaden 1720-1860" - staden är smutsig och trång, men handelsmännen blir förmögna och teatern blir ett populärt nöje för olika sam-

hällsklasser. Industristaden Modern Stad illustreras rikligt.

Två korta trappor upp på plan 3 allra högst upp i Stadsmuseet finns två små bostadsrum och här bodde familjen Pihlqvist, mamma, pappa och två barn vid sekelskiftet 1900. I en kakelugn i ett av rummen fanns en fiffig grej som gör att man kan koka mat på plattor i vedspisen.

Plan 3 "Stad i världen" från 1950 till våra dagar med all igenkänning för oss som varit med under en del av denna tid.

Allt pedagogiskt upplagt – här kan man gå runt i många timmar och gratis entré, så jag kan verkligen rekommendera ett besök.

*Birgitta Westerlund, KL*



*Nu längtar i alla fall jag efter vårens första tecken. Trevlig vår till alla Vasavänner.  
Önskar Redaktören pia*

Varmt välkommen att  
fira  
logens 100-årsjubileum  
på Børsen i Göteborg.  
Boka in lördagen den  
7 september 2024  
i din almanacka



Information om firandet  
kommer att finnas på  
Distriktet hemsida  
[www.vasaorden.com](http://www.vasaorden.com)  
med  
rubriken  
Jubileum 2024.

Kontakt och frågor  
via e-post:  
[452goteborg2024@  
gmail.com](mailto:452goteborg2024@gmail.com)

### Manusstopp: 1 maj 2024

Manus (Word format), gärna med foton (jpeg) som **inte** är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller [piabromma@gmail.com](mailto:piabromma@gmail.com) (Logen Stockholm nr 589)  
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589  
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751