

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika *En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*

DM har ordet

Kära Vasavänner,



Våren kom, sen blev det ett avbrott och vinterkylan och snön gjorde ännu ett

besök, men nu blommar syrenerna här utanför och mina rabarber är redan klara att skörda. Jag förstår inte hur tiden kan gå så otroligt fort.

Efter senaste utgåvan av Kärven i början av februari har logerna haft sina årsmöten, vilka förflöt bra har jag förstått. Vi hade glädjen att vara med på flera av dem.

Vi avslutade våren med att resa norrut och vara med på

Logen Härnösand nr 673s. Vi hann med en liten rundtur till Höga kusten bron, svängde av direkt efter bron och tittade oss omkring. Där fanns lite snö kvar och en gudomligt vacker utsikt. Tack för det varma mottagandet vi får, Kurt och jag, när vi besöker er ute i landet. Det värmer.

En stor tid har gått åt till att förbereda och iordningställa för Distriktsmötet. Man tänker att det är ju längre fram. Plötsligt kommer dagen när vi fick välkomna många av er till oss i Norrköping. Från både norra och södra distriktet och från USA.

Vi fick några mycket fina dagar tillsammans, solen sken

och glädjen att träffas var som alltid stor.

Vår Före Detta Distriktsmästare Connie Grön har skrivit en fin sammanställning från Distriktsmötet som ni kan läsa om här i Kärven. Jag vill nämna några saker. Efter att Behandlingsutskotten gått igenom de motioner och rekommendationer de blivit tilldelade, startade vi dag 2 med att rösta.

De flesta motionerna och rekommendationerna godkändes av Distriktsmötet. När protokollet blivit godkänt och justerat skickas det ut av vår Distriktssekreterare Birgit Hellström till Storlogen, DL20 och till samtliga loger i DL19, där kan ni läsa

Forts... sid 2

FDM Connie Grön

Distriktslogen Norra Sverige nr 19s Distriktsmöte i Norrköping 19-20 maj.

Distriktsmötet hölls i Bankiren som tidigare varit en anrik banklokal. En mycket vacker lokal som iordningställdes på torsdagens eftermiddag. Hjärnorna bakom planeringen, vår fantastiska Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin och vår eminenta Distriktskassör Ann-Sara Liljeblad hade tillsammans med medlemmarna i Exekutiva Rådet och logen gjort så att detta nog är ett av de mest välorganiserade Distriktsmöte jag deltagit i.

Logesalen kom verkligen

Forts... sid 2

Ur innehållet:

Reflektioner VDS.....	3
Förstagångsdelegat	3
Per Capita-avgiften	4
Logen Härnösand	4
Logen Engelbrekt	5
Logen Knallen	6
Logen Kongahälla	6
Logen Stockholm.....	7
Bilder Distriktsmötet	10
Kommande jubileer.....	14

Kalendarium:

- 21 okt - Logen Kongahälla 50 år
- 2024
- 5 januari - Logen Stockholm 90 år
 - 7 september - Logen Göteborg 100 år

*Distriktsmötet 2023 hölls på
Elite Grand Hotell, Norrköping*



DM har ordet...

mer i detalj vad som skedde.

Jag vill berätta att MSLER Olle Wickström informerade om hur Per Capita avgiften behandlades i Storlogen och dess Exekutiva Råd och utmynnade i ett bidrag till Distriktslogerna i Sverige för åren 2023–2026 för Storlogens sänkta kostnader för Vasa Star. På kommande Storlogemöte år 2026 kommer detta att åter behandlas.

Vår Stormästare John Hanright berättade om hur han blev intresserad av Vasa Orden. Han kände Jeanne Eriksson Widman Andersen som är Distriktsmästare i New York Nr. 4. (Hon blev även utsedd till Årets Svensk-Amerikan 2005) De reste tillsammans till Ransäters spelmannsstämman för många år sedan, därefter blev

John medlem i vår Orden.

Dagarna tillsammans gick fort, plötsligt kom det till punkten där jag avslutade årets Distriktsmöte. Jag vill framföra ett stort Tack för att jag fick fortsatt förtroende att vara er Distriktsmästare i DL19. Jag lovar göra mitt bästa.

Jag vill framföra mitt varmaste TACK till mina vänner i Exekutiva Rådet, mina tjänstemän, logemedlemmar av Logen Bråviken nr 751 och delegater för ett utmärkt utfört arbete dessa dagar. Tack till er alla som kom till oss och var med och förgyllde dessa dagar. Minnet från detta Distriktsmöte kommer att bevaras länge.

*I Sanning och Enighet
Maggie Ahlin Thelin
DMDL19*



Elsie Andersson och Pia Liljeblad sålde slut på alla lotter.



Anders Lagbo och Kaj Lärka

FDM...

till sin rätt i dessa vackra lokaler.

Luncher och middagar intogs på Elit Grand Hotell Norrköping. Hotellet gjorde allt för att vi skulle känna oss välkomna.

På torsdagskvällen anordnades en Vasaafton med ett 80-tal deltagare. Mycket snart steg ett härligt sorl vid de runda borden som alltid när Vasavänner kommer samman.

Kvällens underhållare Kaj Lärka, som ursprungligen kommer från Järpås i Skaraborg, trakterade sitt dragspel med bravur bjöd oss på roliga historier som varvades med dragspelsmusik och sång. Till sin hjälp hade Kaj kompiserna Anders Lagbo som är en mycket uppskattad präst i Svenska Kyrkan i Katrineholmsbygden. Anders ackompanjerade med munspel. Publiken fick goda skratt, stampade takten och sjöng med. Många blev vinnare i det fina lotteriet.

På fredagen var det dags för Distriktsmöte. Vi välkomnades

av Distriktsmästaren.

De mycket stiliga Distriktsceremonimästarna Hans Liljeblad och Kurt Thelin förde in gäster och presenterade dem. Sist infördes vår Ordens Stormästare John Hanright med sin hustru Inger, tillika First Lady av Vasa Orden av Amerika.

Vi fick se en mycket fin fanparad där texterna framfördes av Distriktslogens Kaplan Criss Hagfeldt.

En högljudd och lite bullrig Hertig Magnus av Östergötland gjorde entré. Mycket ståtlig gav han oss kunskap om sin släkt och Norrköpings historia. Han önskade oss fina dagar i hans stad. Hertigen, medlem av Logen Vadstena nr 762, Per-Gunnar Andersson mottog en röd ros och varma applåder.

Distriktsmästaren öppnade nu Distriktsmötet och det var dags att recipiera sju nya delegater. Totalt deltog 17 delegater.

Delegater som var mycket väl förberedda, vilket under-



Fanparad



Hertig Magnus av Östergötland

lättar då grupperna samlas för att ta beslut om motioner och rekommendationer som inkommit.

En vacker Parentation hölls för sex avlidna distriktslogemedlemmar, Ebbe Arpman (Logen Karlstad nr 632), Gunn Svanberg (Logen Uddevalla nr 638), Bo Axelsson (Logen Enköping nr 646), Britt-Inger Svahn (Logen Knallen nr 745), Gunnar Nordh (Logen Bråviken nr 751) och Lisbeth Hallberg Qvarfordt (Logen Bråviken nr 751).

Efter lunch övertog SLD Einar Savolainen Grön klubban. Alla rapporter godkändes och lades till handlingarna. Exekutiva Rådet och Kassören beviljades ansvarsfrihet.

Efter kaffet samlades behandlingsutskotten. Det var tre utskott samt ett Finansutskott. Finansutskottets uppgift är att bedöma om motioner och rekommendationer medför kostnader för vår Orden.

Klockan 19 samlades vi för välkomstdrink och lite mingel. Vi bjöds in till vackert dukade bord med namn från våra landskap. Kvällen bjöd oss på mycket god mat och dryck. Denna dag hade vår Stormästare John Hanright födelsedag och han firades med sången Happy Birthday, hurrarop och skål. Då han firas i USA sjungs Ja må han leva.

Vi fick också trevlig underhållning av Marcus Fyrberg, som började med att framföra några välkända amerikanska evergreens. Han övergick sedan till svenska slaggers och visor. Även denna kväll klappades takten och sjöngs med. Han avtackades med varma och uppskattande applåder samt en ros från Maggie.

FDM Ewa Pilhammar höll ett tal där hon bl.a. betonade vikten av att vi kommer samman och gemensamt arbetar för vår Ordens framtid.

Nöjda och glada efter ännu en kväll tillsammans i god Vasaanda var det dags att lägga

huvudet på kudden.

Lördag morgon kl. 9.00 var alla bänkade och Distriktsmästaren öppnade mötet. Alla förhandlingskommittéer hade fullgjort sina arbeten. Motioner och rekommendationer behandlades och beslut togs.

Den viktigaste motionen om framtida sammanslagning av våra distrikt hade behandlats av alla kommittéer och gick igenom utan några reservationer. Kommande helg ska samma motion om ev. sammanslagning behandlas i det södra distriktet. Om motionen även godtas där kommer vi att ha ett gediget arbete framför oss för att skapa ett gemensamt distrikt i Sverige.

Med Kaplanens maning avslutades 2023 års Distriktsmöte.

Jag vill avsluta med att tacka alla deltagare i detta Distriktsmöte för gott arbete och trevlig gemenskap och önska Exekutiva Rådet lycka till i sitt fortsatta arbete.

*I Sanning och Enighet
Connie Grön
FDM DL19*



Reflektioner från VDS

Under Kristi himmelsfärdshelgen samlades Distriktslogen Norra Sverige nr 19 för Distriktsmöte i Norrköping. Först innan jag landar i några rader hur jag upplevde mötet, vill jag å Exekutiva Rådets vägnar tacka för förtroendet delegaterna gav oss att få leda Distriktet kommande två år.

Utöver sedvanliga förändringar, valändan, ceremonier, utskottsarbeten och allt annat

som hör ett Distriktsmöte till, var också mötet så mycket annat.

Ett Distriktsmöte är också att få träffa Vasasyskon, gamla och nyfunna vänner. Ett Distriktsmöte är också att få umgås under skratt och underhållning. Plötsligt under Distriktsmötet dök t.ex. en av kung Gustav Vasas ena söner upp, förvisso utklädd sådan, och berättade om maktkamp och intriger för snart 500 år sedan.

Av alla beslut som fattades på Distriktsmötet var nog det långsiktigt viktigaste beslutet att vi ska verka för ett samgående med Distriktslogen Södra Sverige nr 20, detta för att säkerställa ekonomi och organisation för Vasa Orden av Amerika i Sverige.

Men, ett Distriktsmöte hade aldrig alls kunnat äga rum utan all hjälp av alla Vasasyskon som på olika sätt och i olika roller jobbar och gör ett Distriktsmöte möjligt!

Ett särskilt stort tack till våra Vasasyskon från Logen Bråviken nr 751, som tjänstgjorde i olika befattningar och som också bar och släpade på "Vasatillbehör" i alla dess former. Stort tack till Er!

*Per Wingren,
Vice Distriktssekreterare
DL 19*

En förstagångsdelegat

Jag anlände till Norrköping den 18 maj en solig eftermiddag. En Vasaafton inledde kvällen med god mat och dryck och trevlig underhållning. Det var ett bra sätt att lära känna de andra logedeltagarna.

Dagen därpå blev jag vid mötets öppnande imponerad av en väl genomförd fanparad. Därefter klev Gustav Vasa själv in på scenen och berättade om sitt liv och sina söners liv; mycket informativt och trevligt.

DM Maggie Ahlin Thelin med stab genomförde mötet på ett elegant sätt och behand-

lingsutskotten blev färdiga med sina motioner och rekommendationer i god tid och enighet.

Banketten på kvällen var mycket trevlig i glada logemedlemmars sällskap och den goda maten och drycken samt ett mycket trevligt uppträdande av Marcus, gjorde allt väldigt gemytligt och trevligt.

Vill tacka alla inblandade för ett trevligt möte.

*Ulla Lindgren, VO
Logen Stockholm nr 589*

Per Capita-avgiften Ordenssyskon!

Till Storlogemötet 2022 i Philadelphia hade de båda Distriktslogerna i Sverige inlämnat en gemensam motion om sänkning av Per Capita-avgiften för Sverige då vi numera erhåller Vasa Star digitalt. Denna motion blev inte godkänd men inte heller avslagen utan man hänsköt den till det inkommande Storlogens Exekutiva Råd.

Vid Storlogens Exekutiva Rådsmöte i slutet av mars hade våra båda Distriktsmästare skickat ett mail som påminnelse om detta till vår Stormästare.

Frågan om sänkt Per Capita togs upp och diskuterades livligt. Vår Stormästare hade kontaktat juridisk expertis som man brukar använda sig av och de var tveksamma till om Exekutiva Rådet kunde besluta om sänkning av avgiften. För säkerhets skull kontaktade man även lagkunniga i delstaten Connecticut, där vår Orden är registrerad, och fick efter ett tag svaret att Exekutiva Rådet inte kunde fatta beslut i denna fråga.

Storlogens Exekutiva Råd beslöt då att man skall lägga en rekommendation om sänkning av Per Capita-avgiften för Sveriges del till nästa Storlogemöte.

Jag fick frågan om jag var nöjd med detta svar och det var jag inte.

Dagen efter tog jag åter upp

frågan och påtalade att vi i Sverige inte fick samma tidning som medlemmarna i USA. Det är kanske en del av er som inte vet att i USA ingår Vasa Star som bilaga i tidningen Nordstjärnan.

Jag påtalade också att är vi 15% av vår Ordens medlemmar i Sverige så skall vi också ha 15% av innehållet i tidningen.

Jag framförde även att utöver tryckkostnaden så är distributionskostnaden mycket hög i Sverige. Jag kom med förslaget att då vi nu inte kunde få sänkt Per Capita-avgift så kunde vi kanske få ett bidrag.

Detta nappade man på och efter en lång diskussion blev beslutet följande:

Under åren 2023, 2024, 2025 och 2026 får vi i Sverige 7000 USD/år i bidrag för sänkta kostnader för Vasa Star i Sverige. Detta fördelas på antalet medlemmar i våra distrikt och grunden är medlemsantalet som redovisades vid utgången av år 2021.

DL19 hade då 794 medlemmar och DL20 485 medlemmar. Det innebär att DL19 erhåller 4345 USD och DL20 2655 USD/år. Med detta medlemsantal så skulle bidraget/medlem bli 5,47 USD.

Blir vi fler medlemmar, vilket vi får arbeta för, så blir bidraget mindre/medlem och vice versa om vi blir färre medlemmar. Med detta så förklarade jag mig nöjd.

Olle Wickström, FDM DL20

Logen Härnösand

Februari

Logen Härnösand hade sitt årsmöte lördagen den 4 februari. Det välbesökta mötet hade samlat ett 30-tal medlemmar. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar, omvaldes Ordförande Eivor Bylund, Vice ordförande Christine Högberg samt Ceremonimästare Leif Claesson till sina befattningar.

Förtjänstecken delades ut till Anita Andersson, Eivor och Per-Erik Bylund samt Sören

Fällgren. Som kronan på verket tilldelades Ordförande Eivor Bylund Distriktets förtjänstecken.

Efter årsmötet samlades medlemmarna till en god middag, med en mycket trevlig underhållning av duon Fröberg och Sjöberg, vilket var oerhört uppskattat. Kvällen avslutades med kaffe och avec för den som så önskade.

Hans Ögren, DD

Mars

Fredagen den 17 mars höll logen sitt marsmöte. 29 medlemmar och två gäster hade samlats till mötet.

Ordförande Eivor Bylund öppnade mötet, varefter sedvanliga förhandlingar vidtog. Våra gäster Jan-Ola och Lena Nordin hälsades välkomna.

Våra värdpar (*bild nedan*) sjöng en välkomstvisa och därefter lät vi oss smaka av kvällens meny, som bestod av Wallenbergare och mandelpotatispure. Till kaffet serverades en kaka och avec för den som så önskade.



Jan-Ola Nordin tjänstgjorde vid polisen i Stockholm, under 70-talet som nyutbildad polis och han berättade om Norrmalmstorgsdramat och ockupationen av Västtyska ambassaden samt en del andra intressanta händelser.

Ett lotteri med fina vinster, fick avsluta kvällen.

Bosse Selin, KL

April

Logen hade sitt månadsmöte den 21 april och 25 logemedlemmar mötte upp i det strålände försommarvädret.

Logen gästades av vår Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin med make Kurt.

Sedan öppnade Ordförande Eivor Bylund mötet, som hon ledde rutinerat och med fast hand. Vår kassör Lena Selin, redovisade logens ekonomiska status, vilket var en glädjande rapport.

Efter avslutade mötesförhandlingar, intogs en smakfull måltid som kvällens värdar Marianne och Leif Claesson samt Per-Erik Bylund svarade för.

Kvällens underhållning stod Maja Högberg för, och som spelade och sjöng visor av olika karaktär. Mycket uppskattat.

Vår fantastiske historieberättare Per-Erik Bylund roade oss, liksom broder Bengt Andersson som ledde allsången.

Kvällen avslutades med sedvanligt lotteri. Tack alla medlemmar för en trevlig kväll tillsammans.

Hans Ögren, DD

Logen Engelbrekt 75 år

Vad hände 4 april 1948?

Jo, Logen Engelbrekt nr 619 bildades i Västerås och det ville vi naturligtvis fira! Kvällen, lördagen 25 mars, inleddes med ett logemöte, där en ny medlem togs in. Efter en stunds bubbelmingel satte vi oss vid de blå/gult vackert dukade borden.

Arbetsgruppen serverade sedan en välkomponerad och god tre-rätters supé. Maten var tillagad av medlemmarna själva. Förrätten, gubbröra på kavring, av Britt-Marie och Yngve Karlsson och varmrätten, porterstek med ugnsrostade potatisar, ljuvligt god sås och tillbehör, av Peter Sundqvist och Magnus Göransson. Som avslutning: grön prinsessårta (tillkom år 1948!) till kaffet.

Underhållningen under kvällen hade rubriken "Nostalgiäffton" med 40-talstema i ord, ton och accessoarer. Gunnie Sundqvist Söderman hade satt



Full underhållningen av, från vänster, Stiern Ulander, Peter Sundqvist, Gunnie Sundqvist-Söderman, Rose-Marie och Torbjörn Karlsson. Vid flygeln Marietta Andersson.

ihop och tillika ledde, ett mycket blandat och uppskattat program, där Marietta Andersson stod för ackompanjemanget på flygel.

Publiken deltog och sjöng tidstypiska visor och berättade sina minnen från den tiden. Det kunde till exempel röra sig om populära artister, visor, dans, mode, matkultur, krigsåren och inredning. Att publiken deltog entusiastiskt oss alla och förhöjde den goda stämningen ytterligare. Dessutom framförde flera av våra medlemmar uppskattade sånger och sketcher.

Melodier som Chattanooga Choo Choo, As time goes by, Unforgettable, In the Mood, Ungmö på Käringön, Lili Marleen, Bullfest. Det är dans på Brännö brygga. Vi möts igen och Två små röda rosor är några av den rika sång- och musikskatt som fanns då och lever kvar som "evergreens".

Gunnie Sundqvist Söderman avslutade programmet med att förära alla närvarande en ros. Självt fick hon också ros och fint tacktal av Ulf Nilsson.

Vår DD Hans Lundvall tackade arbetsgruppen för den goda maten och ett mycket trevligt 75-årsjubileum!

*Gunnie Sundqvist Söderman
Ledamot Kulturkommittén*

Logen Knallen

Februari

Efter ett fint Logemöte med fyra Recipiender, under överinseende av vår DD, kände vi oss manade, att äntra baren för litet mingel.

Vi sökte upp våra platser vid de smakfullt dekorerade borden. En god kyckling på en ratatouillebädd lät oss väl smaka. Vinet fick vi servera oss själva ur småflaskor. Som vanligt kaffe och kaka, hos vissa beledsagade av en avec.

Konstnären Tony Warren intog nu scenen med sitt föredrag "Ett konstverk berättar". Många med mig undrade nog hur man kan prata flera minuter om ett konstverk, som Tony har gjort till Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Först fick vi en bakgrund av Tony själv med underbara bilder från Dalarna. Konstverket, ett "stilleben", innehöll många olika bilder, vilka alla har mycket stor betydelse för Victoria och Daniel. Dessutom visade Tony med datorns hjälp, hur han fått in motiven i helheten med hjälp av kvadrater och romboider. En gudabenådad konstnär, tillika datorkunnig. Under hela föredraget kunde man höra en knappål falla, om någon hade haft en dylik med sig. Tony trollband oss alla, och



Från vänster till höger: SB Göran Johansson, CM Charlotte Börjesson, nya medlemmar Eivor Sülle och Kerstin Johansson, O Jan Elgquist, nya medlemmar Viveca Carnbring och Lorenz Ljungberg, BCM Gunder Svensson.

vi hade gärna lyssnat en liten stund till!

Många härliga kommentarer vid borden avslutade vår februarikväll, innan vi gick hemåt i rusket. Med en gemensam känsla av välbefinnande, som alltid efter en Vasakväll.

Vid tangentbordet
Jan Elgquist, O

April

Logen Knallen nr 745 genomförde vårens sista logemöte den 22 april med 51 närvarande logesyskon. Ytterligare två personer anslöt senare till efterkapitlet. Som vanligt hade vi mörk kostym, men många av damerna var ovanligt färgglatt klädda. Det kan bero på det underbara vädret, solen sken och det var sommarvarmt.

I logesalen var det full aktivitet innan logemötet började. Ceremonimästarna gick genom processen både vid Parentation och Reception, eftersom båda dessa ceremonier skulle genomföras.

Mötesförhandlingarna inleddes med Parentation över två av våra logesyskon som båda avlidit nyligen. Därefter följde Ballotering och Reception av en ny medlem, samt en senarelagd utdelning av Distriktets förtjänsttecken (DFT).

Det var lite nya inslag i logen. Göran Bengtsson berättade om Logens nybil-

dade Amerikagrupp och dess försök att återknyta till Vasa Orden av Amerikas ursprungliga syfte: *Främja utbyte mellan Amerika och Sverige*. Vår vänlogkontakt Gunhild Billhult berättade i ett kort föredrag om sina kontakter med vår vänloge Diana Birger Jarl nr 3 i Connecticut, USA.

Efterkapitlet inleddes med mingel vid baren innan dörrarna till matsalen öppnades. Vi serverades ostpanerad torskfilé med salsa verde, fänkålscrudite med potatismos och senare kaffe med kaka.

Arrangörgruppen hade engagerat en pianist för att leda den planerade sång- och musikunderhållningen men som pga. akut förhinder tyvärr inte kunde närvara. Som ersättare tog Bengt Olsson tag i mikrofonen och ledde allsången under temat *Vårsånger* med ackompanjemang av vår Ann-Louise Wingborn.

Därefter framträdde en något förminskad och spontan sånggrupp ur Knallekören, som



förstärkte allsången, men också bjöd på kända sånger. En av våra bröder tillika körmedlem framförde solo, så det stod härliga till.

Allt-som-allt var det en väldigt lyckad fest och alla jag talat med har öst lovord över den! Så arrangörerna ska sträcka extra på sig och vi andra konstaterar att de hittat ett vinnande koncept!

Per Flensburg, tf. LH

Logen Kongahälla

Värliga aktiviteter

Valborgsmäsofirande - eller som vi säger Damernas afton.

Sedan snart 50 år har logen firat Valborgsmäsoafton på olika platser runt Kungälv. I år skedde firandet som så många gånger tidigare vid Inlandsgården i Kärna. Ett 40-tal medlemmar med besökare från logerna i Skövde och Göteborg samt gäster till de egna medlemmarna samlades i det vackra värvädrummet vid Inlandsgården där Ordföranden Marianne Andersson hälsade alla välkomna.

Kvällen inleddes med ett glas bubbel för att fortsätta utanför huset där den förstärkta Vasakören under ledning av Inger Uneback traditionsenligt sjöng in våren. Kören började med *Längtan till landet*, eller som den mer vardagligt kallas, *Vintern rasat ut* bland våra fjällar, följt av *Nu grönskar det i dalens famn*, *Värvindar friska* för att avslutas med *Sköna maj* välkommen.



Vårtalet hölls i år av logens Vice ordförande Sten-Åke Jonasson. Han lät oss följa med naturens skiftningar, solens och värmens efterlängtnade återkomst, lamning och vårsysslor från februari fram till maj. Att det var lamningstid fick vår körledare Inger telefonbesked om vilket ledde till att hon i all hast fick ge sig hemåt.

Efter att våren hälsats välkommen med ett kraftigt Hurra tog vi plats inomhus. Där serverades varmrökt lax med potatis, ägg, råkor, sparris och god sås.

För underhållningen svarade Daga och Rolf som efter maten bjöd upp till dans till många "goa" låtar. Efter en liten paus serverades kaffe med tårta bakad av vår medlem Birgitta Larsson som trots en knäoperation levererade en fantastisk prinsesstårta.

Som vanligt avslutades kvällen med ett vinlotteri och därefter begav alla sig nöjda hem i kvällsljuset.

Vårmöte

Logens sista ordinarie möte inför sommaruppehållet hölls den 14:e maj. Mötet hölls i år vid Guddehjalms hembygds-gård i Ytterby. En gård med anor från 1600-talet beläget i ett naturskönt område, allra vackrast nu på våren med den skira grönskan och Vasa Ordens fana vajandes för vinden. Det formella mötet hölls inomhus och en av punkterna på dagordningen var genomgång av motioner till Distriktsmötet.

Efter mötet samlades medlemmarna utomhus i den strål- ande solen för en liten poängpromenad. Temat för årets promenad var Landskap. Inte helt lätta frågor berörde landskapsdjur, landskapsblommor, landskapsrätter och landskapsvapen. Marianne Anderson och Seppo Bladbacke fick en fullträff med alla rätt på de tolv frågorna.



Segrarna Seppo Bladbacke och Marianne Andersson.

Logen bjöd som vanligt vid vårmötena på en räkmacka.

Även om de formella mötena nu tar paus till september kommer några aktiviteter att genomföras under sommaren. Först på programmet blir firandet av Independence Day den 4:e juli och efter röstning en guidad tur på Marstrand i augusti.

Ewa Pilhammar, KL

Logen Stockholm

Prins Eugens Waldemarsudde

En blåsig och lite kylig fredag samlades vi ett tiotal logesyskon med gäster på Waldemarsudde. Så skönt det blev att komma in i värmen!

Prins Eugens Waldemarsudde är ett konstmuseum på Waldemarsudde på Södra Djurgården i Stockholm. Museet består av huvudbyggnaden, "Slottet" och en separat konstgalleribyggnad samt är omgivet av en blomster- och skulpturprydd trädgård. Museet öppnades för allmänheten sommaren 1948.

Vi hade alla sett fram emot att se utställningen *Ljus över hav och land- Önningebykolonin på Åland*. Många av oss hade ljusa minnen från vårt besök på Åland sommaren 2021, då vi hade vi fått se ett flertal verk från Önningebykolonin, och nu var vi spända på att se många fler, samt att ta del av kolonins



Waldemarsudde.

historia.

Utställningen visar 100 verk, av svenska och finländska konstnärer, med motiv från landsbygden och den åländska skärgården, men även vänporträtt, genremotiv och fotografier från livet i kolonin.

Centralgestalten i Önningeby konstnärskoloni, som var i bruk mellan åren 1886 och 1914, var den finländske konstnären Victor Westerholm. Han kom att bjuda in flera finländska målare såsom Fredrik Ahlstedt, Amélie Lundahl och Hanna Rönnberg. Men även svenska målare, såsom J.A.G Acke, Anna Wengberg och Carl Fredrik Törner. I Önningeby var de kvinnliga konstnärerna i majoritet, vilket skiljer denna koloni från andra konstnärskolonier vid samma tid.

I Önningeby kom man att måla ute i det fria. Vänskapsband slöts över nationsgränserna, kärleksrelationer uppstod och middagar, fester och maskerader arrangerades. Vistelserna i Önningeby gav upphov till ett stort antal verk med inspiration från franskt friluftsmåleri. Centralt var att skildra naturen, havet och ljusets skiftningar och även traktens befolkning samt vänporträtt. Konstnärskolonin var i bruk mellan åren 1886 och 1914. Idag finns där ett

museum med över 400 målningar från den tiden, väl värt att besöka.

Vi fick en mycket intressant visning av utställningen och slutligen fick vi se en film från Önningeby med både fotografier från tiden och hur byn ser ut idag.

Nöjda med en i alla delar mycket lyckad visning gick vi ut i kylan. Men nu tittade den bleka vintersolen fram och värmd oss gott!

Maria Nihlén, FDO

Februari - årsmöte

Dags att summera det gångna året 2022. O Pia Norrman öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

Logens DD Lars-Åke Sjöberg och O Karl-Erik Axelson, båda från Logen Enköping nr 645, infördes och hälsades välkomna. De skulle senare under kvällen installera våra tjänstemän för nästa termin.

Parentation för de tre medlemmar, vilka avled under 2022, Hans Weber, Viola Hellström och Gull-Britt Henriks-son. Vita rosor, tre ljus, en vacker dikt läst av vår KP Anders Höglund och en tyst minut för att minnas vad dessa personer betytt för oss och logen.

Därefter följde de sedvanliga verksamhetsberättelserna och rapporterna. Att vi är en aktiv loge märks på de många trevliga kulturaktiviteter som genomförts, både vid efterkapitlet och utanför logen.

Det långa uppehållet, som Pandemin orsakat, har gjort att vi i höst känt ett större behov av att träffas och allt har ni ju kunnat läsa om i vår utmärkta Inbjudan.

Vår DD Lars-Åke delade ut 10-årsmärke till Monica Åsmyr och 25-årsmärke till Håkan Holmgren. Bo Hjulström har varit medlem i hela 50 år och det är imponerande. Han mottog 50-årsmärket.

O Pia kallade vår Redaktör Ingela Folemar till Altaret, gav

henne Logens Förtjänsttecken (LFT) och förklarade att hennes arbete med Inbjudan gläder oss alla. Vi uppskattar även hennes berättelser- och bilder från sina fantastiska resor.

Därefter avtackades de personer vilka avgått under pandemin och därigenom inte kunnat uppmärksammas för det arbete de utfört till logemedlemmarnas fromma. Martine Elfvin, Anders Höglund, Sylvie Köonverk, Maria Nihlén, Michael Nihlén och Arne Svensson fick ett stort och varmt tack och en vacker ros.

Inget årsmöte utan Installation av tjänstemän. DD Lars-Åke, DCM Karl-Erik och DV Jockum Krumlinde från vår egen loge, såg till att omvalda tjänstemän förnyade löftet och att nyvalda tjänstemän blev lagligen installerade. Våra nya tjänstemän är VO Ulla Lindgren och KP Leif Sahlman. Vi önskar dem lycka till med arbetet.

Syskonring och National-sången avslutade det innehållsrika och långa mötet.

Text: Greta Ögren

Foto: Monika Åsmyr

Då årsmötet tog sin lilla tid blev det rusning till matbordet. En underbar hummersoppa stod först på menyn, följd av en smakligt kryddad pannbiff. Gott. Stämningen i salen var hög från första början, så att vi inte hade underhållning denna kväll var bara bra. Alla hade mycket att prata med varandra om. Denna gång hade vi besök av Maria, en ev. ny medlem, samt Rigmor Johnsdotters Göran. Trevligt att ni kunde vara med.

Pia Norrman

Marsmöte

Det blev ett icke uppställt möte sista fredagen i mars. Då vi bara var 23 syskon, samlades vi i lilla logesalen.

Eftersom flera har önskat att vi knyter an till USA på våra logemöten, så berättade LH

Carl-Uno Manros om valsystemet i USA. Man har ett tvåpartisystem, men själva valprocessen är inte den enklaste. Det är många steg innan en presidentkandidat för ett parti är utsedd.

Innan mötet avslutades, hade vi en "frågestund" om varför man kommer till logemöte en fredagskväll - eller varför man inte kommer! Varför kan vara "Vasa", gemenskap, samhörighet. Varför inte kunde vara sjukdom, att mötena hålls en fredag, det är för många formella möten och att vi bor i en storstad.



Vid efterkapitlet underhåll Ann Kristin Hedmark tillsammans med Kjetil Medelius med sång och musik. Det blev allt mellan Brel, Taube och Thörnqvist samt middagstips från Hasse och Tages låt God middag.

Text: Pia Norrman

Foto: Ingela Folemar

Stockholms Stadshus

Onsdagen den 22 mars besökte II Vasasyskon Stockholms stadshus. Guiden Emma gav oss en mycket intressant och trevlig vandring genom vårt fantastiska stadshus. Ett hus som är centrum för stadens politiska beslut, men också en plats för många evenemang, representation och en riktig turistattraktion.

Huset ritades av arkitekten Ragnar Östberg. Bygget startades 1911 och invigdes på midsommaraftonen 1923. Det fyller alltså 100 år i år och det firas med en mängd aktiviteter och evenemang under året.

Vi fick se den stora fest-



På bilden syns fr. vänster: Birgitta Sjöberg Eriksson, Birgitta Westerlund, Börje Jansson, Marthine Elfvin, Marie Jensen, Lena Jansson, Ulla Lindgren, Peter Lauri, Annika Lauri och Carl-Uno Manros.

salen Blå Hallen, rådssalen med sin inredning av Carl Malmsten och fantastiska sidengardiner. Prinsens galleri har en imponerande muralmålning av prins Eugen som han utförde under fem år. Slutligen fick vi se den i guldpläterade mosaikplattor dekorerade Gyllene salen.

Hela byggnaden är i allt imponerande och något som vi stockholmare har all anledning att vara stolta över. Passa på att besöka stadshuset under jubileumsåret! Det är mer än väl värt ett besök.

*Text: Peter Lauri
Foto: Pia Norrman*

April

Typiskt aprilväder! Det haglade när jag startade hemifrån, men på Västra Trädgårdsgatan sken solen och i Kungsträdgården hade körsbärsträden slagit ut. Vackert. Förhoppningsvis får vi tillbaka de fina soldagarna igen till veckan.

Det var verkligen roligt att se, att så många logesyskon trotsat vädret för vårens sista Vasamöte. O Pia Norrman öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

Den 18 mars hade vår loge förmånen att få en egen kursdag med FDM Connie Grön, Logen Lidköping nr 636, vilket bl.a. resulterade i en diskussion om ljusständningsceremonin (den ceremoni logen själv kan

bestämna om). Vi hade beslutat att göra ett försök med en snabbare, men lika värdig, ceremoni där Standarbärarna agerar. SB Lill-Britt And och Börje Jansson fick i fredags en kort stund på sig att memorera och klarade uppdraget med den äran. Utvärdering följer.

Ulla-Britt Krook kallades till Altaret och O Pia gav henne märket för 25-årigt medlemskap i vår loge och en ros. Ulla-Britt hör till de flitigaste besökarna och har varit Standarbärare under många år.

Dagens USA jämförelse; LH Carl-Uno Manros berättade om sjukvårdssystemet och sjukförsäkringar i USA kontra Sverige. Mycket intressant.

FDO och BKL Maria Nihlén flaggade för ett föredrag om ett hemligt, kvinnligt, svenskt, ordenssällskap, nu nedlagd, på Stadsmuseet vid Slussen den 9 maj kl.17.00. Ingen föransmälan behövs.

Vid Sjöhistoriska museet spelar vi boule den 24 maj kl. 13.00 och äter medhavd picknick. Anmäl till KL Birgitta Westerlund eller BKL Maria Nihlén.

Efter sedvanliga hälsningar, ljussläckning, syskonring och Nationalsång avslutades mötet.

Greta Ögren

Efter fredagens genomförda logemöte hade 39 förväntansfulla medlemmar och gäster slutit upp för att stilla sin hunger i denna sena kväll.

Vi bjöds på gubbröra till förrätt och under intagandet av denna förrätt fick vi även höra några tappra försök till snapsvisor. Till varmrätt serverades en kycklingrätt och efter det kaffe med kaka. Då fick vi ta del av en ny idé, nämligen att få köpa sin efterrätt om man så ville.

I samband med kaffet inträffade kvällens mycket trevliga arrangemang av våra Musikmästare Anna-Lena

Engström och Elisabeth Brandt, då i form av ett musikquiz á la Melodikrysset.

Inte nog med att vi fick ta del av våra Musikmästares kunskaper vad gäller sång och pianospel utan de hade även bjudit in en helt livs levande ballerina som förgyllde kvällen. Elsa Hildebrand var hennes namn och hon fick mottaga medlemmarnas applåder. Vid genomgången av frågorna kunde man konstatera att det fanns gott om kunskap vad gäller klassisk musik.

Efterkapitlet avslutades med ett vinlotteri och ett antal buteljer bytte ägare under glada former.

*Text: Anders Höglund
Foto: Pia Norrman*



Ballerinan Elsa Hildebrand



Kvällens underhållare tackades med en blomma

Bilder från Distriktsmötet 19-20 maj

Foto: Håkan Hellström





Golfrunda på Jönäkers GK. Fr. vänster. Morgan Andersson, Håkan Hellström, Kurt Thelin och Tore Kellgren.



Våra nya distrikts delegater



Intagning av Ingegerd och Ulf Alderlöf, Marie Wikström, Claes Johansson och Ewa Pilhammar









Logen Kongahälla nr 702 firar 50-år den 21 oktober 2023. Inbjudan till deltagande i firandet kommer att skickas ut till lokallogerna under hösten.

I Sanning och Enighet
Styrelsen

5 januari 2024
firar
Logen Stockholm
nr 589
90-årsjubileum med
jubileumsloge plus
middag och dans.

Mer information
kommer senare.
Spara datumet.

Varmt välkommen att fira
logens 100-årsjubileum
på Børsen i Göteborg.
Boka in lördagen den
7 september 2024
i din almanacka



Information om firandet
kommer att finnas på
Distriktet hemsida
www.vasaorden.com med
rubriken
Jubileum 2024.

Kontakt och frågor
via e-post:
[452goteborg2024@
gmail.com](mailto:452goteborg2024@gmail.com)



Manusstopp: 1 augusti

Manus (Word format), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751