

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet

Kära Vasasyskon,



Tänk så fort tiden går. När jag senast skrev i Kärven, i början av maj månad var

sommaren ett oskrivet blad för oss alla. En del hade säkerligen lite planer framåt. Jag själv såg redan då med förväntan fram emot att kunna resa till Amerika och vara med på Storlogemötet.

Jag hoppas ni alla haft det bra och kunnat njuta av sommaren.

De flesta loger hade haft sina sista logemöten för våren, utom en. Jag, MSLER Connie Grön och Birgitta Lundell från Logen Lidköping nr 636 reste till Visby för att vara med på deras senarelagda årsmöte samt installera deras tjänstemän. Det blev en mycket trevlig helg.

Därefter såg vi fram emot 6 juni och flera av våra loger brukar träffas denna dag för att tillsammans fira vår Nationaldag. Det gjorde vi i vår loge, Logen Bråviken nr 751. Vi samlades ett 30-tal medlemmar utanför Norrköping vid ett friluftsområde, med egen medhavd matsäck, startade med en tipspromenad, därefter var det dags för fika. Godsaker plockades fram och vi hade tillgång till att grillas också. Alla tyckte det var roligt att återse varandra och det märktes. Efter några timmar tackade vi varandra för en mysig förmiddag och önskade alla en skön sommar.

Nu började planeringen lite mer inför den kommande resan. Olle Wickström, FDM och DL20s delegat, jag och Connie Grön träffades via zoom och gick igenom motionerna och rekommendationerna.

Mitt i allt varslar SAS Pilotfack om strejk för ca 900 piloter från de 29 juni. Vi hade SAS-biljetter bokade den 30 juni. Det löser sig nog tänkte jag.

Midsommarhelgen närmade sig och vi firade midsommaraftonen tillsammans med familjen på Orust. Åter hem för att packa, MEN varslet låg kvar - ingen överenskommelse ännu. Till slut fick vi köpa nya "reserv"-biljetter, fullt återbetalningsbara ifall något händer. Tack och lov blev det så, strejkdatumet sköts fram några dagar och vi kunde lugnt bege oss till Arlanda för att resa. Oron bland resenärer om kaoset och de långa köerna kan vi lova stämde.

Vi var på flygplatsen lite mer än tre timmar innan avgång. 20 minuter innan flyget skulle avgå, stod vi i den tredje och sista kön, passkontrollen. Pulsen var lite högre än normalt, men så satt vi till slut på våra platser. Vi som reste med detta flyg var Connie Grön (Logen Lidköping nr 636), Criss Hagfeldt (Logen Bråviken

Ur innehållet:

Rapport Storlogemötet	2
Beslut som berör oss	4
Criss Hagfeldts rapport	4
Logen Härnösand	6
Bilder	7

nr 751) och jag. Äntligen var vi på väg.

När vi landade möttes vi upp av logebroder John Larsson från New Jersey som var så otroligt snäll och skjutsade oss till Philadelphia. Själva Storlogemötet kan ni läsa om i en annan artikel vi skrivit i denna utgåva av Kärven.

Det var en sådan glädje att återse så många Vasa-syskon dessa dagar. Förutom att jag var DL19s delegat, hade Stormästaren Art Bjorkner frågat mig om jag kunde vara Storlogeceremonimästare, vilket jag med tillförsikt tackade ja till. FDM Olle Wickström var DL20s delegat samt Biträdande Storlogeceremonimästare. En spännande utmaning hade vi framför oss då det är lite anorlunda i USA på mötena. Nu kan jag säga att det var en

Forts... sid 2



Kalendarium:

- 24 augusti - ER-möte zoom
 - 17-18 september - ER-möte Norrköping
 - 22 oktober - Logen Vadstena 15 år
 - 12 november - Logen Bråviken 30 år
- 2023
- 13-15 maj - DL20 Distriktsmöte, Ljungby
 - 19-20 maj - DL19 Distriktsmöte, Norrköping
- 2024
- 5 januari - Logen Stockholm 90 år
 - 7 september - Logen Göteborg 100 år

DM har ordet...

sann glädje att ha dessa uppdrag.

Jag satt även med i Finansutskottet (motsvarande våra Behandlingsutskott).

Förutom långa dagar på mötet hann vi se oss omkring lite i Philadelphia. Min rumskompis Connie Grön och jag tog en promenad i princip varje morgon vid sjutiden, innan frukost. Charlotte Börjeson var med några gånger. Vi promenerade gärna längs med Delaware floden. Det var mycket att titta på.

Som ni alla vet bröt eländet lös under vår vistelse, SAS-piloterna gick ut i strejk och vi tillhörde några av många tusen som drabbades. Vårt hemresedatum närmade sig och medlarna hade ännu inte lyckats få parterna att enas.

Två dagar innan hemresan fick vi själva återigen boka extra biljetter, efter det att SAS mejlat att de inte kunde hitta några flyg åt oss. Jag skämtade om att vi kan boka ett kryssningsfartyg som kan segla oss hem. Det blev i stället Luft-hansa som flög oss hem via Frankfurt, så vi landade 34 tim-

mar senare än planerat. Trots detta ser jag tillbaka på denna vistelse med värme i mitt hjärta. Så mycket glädje att vara på plats och träffa våra härliga Vasa-syskon. Tack till er alla.

De som nu har valts eller utsetts till Storlogetjänstemän för Sverige 2022-2026 är:

* *Olle Wickström*, FDM DL20, vald till MSLER (Medlem av Storlogens Exekutiva Råd)

* *Einar Savolainen Grön*, FDM DL19 och

* *Åke Mellnert* FDM DL20 är utsedda av Stormästaren John Hanright till SLD (Storlogedeputerade) i respektive distrikt.

* *Erik Gustafsson* är utsedd till SLH (Storlogehistoriker)

Kvarstår SLKL (Storloge kulturledare) som också kommer att utses av Stormästaren.

Kommande helg beger Kurt och jag oss till Sverige-Amerikadagen i Värmland, John Ericssondagen. Vi samlas först i Filipstad för en Högtidsstund vid John Ericsson Mausoleum. Fortsätter med Amerikakväll till sjöss i Karlstads skärgård.

Nu planeras på många håll

en viktig, rolig och god tradition: Kräftskivorna. Säkerligen ordnas några Surströmmingsskivor också. Jag önskar er alla som ordnar detta trevliga stunder tillsammans.

Snart börjar höstens logemöten och jag ser fram emot att kunna besöka några av er. Det jag redan nu har inplanerat är att vara med på Logen Uddevallas Korpargille i slutet av augusti.

Vi i Exekutiva Rådet DL19 har vårt nästa möte via zoom den 24 augusti, därefter kommer vi att träffas i Norrköping 17-18 september och fortsätta och lite mer skarpt att planera för vårt kommande Distriktsmöte Kristihimmelfärdshelgen 2023.

Jag önskar er alla en fortsatt skön sommar, Augusti är ännu ett oskrivet blad. Hopplas vi kan fylla denna månad med mycket värme och glädje.

Var rädda om er och varandra och hoppas vi får hålla oss friska.

*I sanning och enighet,
Varma tankar och
hälsningar*

*från er Distriktsmästare
Maggie Ahlin Thelin*

Rapport från Storlogemötet 2-8 juli

Vår (Olle och Marie Wickströms) resa till Storlogemötet i Philadelphia började i Malmö där vi tog Öresundståget mot Kastrup. Vi har ju alla hört om väntetider vid incheckning som var fantastiskt långa. Från det vi steg av taget på Kastrup till vi passerat säkerhetskontrollen tog det 45 minuter. Flyget var en halvtimme försenat men vi landade i New York 10 minuter före utsatt tid. Det tog samma tid, dvs 45 minuter att ta sig igenom passkontroll och bagagekontroll på Newark flygplats i New Jersey.

Ett mycket skrangligt tåg

tog oss från New York till Philadelphia på 1,5 timme där Storlogemötet hölls. Vi bodde på och hade mötena och alla arrangemang på Philadelphia Marriott Old City Hotel.

2 juli

Dagen började med registrering och uthämtande av möteshandlingar m.m. På kvällen bjöd arrangerande Distriktsloge nr 6 New Jersey på ett trevligt välkomstparty med tilltugg. Tillställningen varade i två timmar.

3 juli

Mötet inleddes med en flaggceremoni där alla Nordens flaggor samt USAs och Kanadas flaggor presenterades. Vi sjöng Nationalsångerna från USA, Kanada och Sverige;

glädjande att se att nästan alla även sjöng den svenska nationalsången.

Vid mötets öppnande blev de båda svenska delegaterna utsedda att vara Storlogeceremonimästare. DM i DL19 Maggie Ahlin Thelin blev Storlogeceremonimästare och Olle Wickström blev Biträdande Storlogeceremonimästare.

Efter en del ceremonier som ingår liksom på våra Distriktsmöten med bl.a. intagning av nya Storlogemedlemmar. En del tjänstemannarapporter och rekommendationer togs upp och därefter avslutades dagens möte.

Efter avslutat möte så var den första arbetsgruppen jag var med i fullt arbete med våra

motioner. Vi var helt överens om vad vi tyckte om våra motioner.

På kvällen blev det en välkomstbankett med temat blått-vitt-rött i klädseln. God mat blev det och en trevlig underhållning med Philadelphia Murmers (ett gäng vilda individer som höll igång ordentligt).

4 juli

USAs Nationaldag.

Kl. 08.30 anträdde vi en av två bussar för resa till Vasaparken i New Jersey. Resan tog ca 2,5 timme och gick till stora delar över mindre orter så vi fick se väldigt mycket av naturen och bebyggelse.

Väl framme i Vasaparken fick vi alla en "gympapåse" med en badhandduk.

Denna fantastiska Vasa Park som innehåller så mycket som t.ex. klubbhus, samlingslokaler, arkiv, sommarstugor, swimmingpool och ett stort antal hus för permanentboende.

För att kunna köpa ett hus måste man vara Vasa-medlem och medlem i Distrikt nr 6. Väntetiden på ett hus är runt fem år. När ett hus väl blir ledigt så säljs det mycket fort. Det var väldigt trevligt att gå runt och se på dessa fastigheter och hur välskött allt var.

Vi fick även möjligheten att komma in i en av sommarstugorna som man kan hyra. Har man väl kommit över en så får man fortsätta att hyra den varje år om man så önskar. Man får bara bo där mellan 15 maj – 15 oktober sedan stängs vattnet av. Swimmingpoolen var flitigt besökt denna varma dag av många av oss medlemmar.

Det blev en mycket god och riklig lunch som medlemmarna i DL6 New Jersey hade tillagat. Av faten som tömdes så verkade alla uppskatta måltiden.

Så småningom var det åter dags att sätta sig i bussarna för en lång återfärd till Philadel-

phia. På kvällen var det många av oss som var nere vid floden och såg ett mycket färgsprakande fyrverkeri – det var ju USAs nationaldag.

5 juli

Det började med att Storlogemötesförhandlingarna startade kl. 09 med en resumé av vad som behandlats på söndagen den 3 juli. Därefter startade beslutsprocessen av ett antal motioner och rekommendationer. Mötet ajournerades för kommittéarbete under 90 minuters tid. Därefter återsamling och ny runda med nya beslut. Det bröts för middagspaus och kommittéarbete. Dagens arbete avslutades kl. 16.15.

Efter avslutad dag bjöd Vice Stormästaren den svenska delegationen och några andra på ett litet privat cocktailparty.

På kvällen bjöd DL6 på ett ABBA Palooza evenemang med ABBA-musik och lite underhållning.

6 juli

Åter start kl. 09 med en resumé av gårdagens förhandlingar. Därefter beslut i ett antal motioner och rekommendationer. I flertal motioner blev det väldigt mycket härklyveri hur man skulle tolka vissa ord, och vid några tillfällen fick man ändra i förslagen.

En sak som man har i USA är att man kan lägga till ett förslag på en motion. Man beslutar först om tilläggsförslaget. Godkänns det så gäller det före den ursprungliga motionen. Därefter tar man beslut av motionen med tilläggsförslaget. Vi har det betydligt enklare hemma i Sverige där motionen godkänns eller avslås i sin helhet.

Tidigt på kvällen samlades vi svenskar och amerikaner med lite dricka och tilltugg.

7 juli

Kl. 08 start med motionsgrupp för att bli klar till mötet som skall starta kl. 09. Dagens inleddes med den sedvanliga resumé över gårdagens förhand-



Maggie Ahling Thelin agerar Storlogeceremonimästare och för fram Keith Hanlon till Altaret. Keith avgår efter 12 år som Storlogeassör.



Avgående Stormästare Art Bjorkner med fru Nancy.



DL19s delegat Maggie Ahlin Thelin redovisar gruppens motion.



DL19s delegat Connie Grön på plats i logesalen. På bilden syns även Donna Englund och Ed Netzel.

Fler bilder på sid 7

lingar.

Efter en timmes motionsbeslut blev det en paus då finansgruppen inte var helt klara med sina bitar.

Efter återsamling togs beslut i mötets sista motioner och rekommendationer.

På kvällen bjöd Vice Stormästaren på ett Cocktail Party med dricka och mycket tilltugg.

8 juli

Åter start kl. 09 med uppläsning av gårdagens möte. Denna dag ägnades åt val av nya styrelsen för Storlogens Exekutiva Råd och Medlemmar av Storlogens Exekutiva Råd (MSLER) - i USA heter det Member of the Board (MEB)

Vid Storlogemötet finns ingen nomineringskommitté som vi har vid våra Distriktsmöten. Det var flera förslag på vissa tjänster så det fick bli både en och två omröstningar innan det blev klart vem som fick vilken post.

Olle efterträder Connie och valdes till ny MSLER, och representerar Sverige de kommande fyra åren.

Även styrelsen till Vasa Arkivet valdes och det blev omval för alla, inklusive Charlotte Börjesson.

Efter lunchuppehållet var det tid för installation av de nya tjänstemännen. Det är samma tillvägagångssätt som vi har hemma.

Därefter blev det givetvis Ordens väl. Medaljer delades ut och många tog till orda och tackade för ett fint utfört Storlogemöte. Olle och Maggie förde fram John Hanright och Art Bjorkner till Altaret, och från Norra och Södra distriktet överlämnades inbundna exemplar av Kärven och Vasa Nytt till nya Stormästaren John Hanright. Vi önskade honom lycka till de kommande fyra åren.

Vi tackade avgående Stormästaren Art Bjorkner för de fyra år som han tjänstgjort. Olle delade ut DL20s heders-

tecken, Maggie gav honom lite Sverigepriser från DL19.

Hela veckans arrangemang avslutades med en fin bankett med god mat, underhållning och dans fram till midnatt.

9 juli

Dagen inleddes med ett möte med Storlogens Exekutiva Råd. Detta med anledning av att Olle blev vald att representera Sverige i Storlogen.

Vi var 11 personer från Sverige, fem Vasa-syskon från DL19: Connie Grön från Logen Lidköping nr 636, Charlotte och Lars-Göran Börjesson från Logen Göteborg nr 452, Maggie Ahlin Thelin och Criss Hagfeldt från Logen Bråviken nr 752. Sex Vasa-syskon från DL20: Maureen och Göte Bengtsson från Logen Småland nr 618, Britt och Bengt Åberg från Logen Kärnan nr 608. Marie och Olle Wickström från Logen Skåne nr 570

Det svenska deltagandet utgjorde 10% av deltagarantalet på Storlogemötet.

Efter avslutat Storlogemöte fortsatte Marie och Olle med en 14 dagars semestertripp i USA, men det är en helt annan sak.

Charlotte och Lars-Göran stannande kvar en dryg vecka på östkusten.

Maggie, Connie och Criss flög hem två dagar efter avslutat möte.

Stort varmt TACK till er alla som arrangerade detta Storlogemöte.

*I Sanning och Enighet
Olle Wickström,
FDM DL20/MSLER
Maggie Ahlin Thelin,
DMDL19
Connie Grön,
FDM DL19*

Några beslut vid Storlogemötet som berör oss i Sverige

* Elsa Fleetwoods minnesfond är nedlagd.

*Vasa Star kommer fortsättningsvis endast digitalt (de medlemmar som inte har mejl får meddela logens PS om de önskar en papperskopia av

Vasa Star).

* Per capita-avgiften till Storlogen är oförändrad 18 USD/person och år. Kursen är medelvärdet av dollarkursen under ett år (nov-okt) och gäller första gången vid inbetalning av Per capita december 2023.

När protokollet är klart kommer vi att skicka ut mer information till lokallogerna om övriga motioner och rekommendationer.

Rapport från en deltagare

För ett år sedan fick jag klart för mig att jag hade möjlighet att få delta som gäst på det stora konventet som går av stapeln vart fjärde år. Jag bestämde mig för att genomföra den resan. Planerade och sparade pengar och hoppades att den rådande pandemin skulle vara över.

Mycket skulle fixas innan, det var visum, vaccin och flyg. Anmälan och bokning av hotell. Ett par veckor innan avresan kom varslet om strejk på SAS, men det blev framskjutet.

Onsdagen den 29 juni tog jag bussen till Arlanda och tog in på ett hotell över natten. Tog mig till flygplatsen i god tid eftersom det varnats för kaos. Där sammanstrålade jag med Connie Grön och Maggie Ahlin Thelin. Vi kom ombord utan så mycket strul och resan till New York gick bra. Där väntade en Vasa-broder som skjutsade oss till Philadelphia, en resa på två timmar. På vägen ner pekade han ut Manhattans skyline, det var mäktigt.

Vi installerade oss på hotellet och välkomnades av Vasa-syskon. Vi fick ett gediget program för dagarna framåt.

Första dagens golfturnering avstod jag ifrån, men Charlotte Börjesson deltog och fick en jättefin golfbrosch för sin insats.

Själv passade jag på att



Charlotte Börjesson med sin golfbrosch.

shoppa den dagen, fick promenera 12-15 kvarter för att komma till handelsområdet. Passerade enormt mycket museer och offentliga byggnader på vägen dit. Man vårdar minnet av sina hjältar från kriget, konsten och litteraturen.

Konventet öppnades på söndagen den 3 juli med pompa och ståt, många bar svenska folkdräkter och jag var glad att jag hade packat ner min Tjustdräkt som jag har burit i mer än 50 år. "Smorgasbandet" stod för musiken, dragospel och typisk svensk musik.

Jag hade förväntat mig att loger i Amerika skulle vara strikta och stela, men oj vad jag bedrog mig! På Altaret tronade ett elektriskt ljus och oäkta blommor, ingen hade regalier, Altaret passerades hur som helst, man pratade i mun på varandra. Men Fanparaden genomfördes mycket högtidligt och hade utökats med några nordiska fanor till.

Våra svenska delegater hade sina medhavda regalier.



Smorgasbandet - med - för kvällen - ny medlem i Charlotte Börjesson.

Maggie Ahlin Thelin och Olle Wickström var Storlogeceremonimästare och utförde sitt uppdrag med bravur. En eloge till dem! På kvällen var det öppningsbankett med mycket god mat.

Dagen efter var det 4 juli och då for vi i två bussar till Vasa Park som ägs av medlemmarna. Ett enormt område med badsjö, restaurang, dansbana och en mängd stugor att hyra för endast medlemmar. Där bjöds vi på dansuppvisning utförda av barn i svenska folkdräkter. Maten som serverades var mycket svenskinspirerad och pressgurkan var ljuvlig, allt var mycket gott.

På kvällen åter till hotellet där vi vid mörkrets inbrott bara behövde gå runt hörnet på vårt hotell för att se de enorma fyrverkeriet på andra sidan floden.



Criss i sin vackra Tjustdräkt.

Jag har sett många fyrverkerier runt om i världen, men aldrig något så storslaget som detta. Färger och former som jag aldrig har sett förr.

Kvällen efter (5 juli) var tillägnad ABBA och det blev ett musikaliskt fyrverkeri och dans samt mycket glitter.

På onsdagen den 6 juli var det en historisk busstur, medan våra delegater fick kämpa med motioner. Vi besökte The Gloria dei Church från 1700-talet och fick se många äldre gravstenar med svenskklingande namn.

Därefter besök på American Swedish Museum, där vi möttes av en affisch föreställande två kvinnor i folkdräkter, den ena i Sverigedräkten och den andra i Östergötlands Skedevidräkt. Vilket gladdde mig!

Sjalva museet var i tre plan och innehöll mycket målningar och svenskt hantverk. Ett rum var bl.a. tillägnat Astrid Lindgren.

Resan gick vidare till lunch och därefter besök på ett nybyggt friluftsmuseum, bara två år gammalt och det planerades att utöka framöver. Där hade man uppört många stockhus för att illustrera hur det kunde se ut på en svensk gård förr. Det var många uthus, som smedja, lada och bakhus. Boningshus och ett mindre vikingaskepp. Farmstead Museum hette det.

På hemvägen passerade vi många villaområden. Det som jag reagerade starkt på var att alla luftledningar finns kvar, el och tele m.m. Förstår inte varför de inte har grävt ner dem med tanke på starka vindar, åska och bränder. Att det kan vara svårt att gräva ner i tät stadsbebyggelse förstår jag. Men glädjande var att i många trädgårdar flaggande man inte bara med sin amerikanska flagga, utan visade även solidaritet genom att även hissa den Ukrainska.

Mina shoppingturer underlättade när Marie Wickström

tagit reda på att det fanns en buss som dagligen körde varje kvart från Penns Landing mellan kl. 10-20, den gick en rundtur och passerade köpcentrum. Den var dessutom gratis för pensionärer.

Jag passade på att handla tre vackra klänningar, skor, handväska och presenter till barnbarnen. Hittade även deras saluhall som var enorm. Så mycket kött har jag inte sett på en gång. Bageriavdelningen gick inte av för hackor den heller, men jag nöjde mig med att titta.

Jag trodde att jag skulle få problem med min bristfälliga engelska, men våra amerikanska syskon ville gärna göra sig förstådda på svenska. Efter ett par dagar upptäckte jag att mitt engelska ordförråd var större än jag trott.

Avslutningsceremonin, fredagen den 8 juli, blev riktigt högtidlig och valet av John Hanright som ny högsta ledare skedde under högtidliga former med musik av "Smorgasbandet". John som kallas Jack blir en mycket bra ledare tillsammans med hustru Inger som First Lady.

Jag hade många tillfällen att småprata med Jack som jag träffade i Nyköping på Distriktslogen för ett par år sedan. Han uttryckte sin önskan om mer kontakt med Sverige och även ta efter lite av våra ceremonier.

På kvällen gick den stora banketten av stapeln, god mat och vin serverat i glas med Vasa-inskription; de glasen fick vi behålla sedan. Senare under kvällen var det ett stort lotteri där de olika logerna skänkt vinster. Jag bidrog till lotteriet med två mindre oljemålningar med svenska motiv. Lotterna såldes i två delar, en del att behålla och en del att lägga i påsen framför den vinst man helst ville ha. Vilket innebär att ju fler som önskade samma desto mindre chans. Min tavla blev uppskattad och

vinnaren och jag är nu vänner på Facebook. Liksom många andra Vasasyskon.

Under tiden gick SAS i strejk och hur vi skulle ta oss hem lade sig som en våt filt över oss. Vi bokade en flight från Philly till Arlanda med Lufthansa, tyvärr med sex timmars paus i Frankfurt. Vi blev dessutom tvungna och boka en natt till på hotellet. Vi tog det med ro trots allt så sista kvällen var vi sju som åt gemensam middag på en italiensk restaurang.

Hem kom jag och med minnen som kommer att glädja mig resten av livet. Detta blev min största egna upplevelse och jag är väldigt glad över att jag fick möjligheten.

Criss Hagfeldt
Logen Bråviken nr 751

Nu lite information från Sverige:

Logen Härnösand

Fredagen den 13 maj, höll Logen Härnösand nr 673 sitt vårmöte, med 29 medlemmar och två gäster. Mötet öppnades av Ordförande Eivor Bylund. Fyra nyvalda medlemmar installerades och välkomnades.

Efter avslutade förhandlingar, avslutade Eivor Bylund mötet och hoppades på stor uppslutning vid 4 juli-dagen som vi kommer att fira den 2 juli, i Spillböle Stigsjö.

Därefter inbjöds vi till en smaklig måltid av våra värdar. Rolf Ögren berättade om sin tid som pilot vid flygbolaget SAS, vilket var intressant att höra om. Han hade flugit under hela sin långa tjänstgöringstid vid samma bolag.

Efter kaffet avslutades kvällen med ett uppskattat lotteri, och en trevlig kväll tillsammans.

Lördagen den 2 juli samlades 37 Vasasyskon och gäster för att fira Sverige-Amerikadagen hos Per-Erik och Eivor Bylund i Spillböle Stigsjö.

Per-Erik hälsade alla välkomna och därefter genomför-



Glada deltagare den 2 juli.



Underhållarna Ulla-Britt Nordin och Bengt Andersson.



40-årsmärket delades ut av DD Hans Ögren till Sten Wigert

des hyllning av fanorna och lästes tillhörande text. Utdelning av medalj för 40-års medlemskap i Vasa Orden genomfördes av Ordförande Eivor och DD Hans Ögren (Logen Stockholm nr 589).

Per-Erik berättade kort om hur pensionssystemet var uppbyggt ute på landsbygden i början av 1900-talet.

Underhållningen sköttes med bravur av Bengt Andersson och Ulla-Britt Nordin. DD Hans tackade för att årets Sverige-Amerikadag kunde hållas i Spillböle.

Dagen avslutades med att vi intog medhavd picknick och en gissningstävlan.

Bo Selin, KL
Foto: Bo Selin och
Greta Ögren



Storlogens Exekutiva Råd 2022-2026

Stående - Olle Wikström, Södra Sverige DL20, Debbie Larsson, New Jersey DL6, John Erikson, Pacific North West DL13, Donna Englund, Alberta Canada DL18, Antonio Spargo, Minnesota DL7

Sittande – Kassör Kevin DeFeo, New Jersey DL6, Sekreterare Marlene Patient, Massachusetts DL2, Stormästare Jack Hanright, New Jersey DL6, Vice-Stormästare Tom Cleveland, Michigan DL8, Lillian Moore, Arizona DL21

Ytterligare foton från Storlogemötet



Nye Stormästaren John (Jack) Hanright med hustru Inger framför sina medlemmar i Distriktslogen New Jersey nr 6.



Maggie Ahlin Thelin och Connie Grön redo för mingel efter invigning av Storlogemötet..



Olle Wickström och Maggie Ahlin Thelin installeras som Storlogeceremonimästare.



Nya ER i Storlogen installeras, bl.a. Olle Wickström som MSLER Sverige.



Vasa-Arkivets styrelse t o m 2026

Sittande från vänster: Art Bjorkner, Kevin Defoe (Kassör), Sheila Lundqvist (President), Bruce Elfvin (Vice president), Charlotte Börjesson och Kathy Cuff (Arkivarie)

Stående från vänster, Antonio Spargo, Tom Cleveland och John Hanrigh. Saknas i bild, Karen Snowberg (sekreterare)

Bilder från utflykten till Vasa Park, Budd Lake, New Jersey



Otroligt fina tårter serverades oss
Vasa-syskon.



Jack Hanright är en fantastisk byggare av
nyckelharpor. Några av dessa spelade man
vid utflykten till Vasa Park, Budd Lake, NJ. I
bakgrunden skymtar en nöjd Jack...



Poolområdet i Vasa Park, Budd Lake, New Jersey



DL19s badnymfer: Charlotte, Maggie och Connie.



Här syns de svenska deltagarna vid Storlogekonventet: Fr. vänster: Bengt och Britt Åberg, Marie Wickström, Connie Grön (skymd), Criss Hagfeldt, Maggie Ahlin Thelin, Charlotte Börjesson, Maureen Bengtsson, Göte Bengtsson, Lars-Göran Börjesson och Olle Wickström.



Deltagare från DL19: Charlotte Börjesson, Connie Grön, Lars-Göran Börjesson, Maggie Ahlin och Criss Hagfeldt.



Här har Maggie Ahlin Thelin blivit ny medlem av Smorgasbandet.



Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Norra Sverige nr 19



Inbjuder till
Vasakväll 18 maj 2023
och
Distriktsmöte
19 maj – 20 maj 2023



Elite Grand Hotel, Norrköping

Hjärtligt välkommen hälsar
DL 19's Exekutiva Råd

**Varmt välkommen att fira logens
100-årsjubileum på Börsen
i Göteborg om två år.
Boka in dagen i din kalender**

Lördagen den 7 september 2024



Information om firandet kommer att finnas på
distriktets hemsida **www.vasaorden.com**
med rubriken **Jubileum 2024**

Kontakt och frågor via e-post
452goteborg2024@gmail.com



Ni har väl inte glömt Vasa-Golfen den 31 augusti!? Visserligen har anmälningstiden gått ut, men kanske det finns återbud. Kontakta Erhold Granberg på erhold.granberg@telia.com eller mobil 070-483 8876 för mer information. Arrangör inom Vasa Orden av Amerika är Logen Calmare Nyckel nr 628.

Manusstopp: 1 november 2022

Manus (wordformat), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören:
Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Bråviken nr 751
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751