

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet



Kära Vasa-vänner!

Tänk vad tiden går. Nu börjar även detta år gå mot sitt slut.

Ännu ett år som till stor del varit tufft, ledsamt och utmanande. Glädjande dock att vi under hösten kunnat börja träffas igen, med fortsatt försiktighet, även nu när restriktionerna släppt och vi kunnat börja planera in våra logemöten igen, till stor glädje för oss. Som vi längtat efter att åter kunna träffas. Att antligen känna att vi även kunde ha våra Distriktsmöten kändes riktigt bra.

Vi i DL19 träffades i Norr-

köping 8-10 oktober, där vi även bjöds på fint höstväder. Det var en lycklig stund för mig att få hälsa så många loge-syskon välkomna till Elite Grand Hotel och vårt Distriktsmöte.

Vi började med en trivsamt Vasa-kväll. Stämningen var hög, vi fick god mat samt underhölls med ett kåseri av vår logemedlem i Logen Bråviken nr 751, Lennart Exius, därefter prisutdelning för de sju tappra golfarna som kämpade om äran på Bråvikens GK under dagen. Vi avslutade kvällen med lotteridragning, många glada vinnare.

Det blev givande, trevliga mötesdagar - 32 motioner och rekommendationer jobbade

behandlingsgrupperna med på lördags eftermiddagen. Lördagskvällen samlades vi för lite mingel innan vi satte oss ner till en god middag, och blev underhållna av ljuvlig musik, spelad av en lokal musiker, Mikael Leonardsson.

Söndagen samlades vi igen och började dagen med att rösta ja eller nej till motionerna och rekommendationerna. Det flöt på bra, gick lite väl fort så jag blev till och med påmind om att läsa lite långsammare.

Storlogedeputerade Einar Savolainen Grön övertog senare klubban då det var dags för val av nya Distriktstjänstemän för kommande termin, samt en

Forts... sid 2

Golftävling 2021

Den tredje september i år träffades åtta medlemmar från Logen Kongahälla och Logen Knallen för den årliga golftävlingen dem emellan. Från Logen Bråviken anslöt sig också Maggie Ahlin Thelin och Kurt Thelin samt Maggies syster Karin Assarlind, inte Vasamedlem.

Vi välkomnar fler utifrån - det är bara trevligt att vi blir några till. Sammanlagt elva spelare gick ut i trebollar och en tvåboll.

Efter mycket regnande denna sensommar var det denna dag strålande sol och alla njöt av det fina vädret och att träffas under lediga former efter en lång tids isolering.

Golf är ju den ultimata

sporten om man behöver vara ute och hålla avstånd.

Samtliga spelade arton hål och därefter var det "grillat" och prisutdelning. Första, andra och tredje pris herrar tog Lars-Gunnar Börjesson, Morgan Andersson och Hans Hellberg, alla från Logen Kongahälla. Första, andra och tredje pris damer tog Karin Assarlind, Birgit Hellström, Logen Knallen och Ingrid Hellberg, Logen Kongahälla. Nästa år är det Logen Knallen som bjuder in och det blir spännande att se vilken bana de väljer för tävlingen.

Ingrid Hellberg
Logen Kongahälla nr 702

Bild finns på sid 2

Kalendarium:

- 13 nov - Logen Skövde firar 70+1 år
 - 24 nov - ER-möte
- 2022
- 26 januari - ER-möte
 - 5-6 mars - Tjänstemanna-utbildning, Lidköping

Ur innehållet:

Logen Stockholm.....	2
Logen Engelbrekt	5
Logen Gotland	6
Logen Härnösand	6
Logen Knallen	7
Julönskningar	8

Distriktsmötet	10
Nya ER-ledamöter.....	11
Erfarenheter nya delegater	12
Distriktshistoriker	12
Bilder	12

DM har ordet...

delegat och ersättare till Storlogemötet i Pennsylvania första veckan i juli 2022.

Efter lunchen skedde installation av de nya tjänstemännen. Dagen avslutades med att avgående tjänstemän avtackades. Ni kan läsa lite mer om Distriktsmötet av MSLE (Medlem av Storlogens Exekutiva Råd) Connie Grön i denna utgåva av Kärven.

Protokollet kommer att skickas ut under november till samtliga logers O och PS, så kan ni alla läsa och se vilka beslut som togs och vilka motioner och rekommendationer som röstades igenom eller avslogs.

Jag tackar för det förtroende ni gett mig att ännu en termin vara er Distriktsmästare och DL19:s delegat till Storlogemötet nästa sommar. Jag och Exekutiva rådet ska göra allt vi kan för att vi tillsammans ska trivas och föra vår Orden framåt. Vi har alla ett ansvar och tillsammans ska vi värna om varandra och våra loger.

Helgen efter vårt möte var vi med på DL20:s Distriktsmöte i Ljungby. Två trivsamma dagar,

även där togs kloka beslut.

Vi hade en del gemensamma motioner och rekommendationer som röstades fram på båda Distriktsmötena.

Kurt och jag har haft glädjen att medverka på några logemöten och sammankomster under hösten. En mycket trevlig utflykt i september med Logen Knallen nr 745. Dagen efter besökte vi Logen Göteborg nr 452:s Atlantloge.

Senare hade vår egen loge, Logen Bråviken nr 751, sitt första logemöte på länge och senare i oktober, Logen Englebretk nr 619, som hade sitt logemöte med systrarnas afton.

Tack för det varma mottagandet vi fick av er alla. Det var så roligt att kunna träffas igen.

Vi har även ett jubileum att se fram emot, Logen Skövde nr 626 håller sitt försenade 70-årsjubileum den 13 november, vilket vi ser fram emot att medverka på.

Tiden, som vi vet, går väldigt fort, så snart är det dags att leta fram adventsljusstakarna, klä granen och plocka fram tomtarna igen. Jag hoppas ni alla detta år ska kunna fira jul och nyårshelgerna som ni

önskar.

Jag vill tacka er alla som, trots den tuffa tid vi gått igenom och att vi av den anledningen inte kunnat träffas, orkat kämpa, hållit kontakt med våra logesyskon, ordnat alternativa möjligheter att träffas utomhus. I sann Vasa anda.

Nu ska och kan vi med tillförsikt se framåt igen, om än med viss försiktighet. Jag ser verkligen fram emot att besöka er.

Kurt och jag vill önska er alla och era familjer en riktigt

**GOD JUL
och ett lyckosamt
GOTT NYTT ÅR 2022!**

*I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19*



Golftävling 2021 ...



Från vänster syns Morgan Andersson, Charlotte Börjesson, Karin Assarlind, Maggie Ahlin Thelin, Lars-Gunnar Börjesson, Hans Hellberg, Ingrid Hellberg, Kurt Thelin, Birgit Hellström, Ewa Pilhammar samt Håkan Hellström.

Logen Stockholm

Kräftskiva 27 augusti

Munskydd på, pendeltåg till Stockholm City och promenad i duggregnet till Västra Trädgårdsgatan. Inte sedan i mars 2020 har vi varit i Centrum. Husen vid Hamngatan har blivit färdigbyggda och ställningarna borttagna. Trafiken flöt på och över allt skyndade människor fram och tillbaka. En märklig känsla efter så lång isolering.

30 Vasasyskon, blivande medlemmar och gäster, anlände och vi var alla så glada över att träffas igen den 27 augusti för Kräftskiva. Vi fick ett glas bubbel i handen på väg in till stora bankettsalen där personalen dukat coronasäkert med fem bord

och långt serveringsbord i mitten.

O Maria Nihlén hälsade oss välkomna och medan vi minglade ställdes bröd och ost, västerbottenspaj, sallad och räkor fram och när vi satte oss till bords kom hummersoppan. Mmm, försvinnande läcker!

Rigmor Johnsdotter tog upp första snapsvisan och blev sedan en naturlig sångledare. Vi hade fått ett stort antal visor och alla betade vi av under middagen. Fantastisk stämning!

Hummerskålarna byttes ut mot var sitt fat med tio kräftor och slurpandet, skalan-det och åtandet sysselsatte oss en lång stund. Så gott! Albert Engström hävdade ju att "Kräftor kräva dessa drycker" så varje sång avslutades med "skål".

Efter dessert och kaffe avslutade vi kvällen med en stund i baren och kunde då prata med andra än de vi delat bord med. Hela kvällen hade varit som en enda stor vitamininjektion och vi hoppas på en lika inspirerande fortsättning på denna Vasahöst.

Boule vid Sjöhistoriska Museet

Medlemmar i Logen Stockholm nr 589 har träffats i adel tävlan



Bakre raden: Birgitta Westerlund, Marie Jensen, Pia Norrman, Lage Jenneflod, Annika Lauri och Rolf Öhgren. Främre raden: Peter Lauri, Maria Nihlén, Mikael Nihlén, Carl-Uno Manros och (en frusen) Ulla Jenneflod.

den 3 september. Tolv medlemmar och blivande medlemmar i Logen Stockholm har träffats, fikat och tävlat.

Vi hade gjort matsäck, putsat kloten och var taggade till max. Pia Norrman, som är experten i gänget, ledde det hela. Vi började med matsäcken, kunde prata av oss och få det energitillskott som är nödvändigt för koncentrationen.

När solen tillfälligt gick i moln startade vi boulen. Tre planer och två lag per bana. Spännande hela tiden. Vems klot är närmast? Bravo! Neeej! Ibland jagades vi av arbetande robotklippare, men de vände snällt vid grusgångarna.

En härlig eftermiddag blev det i sann Vasa-anda och de kvinnliga deltagarna var mera lyckosamma den här gången. Vi ser fram emot vårt första Logemöte i september....

Logen Stockholm 22 oktober

En strålande vacker fredag, men snällblåsten gjorde det gruvsamt att gå ut. Så började vi tänka på att det samtidigt var 35 andra människor från Skåne till Gävle i Sverige och från Åland, som också var på väg till Västra Trädgårdsgatan i Stockholm City. Då blev stegen genast raskare. Så fantastiskt roligt det ska bli att träffas igen för ett nytt stilfullt Logemöte med ballotering och

återinträde.

O Maria Nihlén hälsade alla välkomna och ledde förhandlingarna. Först installerades vår MM Elisabet Brander. Därefter välkomnades Annika och Peter Lauri tillbaka till Vasa Orden av Amerika. Vi hoppas ni ska trivas med oss i Logen Stockholm. Ballotering av två blivande medlemmar följde. Så trevligt att vi blir flera vasasyskon.

Ett bordlagt ärende fanns och beslut fattades enligt ekonomikommitténs förslag.

Under Ordens väl i oktober, brukar vi minnas "Logen Mälardrottningen". I år sjöng MM Elisabeth "Mälare kyrka" av Sven Lindahl. Vackert.

LH Carl-Uno Manros framförde hälsningar från vår vänloge, Mayflower Lodge, i Kalifornien. De hoppas kunna ha ett glöggparty utomhus före jul. Carl-Uno håller på att översätta reportaget från Ålandsresan för att sedan skicka texten till Wasastar.

Mötet avslutades med syskonkedja, dock utan att vi höll varandra i händerna, och Nationalsången.

I Bankettsalen var förrätten, laxkanapé, framdukad och vi satte oss till bords. CM Leif Sahlman ledde oss igenom Konungens skål, fyrfaldigt leve för Hans Majestät och Kungsången. Därefter lät vi oss väl smaka och efter den goda laxen serverades en härlig kyckling med dragonsås. Köket hade lyckats igen.

En och annan snapsvisa och spontansång förhöjde stämningen. Dessutom sjöng Elisabeth en nyskriven text till "Jag är en liten gäsapåg från Skåne" vilken Leif Sahlman så fyndigt diktat till minne av vår konstresa till Åland.

Till kaffet anlände kvällens underhållare, trubaduren Anders Fröling. Han berättade, läste dikter och sjöng visor från Bellman och framåt. Han var lättsam, skicklig gitarrist och hade en behaglig röst. En kort

”rap” hade han lagt in och en av sina egna visor, ”Guldregn över albanska bergen”. Ibland sjöng vi med, som ”när det snöade på Karl Alfreds hatt” eller Bellmans ”Fader Berg” och gladdes över att vi lyckades utverka tre extranummer.

Sedan var det bara lotteri-dragningen kvar, nio glada vinnare, och det sedvanliga eftersnacket och summeringarna av våra tankar och känslor.

Åland 27 september

Vår kulturledare, Birgitta Westerlund, är född och uppvuxen på Åland och började prata om Andersudde redan för tre år sedan. Inte förrän i år blev resan av. Det som lockade oss var den konstskatt som finns samlad där, över 200 tavlor av åländska, finska och svenska konstnärer och som ägaren ibland låter en grupp, som vi i Vasa Orden av Amerika, komma och titta på.

En buss hämtade oss vid hotell Arkipelag. Solen sken längs ”den vackra vägen” söderut från Mariehamn, på östra sidan ligger Järsöfjärden och på västra Ålands hav. KL Birgitta berättade om hus, som vi passerade och om människorna där, vilka hon och Marthine kände som barn.

Målet för vår åländska utflykt var alltså Andersudde, Anders Wiklöfs och hans hustrus sommarstuga. När de köpte den 1994 var den inte riktigt färdigbyggd. Stugan har blivit om- och tillbyggd ett antal gånger och idag är den på 700 kvadratmeter. Där finns naturligtvis bastu och båt-brygga, men också en tennisbana av internationell standard, ett orangeri och en bar. Rådjuren får mat kl. 18 varje dag, sjöfåglar har en damm att simma i och mängder av holkar finns för småfågla. Hunden Bjosse och katterna kan krypa in i uppvärmda kojor.

Gun Styrström, vår guide, mötte oss vid parkeringen, berättade om byggnaderna och

bjöd in oss i sommarstugan. Hon stannade vid betydelsefulla verk av målare som representerade olika stilarter, berättade vad som var typiskt för just den stilartern och om konstnären. Anders ”köper bara tavlor han tycker om och har inte sålt en enda tavla”. Däremot kan han deponera tavlor på institutioner och liknande och låna ut dem till utställningar.

Hela inredningen av ”sommarstugan” var väl genomtänkt. Stora fönster i alla väderstreck vilka släppte in ljuset och gav ytterligare bilder, den åländska skärgården. Möbler, mattor och prydnadsföremål var naturligtvis av yppersta klass och placerade så att de inte skymde tavlorna. Det var ett mycket trivsamt hus att vandra runt i.

Anders själv anslöt till gruppen många gånger under besöket, berättade hur han, murens son, arbetat sig upp till den position han nu har, utan att han från början lånade en enda krona.

När han i 20 årsåldern skulle starta sin bilhandel, sa Ålandsbanken nej och tyckte han skulle vara tacksam för det. Det tog honom hårt och han bestämde sig för att en gång

köpa banken. Det tog 30 år.

När banken skulle jubilera lånade Anders ut konst, som banken ville ta betalt för att folk skulle titta på. Han ilsknade till och bjöd alla ålänningar på biljetten.

Han startade Östersjöfonden 1989, när han skulle bada och inte såg fötterna. Fonden delar ut stipendier och priser till lofvärda insatser för miljöns bästa. Pengar kommer delvis från de årliga konserter vilka Anders arrangerar. Konserterna låter han spela in på CD-skiva och skickar ett ex till varje äldreboende så de ska känna sig delaktiga i händelserna.

Varje jul bjuder han in barn under två timmar, för att ”de ska sopa ut julen”. Många kilo godis går åt. Så gör bara en människa, som är genuint intresserad av andra människors väl och ve, är uppfinningsrik och handlingskraftig. Man kan förstå varför han är ”Ålands mesta ålänning” och väldigt omtyckt på öarna.

Vår MM Elisabeth Brander sjöng en liten hyllningssång till Anders och senare när vi kom till flygelrummet spelade hon ett kort stycke. Mycket uppskattat av värden.



På terrassen utanför ”sommarstugan” syns från vänster. Marthine Elfvin, Maria Nihlén, Marie Jensen, Rolf Öhgren, Birgitta Westerlund, Michael Nihlén, Sylvie Köönerk, Pia Norrman, (skymd Jonny Svensson), Kerstin Sandström, Leif Sahlman, Hans Ögren, Ingela Folemar, Lennart Elving, Birgitta Sjöberg Eriksson, Elisabeth Brander, Ewy Höglund, Ulla-Britta Nygren, Anders Höglund, Monika Eriksson, Lennart Andersson, Monica Casserberg och Greta Öhgren.

Två och en halv timme hade vi njutit av konsten och historierna och som avslutning fick var och en av oss Anders Bruuns biografi över Anders Wiklöf och boken om Ålandsbanken. Han brukar dela ut stora boken om Andersudde, men den var slut på förlaget.



Anders Wiklöf delar ut böcker till oss.

Några av de vackra tavlorna



Utsikt från "sommarstugans" terrass mot öster...

Vi fick löfte om att få den också, när nya upplagan kommer.

Tillbaka på hotellet upptäckte vi att det var bråttom till middagen. Chilimarinerade räkor på salladsbädd, oxfilé med grönpepparsås och glass med chokladsås. Tre glas vin ingick. Allt välagat och mycket gott. Naturligtvis var Andersudde det stora samtalsämnet.

Vi tackar Anders Wiklöf och Gun Styrström för det hjärtliga bemötandet, kunskan- det och de humoristiska berättelserna på Andersudde och vår kulturledare Birgitta West- erlund för att du ägnat så mycken tid åt att ge oss denna härliga fantastiska upplevelse. Årets höjdpunkt.

Text och foto: Greta Ögren

Logen Engelbrekt

Så blev det äntligen dags för Systrarnas Afton i Logen Eng- elbrekt nr 619. Detta program var ursprungligen planerat att visas i mars 2020, men så kom pandemin och all verksamhet lades ner. Arbetsgruppen under ledning av Margaretha Hellman som under en längre tid arbetat och gjort reklam för sitt program fick vänta. De fick sen tiden oktober 2020, trodde vi, men nej det dröjde nästan ett år till innan tillfälle gavs. Nu var det dags, den 22 ok- tober 2021.

Kvällen inleddes med ett logemöte i Odd Fellow-husets festvåning där DM Maggie

Ahlin Thelin och DS Birgit Hellström med respektive del- tog.

Efterkapitlet var rikligt besökt med många gäster och många egna medlemmar - 26 gäster och 30 egna medlemmar - ganska många med tanke på att vi är endast 38 medlemmar vår Loge.

Sittningen började med att Kulturledaren Börje Lantz berättade om emigranternas resor över Atlanten, bland annat om Titanic.

Efter sedvanlig information om utrymningsvägar blev det dags för supén. Arbetsgruppen serverade först en utsökt ansjo- vispaj följt av en köttgryta med klyftpotatis och grönsaker. Desserten bestod av päronhal- vor med chokladsås. Allt detta serverades vid de väldigt vack- ert dukade borden.

Arbetsgruppen framförde sedan en bejublad revyforeställ- ning under namnet "Tider vi minns, där vi fick följa med på en nostalgisk resa genom sju decennier, från 1940-talet fram till 2000-talet. En mycket upp- skattad "reseskildring". Vid showen var arbetsgruppen för- stärkt med Karl-Erik Hellman som svarade för tekniken, bak- grundsmusik och passande bilder. Ingen upplevde den dryga timmen långa showen för att vara dryg. Tiden gick fort.

Efter showen var det dags för kaffe och kaka följt av lotte- ridragning.

DM Maggie Ahlin Thelin



Systrarnas arbetsgrupp från vänster: Gunnie Sundqvist-Söderman, Marietta Andersson, Rose-Marie Karlsson, Margaretha Hellman, Margaret Sunnerfelt, kvällens förstärkning för tekniska detaljer Karl-Erik Hellman, Barbro Ihrsen och Solveig Palmgren.

tackade för en mycket trevligkväll och DS Birgit Hellström uppmanade alla gäster att tänka över om ett fortsatt medlemskap är aktuellt.

O Britt-Marie Karlsson tackade arbetsgruppen för en mycket trevlig kväll.

Yngve Karlsson

Logen Gotland

Logen Gotland har så äntligen kommit igång med ett riktigt Logemöte. Förhandlingarna leddes av VO Monica Palmö i Leif Karlssons frånvaro, beroende på sjukdom. Logen inleddes med reception av sex nya

medlemmar, Ann och Pär Tell, Bitten och Lars Ljung, samt Monia Cederblad Larsson och Roger Larsson. De hälsades välkomna i gemenskapen efter genomförd ceremoni.

Ekonomi och skrivelser rapporterades, liksom upp-vaktningar och sjukbesök. Ett stipendium på 2000 kr tilldelades Tuva Nikolausson. FDO Bengt Björkander lämnade rapport från Distrikts-mötet.

Mötet avslutades med sedvanlig stjärnhimmel till rogivande musik.

Efterkapitlet en trappa ned

gick i schlagernostalgins tecken. Bo Jacobson presenterade festkommittén, och informerade om kvällens underhållning. Ett flertal lotterier såldes med fina vinster, och Halloween till ära fick alla gissa vikten på en jättepumpa. Under middagen utbringades sedvanliga skålar och leven, och Monica Palmö vände sig speciellt till de nya medlemmarna, samt två nya gäster, i sitt middagstal.

Claes-Göran Häglund tackade för maten, och Roger Larsson höll recipiendernas tacktal. Kaffe och avec intogs och vinnare i lotterierna drogs, samt vinnare i gissningstävlan, (pumpan vägde 5,129 kg).

Till kvällens underhållning hade man beställt Leif och Pilla Ohlin, som berättade om sitt musikliv i ord och toner. Därefter var det dags för borden att visa upp sig, varje bord hade fått en gammal schlagermelodi som skulle framföras. Stor sångarglädje, och alla gick in för uppgiften med liv och lem.

En mycket lyckad logekväll avslutades med några dansvänliga låtar, och golvet fylldes snabbt.

Bo Jacobson, PS

Logen Härnösand

Västanåfallet

Torsdagen den 19 augusti gjorde ett trettiotal medlemmar en utflykt till Västanåfallet, 37 km väster om Härnösand. Området är ett naturreservat som bjuder på ett brusande vattenfall, magisk natur och en plats som andas historia. Här finns hantverksbod, utställningar och ett café.

Beställda smörgåsar och kaffe avnjöts uppe på Logen medan O Eivor Bylund hälsade oss välkomna. Hon konstaterade att vi lyckats träffas fyra gånger på olika utflyktsmål sedan pandemin brutit ut, inte dåligt under rådande förhållanden.

Eftersom våra medlemmar antas vara vaccinerade plane-



Kvällens nya medlemmar—stående: Bitten Ljung, Lars Ljung. Sittande från vänster: Per Tell, Ann Tell, VO Monica Palmö, Monica Cederblad Larsson och Roger Larsson.

ras ett efterlängtat logemöte den 17 september vilket vi alla såg fram emot.

Eivor ska representera vår loge på Distriktsmötet i Norrköping 8 – 10 oktober. Inför detta föreslog hon att styrelsen tar ställning till motionerna och rekommendationerna till distriktsmötet. De närvarande godkände detta upplägg.

Sedan hade Per-Erik Bylund förberett en Viksjö Quiz. Vinnarpriset (kaffe från Spillböle) gick till Margareta Tellberg.

Det märktes att vi saknat att få träffas. Det blev många glada återseenden och samtal. Vi tackade speciellt Eivor och Per-Erik för väl anordnad utflykt innan vi nöjda och belåtna vände hemåt.

Ewa Fällgren, PS

Murberget

Söndagen den 19 september, samlades ett tjugotal Vasa-syskon till en höstträff på Murberget i Härnösand.

Vår O Eivor Bylund hälsade oss varmt välkomna i det något höstlika vädret. Pandemin gör att vi tyvärr inte kan ha vårt septembermöte, men vi hoppas att kunna ha ett möte senare i november.

Humöret var trots allt på topp hos deltagarna, då vi ser ett behov att träffas.

Till kaffet och smörgåsarna hade Eivor, Per-Erik och Bengt ordnat ett musikquiz där vi skulle gissa på kända artister genom att lyssna på intron som förknippades med artisterna. Segrare blev Ulla-Britt Nordin som var snabb med svaren. Många glada tillrop hördes av deltagarna och efter en trivsamt samvaro avslutade vi denna träff.



Bo Selin, KL

Logen Knallen

Öresjö

Vår senaste rapport i Kärven kom att handla om digitala styrelse- och logemöten men också om att vi för att få träffas fysiskt sökte oss ut tillsammans på vårlig picknick i april så snart vädret tillät detta. Den trevliga utflykten gav oss mersmak, så med kort varsel kallade styrelsen i juni även till en sommarutflykt. Då slöt 28 medlemmar upp för att träffa Vasa-syskon igen och få en naturupplevelse som omväxling i karantänlivet.

Vi samlades på uteserveringen vid badplatsen vid Öresjö, där vi kunde slå oss ner med ordentliga avstånd mellan varandra och de olika borden. Alla hade vi behov av att prata, om våren, förstås, men också om de begränsningar i vardagslivet som vi då levde med. Detta samtidigt som vi avnjöt antingen medhavd picknick eller godsaker från caféet.

Många avslutade med att ta sig en promenad ut på den udde i sjön som angränsar till badplatsen. De återvände uppvisande små buketter med Liljekonvalj, som de tog med hem för att förlänga nöjet och glädjen med dagens utflykt.

Sommarfest Ågården

Vår- och sommarutflykterna var mycket uppskattade men efter sommaruppehållet hägrade ändå vår traditionella vårträff, som av pandemin i år brutalt hade flyttats från maj till september och därmed förvandlat den till en härlig sensommarfest.

En rejäl buss förde oss två mil ut från stan till Ågården i Varnum, där ägarfamiljen Wingborn - mamma Ulla-May, dottern Anne-Louise och sonen Bengt - välkomnade oss. Snart hade de ca 60 deltagarna samlats till en välkomstskål i det härliga sensommarvädret utanför den stora f.d. ladugårdsbyggnaden. Här hade vi gott om plats att mingla!

Bland deltagande gäster fanns prominenta Vasa-syskon, som MSLER Connie Grön, DM DL19 Maggie Ahlin Thelin med make Kurt, DD Lilian Julin med make Leif Julin. Där fanns också ytterligare ett antal gäster som vi hoppas kommer att söka inträde i vår Orden.

Vi hade fått en uppgift att lösa under minglandet, som krävde att alla pratade med varandra. På en lista som delats ut skulle var och en få så många som möjligt att med sin autograf skriva under på ett påstående av typen: "Varit inne i Vita huset i Washington", "Spelar dragspel" eller "Jobbat på bank". Ett effektivt och populärt sätt att komma till tals med var och en bland deltagarna!

Efter ett par timmar i solskenet bjöds vi att stiga in i den stora byggnaden. Denna innehåller efter omfattande upprustning två stora rum – ett med en scen och plats för upp till 350 i publiken och ett rum för stora sittningar vid småbord. Det senare tog vi nu i besittning.

Vi fick först slumpvis dra en bordsplacering och sedan bekanta oss med de tre övriga som hamnat vid samma bord för att sedan avnjuta god mat, dryck och underhållning ända fram till kvällen.

Traditionen bjuder att det skall ätas helstekt gris vid denna vårutflykt, men i år fick grillmästaren förfalla i sista stund. I stället bjöds vi denna gång att ta för oss från överdådiga fat med kallskuret kött, utsökta grönsaker, frukter och bär av alla de slag, som allt avnjöts tillsammans med passande rött vin. Sittningen avslutades med en "ljuvlig" dessert och kaffe.

Med jämna mellanrum under måltiden underhölls vi av våra toastmasters, Anne-Louise och Bengt, med en amerikainspirerad quiz – egentligen tre olika frågelekar:

Ett "musikaliskt" korsord, där frågorna ställdes via pianot av Anne-Louise, en quiz där historiska händelser skulle kombineras med rätt årtal valt från en given, lång lista och slutligen en quiz, där det gällde att så snabbt som möjligt komma på namnet på den stad i USA, som successivt beskrevs på avtrapande poängnivåer.

På borden fanns sångblad utlagda och vid några tillfällen fick vi sjunga allsång med ackompanjering och ledning av våra toastmasters.

När skymningen närmade sig och alla deltagare fått sitt lystmäte vid det dignande matbordet och i baren, så tackades värdfamiljen Wingborn för en i alla delar utomordentligt väl genomförd och därmed mycket minnesvärd dag på Ågården. Ett tack gick också till Leine och Rune Johansson samt Anita Dahlen och Kjell Heden-dahl som bistått både administrativt och praktiskt

Beatles-konsert

I slutet av september var vi 14 Vasa-syskon som gick på Beatles-konsert arrangerad av Borås revypappa Göran Sandberg i den gamla lokverkstaden Åhaga. Vi köpte biljetterna för nästan två år sedan och nu skulle vi äntligen få lyssna till Krister Classon med band spela gamla Beatleslåtar. Pandemin kunde nu inte hindra oss längre!

Det var ingen tvekan om att 40-talisterna dominerade i publiken - alltså vi som var runt 20 år gamla när fenomenet The Beatles började göra sig hörda från England. Vi fick en initierad skildring av hur gruppen under 1960-talet utvecklades från att vara ett okänt källarband i Liverpool till att bli världens i särklass "största" popgrupp.

Detta illustrerades med låtar från vart och ett av de första fyra årens turnerande runt om i världen och från de fyra följande åren, då de job-

bade i studion. Efter fyra år (1966) krävde de att få sluta med turnerandet, eftersom deras kvinnliga fans i publiken skrek så högt att de inte själva kunde höra vad de spelade. Nu fick vi - mer än 50 år senare - åter lyssna på "alla" våra gamla favoritlåtar och när orkestern spelade Yellow submarine, så sjöng hela publiken med i salongen. Vi var så nöjda med vår nostalgiska kväll.

Logemöte

I september kunde vi också äntligen arrangera årets första "riktiga" logemöte. Det samlade 49 logemedlemmar. Mötet inleddes med parentation över Jan-Olof Nilsson, som vid en ålder av 87 år lämnade oss i september 2020 samt Maj-Britt Rundqvist, som vid 92 års ålder gick bort i juli 2020.

Gunhild Billhult rapporterade att vår vänloge Birger Jarl i Connecticut, USA i år firar sitt 125-årsjubileum. Ett presentpaket innehållande bl.a. en rikt illustrerad jubileumsskrift från Borås 400-årsjubileum har översänts till dem.

Inspirerad av detta berättade Ann-Marie Nordell om hur en amerikansk vänloge till Logen Engelbrekt 619 i Väste-



Stig och Rune Svantesson

rås för många år sedan inbjöd alla Vasa-syskon i Sverige till sitt 100-årsjubileum. Då ordnades en tre veckor lång resa till USA med deltagare från flera svenska loger.

Man besökte många platser, där man fick bo hemma hos Vasa-familjer. Resan avslutades med en stor fest i Bishop Hill med tal, svenska sånger och avtäckning av en skulptur föreställande Sverige.

Som en eftergift åt pandemin, fick vi vid efterkapitlet leta upp våra platser vid småbord i stället för långbord i matsalen. Och som anpassning till fortfarande gällande regler så hade de sedvanliga köerna till ett "gående bord" ersatts med servering av maten på tallrik vid



Arrangörgruppen 2021-09-25 fr v: Lina Larsson, Bernth Andersson, Kristina Andersson Dahlberg, Charlotte Börjesson, Hjärdis Hjelmstedt, Mikael Wickberg. Längst t h: Servitören från restaurang Annelundsvillan samt O Jan Elquist, som tackar gruppen

bordet. Dessa nyheter sparade faktiskt en hel del tid och uppskattades av många.

Den rejält tilltagna och välsmakande wienerschnitzeln med tillbehör och önskad dryck intogs under livligt pratande. När så kaffet och kakan kom på bordet var strax våra underhållare, duon *Stig och Rune Svantesson*, på scenen med dragspel och gitarr. Stämningen steg alltmer mot taket och innan denna trevliga kväll avslutades syntes några par – väl bekanta med varandra – uttrycka sin glädje även i pardans mellan borden.

Bengt Olsson, LH



PDM club of Sweden
önskar alla medlemmar
en riktigt
GOD JUL
och ett lyckosamt
GOTT NYTT ÅR!



*Vi önskar alla
Vasasyskon
en God Jul och
ett Gott Nytt År!*

**Maureen (SLKL Sverige)
Och Göte Bengtsson
Logen Småland nr 618
(DL20)**

Distriktsloge Norra Sverige nr 19
vill tacka alla loger och medlemmar
för allt gott ni gjort och
för det fina samarbete
vi haft under detta år
som blev så annorlunda.

Vi önskar er alla
en riktigt **GOD JUL** och
ett lyckosamt **GOTT NYTT ÅR 2022!**

Exekutiva Rådet

*Maggie Ahlin Thelin - Birgit Hellström
Ann-Sara Liljebladh - Charlotte Börjesson
Roger Axelsson - Per Wingren
Marianne Andersson*



Manusstopp: 1 februari 2022

Manus (wordformat), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören:
Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller
piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och
Arne Lundin, Logen Bråviken nr 751
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751

Distriktsmötet 2021, Norrköping

Kära Vasavänner!

Äntligen börjar en del av vår vardag att återgå till det normala. Många av våra loger i USA, Kanada och Sverige har nu börjat att träffas. Det har varit så efterlängtat.

Helgen 211008-10 deltog jag och Einar i DL19s Distriktsmöte i Norrköping. Äntligen! Jag fick dock stå ut med en surmulen make som helst av allt velat vara ute i skogen på älgjakt.

Trots att vi nu var inne i oktober, så bjöds vi på vackert väder, denna gång med fantastiska höstfärger.

Vi startade helgen med en fin Vasakväll. Från USA deltog vår Ordens Vice Stormästare John Hanright med hustru Inger. Mycket snart hördes glada röster. Vi njöt av god mat och dryck. Logen Bråvikens Lennart Exius underhöll med ett härligt kåseri.

Lotterna gick åt som smör i solsken. Jag blev en lycklig vinnare av akvarelltavlan som Ebbe Arpman från Logen Karlstad nr 632 skänkt. Så roligt att Ebbe trots sina snart 95 år kunde delta vid Distriktsmötet.

Vår Distriktsmästare Maggie blev också en lycklig vinnare då hon vann de vackra

silverörhängen som Eva Arpman tillverkat och skänkt. Eva är guldsmed. Många glada vinnare gick hem med en fint inslagen vinflaska och god choklad. Efter en mycket lyckad kväll somnade vi gott i vårt härliga rum.

På lördagen fick vi uppleva en vacker invigning med högtidlig fanparad, där Kaplanen läste prologerna för fanorna. Vi fick också ett mycket prominent besök av Gustav Vasas som önskade oss ett bra möte med goda beslut. Han varnade oss dock för den förskräcklige dansken som han hade haft mycket otalt med.

Då Distriktsmötet öppnades läste Chriss Hagfelt Kaplanens maning innan våra nya distriktsdelegater högtidligt invigdes och fick ta emot distriktsgradsmärket.

En mycket vacker Parentation genomfördes för våra distriktslogemedlemmar som avlidit sedan vårt förra Distriktsmöte. Kaplanen läste och Distriktsceremonimästarna Hans Liljebladh och Kurt Thelin paraderade vid Altaret. Ave Maria spelades. DM påbjöd en tyst minut.

Behandlingskommittéerna jobbade med motioner och

rekommendationer under eftermiddagen. Delegationerna var väl förberedda och gjorde ett gott arbete.

Efter avslutat arbete klädde vi oss till kvällens bankett som avhölls i en otroligt vacker lokal. Ännu en härlig fest med våra Vasasyskon.

Det blev ett mycket väl genomfört Distriktsmöte med goda beslut för vår Ordens framtid.

Vid Ordens väl fick Erik Gustavson mota Distriktets hederplakett. Vi var många som fick en glädjetår i ögat. Erik och Elinor har alltid mottagit oss med stor generositet och varit en stor tillgång för vårt Distrikt innan Kinship center i Karlstad tvingades stänga. Vårt arkiv tömdes och flyttades till landsarkivet i Göteborg.

Stort tack för detta väl genomförda Distriktsmöte.

Vi önskar DL19s nya Exekutiva Råd lycka till den kommande terminen.

*I Sanning och Enighet
SLD DL19*

*Einar Savolainen Grön
MSLER för Sverige
Connie Grön*



Exekutiva Rådet 2021-2023

På bilden till vänster ser ni det nya Exekutiva Råd som valdes vid Distriktsmötet i Norrköping. Flera omval, men också tre nya ledamöter, vilka presenteras längre fram i Kärven.

Från vänster stående: VDS Per Wingren, DM Maggie Ahlin Thelin och VDM Roger Axelsson. Sittande: MDER Marianne Andersson, DS Birgit Hellström, K Ann-Sara Liljebladh och KL Charlotte Börjesson.

Nya ER-ledamöter



Roger Axelsson, VDM

Jag heter Roger Axelsson och har varit medlem i Vasa Orden av Amerika sedan 1994 då jag blev upptagen som medlem i Logen Skövde nr 626.

Mitt engagemang i logen har varit omväxlande från Biträdande ceremonimästare till Ordförande och idag ansvarig för det tekniska och logens hemsida i första hand. Har under tre mandatperioder också varit Förtroendeman i Distriktslogen Norra Sverige nr 19.

Idag också lite engagerad i SPF Seniorerna och Odd Fellow. I övrigt har jag varit engagerad i föreningslivet på olika sätt i större delen av mitt liv.

Född i Mölndal en grannstad till Göteborg på västkusten 1947. Med olika inriktningar på skolgång beslutade jag mig så småningom att söka till polishögskolan i Stockholm där jag gick ut 1973. Jag arbetade fram till min pension vid polisen i Göteborg och senare i polismyndigheten i Västra Götaland inom olika områden och i olika befattningar.

Har döttrar och barnbarn i ett tidigare förhållande, men bor sedan snart trettio år tillbaka i Skaraborg tillsammans med livskamraten Solveig.

De senaste åtta åren har vi bott i Hjo vid Vätterns västra strand.

Detta blev en kort sammanfattning av ett långt liv, men hoppas ändå det ger en övergripande bild av mig som person.

Per Wingren, VDS

Inledningsvis ett stort tack för förtroendet att bli vald till VDS, Vice distriktssekreterare, i Exekutiva rådet på Distriktsmötet i Norrköping. Jag ska göra mitt bästa för att leva upp till det förtroende och det ansvar det innebär.

För er, alla fina Vasa-syskon, som jag ännu inte har fått träffa och lärt känna så ska jag berätta vem jag är. Jag är medlem i Logen Bråviken nr 751 och jag bor med min fru och bonusson i Söderköping.

Till vardags jobbar jag som lärare med elever som har speciella svårigheter och som har andra förutsättningar i skolan, inom det som kallas för "särskolan".

Sedan tycker jag om att vara ute med vår lilla båt ute i den vackra skärgård som finns utanför Östgotakusten.

Mina förväntningar till Distriktsmötet och också som ledamot i ER var ungefär som när jag och min fru för några år sedan blev medlemmar i vår lokallogge. Å ena sida visste jag vad som väntade och å andra sidan visste jag inte så mycket.

Det kan låta som en paradox, vilket det också är, men även om logesyskon berättat vad ett Distriktsmöte innebär så måste man ha upplevt det för att förstå. Naturligtvis väldigt mycket formalia som hör ett årsmöte till och detta i kombination med den speciella form Vasa Orden har på sina möten.

Distriktsmötets röda tråd som genomsyrade hela helgen från Vasa-aftonen på fredagskvällen till avslutningen på söndagen var den varma fina gemenskap som råder inom Vasa.

Utöver flera Vasa-syskon jag träffat vid andra sammanhang så lärde jag känna många nya Vasa-syskon. Denna fina gemenskap mellan Vasa-syskon som gör Vasa till Vasa, är något som vi skapat tillsammans och som vi ska vara stolta över! Med det sagt vill jag säga att om just

Du passerar Söderköping, hör av dig så sätter jag på kaffet!

Marianne Andersson, MDER

Jag kommer ursprungligen från Göteborg, men bor i Kungälv sedan många år tillbaka. I mitt yrkesverksamma liv arbetade jag som Biomedicinsk Analytiker på ett forskningslaboratorium på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

På min fritid gympar jag två gånger i veckan på Friskis och Sveltis, sjunger i Aktivitetsklubben Vasakören, strövar i skog och mark plockar bär och svamp. Umgås med mina barn, barnbarn och vänner.

Jag blev medlem 2006 i Logen Kongahälla nr 702 och har haft olika befattningar; först som Standarbärare sedan Ceremonimästare i 4 år och nu är jag Ordförande sedan 2020, Distriktsdeputerad i Logen Göteborg nr 452 sedan 2017.

På Distriktsmötet 2011 som Logen Kongahälla arrangerat lärde jag känna Seppo Bladbacke. Han är nu Ordförande i Logen Skövde nr 626. Vi hade många långa telefonsamtal efter det mötet. Till slut blev det en "date" i Göteborg 11-11-11 klockan 11. Sedan dess är vi ett par och numera sambo. Så kan det hända att kärlek uppstår när man deltar på ett Distriktsmöte.

Jag blev även medlem 2012 i Logen Skövde nr 626 och är Ceremonimästare där sedan 4 år tillbaka.

Distriktsceremonimästare var jag när Logen Knallen nr 745 arrangerat Distriktsmötet 2015. På tjänstemannautbildningen 2016 var jag kursledare på Ceremonimästare kursen.

Det är lärorikt att delta i Distriktsmöten och träffa andra Vasa-syskon och byta erfarenheter. Det är mitt 6:e Distriktsmöte jag deltog i. Nu ser jag fram emot att ingå i Exekutiva Rådet som Medlem i Distriktets Exekutiva Råd (MDER) och att utföra mina uppgifter på bästa sätt.

Erfarenheter nya delegater

Jag var vald om suppleant till Distriktsmötet men det visade sig att jag fick bli ordinarie med kort varsel. Vi hade i styrelsen gått igenom i förväg de motioner och rekommendationer som skulle tas upp.

Mötet var mycket välorganiserat och ordnat med information och programblad. Det var med andra ord ganska lätt att följa med på mötet.

Vasa-kvällen på fredagen var en höjare. Träffade logemedlemmar från andra loger i Sverige. Trevligt! Maten var god och stämningen hög. Vid mitt bord såg alla fram emot dagarna.

Mötet började med Fanparad där jag själv ingick. Det gick bra men jag var nervös. Min första gång!! Tack till Hans Liljebladh som instruerade oss tre fanbärare så bra och tack till Karin Kardell och Kurt Thelin för stöd och uppmuntran. Dessutom hade vi roligt!

Mötet båda dagarna flöt bra. Schemat var lagt så man kunde göra pauser och umgås med logemedlemmar under rasterna. Grupparbetet kändes bra. Alla fick komma till tals och synas.

Banketten var toppen! Många medlemmar var där och njöt att äntligen kunna träffas, äta god mat och prata om det som varit och framtiden.

Sammanfattningsvis, mycket bra och lärorika dagar!

*Hälsningar
Aulikki Lagerwall
PS Logen Bråviken nr 751*

Det var roligt att delta och det var första gången för mig. Det var välorganiserat och imponerande. Dessutom god mat och trevliga människor.

*Västkusthälsningar
Kent Torvaldsson
Logen Uddevalla nr 638*

Nu var det min tur att installeras som delegat för Logen Härnösand nr 673. Min make Per-Erik installerades 2019 som delegat och Ordförande för

Distriktets Revisorer. Jag är Ordförande i Logen Härnösand nr 673 sedan ett år tillbaka.

Fredag 8:e oktober anlände vi till Norrköping efter 58 mil i bil. Mottogs vid hotellet Elite Grand Hotell av Vasa-syskon vid inskrivningen på ett mycket välkomnande sätt.

På lördag förmiddag 9:e oktober skedde invigningen av Distriktsmötet och installation av nya distriktsmedlemmar. Under eftermiddagen skedde behandling av inkomna motioner och rekommendationer i tre behandlingsutskott. En högtidlig Parentation av avlidna Vasa-syskon genomfördes.

Lördagskvällens bankett var mycket lyckad med trevligt sällskap av Vasa-syskon, god mat och underhållning.

Under söndagen fortsatte förhandlingarna och beslut av inkomna motioner och rekommendationer. Installation av distriktstjänstemän genomfördes högtidligt.

En höjdpunkt under Distriktsmötet var utmärkelsen till Erik Gustafsson med tack för utomordentliga insatser för Vasa Orden av Amerika. Distriktslogen Norra Sverige nr 19.

Under de 58 milen hem till Härnösand på måndagen 11:e oktober, kände vi glädje och tacksamhet att ha fått deltagit i detta Distriktsmöte och fått träffat alla våra deltagande Vasa-syskon i DL19.

*Hälsningar från Härnösand
Eivor Bylund
Logen Härnösand nr 673*

Ord från Distrikthistorikern

Nu har jag, Pia Norrman, blivit vald att ersätta Erik Gustafsson som DH. Inte lätt, men jag ska göra mitt bästa. Men för att göra det behöver jag också er hjälp.

Jag mottar gärna inbjudningar från era loger, nyhetsblad och bilder från era aktiviteter. Vid årets slut hoppas jag också att jag får ta del av KL och LHs respektive eller gemen-

samma verksamhetsberättelser. Det är allt detta som kommer att avgöra vilken rapport jag sedan kan lämna vid kommande Distriktsmöte 2023.

Min mailadress är piabromma@gmail.com

*Tack på förhand!
Pia Norrman, DH
Logen Stockholm nr 589*

Bilder från Distriktsmötet

Incheckning



Förberedelser



Förberedelser...



Vasa-kvällen fredag



Fredagens Vasa-kväll innehöll bl.a. prisutdelning i Vasa Golf där Håkan Hellström (Logen Knallen nr 745) vann första pris och Lennart Elving (Logen Stockholm nr 589) tog andra pris.

Käsören Lennart Exius (Logen Bråviken nr 751) underhöll oss alla med dråpligheter som fick många glada skratt.

Distriktsmöte lördag



Efter öppnandet av Distriktsmötet intogs 11 nya delegater. Vi fick alla besök av Gustav Vasa - en imponerande person med stor pondus. Han varnade oss bl.a. för danskarna...

Bankett lördag



Banketten hölls i en mycket vacker tidigare banklokal. Man hade inte rört de vackra taken eller den fina klockan, som fortfarande höll tiden.

Vi bjöds på ett glas bubbel innan vi satte oss till bords. Var det hög stämning i lokalen när alla Vasa-vänner åter träffades? OM - tur det var högt i tak!



Distriktsmöte söndag



Denna dag fortsatte mötesförhandlingarna. Beslut togs för alla motioner. Budget för 2021-2023 klubbades, nya tjänstemän installerades samt närvarande DD avtackades.

Det hölls Parentation för 17 distriktslogemedlemmar som avlidit under 2020-2021.

Erik Gustafsson mottog en välförkänt Hedersplakett för sitt arbete inom Distriktslogen Norra Sverige nr 19.

Det blev stort kramkalas (om man vågade och ville) när vi skulle lämna Norrköping. Alla var överens om att det varit ett mycket bra och väl genomfört Distriktsmöte - som höll det utlovade tidschemat! Och t.o.m. med tid över!

Stort TACK till alla som förberett Distriktsmötet, alla distriktstjänstemän, samt delegater och gäster.

Vi ses igen 2023 - om inte förr!