



Historik



*H.M. Konungen Carl XVI
Gustaf är Storlogens Förste
Hedersledamot och
beskyddare av verksamheten i
Sverige.*

*H.M. Drottning Silvia är
Hedersledamot i Storlogen.*

Bakgrund

Den stora utvandringen till andra länder från Sverige startade omkring 1840. Många människor drömde om ett annat och ett bättre liv. Det fanns flera orsaker till att man valde att utvandra, inte bara äventyrlust, utan också stor fattigdom i hemlandet, och man såg fram emot religionsfrihet, bättre tillgång på eller mer välbetalda jobb, ingen allmän värnplikt osv.

De som bestämde sig för att utvandra var mestadels fattigt folk. På den tiden fanns det knappast någon socialhjälp att tillgå, utan det gällde att på egen hand skapa sig en framtid. För en del gick det bra, för andra sämre. Några av utvandrarerna och deras efterkommande lyckades komma mycket långt. De blev till exempel politiker, uppfinnare, militärer och författare och inte minst skådespelare.

Bildandet

Vasa Orden av Amerika bildades den 18 september 1896 i New Haven, Connecticut, USA, genom en sammanslagning av fyra sjukhjälpkassor. Organisationen gavs ordenskaraktär och dess verksamhet skulle omfatta att ge medlemmarna stöd i sjukdom och nöd samt att verka för att höja medlemmarna "som representanter för den svenska stammen" i moraliskt, intellektuellt och socialt anseende. Vidare skulle Orden bereda medlemmarna trevnad och förströelse samt ge möjligheter till samvaro mellan såväl kvinnor som män genom anordnande av logemöten, underhållningar, föredrag mm, allt för att medlemmarna skulle känna sig som svenskar och stärka svensketskänslan i alla dess former.

Namnet på den nybildade Orden, "Vasa Orden av Amerikas Förenta Stater", namnändrades 1911 till Vasa Orden av Amerika.

Bakgrunden till namnet "Vasa" förklarades i en gammal text med: "Likt den förste af den stolta Vasaättens konungar, söka vi här att ställa ett högt och ädelt mål framför oss"

Amerika, Kanada

Vasa Orden av Amerikas högsta instans är Storlogen i USA, vilken leds av Stormästare och Storlogens Exekutiva Råd. Det första Storlogemötet ägde rum 1897 och fram till 1950 ägde Storlogemöten rum vartannat eller vart tredje år. Fr o m 1950 samlas valda delegater till Storlogemöte vart fjärde år.

I takt med tiden har Vasa Orden av Amerika, efter hand som de sociala förmånerna förbättrats, allt mer inriktat sin verksamhet på utökning av det kulturella utbytet med det gamla fäderneslandet. En omfattande barnklubsverksamhet sörjer för att de svenskättade barnen lär sig mycket om svensk kultur, svenska folksånger, folkdanser etc. Ungdomsgrupper har under åren besökt Sverige genom Vasa Orden av Amerikas försorg. Genom årliga stipendier bereds Vasaungdomar tillfälle till studier om svensk kultur.

Sverige

Under Storlogen sorterar ett antal Distriktsloger i Amerika, Kanada och Sverige. 1935 bildades Sveriges första Distriktsloge; Distriktsloge Sverige nr 19.

Vid distriktsmötet i Jönköping den 16-17 april 1949 beslöts att Distriktslogen Sverige nr 19 skulle delas upp i Distriktslogen Norra Sverige nr 19 och Distriktslogen Södra Sverige nr 20.

Detta beslut sanktionerades vid Storlogemötet i Los Angeles 1950.

Distriktslogen leds av Distriktsmästaren och Distriktslogens Exekutiva Råd.

År 1913 beslutade Storlogen att organisera Loger i Sverige, men det dröjde ända till 1924 innan Sveriges första Lokalloge bildades, då i Göteborg. Loger som instiftades före 27 januari 1933 tillhörde Storlogen.

Distriktslogerna ansvarar för Lokallogerna inom respektive område.