

# Vasa Kärven



**Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika**  
*En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*

## DM har ordet

Kära Vasavänner,  
En riktigt god fortsättning och en önskan om ett fint år 2019 till er alla. Jag avslutade förra brevet med att snart kommer vi in i januari och alla årsmöten.



Jag fortsätter där och nu har många av er i logerna haft dessa sammankomster, ett fåtal kvarstår under februari.

Innan jullogerna startade besökte vi Logen Knallen nr 745 tillsammans med MDER Gun Särndahl, DKL Charlotte Börjesson (även medlem i Knallen). Vi hade hört talas om

deras Thanksgivning-afton, en riktigt trevlig och god kväll med fina Vasavänner.

Kurt och jag var med på två julloger i december - vår egen i Logen Bråviken nr 751 samt i vår grannloge Logen Filbyter nr 714, där i sällskap med MDER Gun Särndahl. Stämmingsfulla kvällar med tomtar och lucior.

Därefter njöt vi av julfirande med familjen och nyår med goda vänner. Julafton var för första gången på många år vit av snö, men det ändrades snabbt då det regnade på juldagen.

Vintern verkar ha bestämt sig för att komma på riktigt senare delen av januari

nuförtiden.

Årsmötena närmade sig och vi började med att resa till Logen Uddevalla nr 638 den 19 januari i sällskap med DS Britt-Inger Svahn och Gunder Svensson. Jag fick äran att installera tjänstemännen tillsammans med DD Tommy Nejdmo och stab. Vi hade en mycket trevlig kväll tillsammans med alla härliga logesyskon.

Dagen efter reste vi till Logen Mellerud nr 644. Denna fina loge har kämpat i flera år med att få ihop tjänstemän då de inte är så många medlemmar. Nu har de kommit till vägs

*Forts... sid 2*

## Inga - 100 år!



Logen Lidköping nr 636 uppvaktade logens Chartermedlem Inga Johansson som fyllde 100 år.

Den 5 februari fick Inga besök av SLD DL19 Einar Savolainen Grön och Logen Lidköpings Ordförande Östen Larsson och BPS Birgitta Bylander. Inga uppvaktas med en vacker

blombukett och telegram från Logen Lidköping.

Från hovet har det kommit telegram med gratulationer från HMK Carl XVI Gustav och Drottning Silvia. Från Storlogen har Inga mottagit telegram från Stormästare Art Björkner.

Inga var med då Logen Lidköping bildades den 17 november 1956. Fadderlogen var Logen Skövde nr 626. Inga kan berätta att Logen Lidköping och deras medlemmar var mycket aktiva. Damerna tillverkade dukar och regalier. Standar kom till logen från USA. Kvällarna avslutades nästan alltid med dans.

Inga kan inte längre besöka logen men uppskattar besöken vid jul och påsk, då Einar kommer med en blomma och berättar lite om vad som händer i logen. *Forts... sid 2*

## Kalendarium:

- 25-27 mars - ER-möte
- 6 maj - ER-möte Skype
- 30 maj 2019 - Vasagolf
- 31 maj-1 juni - Distriktsmöte
- Aug 2019 - ÅSA Karlstad
- 7 sept 2019 - Logen Göteborg 95 år

## Ur innehållet:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Den talande duken .....  | 3 |
| Logen Stockholm .....    | 3 |
| Logen Knallen.....       | 5 |
| Logen Gotland.....       | 6 |
| Logen Bråviken.....      | 6 |
| Logen Härnösand .....    | 6 |
| Historik DL19 .....      | 7 |
| Saint Patrick's Day..... | 7 |



## DM har ordet...

ände och beslutat sig för att det inte finns någon annan utväg än att lägga ner sin loge, som instiftades den 11 april 1959. Ett sorgligt och tungt beslut. Några medlemmar flyttar över till andra loger. Trots detta hade vi en stämningsfull och mycket trevlig eftermiddag och kväll tillsammans. Tack till er alla i logen samt DD Charlotte Börjeson för allt arbete ni gjort.

Helgen 25-27 januari reste vi till Gotland med Jan och Anette Ek från vår loge för att installera Logen Gotlands tjänstemän. Ett stämningsfullt logemöte och en trevlig kväll tillsammans med många glada Vasavänner. För ett år sen nämnde jag om Hedersmedlemmarna Märten och Ingegärd Wessberg. Vi fick glädjen att även återse dem i år, nu 95 och 91 år pigga, "still going strong".

Den 2 februari vände vi norrut till Logen Enköping nr 646 tillsammans med DK Ann-Sara och Sören Liljeblad samt Jan och Anette Ek, där Kurt som DD tillsammans med sin stab installerade deras tjänstemän. Alltid lika trevligt att återse logevännerna, god stämning och en trivsamt kväll.

Samma kväll besökte DKL Charlotte Börjesson och VDS Birgit Hellström med make Håkan Logen Järnbärarna nr 697 i Ludvika. Vi hade nåtts av beskedet att även denna fina loge har tagit det smärtsamma beslutet att läggas ner. Tyvärr finns inte orken kvar. De har länge kämpat för att få ihop tjänstemän, men inte lyckats. Deras DD Yngve Karlsson med hustru Britt-Marie har varit till stort stöd för logemedlemmarna. Troligen kommer några medlemmar att flytta över till annan loge. Logen instiftades den 2 december 1972.

Det känns så ledsamt att meddela detta att två loger i DL19 kommer att upphöra sommaren 2019.

TACK till er alla medlem-

mar i Logen Mellerud nr 644 och Logen Järnbärarna nr 697 för allt ni gjort för era loger och vår orden.

Igår den 9 februari hade vår hemmaloge Logen Bråviken nr 751 sitt årsmöte, där DD Sören Liljeblad med stab utförde en fin installation. Vi är på väg att uppleva något stort i vår loge som aldrig tidigare inträffat på detta sätt. På vår julloge hade vi balloting för 6 personer och igår för 11 personer. Vi kommer att ha reception för minst 17 nya medlemmar under våren. Vi hade besök av 18 gäster på efterkapitlet.

Inom Exekutiva Rådet jobbar vi för fullt med planering av kommande Distriktsmöte i Nyköping. Vi hade ett Skype möte den 30 januari.

I samband med Distriktsmötet håller vi ett ER-möte och Vasakväll den 30 maj, en Golf-tävling håller Kurt på att planera.

Distriktsmötet hålls helgen 31 maj-1 juni. Vi hoppas att många loger och medlemmar skriver bra motioner som vi ska behandla under mötet.

Jag vill önska er alla en fin vårvinter och många spännande logemöten och hoppas få se många av er i Nyköping, mitt första "hela" Distriktsmöte som Distriktsmästare. Varmt Välkomna.

Lev väl och var rädda om varandra.

*I sanning och Enighet  
Maggie Ahlin Thelin  
DMDL19*

Kompleta inbjudan till Distriktsmötet finns DL19:s hemsida. Ett sammandrag finns på sidan 8.

## Inga 100 år...

Inga hade också besök av släkt och vänner. Alla bjöds på mat, kaffe, goda kakor och tårta. En trevlig eftermiddag som också gav tillfälle att informera om Vasa Orden då besökarna såg telegram och ställde frågor. Vasa Orden önskar Inga ett fortsatt friskt och gott liv.

*I Sanning och Enighet  
Connie Grön*

## "Den talande duken"

I ett par års tid har jag hört talas om "Duken" utan att riktigt förstå vad som menades, men i augusti 2018 fick jag en demonstration av den på plats av Britt Stenman, avgående Ordförande i Peter Casselsällskapet och Maria Lindgren, ansvarig för Café Columbia och Kisa Emigrantmuseum.

På museet finns brev, foton, dokument och föremål från den tidiga utvandringen från Kinda, varav bonden Peter Cassel utmärkte sig genom att ta med hela sitt hushåll till Amerika 1845. Under arbetet med att digitalisera allt föddes tanken, att på ett modernt och intressant sätt kunna visa hur kindaborna levde, vilka dröm-





mar de hade och hur de försökte förbättra sina levnadsförhållanden genom att utvandra. Men, historien stannar inte där, utan fortsätter med utvecklingen i Sverige och jämförelser med dagens invandring hit.

Duken är faktiskt ett stort tygstycke med viktiga personer, byggnader och händelser målade av konstnär Anna Hellendorff, med Cafét i mitten, vilket år 1845 var ett apotek. Peter och Ingeborg Cassel finns ovanför. Till bilderna finns digitala punkter där man med androidtelefon kan koppla in sig och välja vilka personer, händelser, sånger m.m. man vill lyssna på. Texterna är inlästa av människor från bygden, vilket ger duken den lokala förankringen.

Mia Sandell från Studieförbundet Bilda har ansvarat för tekniken och telefon kan man låna på cafét. Till duken finns också en mycket lättfattlig instruktion. Man får en fantastisk historisk upplevelse och det behövs mer än ett besök för att ta del av allt.

Både duken och instruktionen skall vara helt färdiga till 2019 års Peter Casseldag i Kisa den 20 juli, en dag som ingår i Sverige-Amerikaveckan och då Logen Filbyter nr 714 i Linköping medverkar. Dock har duken redan demonstrerats på äldreboenden i Kinda kommun, vid Arbetets Museum i Norrköping och Släktforskarlagarna i

Växjö.

Café Columbia och Kisa Emigrantmuseum är ett mycket populärt "fikaställe" värt en omväg. Under våren moderniserar cafét och återinvigs inför Peter Casseldagen.

Mycket intressant och bra information finns på [www.cafecolumbia.se](http://www.cafecolumbia.se) och [www.petercassellsallskapet.se](http://www.petercassellsallskapet.se) Ta del av den!

Text och foto: Greta Öhgren

## Logen Stockholm

Arbetsmöte med julbord lördagen den 15 december 2018 i Logen Stockholm nr 589 Redan tidig eftermiddag samlades vi i Odd Fellow-huset för lite mingel innan det var dags för Ordförande Håkan Holmgren att hälsa oss välkomna och inleda förhandlingarna.

Efter sedvanliga protokoll, skrivelser och rapporter var det dags för de viktiga valen av tjänstemän för nästa termin, den ekonomiska redovisningen och förslag till budget för 2019. Nomineringskommittén har gjort ett gott arbete. Nyvalda tjänstemän är O Hans Ögren, VO Maria Nihlén, CM Martine Elfvin och V Arne Svensson. Vakanta tjänster är i nuläget Representant för Vasa-Arkivet och LH vilka, liksom några kommittéer, kommer att väljas vid årsmötet.

K Marie Jensen redogjorde för det finansiella läget i logen och presenterade budgetförslaget för nästa termin. Logen lämnade sitt bifall.

Representanter till Distriktsmötet i Nyköping valdes, O Hans Ögren med SLH Pia Norrman som ersättare och Michael Nihlén med PS Birgitta Sjöberg Eriksson som ersättare.

Dagens underhållare var författaren Rolf Johansson, som berättade om sin nyutkomna historiska roman, där varje kapitel börjar med en historisk faktadel, byggd på brev, dokument och studieresor, följt av en romandel där händelserna berättas.



Vi var många som köpte boken och jag skulle tycka det vore roligt om ni alla berättar för mig, eller mailar till mig vad ni tycker, så kan jag återkomma med "vår egen recension".

Vi hade börjat bli hungriga och det var dags för julbordet, där alla "måsten" fanns uppdukade. Så fantastiskt gott och med gott om tid att backa och ta om. Stämningen var hög, snapsvisor avlöste varandra och alla verkade belättna. Dessutom serverades ett rikligt dessertbord med mängder av godsaker av olika slag. Mums.

Därefter var det trevligt att sitta en stund i baren, summera intrycken, bara umgås, innan det var dags att bryta upp och vi önskade varandra en God Jul och ett Gott Nytt År.

## Trettondagaftonsbal

I foajén en trappa upp på Hotell Anglais, vid Humlegården Stockholm, träffades vi, medlemmar och gäster, för trettondagaftonsbal på Logen Stockholm nr 589s 85:e födelsedag. Bubbel, mingel och glada återseenden innan vi gick in till de vackert dukade borden.

O Håkan Holmgren hälsade alla hjärtligt välkomna, presenterade våra gäster och läste upp gratulationstelegram från DM i Distriktsloge Norra Sverige nr 19, Maggie Ahlin Thelin, och från Distriktsloge Södra Sverige nr 20,

DM Olle Wikström.

Bandet MÖR, Mats, Örjan och Roger från Hammarö, presenterade sig genom att klämma i med "Ett litet rött paket" av Sven Ingvars och lovade komma tillbaka efter middagen. Redan där ryckte det i dansfötterna.

Rökt hjort med rotcellericrème, tranbär och brioche serverades följt av en klassisk Wallenbergare och smult-ronpannacotta med citronsorbet och honungskrisp. Allt tilltalade ögat och smaklökarna jublade.

Eleonor Aspwing, O i Logen Göteborg nr 452, tackade för maten och hälsade oss alla välkomna till logens 95-årsjubileum i Göteborg den 7 september 2019. Även CM i Logen Karlstad nr 632, Eva Arpman tackade, berättade små anekdoter och överlämnade en fin tavla från sin far, Ebbe Arpman, att lottas/auktioneras ut i vår loge vid tillfälle. Vi tackade pappa Ebbe, som bara väntade på att få dansa.

Så kom MÖR tillbaka och drog igång dansen med kända, dansvänliga Sven Ingvars-låtar. Vilken fart, vilket tryck och vilken trängsel det blev på dansgolvet och många sjöng med i de välkända låtarna. Så småningom smög orkestern in några Beatles-låtar, Elvis, Owe Törnquist m.fl.

Många var vi som kände en enorm glädje över att dansa,

eller bara att lyssna och sjunga med. Det var ju lite av vår ungdoms musik och nöje. Dessutom fanns tid att prata med vänner och nya bekanskap i pausen.

Dansfötterna stönade när sista dansen var slut, men lovade att klara av att bära oss hem. Sedan har de ju ett helt år på sig att pigga till innan nästa Trettondagsaftonsbal. Vi tackar KL Hans Malmberg m.fl. för en fantastiskt välordnad och mycket trevlig kväll.

### "Konståkning"

Samling vid Fridhemsplan söndagen den 11 oktober 2018 där en guide stod och väntade vid tunnelbanestationen. Vi blev lite oroliga för fler och fler konst sugna resenärer samlades. Då kom ytterligare en guide, gruppen delades och vi från Logen Stockholm såg till att vi kom i samma grupp. Det enda som behövdes var en giltig SL-biljett.

Guiden började med att berätta om Fridhemsplans tunnelbanestation. Därefter stannade vi vid Hallonbergen, där Elis Eriksson och Gösta Wallmark var konstnärerna bakom utsmyckningen, sedan Kista och Lars Erik Falk, Husby - Birgit Broms och Akalla - Birgit Ståhl Nyberg. Hela resan tog ungefär en och en halv timme.

Fascinerande att möta så många olika stilar och få höra om tankarna bakom utsmyck-



Guiden Marie Andersson, ansvarar för SL:s konstvisningar i tunnelbanan.



Dansbandet MÖR

ningen. Tänk er att veta att mina teckningar och texter från dagis finns bevarade på väggarna på Hallonbergens tunnelbanestation. Jag skulle nog åkt dit under hela mitt liv och titta på dem, om jag varit ett av de barnen. Båtintresserade kan stanna till i Husby och njuta av gamla ångfartyg på vatten, kantade av lindar och björkar.

SL har visningar på torsdagar och söndagar kl. 13.00.

Deras program finns på hemsidan och vi som var med blev inspirerade och tänker nog följa med på flera "konståkningar". Det kan dröja flera år innan man sett all stationskonst.

Tack BKL Birgitta Westerlund för arrangemanget.

*Text och foto: Greta Öhgren*

## Logen Knallen

Liksom hela USA firade vi Thanksgivning i november. I år deltog 73 personer i vårt firande, varav åtta gäster från andra loger samt två inbjudna boråsare. För första gången hade vi glädjen att hälsa vår DM välkommen, Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751. Dessutom kunde vi konstatera att inte mindre än fem medlemmar av distriktets exekutiva råd fanns på plats.

Vid efterkapitlet läste Åke Svahn traditionsenligt Presidentens proklamation. På programmet stod också Viorica spelar på xylofon. Detta är ett slaginstrument där tonerna bildas genom att man slår trästavar med små klubbor. Vi lyssnade andäktigt medan Viorica flyhänt lät klubborna

fara fram över instrumentet och frambringade melodier, drillar och virvlar.

Sista mötet för året var julsammankomsten 9 december med ett 50-tal deltagare. Den inledande glöggen förhöjde stämningen innan det var dags att gripa sig an med en fullmatad jultallrik. Till denna serverades dryck av varierande styrka och smak.

Tomtenissarna Bengt och Bengt höll ihop bordsvisorna och allsången. Vi lyckades sjunga oss igenom alla snapsvisor i sånghäftet, en prestation så god som någon.

Årets Lucia var musikpedagog Charlotte Brorsson Trell som framförde ett program där hon både spelade på kohorn och sjöng en blandning av folkmusik, utvandrarvisor och julvisor. Dessutom fick hon alla Vasa-syskonen att fungera som doa-kör.

Det stora och populära julotteriet avslutade kvällen. Alla hade tagit med sig en julklapp, utom Harry, som sin vana trogen kom med en famn full av vinster. Ingen gick lottlös eller vinstlös från sammankomsten.

Ett nytt verksamhetsår har börjat och i år fyller Knallen 30 år. Det ska vi fira i oktober.

Vid ingången av 2018 var vi 100 medlemmar, 61 kvinnor och 39 män. Under året har vi tagit emot åtta nya medlemmar men också förlorat lika många, så vi är fortfarande 100, 61 kvinnor och 39 män. Vi är därmed en av vår ordens största loger i Sverige. Medelåldern är dock hög, runt 77 år, så vi har börjat se över hur vi ska kunna bli mer kända och lättare attrahera nya medlemmar. Genom ett samarbete med Folkuniversitetet har vi startat tre studiecirkel som handlar om: jubileum, rekrytering och körverksamhet. Det blir spännande att se vad detta kan leda till.

Vid årsmötet installerades några nya tjänstemän. O Jan Elgquist, VO Birgit Hellström, PS Eva Lassing och V Birgitta Olsson. I övrigt omval på övriga poster.

Det ger oss både kontinuitet och förnyelse och vi ser det nya året an med tillförsikt.

*Hans Holmqvist, LH*



Logen Knallens nya tjänstemän. Främre raden: CM Helge Karlsson, PS Eva Lassing, O Jan Elgquist, VO Birgit Hellström, KL Leine Johansson och BCM Bengt Wingborn. Bakre raden: LH Håkan Holmqvist, FS Bengt Olsson och K Håkan Hellström

## Logen Gotland

Logen hade den 28 januari 2019 årsmöte i Odd Fellowkalen i Visby. Vid årsmötet deltog 38 logesyskon och 17 funktionärer. Kvällens gäster som utgjorde installationsstaben var hitresta från fastlandet, DD Maggie Ahlin Thelin, DCM Curt Thelin samt Distriktsvakterna Jan och Anette Ek.

O Bengt Björkander hälsade alla syskon och särskilt installationsstaben varmt välkomna.

Logens medlemmar uppgår till totalt 173 syskon, en liten minskning sedan föregående år.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar med budget i balans beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Därefter var det installation av valda funktionärer som förrättades av installationsstaben. Efter väl genomförd installation framförde DD Maggie Ahlin Thelin tack till de avgående funktionärerna och önskade de nyvalda välgång i det nya styrelsearbetet.

Omvälde O Bengt Björkander tackade DD med stab för genomförandet av installationen samt tackade för förtroendet att bli omvald som

ordförande.

Avgående ceremonimästare Torsten Dahlgren tilldelades FDO-medalj för tre terminer som ämbetsman och Sy Anita Ljunggren tilldelades märket för 25-års medlemskap i logen.

Efter avslutat möte välkomnades logesyskonen, installationsstaben samt medbjudna gäster till en välkomstdrink och bjöds sedan till ett fint dukat amerikainspirerat middagsbord i färgerna rött, blått och vitt. Det bjöds på en förträffligt god förrätt och varmrätt. Under middagen hölls tal och sedvanliga skålar och leven utbringades.

Aftonen fortsatte sedan i god och trevlig samvaro med dans, kaffe och lotterier.

*Birgitta Tell, BPS*

## Logen Bråviken

Logen Bråviken nr 751 har under hösten haft tre välbesökta logemöten. Den 13 oktober genomfördes för första gången Gästloge. Sju gäster hade hörsammat inbjudan och fick efter införande i logesalen höra om vår Ordens syfte och mening. 30 logesyskon, två Vasa-syskon och våra gäster samlades sedan

till trevligt efterkapitel med god mat och kåseri kring känd Norrköpingsprofil under 50-60-talet - "Kråka Ringborg".

Den 17 november var det logens högtidsmöte med fyra Vasa-syskon som gäster. MSLER Connie Grön med make Einar och vår DD Sören Liljeblad med maka Ann-Sara. Gästerna infördes tillsammans med logens egen FDO Maggie Ahlin Thelin i sin roll som DM.

Till efterkapitlet anslöt fem gäster som bl.a. fick lyssna till en bondkomiker som med humor, sång och dragspel framförde sin repertoar.

Julloge hölls i december och var mycket välbesökt. 41 logesyskon och 12 gäster anslöt till efterkapitlet och fick avnjuta vackert dukade bord, god julmat, julmusik och besök av tomtemor som delade ut julklappar.

Summering av Logen Bråvikens höstsammankomster är glädjande med många gäster som återkommit och förhoppningsvis blir medlemmar under 2019.

*Barbro Hult, PS*

## Logen Härnösand

Den 19 oktober träffades logen för oktobermöte. Vid mötet deltog 28 medlemmar och sex gäster. Ordförande Lars-Erik Magnusson, öppnade mötet och genomförde sedvanliga förhandlingar.

Efter mötesförhandlingarna inbjöds vi till efterkapitel med en mycket god måltid. Vårdar denna kväll var Maria Nordlund, Robert Åhlander, Lena och Bo Selin samt Anders Dahlin.

Efter maten höll Ola George från Läns museet, information om arbetet som arkeolog och pågående utgrävningar vid E14 utanför Sundsvall. Ett mycket uppskattat anförande, som också fick oss att ställa många frågor.

Bengt Andersson ledde allsång på sin gitarr. Ett lotteri med många fina vinster och



Logen Gotlands nya tjänstemän. Främre raden: PS Bo Jacobsson VO Leif Karlsson (DM Maggie Ahlin Thelin), O Bengt Björkander, KL Birgitta Asklander och BPS Birgitta Tell. Mitten: FDO Barbro Björkander, SB Kristina Björkander, KP Rolf Persson. Bakre: CM Kjell Gardelius, FS Ingemar Fransson och MM Bo Flodman

glada vinnare, avslutade sedan kvällen.

### Höstmöte 23 november

Fredagen den 23 november höll Logen Härnösand nr 673 sitt tredje höstmöte med 26 medlemmar. Mötet hade också besök av Distriktsdeputerade Rolf Öhgren och makan Greta Öhgren från Logen Stockholm nr 589. Från Logen Skövde nr 626 besök av Roger Axelsson och Solveig Josefsson.

Ordförande Lars-Erik Magnusson öppnade mötet, varefter parentation av tre avlidna medlemmar under året vidtog. Därefter fortsatte sedvanliga förhandlingar.

Efter avslutat möte välkomnades vi till bords av kvällens värdar, Ulla-Britt Nordin, Börje Nygren, Gunilla Johansson och Anders Dahlin. Vi serverades en smaklig måltid, och efter en stunds paus spelade vi bingo.



Kvällens värdar

Många fina vinster hade skänkts och som alltid var stämningen hög med många glada vinnare.

*Bo Selin, KL*

### Historik DL19

Vasa Orden av Amerika introducerades i Sverige 1924 av Dr. Johannes Hoving, som sagda är tog initiativet till

bildandet av den första logen i Sverige, nämligen Logen Göteborg nr 452.

Det vara nog naturligt att den första logen kom att ligga i Göteborg som ju så att säga är inkörsport till Sverige från Amerika. Denna loge har också från början fått den ansvarsfulla uppgiften att hälsa våra besökande ordenssyskon från Amerika välkomna till sitt gamla hemland och visa dem till rätta, då de efter i många fall flerårig bortavaro komma och hälsa på i gamla Sverige.

Nästkommande loger var Logen Vänersborg nr 471 - 1925, Logen Mälardrottningen nr 563 - 1930 och Logen Skåne nr 570, i Malmö - 1931.

Därmed hade Vasa Orden i Sverige fått sitt triangelfäste, i väster, öster och söder och samtidigt i landets tre största städer. Vasa Orden hade nu fyra loger i Sverige, vilka enligt stadgarna voro berättigade till att bilda en distriktsloge, ty medlemsantalet överskred 200.

På initiativ av vil.lic. Karl Axel Hjort, dåvarande Ordförande i Logen Göteborg, sammanträffade delegater från de fyra logerna till ett möte på hotell Göta Källare i Göteborg den 28 december 1931 för dryftande av frågan angående bildandet av en distriktsloge i Sverige. Man enades om saken och förarbetet igångsattes.

Sedan professor Wilhelm Lundström av Stormästaren för Vasa Orden, Albert N. Jacobson i Boston, MA, utsetts till Storlogedeputerad och erhållit fullmakt att starta en distriktsloge för Sverige, sammankallade han ett möte i Göteborg den 27 januari 1933 och verkställde då installationen av de första tjänstemännen för Distriktet Sverige nr 19. Distriktets första mästare blev K.A. Hjort och sekreterare Torsten Bruhn.

*Text tagen från boken Vasa Orden av Amerika, Historik 1896-1946/pn*

### Saint Patrick's Day

Sankt Patriks dag är Irlands nationaldag, som firas den 17 mars. Dagen firas till minne av landets skyddshelgon Patrick.

I bl.a. USA, Kanada, Storbritannien och Irland är det tradition att ha gröna kläder på sig. Om man ser någon som inte bär vare sig kläder eller accessoarer i grönt har man enligt amerikansk tradition tillåtelse att nypa dem.

Sankt Patrick är även känd som den person som införde kristendomen på Irland.

Klöverblad symboliserar också Saint Patrick's Day på grund av att Sankt Patrick, enligt traditionen, använde blad av trädklöver som en liknelse för att förklara treenigheten.

Många irländare skickar levande trädklöverplantor till släkt och vänner världen runt lagom till St. Patrick's Day.

2008 uppmärksammade den romersk-katolska kyrkan högtiden istället två dagar tidigare, vilket är mycket ovanligt. Detta skedde eftersom den tidiga påsken medförde att dagen sammanföll med stilla veckan., dvs. veckan före påskdagen.

*Källa: Wikipedia/pn*



## Inbjudan till Distriktsmöte 2019 Distriktslogen Norra Sverige nr 19

### 31 maj - 1 juni 30 maj Vasakväll

#### Program:

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Torsdag 30 maj | 19.00 | Vasakväll med underhållning<br>(Restaurangen nedre plan)<br>Flankstek med dragonemulsion,<br>vårprimörer och 3-dagars potatis<br>Kaffe/te och liten chokladbit<br>Klädsel: Ledig   |
| Fredag 31 maj  | 9.00  | Invigning (Industrihallen)<br>Mötesförhandlingar<br>Utskottsarbete   |
|                | 13.00 | Lunch<br>Soppa<br>Dagens fiskfångst med primörer eller<br>Helstekt karré med BBQ-sås och potatis   |
|                | 14.00 | Fortsatt utskottsarbete  |
|                | 15.00 | Distriktsmötet återupptas  |
|                | 17.00 | (ca) Distriktsmötet ajourneras   |
|                | 19.00 | Bankett i "Fabriken"<br>Välkomstdrink<br>Laxtarta med sikrom, m.m.<br>Rosastekt lammrostbiff med vitlök,<br>hasselnötter och rotfrukter<br>Chokladbrownie med kolasås och hallon<br>Kaffe/te<br>Klädsel: Smoking eller mörk kostym |
| Lördag 1 juni  | 9.00  | Distriktsmötet återupptas  |
|                | 13.00 | Lunch<br>Soppa<br>Sotad lax med pepparrotssås, potatis   |
|                | 14.00 | Distriktsmötet fortsätter  |
|                | 15.00 | (ca) Kaffe serveras efter avslutade<br>Distriktsmötesförhandlingar   |

#### Anmälan och inskrivning vid ankomst:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Torsdag 30 maj | 13.00-17.00 |
| Fredag 31 maj  | 8.00-13.00  |
| Lördag 1 juni  | 8.00-9.00   |

#### Adress till hotellet:

Nytorget 7  
611 38 Nyköping

Gratis wi-fi  
Gratis parkering  
Kostnadsfri tillgång till spa,  
gym och pool

[www.sunlight.se/spa](http://www.sunlight.se/spa)

#### Priser:

|      |           |        |
|------|-----------|--------|
| 30/5 | Lunch     | 125 kr |
|      | Em-kaffe  | 65 kr  |
|      | Vasakväll | 260 kr |
| 31/5 | Fm-kaffe  | 65 kr  |
|      | Lunch     | 125 kr |
|      | Em-kaffe  | 65 kr  |
|      | Bankett   | 580 kr |
|      | Vinpaket  | 300 kr |
| 1/6  | Fm-kaffe  | 65 kr  |
|      | Lunch     | 125 kr |
|      | Em-kaffe  | 65 kr  |

|                |         |
|----------------|---------|
| Enkelrum/natt  | 825 kr  |
| Dubbelrum/natt | 1190 kr |

Anmälan och betalning  
ska ske senast 15 april  
2019.

Bankgiro 515-9017

#### Kontaktpersoner:

DM Maggie Ahlin Thelin  
073-385 8697  
[maggieahlinthelin@gmail.com](mailto:maggieahlinthelin@gmail.com)

eller

DK Ann-Sara Liljebladh  
070-892 4212  
[sasliljebladh@gmail.com](mailto:sasliljebladh@gmail.com)



#### Manusstopp: 1 maj 2019

Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade i texten utan separata filer (jpeg), skickas till redaktören:  
Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller  
[piabromma@gmail.com](mailto:piabromma@gmail.com) (Logen Stockholm nr 589)  
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och  
Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714  
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751