

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet

Kära Vasavänner!

Nu har vi precis kommit in i sköna maj som börjar lite blött. Valborg regnade bort för många, men solen och värmen ligger säkert runt hörnet och väntar på att komma fram. Det går fort med all grönska och knoppar som slår ut; en härlig tid väntar oss.

De flesta loger har haft sina sista logemöten för säsongen, men Vasa-aktiviteterna gör inget uppehåll. Nu väntar olika utflykter, sammankomster, 6 juni och 4 juli, kräftskivor m.m.



Flera loger har fått nya medlemmar under våren, vilket är glädjande. Vi vet att en del tyvärr även lämnat oss. Jag tycker ni alla gör ett gott jobb med att försöka bjuda in vänner till våra möten, en och annan blir intresserad och senare medlemmar.

Lördagen den 4 augusti firas John Ericsson-dagen i Filipstad med en minnesstund vid Mausoleet - en fin upplevelse, som jag varmt kan rekommendera. I år kommer firandet av Årets Svensk-Amerikan, Bruce Karstadt, att ske i Växjö 10-12 augusti. En separat Pressrelease om vem Bruce Karstadt är har skickats ut till samtliga

loger.

Detta är lite om vad som kommer att hända under sommaren i Sverige, där vi Vasamedlemmar kan träffas och även bjuda med vänner.

I Amerika jobbas det troligen för högtryck just nu med planeringen av Storlogemötet i Sacramento. Jag ser med tillförsikt fram emot att åka dit och representera Sverige och DL19 som en av delegaterna tillsammans med Connie Grön och Catherine Bringselius Nilsson DL20.

Vi i Exekutiva Rådet är glada att kunna avslöja att vi

Forts... sid 2

ÅSA 2018

Bruce Karstadt är utsedd till ÅSA 2018 (Årets Svensk-Amerikan). Bruce föddes 1951 i Lindsborg, Kansas - en stad grundad av svenska immigranter 1869 och till vilken hans farfars föräldrar immigrerade i slutet av 1800-talet. Han är fjärde generationen som avlägger sin examen vid Bethany College - Bruce i ämnena historia och statsvetenskap.

Bruce ingick senare i Bethanys administration som juridisk rådgivare och assisterande rektor. Han fortsätter att studera vid Washburn University School of Law, där han erhöll doktorsgraden i juridik.

Intresset för att stärka svenskamerikanska relationer väcktes då han ingick i organisationskommittén för 350-årsfirandet år 1988 av den svenska kolonin "Nya Sverige". Under



Bruce Karstadts drygt 25-åriga ledarskap för American Swedish Institute har ASI blivit den ultimata plattformen för att presentera svenskhet i

Forts... sid 2

Kalendarium:

- 17 maj: ER möte
- 29 juni-6 juli: Storlogemöte i Sacramento, Kalifornien
- 4 augusti: John Ericsson-dagen i Filipstad
- 10-12 aug: ÅSA firas i Växjö
- 20 okt: Logen 702 Kongahälla 45-årsjubileum

Ur innehållet:

Information från DK	2
Logen Gotland	2
Logen Göteborg	3
Logen Härnösand	3
Logen Stockholm	4
Memorial Day	6
Om Kärven	6
Distriktsmöte 2019	7

DM har ordet...

nu har hittat en plats att hålla Distriktsmötet på Kristi himmelfärdshelgen 2019. Det blir Sunlight Hotell i Nyköping.

Jag vet att Distriktets Nomineringskommittén börjat det gedigna arbetet med att hitta tjänstemän för perioden 2019-2021. Jag hoppas att många loger och även enskilda medlemmar skickat in förslag på namn till kommittén som består av Richard Faxén, Logen Enköping, Connie Grön, Logen Lidköping, Seppo Bladbacke, Logen Skövde, samt ersättare Jan Ek, Logen Bråviken.

Tack till er alla i logerna för det goda jobb ni utför för vår Ordens bästa. Alla Distriktsdeputerade som troget besökt "era" loger, tack för återkopplingen till mig, roligt att få höra hur ni haft det vid era besök.

Jag har hunnit hälsa på en del loger under hösten och våren och det är alltid lika trevligt att komma ut till er. Det varma mottagandet jag och min man Kurt fått värmer. Jag fortsätter kommande höst med mina besök.

Jag vill önska er alla en riktigt skön sommar och hoppas få träffa några av er på de olika evenemang som kommer framöver.

Lev väl och var rädda om varandra!

*I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin*

ÅSA 2018...

dagens USA. Bruce vision att utveckla ASI till ett svensk-amerikanskt kulturellt centrum nådde sin kulmen när den ursprungliga byggnaden - Turnblad Mansion - från 1908, år 2012 kompletterades med en arkitektoniskt och ändamålsenligt fulländad byggnad för att matcha dagens behov av utställningsytor, arkiv och samlingsalar. Bruce har aktivt verkat för att byggnaden ska uppfylla alla miljökrav för att er-

hålla certifieringen som "green building".

Sedan utbyggnaden har ASI fortsatt att utvecklas som en intressant mötesplats för alla människor. 2016-2017 välkomnade ASI över 150 000 besökare. ASI har utvecklats till ett lagom stort och levande museum och kulturcentrum som presenterar internationellt kända konstnärers arbete, ofta i samarbete med flera ledande institutioner i Minnesota, Sverige och Norden. Det prisbelönta kaféet FIKA har blivit ryktbart.

Tack vare Bruce har ASI blivit en mötesplats med fokus på Sverige ur nya spännande perspektiv.

1995 utnämndes Bruce först till svensk honorärkonsult och sedan 2003 har han tjänat som svensk honorär generalkonsul för Minnesota, North och South Dakota, Iowa och Nebraska.

Bruce tjänstgör i många styrelsen och kommunala kommittéer, inklusive Friends of House of Sweden i Washington DC och American Friends of Uppsala University. Han tjänstgör också i styrelsen för The Minnesota Chapter of the Swedish-American Chamber of Commerce, Swedish Council of America, Association of Midwest Museums och Swenson Swedish Immigration Research Center.

År 2012 erhöll Bruce Carl Sandburg-medaljen från The Swedish-American Historical Society. År 2013 erhöll han en förtjänstmedalj från Uppsala kommun, den första som givits till en icke-kommuninvånare, som erkännande för hans arbete med att bygga internationellt partnerskap och förståelse för hans arbete med att bygga internationellt partnerskap och förståelse mellan systerstäderna Minneapolis och Uppsala. År 2014 erhöll Bruce Kungliga Nordstjärneorden, kommandörs grad av HM Kung Carl XVI Gustaf.

Firandet av Bruce Karstadt sker i Växjö den 10-12 augusti. Mer om detta på annan plats.

Källa: pressrelease/PN

Information från DK

Vår Distriktskassör Ann-Sara Liljeblad har gjort en tydligt grafik över medlemskapet i vår Orden.



Här ser man tydligt hur antalet medlemmar minskar över åren.



Vad gäller fördelningen bröder och systrar så är det "mandominans" av systrar. Kan vi göra något för att minska detta glapp?

PN

Gotland nr 624

Logen hade den 28 januari årsmöte för det gångna året. Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin med stab gästade vår ö, och förrättade installation av ämbetsmännen. Bengt Björkander omvaldes till Ordförande, medan Birgitta Andersson blev ny Kassör, Birgitta Asklander ny Kulturledare, och Birgitta Tell ny Biträdande protokollsekreterare. Övriga i styrelsen, PS Bo Jacobson, FS Ingemar Fransson, CM Torsten Dahlgren samt VO Anne Gardelius omvaldes.

Årsmötet förflöt enligt ritualen, och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.

Logen håller ställningarna som Sveriges största lokalloge med 182 medlemmar, och tre



nya balloterades in vid mötet.

Distriktsmästaren, tillika DD, var även behjälplig med att dela ut hedersbetygelser och medaljer för lång och trogen tjänst. Ingegerd och Märten Wessberg fick medalj för 50-årigt medlemskap, och utnämndes dessutom till Logens Hedersmedlemmar. Ingalill och Gunnar Nyberg fick 40-års-utmärkelsen, medan Birgitta Asklander, och Mats-Ola Granelund fick 25-årsmärket.

Övriga jubilarer, Torsten Christiansson, 40 år, och Ingvar Bolin, Märta Mörrby, Lasse Wolmhed och Sonya Wesley, 25 år, hade inte möjlighet att närvara. Per-Inge Kolmodin och Birgitta Asklander fick motta regalier för FFDO.

Aftonen fortsatte med efterkapitel med ett 80-tal deltagare. Vid honnörbordet var Hedersmedlemmarna placerade i högsätet, och både Ingegerd och Märten, (90 resp. 95 år fyllda), höll humoristiska tal för Vasasyskonen från de gångna åren. Kvällens tacktal hölls av DM Maggie Ahlin Thelin.

Efter banketten fortsatte kvällen med lotterier och dans.

Bo Jacobson, PS

Göteborg nr 452

Logen har den 20 mars varit på besök i Synagogan i Göteborg och logemedlemmar från

Kongahälla deltog också.

Dan Fibert i Judiska församlingen visade oss runt och berättade om Synagogan och om deras religion samt om minnesmonumentet som är rest på utegården.

Minnesmonumentet som är i form av en öppen bok har namn på de judiska medlemmarna som kom med de Vita bussarna, samt deras närmaste anhöriga.



Minnesdokumentet i form av bok.



Inne i synagogan.

Synagogan är byggd år 1855 och ligger i anslutning till församlingshuset. Den rymmer 300 sittande och har en Marcussenorgel som används vid konserter.

Efteråt gick några av oss och åt en god kycklingsoppa med en tillhörande tårtbuffé.

Text och foto:

Charlotte Börjesson, BKL

Härnösand nr 673

Årsmöte 3 februari

Årsmötet hölls i vår vackra logelokal i Härnösand. Installation av nya och omvalda tjänstemän flyttades till marsmötet då DD Rolf Öhgren med stab ej kunde närvara på grund av väder och trafikförhållanden.

Vid årsmötet deltog 32 medlemmar och en gäst. Under sedvanliga årsmötesförhandlingar tilldelades Marianne och Leif Claesson Logens förtjänsttecken för 25 års värdefulla insatser i Logens arbete.

Därefter inbjöds vi till fördrink och festligt dukat bord för vårt efterkapitel. Kvällens värdar var Anita och Bengt Andersson, Eivor och Per-Erik Bylund samt Anders Dahlin som serverade och såg till att allt var till högsta belåtenhet.

Underhållningen sköttes av den musikaliska duon Bert Wallin och Åke Nordin. Allsången leddes som vanligt av Ulla-Britt Nordin och Bo Selin på dragspel.

Lotteriet var mycket uppskattat och vi hade en trevlig kväll, vilket är det vanliga vid våra logemöten.

Per-Erik Bylund

Logemöte 16 mars

Denna fredagen höll Logen sitt möte, som öppnades av vår Ordförande Lars-Erik Magnusson. Mötet inleddes med installation av Logens tjänstemän under ledning av DD Rolf Öhgren, därpå följde ordinarie förhandling, med bl a utdelning av Distriktets Förtjänsttecken till Bo Selin och Ulla-Britt Nordin.

Ordförande avslutade mötet

och hoppades på stor uppslutning till nästa möte.

Därefter hälsades vi välkomna till matsalen. Kvällens värddinnor hälsade oss välkomna till bords och en god måltid serverades.

Efter måltiden framförde Maria Nordlund och Ulla-Britt Nordin ett folkspel med musik och texter från gamla skrönor.



Efter alla applåder avslutades kvällen med kaffe och kaka och ett lotteri med många fina skänkta priser utdelades.

Bo Selin, KL

Stockholm nr 589

Årsmöte 23 februari

Ömsom snö och ömsom sol bjöd vädergudarna på denna vår årsmötesdag den 23 februari och bara för att det snöade krånglade pendeltågen. Tålmödsprövande att alltid ta till extra tid för att hinna fram.

O Håkan Holmgren hälsade alla välkomna och speciellt installationstaben, Solveig Josefsson, Logen Skövde nr 626, Barbro Hult, Logen Brävi-

ken nr 751, DD Roger Axelsson, Logen Skövde nr 626 och vår egen Lage Jenneflod som DCM.

Vi hade också en hemvändare som gäst, Carl-Uno Manros, som efter 40 år i USA, tidigare O i Logen Las Vegas och nu medlem av Distriktslogen nr 15 Southwest USA, flyttat tillbaka till Sverige.

Först av allt anbefalldes en tyst minut för vår tidigare Kassör (i f.d. Logen Målar-drottningen) Lars Casserberg, som nyligen avlidit. Så ledsamt.

Eftersom det var årsmöte skulle rapporter läsas, budgeten antas, och ansvarsfrihet beviljas. Nya kulturaktiviteter presenterades och allt var till belåtenhet.

Installationen blev en stilfull ceremoni och O Håkan tackade för förtroendet och poängterade hur viktigt det är att behålla våra medlemmar och rekrytera nya, att alla medlemmar deltar aktivt i logens arbete och i de kulturhändelser som arrangeras. Det kommer att ge en stark loge, en loge med glädje och samhörighet.

Installationsstaben avtäckades och efter sedvanliga hälsningar avslutades mötet.

I baren fick vi ett glas bubbel och i matsalen var rensteks-mousse på kavring framställd. Därefter serverades färsk kolja, saffrans- & tomatbuljong med strimlade rotfrukter och dill-

kräm, en fantastiskt god kombination och lovorden var över-svallande.

Plötsligt dök Billy Shamrock upp och i ett hisnande tempo sjöng han låtar av Owe Thörnqvist, Dan Andersson, Evert Taube och Gunde Johansson, varvat med anekdoter, skrönor och imitationer. En riktig entertainer som verkligen livade upp oss alla och fick oss att skratta, sjunga och stampa takten. Så, helt oväntat avslutade han med en visa ur Dalkullans sångbok, a cappella.

Dags att avrunda kvällen och summera våra intryck i baren innan vi gav oss i kast med de allmänna färdmedlen igen. Nitlotter fick de, som måste använda Färdtjänsten.

Waldemarsudde 27 mars

Ca 10 medlemmar och gäster, passade på att delta i KL Birgitta Westerlunds arrangemang. Sigrid Hjertén var det stora affischnamnet och utställningen omfattade många verk, som de stora målningarna från konstnärslivet och familjen till de mer diffusa och annorlunda från sjukdomstiden på bl.a. Beckomberga.

Att man kan göra vackra "målningar" med nål och tråd visade Suzy Strindberg med utställningen "Tunna trädar". På tunt linnetyg har hon med silkestrådar broderat skogsdungar enbart med stjälkstygn, plattsöm och knutar. Helt fantastiska. Suzy har också broderat många olika naturmotiv i miniatyr, vilka satts fast på locken till små handsmidda silverdosor.

Den tredje utställningen var "Resenär" av Alexander Kling-spor, där han funderat kring stadens villkor och konsumtionssamhället. Med fotografisk skärpa målar han gatumuljör, människor, mat och dryck.

Det var en mycket intressant dag på Waldemarsudde där silkebroderierna väckte störst förundran, även bland herrarna. Dessutom kan man ju



Logen Stockholms nya tjänstemän, från vänster: CM Arne Svensson, SB Ulla-Britt Krook, BPS Ingela Folemar, KP Anders Höglund, PS Birgitta Sjöberg Eriksson, K Marie Jensen, VO Hans Ögren, O Håkan Holmgren, FS Monica Casserberg, KL Hans Malmberg, BCM Lill-Britt And och SB Maria Nihlén. Vi önskar dem alla lycka till.



Rolf Öhgren, Kerstin Sandström, Birgitta Westerlund och Monica Casserberg har just vänt "Damen i svart" ryggen för att gå vidare i hallen.

alltid glädjas åt de olika, mycket vackra blomsterarrangemangen som finns i slottet.

Våra kulturledare gör ett beundransvärt arbete med att leta upp sevärda besöksobjekt, både kända, mindre kända och okända. Tack för det. Vi som följer med, upplever och lär oss något varje gång. Dessutom är det roligt att träffas och diskutera och jämföra våra upplevelser.

Logemöte 23 mars

Till vacker orgelmusik, från läktaren spelad av Elisabet Brander, tog alla logemedlemmar plats i logesalen. O Håkan Holmgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna och speciellt vår gäst Carl-Uno Manros från Distriktsloge nr 15 Southwest USA, vilken dessutom lämnat in sin inträdesansökan.

Dagens förhandlingar började med en påminnelse om hur brandföreskrifterna ska hanteras. O Håkan redogjorde för den nya dataskyddslagen, vilken gör att vi alla igen måste tala om vilka uppgifter som kan publiceras internt inom Vasa Orden av Amerika. Han meddelade också att Kärven kommer att finnas digitalt på hemsidan. De som får Inbjudan per post, kommer att få utskrift av Kärven samtidigt.

Till kommande nomineringskommitté föreslogs Marthine Elfvin, Lage Jenneflod, Ingegerd Petterson och Rolf Öhgren. Val kommer att ske i april. VO Hans Ögren

redogjorde för en kommande enkät, där styrelsen vill veta vad medlemmarna önskar och förväntar sig, både på logemöten och s.k. mellanaktiviteter.

KL Hans Malmborg flaggade för vårutflykten till Eskilstuna i maj, kräftskivan i augusti och en teaterresa till Helsingfors och Chess i höst.

Genom medlemskommittén fick vi veta att Sven Rönne flyttat till äldreboende i Nacka och att Mariana Ehrefelt snart är hemma igen efter sjukhusvisitationen.

Mötet avslutades och vi gick till matsalen och Janssons frestelse och Biff Lindström med därtill hörande ädla drycker.



Kvällens underhållare Maggan vid pianot

Margareta "Maggan" Bäcklin tog plats vid pianot och underhöll oss med vackra och välkända musikaliska stycken av Wilhelm Peterson Berger, Mozart och Bach, men också lättsammare musik som, My heart will go on, ur Titanic, Mamma Mia och Beatles. Så fort tiden går när man har trevlig. Tur att vi ses igen den 27 april.

Logemöte 27 april 2017

Vårens sista logemöte, men någon värvärme var det inte.



Vår nye medlem Carl-Uno Manros flankerad av CM Arne Svensson, BCM Lillbritt And och SB Maria Nihlén

Visserligen kunde vi skymta de vackra körsbärsblommorna i Kungsträdgården, men en avkylande regnskur föll när vi var på väg till mötet. Då är det värmande att träffa alla kära logemedlemmar igen.

O Håkan Holmgren hälsade alla välkomna. Vi var också glada över att kunna välkomna hemvändaren Carl-Uno Manros som medlem i vår Loge.

Till middag serverades smörrebröd med pannbiff och rödbetssallad vilket var väldigt gott, men den efterföljande franska fisk- och skaldjursgrytan med örtaioli, smakade himmelskt. O Håkan hälsade också våra gäster Takako Manros och Alexandra Wirman hjärtligt välkomna.

Det visade sig att makarna Manros stod för programmet. Takako hade ett helt bord fullt med pappersfigurer, origami, och började med att ge oss var sitt nummer. Sedan berättade Carl-Uno om Takakos färdigheter, varav origami är en. "Man måste bara förstå matematik" och på 1960-talet kom matematikprofessorer i USA på att origami var bra för den tredimensionella förståelsen och tog med det i utbildningen av ingenjörer och arkitekter. Den största "bollen" består av 30 likadana pappersark och Takako sa att hon kunde göra



Takako Manros med sina fantastiska origamiskapelser.

tre stycken per dag.

Men Takako hade också utbildat sig i karate - "öppen hand". När de för 20 år sedan bodde i Tyskland vann hon en karatetävling där, men att färdigheterna satt i, visade hon i en tunnelbana för fyra år sedan, då hon körde upp knäet mot en "drummel". Polisen var glad för det, för mannen var efterlyst för mord.

"Kimonodesign" ingår också i hennes CV och Carl-Uno berättade att det tog 20 arbetare 3 månader att sy upp en exklusiv kimono till en kostnad av ca 300 000 kr. Tänk att gifta sig i en sådan.

Som avslutning fick vi i nummerordning välja ett av hennes alster. Ni kan ju snabbt räkna ut, att Takako hade ägnat många timmar åt de fantastiska origamifigurerna, som hon så generöst gav oss.

Vi säger tack så hjärtligt för dem och för den intressanta berättelsen om Takako Manros. Vi tror väl att vi träffas igen, nu när maken är medlem i vår Loge.

Efter lotteriet, var det hög tid att dra sig hemåt i vårnatten, vederkvickt och en erfarenhet rikare.

Text och foto Greta Öhgren

Memorial Day

Denna dag firas den sista måndagen i maj varje år - alltså den 28 maj i år. Det har varit en helgdag sedan 1868.

Helgen är en federal helg i hela USA och firas för att ihågkomma de som soldater som avlidit i "tjänsten".

Många besöker denna dag kyrkogårdar eller olika minnesstunder. Ofta sätter man blommor och/eller amerikanska flaggor på gravarna.

Det förekommer också parader i städerna, då ofta med lokala blåsorkestrar och militära fordon. Tutande brandbilar brukar också förekomma. För många är denna helg även början på sommaren, då man här får en tredagshelg.

Källa: Internet/PN

Kärven

Jag har fått höra att en del tycker det är för mycket från Stockholm (ja, Logen Målar-drottningen som vi var tidigare - nu Logen Stockholm). Men denna loge är den mest aktiva

att komma med bidrag! Vill du att din loge ska synas mer i Kärven - skicka in ert bidrag!

Som ni vet kommer tidningen Sverige-Amerika inte längre att ges ut, utan Kärven kommer att finnas på DL19:s hemsida för hämtning eller läsning.

Enligt Distriktslogebeslut 2018 är det sedan upp till varje lokalloge att skicka ut tidningen till sina medlemmar som har e-postadresser. De som inte har epost ska kunna läsa ett exemplar vid kommande logemöte. Förslag att logen drar ut tre exemplar för läsning vid ett kommande logemöte.

Pia Norrman, Red.



Hela ER och Redaktören önskar er alla en härlig, skön och avkopplande sommar!

Manusstopp: 1 augusti 2018

Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade i texten utan separata jpeg-filer. Skicka till redaktören: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589) Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714 Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751



Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Norra Sverige Nr 19



Inbjuder till Distriktsmöte
30 maj – 1 juni 2019



Sunlight hotell, Nyköping

Hjärtligt välkommen hälsar
DL19:s Exekutiva Råd