



# VASA ORDEN AV AMERIKA

*En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*

Logen Uddevalla nr 638

## Möte om logens framtid

Lördagen den 13 oktober 2012  
i Odd Fellows ordenshus, Lagerbergsgatan 31, Uddevalla

### **Program**

Samling kl. 17.45

Medlemsmöte kl. 18.00

(se artikeln i Medlemsbladet om Uddevallalogens framtid)

Supé ca 19.30

### **Meny**

Fiskbestånd med räksås

Öl/vatten och kaffe

Vin och avec finns att köpa

Logen bjuder på mat och öl/vatten

Anmälan senast måndagen den 8 oktober till  
Br Torsten Torstensson och Sy Monica Torstensson 0522/24032 eller  
070/3221288

**OBS! Efteranmälan accepteras ej**

**Varmt välkomna hälsar Styrelsen**

## Mormonemigranterna

Över 15 miljoner människor runt om i världen bekänner sig i dag till Mormonkyrkan varav knappt 9 tusen finns i Sverige. Kyrkan bildades 1830 av Joseph Smith och den förste missionären som kom till Sverige var John Forsgren år 1850. Sedan 1855 har kyrkan varit verksam i västra Sverige och det var antagligen vandrande missionärer som övertygade huvudpersonen i min berättelse att lämna både sin hustru, två barn, sin tro och sitt land och göra den mödosamma resan ända till staden Logan i Utah som ligger strax norr om Salt Lake City. Jag skall inte gå in närmare på innehållet i mormonernas lära men en sak man ägnar sig åt har definitivt haft stor betydelse för många av oss nämligen att kyrkan påbjuder släktforskning eftersom det anses möjligt att utföra dop och äktenskap för redan avlidna anförvanter. Därför mikrofilmades hela det svenska kyrkoarkivet på 1950-talet något som vi, som letar efter gamla kyrkouppgifter, har nytta av än idag.

För att få fram uppgifter om vår vän vände jag mig därför direkt, via mail, till kyrkans släktforskningsavdelning i Salt Lake City. Man kan gå in på webbsidan [www.familysearch.org](http://www.familysearch.org) Där arbetar volontärer av skilda nationaliteter och man kan t o m kommunicera på svenska. Här fick jag hjälp att hitta familjen som alltså hade bosatt sig i Logan, en stad som byggdes upp av mormonerna 1859 och dit många svenska emigranter, tillhörande mormonkyrkan, slog sig ned. Det visade sig att alla hade kommit välbehållna fram till en enormt vacker plats i kanten av Klippiga bergen och jag lyckades via de uppgifter jag fick fram lokalisera familjemedlemmarna på kyrkogården i staden. På så vis kunde jag så småningom lotsa mig fram till idag levande släktingar vars namn jag kommer att lämna över till den svenska grenen som får avgöra om man vill odla kontakterna

Som jag nämnde i förra medlemsbladet gick dottern och hustrun i Sverige ett tragiskt öde till mötes medan den kvarvarande sonen gifte sig och fick fem barn och alla levde kvar i småförsamlingar i mellersta Dalsland. Kontrasterna mellan livet i det välmående Utah och fattigdomen i jordbrukarbyggden i Sverige måste ha varit enorm och det finns mängder av frågor man kan ställa sig i sammanhanget: Försökte man locka över resterande familjen? Hade man över huvud taget någon kontakt? Varför blev just den här sonen kvar hemma? Vad tänkte man på, på var sin sida jordklotet?

Kommande helg kommer jag att presentera mina forskningsresultat för Monicas arbetskamrat och hennes familj och det skall bli väldigt roligt och intressant att se hur man tar emot uppgifterna om den okända släkten i Amerika.

*Torsten Torstensson*

## **Möte om Uddevallalogens framtid.**

Undertecknade har nu efter flera års styrelsearbete av sagt oss våra uppdrag. Vi har i samförstånd med valberedningen lovat att sitta kvar på våra poster t o m 2013, förutsatt att vi får logens förtroende. Dessutom verkar det som om att valberedningen, glädjande nog, löst övriga styrelseposter temporärt för år 2013.

Styrelsen har år för år minskat i antal ledamöter och valberedningen har uttryckt oro för logens framtid, beroende av svårigheten att rekrytera medlemmar som är villiga att ta på sig styrelse- och tjänstemannauppgifter. En oro som bör delas av samtliga medlemmar!

Som läget är i skrivande stund bör vi under hösten 2012 besluta om logens framtid, dess fortsättning eller nedläggning. Därför beslutade logemötet den 22 september enhälligt att nästa gång vi träffas skall Kulturmötet omvandlas till ett allmänt föreningsmöte där alla medlemmar har möjlighet att lufta sina åsikter och framför allt diskutera framtidsfrågor.

Vår uppgift i styrelsen, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, blir att driva logen vidare till nästa styrelse tar över, januari 2013 eller januari 2014, eller att administrera logens nedläggning.

Torsten har varit ordf under fem år och Owe har suttit i styrelsen, på två olika poster, under sju år utan uppehåll i och med 2013 års utgång. Det är med andra ord hög tid att byta ut nämnda personer. För att vår loge med möten och sammankomster skall innehålla nya idéer, tankar, ord och handling, och därmed bli intressanta, är det nödvändigt med förnyelse i styrelsen.

Intresset för att aktivt arbeta för Logen Uddevalla 638 verkar vara minimalt och då är förutsättningarna för logens överlevnad tyvärr också minimal.

För logens överlevnad är det angeläget att Du som kan och har möjlighet att ingå i logens styrelse eller som tjänsteman meddelar Ralph Hägg eller Ingrid Sjöblom-Karlsson detta. Svaren bör vara valberedningen tillhanda så snart som möjligt efter föreningsmötet och i god tid innan logemötet i november.

Vår önskan och förhoppning är att logen skall överleva, vilket är huvudanledningen till att vi kallar till detta möte. Vi känner dock att om vi inte tar tag i problematiken nu så skjuter vi bara problemen ytterligare ett år framför oss och sitter kanske i en ändå värre situation hösten 2013.

Om vi gemensamt, eller i majoritet, beslutar att lägga ner logen i Uddevalla är det vår uppfattning att det skall ske i ordnade former och på ett snyggt sätt.

Som en extra morot, för att just **Du** skall delta vid vårt möte den 13 oktober beslutade också logen vid det senaste mötet att bjuda på en enrätters måltid med tillhörande vatten/lättöl. Anmälan måste dock ske i vanlig ordning enligt uppgifter på medlemsbladets första sida.

Torsten Torstensson  
Ordf.

Owe Engström  
Vice ordf.

## Web-mastern ser HÖSTEN bakom knuten och har sina funderingar.....



När detta läses är vi en bit in i september och hösten är här. När detta skrivs är vi fortfarande i augusti, även om augustidagarna äro räknade. Det känns lite som att börja ett nytt läsår i skolan och vi ser fram emot en ny "termin" med Vasa. Riktigt bra blir det om vi alla hjälps åt. Kanske skall vi fundera på vad vi vill och hur vi skall nå våra mål, som det så modernt heter.

Mitt skötebarn som web-master är naturligtvis HEMSIDAN. Vad vill vi med den? För mig är den inte bara en angelägenhet för Logen Uddevallas medlemmar.

För mig skall den också rikta sig till läsare, som medvetet eller omedvetet råkar hamna just hos Logen Uddevalla. Förhoppningsvis väcker den intresse och en lust att gå med i Vasa Orden av Amerika och naturligtvis då i Logen Uddevalla. DL tycks ha en liten annan uppfattning om innehåll mm. Vad tycker ni?

För att fylla hemsidan med intressant och roligt material behöver Web-mastern hjälp. Någonstans hörde jag viskas om, att Br Carl-Eric kanske, kanske kommer med ännu en del av sina "Glimtar". Jag är säker på, att det finns fler "därute", som har vasaminnen/historia att dela med sig av.

Så här står det bland annat på Logen Uddevallas startsida: **Utflykter i glada vänners lag, antingen till trevliga och intressanta mål eller till en grannloge, som har något festligt program.**

Efter amerikaresan har gemenskapen med andra loger tagit fart. Jag kan inte tro, att det är någon som ser detta annat än positivt. Frågan är om vi vill göra utflykter eller om vi vill RESA? Vill vi åka lite längre med en eller annan övernattning? Hur skall resan i så fall organiseras och vem/vilka ska ansvara för att allt går i lås?

Jag har tidigare föreslagit, att vi t ex skulle kunna gästa logerna i Stockholm våren 2013. Vi är välkomna. Kan detta vara nå't? I så fall tycker jag, att det är dags att planera en sådan resa redan nu. Därför har jag plockat fram figuren, som ni som läser "nätupplagan" (visst låter det bra?) kan se till höger. Den fick jag mig tillsänd av syssling Mary i USA, när det blev klart, att min äldste son och jag skulle åka dit 2005.



Efter den förhoppningsvisa vårresan låter jag figuren (det är en sparbössa för er som inte kan se den) stå framme. Det småviskas om att Br Torsten har en ny resa till USA på gång. Till USA:s västkust. Då vill jag med! Det blir inte i år och kanske inte nästa år heller. Men sen .... Under tiden kan jag mata "Figuren" och förbereda mig. Vilket ni också kan, nu när jag har skvallrat. Tänk att få komma till Grand Canyon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Det händer, att jag tar mig en titt på andra logers hemsidor för att se vad de har för sig. Då har jag sett, att några av dem uppmärksammar Thanksgiving. Skulle inte det vara trevligt även i Logen Uddevalla i samband med något av höstens logemöten? I Kanada firas Thanksgiving den andra måndagen i oktober och i USA den fjärde torsdagen i november.

Visst skulle väl "våran" kock på Odd Fellow kunna fixa till en sådan här:



Ha de´ gott önskar  
Web-mastern