



VASA ORDEN AV AMERIKA

En Svensk-Amerikansk Vänskaps- och Kulturorganisation

Logen Uddevalla nr 638

Inbjuder till

LOGEMÖTE med RECEPTION

Lördag den 11 april 2015

i Odd Fellows Ordenshus, Lagerbergsgatan 31, Uddevalla

Program:

Samling kl. 17.30

Logemöte kl. 18.00

Supé kl. 19.30

Meny:

Västerbottenpaj med Crème Fraiche och Stenbitsrom

Ugnsbakad Fläskfilé i Kantarellsås med Potatisgratäng

Öl/vatten ingår – Vin och avec finns att köpa

Pris 170 kr

Efterkapitel:

Jack Borlinger visar gamla Uddevallabilder

Kaffe och kaka samt Lotterier

Bindande anmälan senast måndagen den 6 april till

Sy Ella och Br Evert Widholm tel. 0522/19605

Sy Marianne och Br Bror Eriksson tel. 0522-72920 0705-872 921

Varmt välkomna önskar grupp 1

Tillbaka till verkligheten

1986, 1988 och 1995 har jag haft förmånen att komma upp i det som tidigare var världens högsta byggnader nämligen World Trade Centre i New York. På den tiden kunde man komma 110 våningar upp och belöningen var en fantastisk utsikt över stadens hamninlopp och Manhattan.

För drygt ett halvår sedan fick vårt mellanbarn Johan möjligheten att få arbeta i Dubai och nyss hemkommen efter ett besök hos honom kan man inte låta bli att slås av vilket speciellt land detta är. För bara några årtionden sedan var detta ett mindre samhälle med fiske och pärldykning som största inkomstkällor. Idag är det en metropol som lockar till sig entreprenörer och turister.

Numera finns också världens största byggnad just här nämligen Burj Khalifa som är inte mindre än 555 meter högt och vars totalvikt motsvarar 100.000 elefanter. Den högsta platsen man kan besöka, som turist, är våning 148 och då är man så högt att man i princip tappar begreppet om höjden.

Våra barn bjöd oss generöst på ett besök och vi kunde från denna punkt se solen gå ner över Arabiska halvön.

I övrigt finns det väldigt mycket att säga om denna plats på jorden något vi hoppas kunna få berätta om vid något efterkapitel. Det är i alla fall en mycket speciell plats med oerhörd rikedom men inte så många mil därifrån härjar krigets fasor i Irak, Syrien och andra arabiska oroshärdar. Olika faller ödets lotter.

Nu är vi i alla fall tillbaka till verkligheten igen med ett vårväder som kunde vara bättre men som kanske är typiskt för denna tid på året.

Vi ser fram emot kommande möte med reception. Det är alltid lite speciellt och roligt när ett barn till aktiva Vasa föräldrar blir medlemmar och så är fallet denna gång när Gunilla Hägg recipierar och därför hoppas jag innerligt att många kommer vid detta tillfälle. Besöksfrekvensen har varit låg den senaste tiden vilket oroar mig i högsta grad. Jag vill i alla fall hälsa alla, **speciellt just dig**, välkomna.

Torsten Torstensson

Vid styrelsebordet

Att vara adjungerad till ett av Uddevallalagens styrelsemöten blev för Redaktören en trevlig upplevelse. Ärendet fanns med på dagordningen. Frågan gällde Medlemsbladets utformning och ekonomi.

Styrelsen fick en inblick i hur det redaktionella materialet, som skickas in till redaktören, sammanställs och hur ”Tryckningen” går till. Inför kommande utgivningar föreslogs att Redaktören fortsätter som tidigare med färgtryck, men koncentrerar upplagan till ett exemplar för varje medlemshushåll som inte får utskicket via mejl.

Det innebär att kostnaden fortsatt kan hållas lägre än tidigare samt att det inte bara blir i svart-vitt.

Redaktören förbehåller sig ändå att redigera insänt material, så att det stämmer överens med premisserna för utgivningen.

Allt Gott från Red.

Nyvalda i styrelsen presenterar sig

Ny Kassör



Er nya kassör heter Lars Eriksson. Jag är född och uppvuxen i östra delen av Uddevalla. Min väg genom skolan har gått via Österskolan, Margretegärdeskolan, Läroverket till Folkskollärarseminariet i Uppsala. Där träffade jag Kerstin, som sedan 45 år tillbaka är min fru. Vi har tre döttrar och fem barnbarn. Jag sätter familjen främst på prioriteringslistan. I familjen ingår även en hund. Ett av mina intressen är att bygga, både här hemma i Färgelanda kommun och på fritidshuset i nordvästra Dalarna. Där samlar vi hela familjen för att fira påsk. Jag har arbetat som lärare i Uddevalla i 39 år, mestadels på Vuxenutbildningen i olika projekt. Kontakten med Amerika består av att jag har släktingar där, som vi besökte en gång. Det var en kusin till min mamma. När jag blev tillfrågad att gå med i Vasaorden kändes det intressant. Nu gäller det bara att få räkenskaperna att gå ihop.

Lars Eriksson

Ny Ceremonimästare



Ceremonimästare! är ett hedersuppdrag! Jag tackar för förtroendet. En presentation av mig: Jag är en aktiv och arbetande pensionär. Jag har varit egen företagare i 37 år, arbetat som begravningsentreprenör i 7 år och är fortfarande aktiv i kyrkans bärarlag. Fritid: Jag startade Uddevalla Karting Club 1982. Var ordförande där mellan 1982 och 1989, och jag är fortfarande medlem där. Jag har varit ordförande i SSK (Skredsviks Sport Klubb) i 7 år. Nu dansar jag folkdans i "Ljungskile Dansare och Spelmän" och går på silverkurs.

Ny Vice Ordförande



Mitt namn är Owe Lööf och jag har nu blivit vald till vice ordförande i Vasa Uddevalla loge, vilket känns hedrande!

Jag har mina rötter från Västgötaslätten men har bott och verkat nära Bohuslän huvuddelen av mitt liv. Min familj har vuxit från 3 barn till att nu omfatta 5 barn med 15 barnbarn, vilka alla ger mig glädje och stimulans i livet.

Arbetsmässigt har jag till största delen verkat inom fastighetsbranschen från ekonomi till byggnation med samhällsplanering av skiftande slag. På senare år driver jag ett företag med fastighetsförmedling vilket ger mig allsidiga kontakter med både hus, hem, skog och mark. Jag är allätare både vad gäller arbetsliv och privatliv. Mina fritidsintressen är och har varit spel med både stor och liten boll, vintersporter av alla de slag samt inte minst allt vad vattnet och havet har att erbjuda. Trivs lika bra i skogens gröna rum som över och under vattenytan.



Nu avslutar jag med att känna in våren och höra alla fåglars sköna vårsånger - som jag brukar säga "Mot nya djärva mål!"

Owe Lööf

Rapport från de Sju Haven



Uddevallalogen har sin egen Kapten i Pål Ruud, som med inlevelse guidade Vasasyskonen kring en fiktiv sjöfartsresa på de sju haven.

Redan som 5-åring klarade vår Kapten av att hantera fartyg och på den rutten fortsatte det. Kaptenshytt och kommandobrygga blev sedermera den vardagliga arbetsplatsen på fartyg såsom, Monarch of the Seas, Song of America, men även Oil/Chem-tankern Kaprifol.

På väg till Svalbard mötte man isbrytaren Oden. Här fick auditoriet en lektion i hur man idag bryter kompaktis. Men man ska ju iland emellanåt och då drog Pål högsta vinsten för på kajen stod hans blivande hustru.



Här bredvid ses han dock som vinnare i ett annat lotteri.

Pål Ruud beskrev även olika seglingsområden där sjöfarten trafikerar rutterna, inte minst med de större containerfartygen Roll on & Roll Off.

Utbildning av nya sjömän och sjökvinnor är också en bit i Kaptenens roll, där erfarenheten vid rodret inte kan läsas in på en veckokurs.



Gamla Nordsjön kan vara hård inte minst för stålet på ett fartyg, som när stålplanet rullades upp som en konservburk av vågornas kraft.

Bättre då kanske för landkrabborna att stå med båda fötterna på fast underlag, vilket Logemedlemmarna kunde göra efter detta magnifika kulturinslag.

Här tackas Pål Ruud efter föredraget av Uddevallalogens ordförande Torsten Torstensson.



Kvällen var dock inte slut ännu. Det dignande vinstbordet visade sig varpå gruppens lotteriansvariga plikttroget försålde lotter med glans.

Naturligtvis fanns det som vanligt några vinnare som kammade hem inte bara en utan fler vinster. Vad detta beror på kan man fundera på. De flesta säger Tur.



Trevligt hade vi i alla fall, å Gästboken blev ifylld.



Sy Berit Andersson

75 år 15 april



Sy Gunn-Britt Axelsson

75 år 4 juni

Sy Laila Engström

75 år 11 juni



Br Lennart Högberg

85 år 22 juni

Br Jan Larsson

75 år 27 juni

Sy Kathe Strandberg

75 år 12 juli



Br Gunnar Haggren

80 år 20 juli