



VASA ORDEN AV AMERIKA

En Svensk-Amerikansk Vänskaps- och Kulturorganisation

Logen Uddevalla nr 638

Inbjuder till traditionellt

KULTURMÖTE - THANKSGIVING

Lördagen den 17 oktober 2015

I Odd Fellows Ordenshus, Lagerbergsgatan 31 Uddevalla

Samling kl. 18.30

Meny:

Waldorfsallad,

Kalkon (fylld med fläskfärs, bacon, äpple och kryddor)

Potatis- och morotsstomp, Sötpotatisgratäng

Lättöl / Vatten ingår – vin 40 kr

Pecannötpaj - Kaffe

Pris 250 kr Vin 40 kr

Efterkapitel

Sy Monica Hansson och Grupp 5 presenterar:

Musikalisk show från 1920-talets Amerika

Bindande anmälan senast måndag 12 oktober

(extra viktigt att anmäla i rätt tid den här gången) till

Sy Kathe och Br Stig Strandberg

0735-54 55 30 el. 86200

Br John Karlsson

0522-511034

Varmt Välkomna önskar Grupp 3

Bäst och sämst av allt

När jag pratar med vänner och bekanta om Amerika så brukar jag alltid säga att ”Amerika har det bästa och det sämsta av allting”. Allt ifrån en underbar och omväxlande natur till storstädernas slumkvarter och allt ifrån ett varmt mottagande och ”what can I do for you” till de fasansfulla skolskjutningarna som händer titt som tätt. Man kan onekligen fråga sig hur ett så pass civiliserat samhälle skall ha så svårt att komma till rätta med vapenlagar som är så otidsenliga och hur vapenlobbyn kan vara så extremt stark att man står emot både president, senat och kongress.

Nu är vi hemma igen efter ett nytt Amerikaäventyr. Denna gång gick resan till västkusten, Klippiga Bergen och mellanvästern. Med start i San Fransisco körde vi norrut med bil längs den vackra Stilla havskusten och genom de fantastiska Redwood skogarna upp till Portland. Därefter flög vi till Helena i Montana där vi träffade förra årets Hederskorp KV Knebel med fru. Vi reste sedan tillsammans med dem genom södra Montana till slagfältet Little Big Horn och sedan vidare till Wyoming's vilda västern städer och västra delarna av South Dakota där vi besökte monumentet av de fyra presidenterna i Mount Rushmore. En intensiv, omväxlande och fantastisk resa med många oförglömliga upplevelser. Dessutom hade vi verkligen tur med vädret som vid denna tid kan vara nyckfullt speciellt i norra Kalifornien och Oregon. Enda smolket i glädjebägaren var den så kallade jetlagen som slog till skoningslöst, i en dryg vecka, efter hemkomst.

Mörkret lägger sig så smått över vårt land och vi är nu inne i en riktig höstmånad. Som väl är har det varit soligt och fint den senaste tiden vilket har inneburit ljusa och fina dagar men vi går onekligen mot mörkare tider. Vad kan då passa bättre än att träffas och fira Thanksgiving i goda Vasavänners lag. Jag ber att få, tillsammans med grupp 3, hälsa alla, och **speciellt just Dig**, varmt välkomna!

Torsten Torstensson

I Rättvisans Tecken

Sy Lena berättade om ett av sina många ”fall” som började med, att en ung kvinna falskeligen anmälde sin före detta för ett grovt brott, som, om hon hade blivit trodd, hade gett före detta flera år i fängelse. Det kunde bevisas, att den unga kvinnan hade ljugit och ärendet blev nedlagt.

Sy Lena anmälde nu den unga kvinnan för falsk tillvitelse/angivelse. Det blev en ny utredning med kvinnan som misstänkt, som ledde till rättegång vid Uddevalla tingsrätt. Kvinnan hade anlitat en av Sveriges mest kända advokater. Denne fick Sy Lena att framstå som den enda skyldiga i hela ärendet. Hon blev helt enkelt utsatt för kränkande behandling av advokaten inför sittande rätt och fullsatt rättssal. I domen kunde man läsa, att alla inblandade var trovärdiga, t o m Sy Lena, utom just den unga kvinnan. Trots detta ogillades åtalet och kvinnan gick fri att hitta på nya historier om sin före detta. Detta fick Sy Lena att övertygas om, att domaren låtit sig imponeras av den kände advokaten.

Domen blev överklagad till hovrätten. Den unga kvinnan fick villkorlig dom och dagsböter och Sy Lena kände, att hon fått upprättelse.

Advokatsamfundet, som Sy Lena vänt sig till, kunde inte se, att den kände advokaten gjort något fel. Detta eftersom domaren inte reagerat.

Red.

September med logemöte.

Efter visst detektivarbete inom Gr. 4 samlades några Logemedlemmar ur gruppen till en öppen diskussion för att få fram en ny gruppledare.

Frågan hade aktualiserats under sommaruppehållet.



Gruppen enades att till ny
Gruppledare utse: Karin Pedersen
(ses till höger i bild)

Vi - (Grupp 4) - Önskar Dig All
Välgång i Ditt Nya Ämbete!



Därpå gick gruppen in i sin roll och logemötet kunde gå av stapeln. Till efterkapitlet hade Sy Lena Boustedt (till vänster i bild) erbjudit sig att hålla ett anförande.

Vid middagsbordet avnjöts den av Kökschef Annika Andersson uppsatta menyn. Ordförande Torsten Torstensson tackade Odd Fellow för de avsmalnade borden.



Glada Vasa-syskon passade under kvällen på att trivas ihop med varandra.

