



VASA ORDEN AV AMERIKA

En Svensk-Amerikansk Vänskaps- och Kulturorganisation
Logen Uddevalla nr 638

Inbjuder till traditionellt

JULFEST

Fredagen den 5 december 2014

**I Odd Fellows Ordenshus, Lagerbergsgatan 31 Uddevalla
Samling kl. 17.30 med glögg, pepparkakor och julmusik i Bodegan
därefter serveras ett dignande JULBORD inkl. öl/vatten, kaffe
för 345:- /person**

**Vin, snaps och avec finns att köpa i baren.
Underhållning av GUnnar Gustavsson och BErtil Sandberg
(GUBES)**

**Skall ni äta ett julbord innan julafton, så är det detta!!
Många överraskningar utlovas.
Lotterier med många fina vinster.**

Bindande anmälan senast måndag 1 dec till

**Sy Kerstin och Br Jan Larsson tel. 0707 409418
Sy Britt-Louise och Br Carl-Gustaf Hjelm tel. 0522-19718**

Varmt Välkomna hälsar Grupp 5

Svenskt inflytande på amerikanskt väder

Ingen har väl kunnat undgå det faktum att vi har haft en november månad med mer än lovligt gråmulet väder. Antalet soltimmar kan antagligen räknas på ena handens fingrar och mörkret har gjort att de flesta av oss antagligen skulle behöva ljusterapi. Nu har i alla fall experterna kommit fram till att det är just detta väder, som ligger som fastgjutet över södra Sverige, som gör att Nordamerika haft en ovanligt bister förvinter med minusgrader i hela USA och ett snöoväder som tydligen inte går att jämföra med någon tidigare motsvarande period. I Buffalo, i nordöstra delen av landet, kom det t ex lika mycket snö under ett dygn som det normalt faller under en hel vintersäsong och många människor har drabbats utav ”det svenska lågtrycket”. Detta faktum visar ju med all önskvärd tydlighet att världen, trots allt, inte är speciellt stor och hur beroende vi är av varandra när det gäller klimat- och miljöfrågor.

Trots det faktum att inte mindre än nio medlemmar antingen valt att lämna vår orden alternativt inte fullgjort sina betalningsskyldigheter, vid vårt senaste logemöte, kan man konstatera att mötet ändå andades positivism. Vår excellenta nomineringskommitté har återigen lyckats få fram arbetsvilliga personer till styrelse- och tjänstemannaposterna och vi ser med tillförsikt fram emot kommande årshögtid och verksamhetsperiod. Efter årshögtiden måste vi återigen, precis som alla andra år, prioritera nyrekryteringsprocessen. Vi behöver ständigt få in nya medlemmar inte bara för att vi har en hög medelålder utan även för att vitalisera vår verksamhet på olika plan. Ett nyrekryteringsmöte kommer att äga rum så fort som möjligt efter årshögtiden och jag hoppas och tror att detta kommer att bli välbesökt och generera nya trevliga medlemmar.

Efter flera år med en nedåtgående trend har logen Mellerud 644 beslutat sig för att lägga ner sin verksamhet. Logen bildades året efter Uddevalla och har genom åren utmärkt sig, inte minst, för sina släktforskardagar med många intressanta föreläsare.

Vi har också arbetat tillsammans i våra strävsamma försök att förändra Distriktslogens slöseri med våra medlemmars medel vilket många gånger känts som Davids kamp mot Goliat.

Höstens arbete slutar på sedvanligt sätt med årets julfirande. Br Carl-Gustaf Hjelm med sina ordenssyskon i grupp 5 har lovat ett spektakulärt julfirande och vår krögare har laddat upp ett julbord värt att besöka med tom mage. Därför hoppas jag att **just Du** kommer att tillbringa en mysig fredagskväll tillsammans med oss andra logesyskon i Odd Fellows logelokal.

Till Er som inte har möjlighet att vara med oss denna kväll vill jag framföra logens tack för det gångna året och en önskan om **en fröjdefull jul och ett riktigt gott 2015.**

Torsten Torstensson

Det lackar.....



Så kom den åter
år efter år
Julen som nalkas
det var som igår

Men hur var det förr,
stod det en julbock
utanför dörren
och kom vår lucia med
ljus i sitt hår.

Kanske var det en tomt
ändå och inte en far i vårt hus. För vem ska man tro
när ens önskan blir klar, då klappen i säcken man
fick som ett svar.... ja skriv Du en lista med önskan
om något Du aldrig har fått... men frågan kvarstår...
.....Vem ska den ge....Vem ska den ge...



God Jul o Gott Slut.



När detta läses laddar vi för årets **JULFEST**. Kanske tycker vi, att det nya året är långt borta. Men tiden går rasande fort och snart skriver vi 2015. Vart tar tiden vägen?

Lite över det funderar vi på, medan vi blir nostalgiska, i Logen Uddevallas musikcirkel, som vi har gett titeln **As Times Goes By**. Om inget kommer i vägen, peppar, peppar ta i trä, börjar den i januari/februari 2015.

Vi kommer att vara i "källaren" på Odd Fellow och börjar kl. 18.00.

Dirigentpinnen håller kulturledarna i.

Jag, undertecknad, skall vara pilot, som KL Sy Kerstin uttrycker det. I ett "pilotavsnitt" har jag tagit fram en musiklista. Det är så det heter nu för tiden. Förhoppningsvis skall den väcka minnen hos cirkeldeltagarna, som kan hjälpa till att göra en ny musiklista till nästa träff.

Lite grand om min lista och mina minnen. Minnen som växer och blir fler ju mer jag lyssnar och tittar i mina skivalbum. Jag är född i slutet av 40-talet och musikutbudet var inte så stort under uppväxten på 50-talet.

Det var först när jag fick en alldeles egen grammofon, som musiken kunde odlas. Och musiken kom från USA. Trots min "ungdom" börjar min lista



på 50-talet och i "Lunnen" (Folkets Park i Trollhättan) och av någon anledning blir



jag "kunglig" för att sedan minnas mina allra första skivor. Singel och EP var det som gällde.

En LP-skiva var fortfarande en dröm.

Jag går framåt i tiden och i mitten av 60-talet minns jag, att min kamrat och jag var i Dalaborgsparken (Den heter så!) i Vänersborg och hörde och såg en över hela världen känd amerikansk artist.

Han är fortfarande ett världsnamn och har på senare år varit aktuell, ”by proxy” så att säga, i ett svenskt TV-program.

Medan vi var på konsert, så hette det nog inte på den tiden, letade polisen efter Clark Olofsson och vi blev stoppade av polisen vid klaffbron i Trollhättan. Många år senare skulle jag själv sitta vid en enslig vägkorsning på gränsen mellan Bohuslän och Dalsland och vänta på en annan mördare, Juha Valjakkala. Underligt vart musik kan leda minnen.

Ljuvliga!?! , syndfulla??? 60-tal!

Jag flyttade till Stockholm för studier. Alltjämt till musik. Min musiklista innehåller musik/artister, från Amerika förstås, från den tiden.

Jag minns, att min kamrat, som jag delade boende med, lärde mig hur man fixar kortslutning i en hel våning i en villa. Och vi gjorde det! Allt medan den mycket populära gruppens sång tonade ut till tystnad och mörkret spred sig. Någon månad senare var det ”fest i Kapernaum”, d v s i villan vi bodde i, igen och min kamrat och jag fick bo på hotell. Vi lotsades runt i sta´n av ohjälpsamma hotellreceptionister. Räddare i nöden blev en sångare från USA med en låt på både amerikanska Billboard och Kvällstoppen. Utan honom hade vi nog fått gå brandvakt. Hans mest kända låt finns på min musiklista. Efter en knapp timma knyter jag ihop säcken på, som jag naturligtvis själv tycker, ett fuffigt sätt.

Avsikten med denna cirkel är, att vi under otvungna former skall ha riktigt trevligt och minnas roliga, spännande saker, som vi kan berätta för varandra. Kanske vet vi också ”vad hände sen?” eller ”vart tog hon/han vägen?” Vill ni veta hur man fixar kortslutning utan att det syns eller kan bevisas, ja då måste ni komma.

Likaså om ni vill veta vilka kändisar jag ”frotterat” mig med.

Välkomna!

Lena

PS. Minnen ger minnen och det bläddras i album och böcker av olika slag. Medan ni funderar och väntar på tomten och inte vill börja äta av julgodiset, påminner jag om denna läckerhet från 50-talet:



Radiokaka

200-250 g kokosfett
200 g mörk
blockchoklad
2 ägg
3 dl florsocker
25 kex av Marie-typ



Smält kokosfett och choklad på svag värme i en kastrull. Låt svalna. Vispa ägg och socker pösigt.

Rör försiktigt ner den ljumma chokladsmeten. Klä en avlång sockerkaks-form med bakplåtspapper eller plastfilm.

Bottna med ett lager smet, fördela ett lager kex, varva sedan kex och smet. Översta lagret skall vara chokladsmet.

Ställ formen i kylan över natten.

Skär kakan i tunna skivor och servera genast.

Sveaborg Lodge No 449



Sveaborg Lodge´ vinjettbild – Sveaborg vid inloppet av Helsingfors

Vår vänloge i Concord, Kalifornien

Den som följt våra logemöten och vår hemsida vet, att Logen Uddevalla sedan en tid fått kontakt med en av våra vänloger “over there”, nämligen Sveaborg Lodge som finns i Concord, Kalifornien. Närmare bestämt ca 45 kilometer från Los Angeles.

Sveaborg har en hemsida, som finns under www.sveaborg449.org

Logen finns också på Facebook. Skriv: Sveaborg449

På hemsidan och på Facebook beskriver sig Sveaborg bland annat så här:

Sveaborg Lodge # 449 är en gemenskap som delar ett gemensamt intresse i nordisk kultur och kulturarv. Sveaborg etablerades och organiserades av Gustaf F. Lindström, 30 juni 1924 i Concord CA. Medlemmar av Sveaborg Lodge firar många nordiska seder och tillfällen, ofta med musik, nordiskt kök och klädsel. Medlemmar i Sveaborg Lodge samlas vanligtvis på kvällen den tredje fredagen i varje månad för ett socialt program och möte. Vid våra möten är klädseln ledig, utförs på engelska, med minimal ritual och formalitet och är för alla åldrar. De flesta av våra möten är öppna för gäster. Vid vårt möte kan du träffa medlemmar med olika intressen i den nordiska kulturen, matlagning, hantverk, dans, film, släktforskning, litteratur, musik och resor. Du kan också träffa människor som talar det språk förfäder.

Gå gärna in på Sveaborgs hemsida och/eller på Facebook och se vad de gör. De har många aktiviteter med svenskt ursprung.

Lena web-master

Vad gör vi efter Logemötet ???



Vi lyssnar till vår ordförande, samtalar med varandra, intar den alltjämt superba måltiden, öppnar våra sinnen, lyssnar till efterkapitlet, satsar våra slantar på lotteriet... ja om det räckte... vi får med oss en stor bit av glädje

att sprida vidare till våra nära och kära.



Ta vara på möjligheterna
de kanske inte kommer igen
Låt de vara en ledstjärna
tills ljuset återvänder