

Minnesblad

över

Stormästaren

och

Vasabrodern

Lennart Petersson

Till minne av förre Stormästaren

Lennart Peterson.

En enastående Vasabroder har lämnat oss. Det vackra minnet av honom lever starkt kvar hos dem, som hade förmånen att möta och lära känna honom.

Jag är en av dem, som hade den förmånen. Första mötet ägde rum 1974 vid Storlogemötet i Calgary. Br Lennart hade kommit till Canada 1956, stannade och blev omgående medlem i Vasa Orden av Amerika.

Vid Storlogemötet var vi båda delegater för våra respektive distriktsloge, Br Lennart för Alberta Nr 18 och jag för Norra Sverige Nr 19. Då vi placerades i nummerordning vid mötet, kom vi att bli bordsgrannar och en livslång vänskap tog sin början. Denna ledde bl.a. till besök i Uddevalla och min lokalloge, Uddevalla Nr 638.

Denna loge arbetar idogt för att skapa kontakter och bygga broar av samhörighet till våra Vasasyskon i USA och Canada. Detta sker genom att Logen visar sin uppskattning av insatser för att bevara det svenska kulturarvet. Mot denna bakgrund startade det vi kallar "Korpagillet" år 1975. Ett hundratal "Hederskorpar" har utnämnts därefter.

Br Lennart - med nummer 37- var en av dessa. Ingen kunde vara mer värdig denna utmärkelse än Br Lennart. Han glömde aldrig sitt svenska ursprung och han gjorde mycket stora insatser för att bevara det svenska kulturarvet.

Br Lennart med sin stora kunskap och förmåga att samarbeta med sina Vasasyskon blev snabbt anlita som tjänsteman såväl inom den egna lokallogen som distriktslogen. Snart tog han också steget in i Storlogen som representant för Canada. Väl där var fortsättningen given.

Vid Storlogemötet i Chicago 1998 valdes Br Lennart till vår Ordens främste ämbetsman, Stormästare. Som delegat för vår distriktsloge i Sverige fick jag förtroendet att representera Sverige i SLER under Br Lennart ordförandeskap terminen 1998 - 2002.

Det är 4 år, som jag minns med glädje och tacksamhet, inte minst p.g.a. Br Lennarts sätt att vara vår Ordens högste ledare. Med ödmjukhet och värme, därtill med skicklighet under gemytliga former, ledde han våra möten. Vid många tillfällen under dessa 4 år såg jag åtskilliga bevis för både i Sverige, USA och Canada hur uppskattad Br Lennart var bland våra Vasasyskon. Terminen avslutades 2002 med Storlogemötet i Edmonton,

Br Lennarts hemstad. Då avgick Br Lennart som Stormästare och avtackades på ett storartat sätt, bl.a. utnämndes han till Hedersmedlem av Storlogen.

Trots allt redan nedlagt arbete för vår Orden kände Br Lennart efter sin tid som Stormästare att han ville ställa sig till förfogande för att leda arkivets utveckling i Bishop Hill.

Detta gjorde han under många år framgångsrikt och bidrog kraftfullt till vad vårt arkiv är i dag. Br Lennart hedrade genom sina insatser för vår Orden och vårt svenska kulturarv också Logen Uddevalla Nr 638 och dess syfte genom att vara uppskattad Hederskorp.

Med sitt lugn och sin mänskliga värme skapade Br Lennart en trivsamt omgivning som vi alla i hans närhet fick ta del av. Saknaden är stor och våra tankar går till nära anhöriga i såväl Canada som Sverige.

Minnet av Br Lennart är mycket ljus, varmt och vackert.

genom

Carl-Eric Carlsson HM/ FDM DL 19

Detta Minnesblad infogas i Medlemsblad för november 2014 / Red.