



VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Uddevalla nr 638

inbjuder till

JULFEST

Lördagen den 8 december 2012 i Folkdansgillet's stuga, Skansberget, Uddevalla.

Välkomstglögg med tillbehör kl. 18.00

MENY

JULBORD med julens läckerheter, julmust/vatten, kaffe

PRIS 240:-

Julbar för det som julmat kan kräva.

!!!!!!!DANS!!!!!!! till ALINDES.

Bindande anmälan senast 1 december 2012 till

Sy Kyllikki Swenson tel: 0522-30034

Br Lennart Gylfe tel: 0522-86485

Varmt välkomna hälsar Grupp 4

Bråda tider i julstugan och Vasa logen.

Knappt har bläcket på november månads medlemsblad torkat innan vår duktige redaktör ringer och vill ha material till nästa nummer. Nu är det tätt mellan mötena vilket känns bra med tanke på den goda stämning som rådde på vårt novembermöte, tillika valmöte. Valberedningens förslag antogs till ett hundra procent, utan voteringar eller motförslag, och som talesman för styrelse och tjänstemän ber jag att få tacka för förtroendet och vi hoppas alla kunna motsvara medlemmarnas förväntningar under år 2013.

Ett litet smolk i glädjebägaren är förstås att vår valberedning hårdnackat bestämt sig för att lämna över sina poster till andra medlemmar. Enträgna försök gjordes för att övertala dem att stanna kvar ytterligare ett år men Br Ralph Hägg och Sy Ingrid Sjöblom-Karlsson ansåg, med all rätt, att det är dags för någon annan att axla dessa viktiga platser.

Personligen anser jag att vår valberedning har gjort ett fantastiskt arbete och det skall man belöna genom att lyssna på och respektera deras avsägelse. Speciellt denna höst har arbetet varit tungt och besvärligt men med en sällan skådad idoghet lyckades man till slut inte bara fylla tidigare besatta poster utan vi har för första gången på många år fått en Kulturledare och dessutom en Biträdande PS. Stort tack till den avgående Valberedningen för ert uppoffrande arbete för logens bästa.

Nu är det dags för alla logens medlemmar att tillsammans arbeta för att vi får nya förslag till årshögtiden. Detta är de viktigaste uppgifterna man kan ha i en förening och jag hoppas verkligen att vi inte sitter i januari och inte kan lösa denna fråga.

Det är, som jag sa i välkomsthälsningen på mötet, alltid lika roligt att få besök av vår genomsnittliga DD Berit Boqvist. Alltid på gott humör och inspirerande logemötenas deltagare på alla upptänkliga sätt. Jag måste säga att vi är lyckligt lottade och oerhört tacksamma så länge Sy Berit vill ta sig upp till vår loge. På detta sätt vill jag önska vår uppskattade DD En riktigt God Jul och Ett gott nytt Vasa år.

Fler glädjeämnena, från lördagens logemöte, är naturligtvis att vi hade det stora nöjet att utse ytterligare en Hedersmedlem, Sy Kyllikki Swenson. Motiveringen kommer att presenteras på Årshögtiden i januari men jag kan redan nu berätta

för alla medlemmar att Sy Kyllikki mottog beskedet tidigt på söndagsmorgonen med mycket stor glädje och förvåning.

Nu ser vi fram emot årets sista sammankomst. Den danslystne som saknade möjligheten till lite motion i samband med Korpagillet uppmanar jag att komma till Julfesten och först äta av Kurt Langheinrich goda julmat och sedan omsätta energin på dansgolvet.

Vi ber att få hälsa så många som möjligt, och **speciellt Dig**, välkomna till Folkdansgillet stuga. Tag gärna med goda vänner denna lördagskväll så att de kan känna av vår Vasa-atmosfär.

Även om jag hoppas att så många som möjligt dyker upp på årets julfest så misstänker jag att några av Er är upptagna på annat håll eller av andra skäl inte kan medverka. Till Er vill jag framföra logens tack för det gångna året och en önskan om **en fröjdefull jul och ett riktigt gott 2013.**

Torsten Torstensson

Svenska händelser – Skandinavien Star

Den 7 april 1990, i påsktider, började det brinna på Scandinavien Star som gick mellan Norge och Danmark. Den bogserades in till Lysekil som var den närmsta hamnen. Vi som bor här har säkert egna minnen av vad som hände och nu minns SVT 2 i programmet Svenska händelser Skandinavien Star och sänder programmet den 11 december.

Jag tänkte berätta lite om mina minnen, som kanske skiljer sig lite från gemene mans.

Min yngste son har simmat i nästan hela sitt liv och den här dagen hade vi, sonen, hans pappa och jag varit på simtävling i Lysekil. På väg hem till det kommande lördagsmyset köpte jag Expressen. På första sidan fanns en bild av ett brinnande fartyg.

När vi precis hade kommit hem ringde telefonen. En kollega (för den som inte vet är jag polis) ringde in alla, som svarade i telefon, för tjänstgöring. Anledningen var, att den brinnande Scandinavien Star var på väg in till Lysekil.

När vi kom till Lysekil, och vi var ganska många, var det inte så mycket vi kunde göra. Båten var fortfarande på väg. De som fick en uppgift var en kollega, Lotta, och jag. Vi sattes i telefoncentralen, eller vad det nu kan kallas. Sådana upprättades även i Norge och i Danmark.

Telefonerna började ringa. Det var nästan uteslutande danska och norska medborgare som ringde. Några svenska passagerare minns jag inte att det fanns ombord. Och hur lätt är det att förstå en dansk i telefon? På alla de här telefoncentralerna hade vi samma listor med namn, som vi fick gå igenom för var och en som ringde. När dansken och norrmanen ringde till Sverige hade de redan provat Danmark resp. Norge. Kanske hoppades de att listorna i Sverige hade gladare besked. I vilket fall som helst hade vi inga klara direkta besked att ge. Utan att överdriva kan man säga, att det var något kaotiskt. Ingen visste egentligen något. Båtens kapten satt i förhör på polisstationen i Lysekil.

Vi höll till högst upp i kommunhuset i Lysekil. Vi kände brandröken och när vi



gick till fönstret såg vi den brinnande båten bogseras in i hamn. Det var mörkt ute och båten hade brunnit nästan ett dygn. En syn och känsla som jag kan se och känna även efter dryga 20 år.

Mina kolleger hade åkt hem.

Det gick inte att utföra något polisarbete på den brinnande och heta båten. TV-teamet från SVT, som hade gjort oss sällskap på telefoncentralen började packa ihop. Ett sällskap som jag nog tyckte var lite onödigt och irriterande. Då ringde ”min” telefon och TV-folket fick bråttom tända lampor och starta kameran igen. Resultatet av detta får ni se om ni ser programmet den 11 december.

När jag sent på natten lämnade Lysekil passerade jag hamnen med den brinnande Skandinavien Star. När jag satte på TV:n hemma någon timma senare och såg nyheter på Sky News såg jag samma sak. En mycket annorlunda känsla, som inte går att beskriva. Jag hade varit mitt uppe i detta bara för någon timma sedan. Nu satt jag i vårt TV-rum och familjen sov.

Något/några år senare var familjen och jag på semester i Köpenhamn och tog en tur med deras ”Paddan”. En bit ut i hamnen dök ett spökskepp upp, Skandinavien Star. Hon såg likadan ut som jag såg henne den där natten i

Lysekil, när jag var på väg hem. Bara med den skillnaden att hon inte längre brann och att det nu var dagsljus. På nytt kom den där känslan, som är svår att förklara. Nästan som att jag hade ett förhållande med/till båten. Övriga passagerare på "Paddan" tycktes knappt märka spökskeppet.

Till sist skall jag passa på att önska er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR från Hemsidan och *Web-mastern*

Lös gåtan. Tre med rätt svar vinner vin till maten vid Årshögtiden 2013. Eller för den som föredrar det, reducerat pris på supén.

Svär du mycket farfar?

 Den pensionerade kriminalkommissarien Nils Holgersson stirrade förvånat på sitt barnbarn Tobias

- Förr kanske jag gjorde det, i tjänsten ibland, men inte hemma i familjen. Varför frågar du det!
- Mamma sa häromdagen att du var hennes svärfar. Men du är ju min farfar och min kusin Annikas morfar. Kan man vara allting på en gång?

Holgerson skrockade.

- Det där med släktförhållanden kan vara knepigt. Jag minns ett fall där jag blev alldeles förvillad.
- Berätta farfar.

- Stans rikaste man, en direktör som var mycket snorkig och otrevlig hade fått sin nya Mercedes stulen. Nu krävde han att polisen skulle sätta in fast tjuven och hade tur på det viset att tjuven åka iväg i hög uppgifter att vi kunde fantombild, som du föreställde en ung person med särpräglad utseende, som vi borde kunna hitta. Jag åkte hem till direktören för att visa teckningen. När han fick se den blev han alldeles blek.





- Vittnena måste ha sett fel, detta kan inte vara tjuven, utbrast han.
- Känner ni vederbörande, undrade jag förvånat.
- Tyvärr! Nu var direktören var inte lika stursk längre.
- Får jag be er att lägga ner spaningarna.
- Det går inte, svarade jag bestämt. Rättvisan måste ha sin gång.
- Det blir skandal i familjen, men kom ihåg en sak, jag vägrar att vittna.
- Vem är personen som ni misstänker för bilstölden frågade jag otåligt.
- Jag har inga söner, och inga bröder, men fadern till den här personen, är min fars son, svarade direktören.

Det tog en stund innan jag kom underfund med hur han var släkt med personen, sa den gamle kriminalkommisarien.

Kan du komma på svaret? Skriv ned det på ett papper, ta med det till Årshögtiden och håll tummen för att just du är en av de skickliga med god tur.

Nu blir det inga fler utskick från redaktören 2012. Jag hoppas att alla har fått sina medlemsblad i någorlunda tid och i läsbart skick.

Ring och anmäl er till julfesten !!!!

Redaktören önskar ER alla ett riktigt fint år under 2013.