



VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Uddevalla nr 638

LOGEMÖTE

med nominering av styrelse och övriga tjänstemän för 2013

Lördagen den 22 september 2012

i Odd Fellows ordenshus, Lagerbergsgatan 31, Uddevalla

Program

Samling kl. 17.30

Logemöte kl. 18.00

Supé kl. 19.30

Meny

Kycklingterrin med cumberlandsås, pocherad koljafilé med spetskål och knaperstekt sidfläsk

Öl / vatten / kaffe

Vin och avec finns att köpa

Pris 170:- kr

Efterkapitel

Monica och Torsten visar bilder från senaste USA-resan.

Bindande anmälan senast måndagen 17 september till

Sy Gunn Svanberg tel. 0522-31233

Sy Anita Lillskog tel. 0522-661084

Varmt välkomna hälsar Grupp 6

En gripande historia

Så här när höstmörkret börjar smyga sig på har jag vid några tillfällen hjälpt olika vänner med att leta efter deras rötter dvs släktforskning. Sällan har jag då träffat på en liknande historia än när jag nyligen började gräva efter anförvanter till ett par bekanta till familjen. Den historien är så intressant, inte minst för oss med Amerikaintresse, att den är väl värd att dela med sig av till logens medlemmar.

Uppe i mellersta Dalsland föddes på första delen av 1800-talet en gosse som skulle få ett mycket annorlunda liv. Fadern var okänd och både modern och mormodern levde under mycket knappa förhållanden, mormodern står t o m som ”tiggerska” i husförhörslängderna. Trots att fadern var okänd skulle han få minst fyra syskon som de flesta betecknades som oä, dvs. oäktingar.

I 25-årsåldern bildar han själv familj och får efter hand nio barn varav ingen av de tre första upplever sin sjuårsdag. Resterande skulle så småningom leva i helt skilda världar eftersom det 1867 händer något som skulle få stor betydelse för familjen. Vår huvudperson blir nämligen medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, dvs. mormon, troligtvis övertygad av några kringresande missionärer. Knepigt nog kunde han inte övertyga sin hustru om förträffligheten med att lämna svenska kyrkan utan hon förblev fast i sin tillit till Luthers läror. Man kan samtidigt se att fler personer i trakten följde hans exempel eftersom de som inte ”hade den rätta övertygelsen” noterades, förutom på den ordinarie sidan i husförhörslängden, även på en sida över folk med annan kyrkotillhörighet.

När man ägnar sig åt att rota i gamla handlingar så skapar ovanliga noteringar naturligtvis en extra dimension i sökandet och man undrar nyfiket vad som kommer att hända så småningom. Det var dags att ta fram nästa längd som

skulle bli ändå intressantare eftersom kyrkoherden noterat att mannen i fråga ”lär ha avrest till Utah i Amerika vid pingsttiden 1878” och numera återfinns i obefintlighetslängden. Inte nog med detta utan enligt samma bok ”är alla barnen i Utah”, något som skulle visa sig inte vara helt med sanningen överensstämmande. Det visar sig nämligen att en av sönerna, våra bekantas anförfant, och en av döttrarna blivit kvar hemma tillsammans med modern. Dottern räknas som lam, stum, sinnesslös mm och var antagligen allt för besvärlig för att ta med sig och hon avlider endast 16 år gammal. Modern lever resten av sitt liv som fattighjon och ”beröfvar sig sjelvfvet med en rakknif” efter några år utan att ha fått återse sina barn.

Hur gick det då för mannen och de fyra barnen som lämnade de usla förhållandena i mellersta Dalsland och tog sig ända till västra delarna av USA och hur bär man sig åt för att ta reda på detta? Vad hände med brodern som blev kvar i Sverige? Jo, det får ni reda på i nästa nummer av medlemsbladet.

Torsten Torstensson

Före under och efter Korpagillet 2012

Grupp 1, med Sy Marianne som ledare, har förberett och genomfört årets Korpagille. Första samlngen skedde i början på sommaren då gruppen samlades till en sillafton. En mycket trevlig tillställning där riktlinjer och arbetsfördelning bestämdes. En viktig samling där tidigare erfarenheter togs till vara. Varför uppfinna hjulet en gång till när det finns bra erfarenheter att luta sig mot. Trots erfarenheter så dyker det alltid upp nya saker som måste lösas. Förarbetet denna afton avslutades med att vår grupp skulle samlas hemma hos Marianne två dagar innan genomförandet för att stämma av att allt var förberett enligt vad vi kommit överens om.



I väntan på m/s
Byfjorden

Utöver ordinarie Korpagille hade vår ordförande Torsten Torstensson och vice



ordförande Owe Engström lyckats att ordna en trevlig båtturné med m/s Byfjorden där deltagarna serverades en härlig fisksoppa med tilltugg. Inte nog med att vi kunde delta i den fina båtturnén utan vi bjöds också på en klarblå himmel, vilket gav oss deltagare en verkligt fin upplevelse av vårt vackra Bohuslän.

Korpagillet genomfördes enligt gammal tradition, men med inbjudna gäster, där jag räknar in gamla hederskorpar med speciell glädje och där skaran av hederskorpar personer. Årets Limberg som inbjudna korpagillet



nu har utökats med ytterligare två hederskorpar var Lennart och Louise promoverades inför våra medlemmar och gäster. Som traditionen kräver så avnjöts spel och promovering i lövad sal.

Därefter följde mat och dryck samt tal och lotterier med många fina priser. Vi kunde även njuta av trevlig musik av Alindes orkester. Att döma av alla livliga och glada samtal mellan deltagare och gäster så upplevde jag att alla trivdes och gick hem med många fina minnen.



Dagen efter samlades vår grupp för att återställa lokalen och nollställa allt. Som jag har uppfattat det så blev det en fin fest, i en fin miljö, med fina kamrater från när och fjärran. Efter det att vi haft fullt upp så inträder nu en viss tomhet när allt är över.

Till alla som bidragit till ett lyckat Korpagille 2012 vill jag framföra ett stort tack.

Redaktören

KVALIFICERADE HEDERSKORPAR

Tänk vilka enorma kunskaper de besitter och tänk vilket enormt arbete de lagt ner i Vasa Orden av Amerikas anda, lokalt, nationellt och internationellt, alla de 89 Hederskorpar som Logen Uddevalla promoverat sedan starten 1976.

Årets två Hederskorpar, äkta paret **Lennart** och **Louise Limberg**, Göteborg, utgör sannerligen inget undantag från denna gyllne regel.

--Båda är utomordentligt väl kvalificerade. Det var en synnerlig glädje att ha dem med vid vårt Korpagille i Rådhuset den 11 augusti, fastslår logeordföranden **Torsten Torstensson**.

Såväl Louise som Lennart är tidigare väl kända i Uddevalla efter att ha arbetet i tolv år här: Louise som gymnasiebibliotekarie på Östraboskolan och Lennart som lektor på Agnebergsgymnasiet.

Lennart Limberg är i grunden historiker och emigrantforskare och har i många år som generalsekreterare lett Riksföreningen Sverigekontakt, där ett nära samarbete med Vasa Orden pågår. Han leder nu det historiska forskningsprojektet Göteborgs-Emigranten och är ordförande i Emiweb.

Efter åren i Uddevalla började Louise Limberg undervisa vid Bibliotekshögskolan i Borås, där hon så småningom utnämndes till professor. Hon är nu också adjungerad professor vid två universitet i Australien och hon forskar inom gebitet ”informationssökning och lärande”.

Rolf Axelsson

Web – masters inlägg kommer med i nästa nummer av medlemsbladet.

Denna gång blev det platsbrist i medlemsbladet.

Jag lovar att vi har mycket att se fram emot.

Du som har idéer och vill framföra dessa är välkommen att skriva några rader som vi kan ta in i medlemsbladet i framtiden.

Redaktören