



VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
Logen Uddevalla nr 638

inbjuder till

LOGEMÖTE

med balloting

Lördagen den 23 mars 2013

i Odd Fellows ordenshus, Lagerbergsgatan 31, Uddevalla

Program

Samling kl. 17.30

Logemöte kl. 18.00

Supé kl. 19.30

Meny

Räkcocktail

Slottsstek med gräddsås, inlagd gurka och kokt potatis

Öl/vatten

Kaffe och kaka

Vin (40 kr) och avec finns att köpa

Pris 170:- kr

Lotteri enligt tradition

Efterkapitel filmvisning av tidigare vasaaktiviteter

Bindande anmälan senast måndagen 18 mars till

Sy Ingabritt och Br Åke Södergren tel 0522-17276

Sy Vivi och Br Bengt Forsberg tel. 0522-79417

Varmt välkomna hälsar Grupp 1

På rätt väg

Nyss hemkommen från ett mycket lyckat nyrekryteringsmöte kan jag konstatera att vi har en grupp trevliga personer på väg in i vår gemenskap. Åtta personer hade hörsammat kallelsen och bjöds på information och kaffe med dopp denna kylslagna söndagseftermiddag tillsammans med sina respektive faddrar. Dessutom har ytterligare fyra personer visat intresse för vår loge vilket sammantaget skapar förutsättningar för att ett antal personer kommer att recipiera så fort som möjligt.

De flesta av Er känner till processen när man skall bli medlem i vår loge. Först skall ansökningshandlingarna skrivas på, styrelsen skall godkänna den sökande, logen skall ballotera och slutligen blir det reception. Allt tar sin tid och stämmer inte mötesprogrammet kan väntan bli lång, ja upp till drygt ett halvår. Därför ligger det ett förslag från styrelsen om att vi skall lägga in ett extra logemöte i april så att vi snabbt kan slussa in de nya medlemmarna. Tidpunkten för detta är ännu inte bestämt men det lutar åt antingen den 13e eller den 20e april beroende på när Odd Fellows logelokal är ledig. Vi ber att få återkomma snarast med mer information.

I och med att det kommer in nya medlemmar så kommer också några av grupperna att få en rejäl påfyllnad av antal deltagare. Då kommer jag osökt in på gruppleadmötet som nyligen genomfördes och som avhandlas på annan plats i ”Bladet”. Samtliga grupper var representerade och diskussionerna var konstruktiva och givande. Nu är det upp till de närvarande på mötet att vidarebefordra till respektive gruppmedlem vad som vi kom fram till.

Det är mycket möten just nu och nästa, som vi ser fram emot, är tjänstemannamötet som vi håller kommande vecka. Där skall eventuella frågetecken kring ritualer mm gås igenom.

Slutligen vill jag påminna alla om Bjarke-resan den 27e april, då förhoppningsvis våren skall ha kommit bra mycket längre än vad som är fallet just nu. Ett tjugotal personer har redan anmält sig vilket visar på ett stort intresse. Här finns det möjlighet att ta med vänner och bekanta som inte nödvändigtvis behöver vara medlemmar i vår loge.

Nu ser vi fram emot mars månads logemöte med en rejäl ballotering och trevlig gemenskap. Jag ber att få hälsa alla, och **speciellt Dig**, varmt välkomna.

Torsten Torstensson

Kulturmötet 2013-02-23 hade anordnats av grupp 2 och en tapper skara av 27 personer hade anmält sig.

Det blev som vanligt en mycket trevlig tillställning med välsmakande mat och dryck.

Vår musikmästare Sune Resenius spelade och vi deltagare sjöng så det stod härliga till.

Efter maten så samlades vi för kaffe och kaka.

Vår nyvalde kulturledare Kerstin Larsson tog oss med på en lite annorlunda resa med konstnären Edvard Hopper. Amerikan och konstnär född i New York 1882 som verkade till 1965 och dog 1967 84 år gammal. Vi fick lära oss att han är mest berömd för sin användning av ljuset. I sina målningar där han ofta skildrade ensamheten i samtida USA. Han skalade bort all onödig information vilket gjorde att betraktaren fick utrymme för sin egen fantasi.



Jag beundrar Kerstins förmåga att med små medel, tankepauser m.m. få mig och flera att fundera över varje bild som visades. Tekniken att visa bilderna hjälpte hennes man Jan Larsson till med.

Ett stort tack för denna föreläsning som i Hoppers anda gav mig / oss möjlighet att själva bedöma vad vi uppfattade på bilderna.

Efter detta genomfördes både lotteri och en tävling där deltagarna skulle bestämma vilket år olika händelser hade inträffat. Det var inte lätt och om jag minns rätt så var det en person som hade 17 rätt av 24 möjliga. Ett hissnande bra resultat.

Till grupp två vill jag framföra ett stort tack för kvällens fina upplevelser.

Bengt Forsberg

Gruppledarmöte mars 2013.

Gruppledarna tillsammans med kulturledaren, sekreteraren, ordf. och vice ordf. samlades den 7 mars i Odd Fellowshuset.

Det är en årligen återkommande sammankomst med ett flertal återkommande programpunkter, vilka jag inte skall trötta ut er med här och nu, utan bara nämna några punkter som var upp till diskussion.

Medlemsrekryteringen ser ut att ge ett gott resultat. Vi genomför vårt informationsmöte till blivande, hoppas vi, medlemmar söndag 10 mars. Vi hoppas på ett resultat som ger minst 6-8 personer att ballotera vid logemötet den 23 mars. För att de skall slippa att vänta fram till sent i höst för att bli upptagna i logen planerar vi att genomföra ett **extra logemöte, en receptionsloge**, under april månad. (Bäst att smida medan järnet är varmt).

Kulturledare Kerstin Larsson, presenterade ett flertal kulturaktiviteter och arrangemang för våra logemöten och sammankomster.

Frågan om vi skall ha en resekommitté i logen diskuterades och hänsköts till ett logemöte i höst.

Vi har inte nåtts av några förändringar på matpriserna utan de ligger kvar på samma nivå som 2012.

Owe Engström



Träffpunkt Logen Uddevalla

Sedan förra Medlemsbladet

Har styrelsen sammanträtt 19 februari 2013

Har det varit Gruppledarmöte 7 mars 2013

Nya medlemmar träffades för information och gemytlig samvaro 10 mars 2013

Information och "träning" för nya och gamla tjänstemän 14 mars 2013



Logen Uddevalla

Gratulerar

Sy Ann

på

85-årsdagen

Vår Kulturledare startar en studiecirkel med mottot

”Inventering av foto och brev från Amerika”

Tyvärr kan inte undertecknad vara med. Jag vill därför på detta sätt visa och berätta om ett foto, som jag genast kom att tänka på.



Då undrar den med skarp blick: "Detta är ju Paddan i Göteborg. Vad har den med Amerika att göra?"

Ja, det kan man ju undra. Den här bilden har funnits så att jag minns den, sedan jag var liten. Den är tagen 1949 och den blev aktuell sedan jag 2005 besökt släkten i Connecticut, USA.

Längst bak i båten sitter med svart hatt, med något ljust mitt på, min mormors syster Selma. Hon emigrerade tillsammans med sin man Thure till USA i början av 1900-talet. De fick tre söner, Arthur, Albert och Gustav. Selma och Thure kom tillbaka till Sverige en enda gång och Selma åkte Paddan iklädd en stor svart hatt.

När jag var i USA 2005 fanns Gustav och hans fru Barbara fortfarande i livet och jag fick glädjen att ha kontakt med dem fram till att de dog, först Gustav och sedan Barbara. Och det var nu som detta foto kom fram och Barbara sa: "Hatten minns jag mycket väl. Jag var med och köpte den." Jag fick känslan av "så långt bort men ändå så nära". Aunt Barbara var med och köpte hatten, som jag sedan barnsben sett på kort, dryga femtio år efter inköpet satt hon och berättade det för mig.



Selma till vänster stående (utan hatt), intill henne hennes syster Anna, min mormor. Det bedårande barnet på min mormors arm är ingen mindre än Logen Uddevallas webmaster. Sittande min mormorsmor Sara Lena. Hon såldes som ung på auktion till lägstbjudande. Hon kunde varken läsa eller skriva men klarade sig bra ändå.

Jag hoppas att min bild och min lilla berättelse väckt intresse och nyfikenhet på andra foton och berättelser, som kan stillas i cirkeln för er som har möjlighet att vara med.

Till sist vill jag inte göra våra modemedvetna vasasyskon besvikna. Det är klart att ni skall se hatten på närmare håll.

Till vänster ser ni Selma poserade i hatt och handväska på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Hennes sondotter, Mary, hade särskilt frågat om detta foto och var det var taget. En kollega till mig tog platsen klockrent och när Mary var här 2003 kunde jag ta henne till Gustav Adolfs torg. Huset i bakgrunden finns fortfarande och ser nästan likadant ut.



Lena web-master



Bjärke-resa den 27 april 2013!

Vi välkomnar Er till vårens VASA-resa och den vackra Bjärkebygden.

09.00 Avresa från Länsmuseet Uddevalla.

10.00 Vi anländer till Stora Mellby Västergård, i Stora Mellby. Där tar Pigan och Bonden med gårdsfolket emot oss. Vi får en rundvandring på gården med dess historia från 1729. Mangårdsbyggnaden är från 1881 och renoveras omsorgsfullt. Vi serveras kaffe/the fralla och kaka inne i huset.

11.15 Påstigning på bussen och resa mot Borgs Väderkvarn.

11.20 Anländer vi till Borgs Väderkvarn. Mjölaren Åke tar emot och berättar.

11.55 Avfärd till Gräfsnäs Slottspark.

12.05 Då är vi framme i **Gräfsnäs Slottspark**. Slottsguiden Susanna tar oss med runt i slottsparken och berättar dess historia. Johan Gripenstedt dy lät plantera alléerna i parken, Sophie Zelow växte upp här. Vi går in i slottsruinen. Bänkar finns utställda där, och det finns gott om möjligheter att vila benen på i parken.

Ca 13.15 Lunch buffé på Lindelövs slottsservering.

15.00 Bussen tar oss hemåt igen.

Ca 16.00 Tillbaka i Uddevalla.

För den som undrar så startar inte Anten-Gräfsnäs järnväg sina resor förrän i juni så det får vi ta en annan gång.

Pris för allt ovanstående, **exklusive** dryck på slottsserveringen, 400 kronor/person att betalas vid avresan.

Bindande anmälan till Monica och Torsten Torstensson senast måndagen den 22 april. Tfn 0522/24032.

Här kan man verkligen säga: Först till kvarn.....