



VASA ORDEN AV AMERIKA

En Svensk-Amerikansk Vänskaps- och Kulturorganisation
Logen Uddevalla nr 638

Inbjuder till traditionellt

KULTURMÖTE - THANKSGIVING

Lördagen den 18 oktober

I Odd Fellows Ordenshus, Lagerbergsgatan 31 Uddevalla

**Program:
Samling kl. 18.30**

Meny:

Sallad, Kalkon med tillbehör, Lättöl / Vatten

Kaffe o kaka

Pris 200 kr Vin 40 kr

Efterkapitel:

Underhållning av Alva o Elisabeth som sjunger o berättar vitsar.

Bindande anmälan senast Måndag den 13 oktober till

Sy Berit och Br Lennart Andersson tel: 0522-17988

Sy Inga-Britt och Br Åke Södergren tel: 0522-17276

Varmt Välkomna önskar Grupp 1

Sugen på en Amerikaresa?

Som jag berättade på senaste logemötet har planerna på en ny Amerikaresa påbörjats. Efter många påtryckningar, framför allt från deltagarna vid resan till svenskbygderna för tre år sedan, kommer vi förhoppningsvis att kunna genomföra en resa till den Amerikanska västkusten i september 2015.

Precis som vid föregående resa håller jag på att förhandla med Tommy Swanson på Swanson´s resebyrå eftersom de är specialister på resor till Amerika och gjorde en bra insats förra gången. Tommy själv kan USA utan och innan och hans bedömningar om vad som är möjligt eller inte i kombination med min ungdomliga entusiasm tror vi kan resultera i en trevlig upplevelse för resenärerna.

De trevliga kontakter vi fick med andra medlemmar av Vasa Orden runt om i Sverige gör att jag kommer att erbjuda de olika logerna i norra, såväl som i södra, distriktet möjlighet att följa med, men jag hoppas naturligtvis att de flesta deltagarna kommer från vår egen loge. Maximala antalet deltagare blir 38 stycken beroende på att busstransporterna inte medger större bussar på den vackra kustvägen, nr 1, mellan San Fransisco och Los Angeles.

För närvarande ser resplanen, utan något detaljerat program, ut på följande sätt: Flyg från Sverige till Seattle via någon europeisk flygplats. Buss från Seattle till Portland i Oregon. Flyg från Portland till San Fransisco och buss till Los Angeles. Efter ca 14 – 15 dagars trevliga aktiviteter återvänder vi, förhoppningsvis glada och nöjda, till den svenska hösten. Kalifornien och den amerikanska västkusten är i dag den plats där Vasa Orden har sina flesta medlemmar och jag tror och hoppas att vi skall få möjlighet att träffa åtminstone ett par utav logerna och deras medlemmar när vi ändå är på plats. I övrigt kan jag i dagsläget inte presentera något detaljprogram eller vad resan kommer att kosta men principen är som vanligt att försöka få till ett så pass trevligt program som möjligt för bästa möjliga pris.

För att Swanson skall kunna hjälpa oss med denna resa utan att gå via någon lokal resebyrå så är förutsättningarna att endast Vasa Ordens medlemmar får delta.

Visst är det härligt att drömma sig bort till soliga Kalifornien men innan dess ser vi naturligtvis fram emot trevliga stunder tillsammans vid våra ordinarie sammankomster, nu närmast Thanksgiving där jag hoppas träffa och umgås med **just Dig**.

Torsten Torstensson



Har du rätt adress, telefon, e-mail????

Medlemsförteckningen på DL 19:s hemsida är uppdaterad sedan i våras. Gå in där och se om dina uppgifter stämmer.

Vår egen medlemsmatrikel står inför den årliga revideringen. Se om dina uppgifter stämmer med matrikeln för 2014.

Det är mycket lätt, att det blir fel på alla punkter, komman och streck, som finns i e-mailadresserna t ex. Det är onekligen de små detaljerna som gör det.

Har du bytt adress, telefon eller e-mail och känner på dig, att du inte meddelat logen detta, tar du kontakt med Medlemsbladets redaktör Br Dennis eller web-master Sy Lena.

Det samma gäller också om du hittar fel någonstans.



Hej Systrar och Bröder i Vasa!

Studiecirkeln Amerika har åter startat. Vi är tio deltagare och det fattas aldrig ämnen att prata om. Denna gång ägnade vi oss bland annat en stund åt vår hederskorp nr.37, stormästare Lennart Pettersson som hade avlidit i Amerika.

Vi tittade också i boken ””De Hem vi Lemnade och de Hem vi Funno””. Den var tryckt i Chicago år 1893. Halva boken handlar om det skönaste land i Europa, Sverige.

Den andra halvan handlar om Amerikas viktigaste händelser, allt som ägt rum sedan Columbus landsteg i den nya världen. Dessutom finns trehundra bilder att titta på och begrunda. Vi bestämde att vi vid varje studiecirkelträff skulle läsa högt ur boken och lära oss om ”huru Amerikas folk styr sig själv”. Huru vi kommer att lära oss något, får vi se. Men flera av oss i studiecirkeln är intresserade av att åka med på resan till Amerika nästa höst, så nu blir det till att läsa på allvar!

Vi fick också höra historien om släktingen som tjänstgjort i Amerikanska armén under andra världskriget. Då han dog hedrades han av Amerika med en gratis gravsten, som nu finns på en kyrkogård i det gamla hemlandet Sverige.

I studiecirkeln strävar vi dessutom vidare och kommit så långt med Vasalogens fotoalbum, att vi nu vid logemöten kan börja visa foton på stora filmduken. Kanske 10-15 minuter. Det är bara att önska när och var. Vi har börjat arbetet med att skriva text under varje foto. Carl-Erik Carlsson som är flitig som en myra, har redan skrivit text under foton från två album. Vi lovar att det är jättespännande att titta på alla upplädda medlemmar, alla fester och allt annat som hänt under åren som gått. Vi smygtittade bland annat på foton från gamla ”Utvandrarnas hus” på Strömstadvägen. Där var inte sju sorters kakor utan sju sorters pinnstolar. Så fantastiskt mysiga, roliga bilder. Ibland vet vi inte vem som är med på fotot och då behöver vi få hjälp av er andra medlemmar.

Det påminner oss om att det är oerhört viktigt att det blir foto tagna på våra sammankomster. Vi säger tack, tack och tack till Lena B och Dennis H som jag vet tar kort då vi träffas. Men vi andra kanske kan hjälpa till.

Torsdagen, den 9 oktober klockan 14.30 börjar en bokcirkel ”Bok & Ba(u)bbel”. Vi träffas hemma hos mig på Österled 17 A. För dem som kör bil finns besöksparkering eller parkera bilen vid Rosenhäll. För dem som åker buss är det Nr.5 som gäller, den går var femtonde minut från Kampenhof. Ni får ta med egen fika. Meningen är att vi skall läsa romaner på svenska som handlar om Amerika. Sedan skall vi diskutera och babbla om vad vi tycker. Jag tror att det blir väldigt roligt och ett sätt att lära mera om Amerika. VÄLKOMNA!!!!

Tisdagen, den 25 november klockan 18.00 startar en musikcirkel som heter ”As times goes by”. Vi träffas i Bodegan i Odd Fellowhuset. Även till denna cirkel får ni ta med er egen fika. På premiärkvällen bjuder Lena Boustedt på ett urval av amerikansk musik.

Vi hoppas att detta väcker minnen till livs, så att kursdeltagarna kan tipsa om andra musikgodingar som kan spelas vid nästa musiktillfälle, som blir i början av år 2015. VÄLKOMNA!!!!!!! (Tiden går fort om man har roligt!)

Kerstin Larsson (KL)

Logen Uddevalla



Gratulerar



Öy Mai-Britt Resenius

80 år den 31 oktober



Öy Kerstin Larsson

70 år den 11 november



Thanksgiving

"Favorit" ?!?! i repris

inför

Logen Udderallas andra firande av

Thanksgiving

(Hämtat ur Medlemsbladet nr 8 och 9 2013)

Thanksgiving (engelska för *tacksägelse*) är en högtid med religiösa förtecken. I många kulturer har sådant firande blivit utlyst vid olika tillfällen, men det mest kända i dag är det nordamerikanska firandet.

I USA firas högtiden numera den fjärde torsdagen i november (22 november 2012) och i Kanada den andra måndagen i oktober, den dag som i USA uppmärksammas som Columbusdagen.

Thanksgiving är i Nordamerika en mycket viktig familjehögtid och är i USA en fyradagars helg och i Kanada en tredagars helg.

Både i USA och Kanada är allting stängt, förutom ett fåtal restauranger som håller Thanksgiving dinner.

Dagen efter Thanksgiving i USA kallas för "Black Friday", vilket är den största readagen för året. Många butiker håller öppna väldigt tidigt och stänger väldigt sent (Oftast mellan 05.00 - 07.00 till 23.00).

Det är en tradition att julpynta och börja julhandla efter Thanksgiving.

Eftersom Thanksgiving är en så stor fest i USA, är den en vanlig referens i amerikansk film och annan populärkultur. Thanksgiving ska inte blandas ihop med svenska tacksägelsedagen, som infaller den andra söndagen i oktober.

Traditionen säger att en grupp puritanska pilgrimer utvandrade till Nederländerna efter förföljelser i England. Inte heller i Nederländerna fann sig pilgrimerna tillräta, utan man lyckades chartra ett skepp att åka med från Plymouth i England. Skeppet, som hette Mayflower, anlände i december 1620 till det som sedan 1776 är USA.

Efter svårigheter med skördarna hjälptes man den första tiden av indianer, och när en god skörd äntligen kom, ordnade man en tacksägelsefest till Guds ära, innehållande bland annat vilda ankor och gäss. Med tiden har man infört andra rätter som paj på pumpa och kalkon.

KALKON

Kalkoner skall hafva, utstående ögon och däfna ben.

I så fall ser man, att de nyligen blifvit slagade.

Benen på gamla kalkoner äro skroftliga och af rödaktig färg,

då de unga deremot hafva släta och hvita ben.

Det är af största vigt att förstå sig på att utvälja unga kalkoner,

emedan åldern förändrar smaken på dem mer än på

de flesta andra foglar.





As Times Goes By

Nostalgiaftnar med amerikansk musik. Allt från bröderna Dorsey, Glenn Miller, Louis Armstrong, Frank Sinatra till Elvis Presley, Pat Boone, Paul Anka och Dolly Parton och Bruce Springsteen. Urvalet är lika stort som havet som skiljer det gamla landet från det nya.

Glada skratt och ny Chef de Cuisine

Septemberlogens meny var framtagen av vår nya Chef de Cuisine, som verkligen lät Vasasyskonen njuta, i den högre skolans smakupplevelser.

På bilden t. hö. flankerad av Ordförande Torsten.



Till efterkapitel bjöd Marianne Stensson på humoristiska anekdoter under temat ”Skrönor och Visor” med bygdemålet som grund. Det gav solklar effekt på smilgropar och mungipor, då Vasasyskonen sannerligen motionerade sina ansiktsmuskler.