



# VASA ORDEN AV AMERIKA

*En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*  
Logen Uddevalla nr 638

*Inbjuder till*  
**KULTURMÖTE**

Lördagen den 22 februari 2014  
I Odd Fellows Ordenshus, Lagerbergsgatan 31, Uddevalla

**Program:**

Ett föredrag i ord och bild om  
**Indianmålaren Carl-Oscar Borg, från Dalsland**  
av Håkan Hultman, ordf. i Logen 644 Mellerud

Samling kl. 17.30  
Supé kl. 18.00

**Meny:**

Varmrökt laxmousse terrine med tomatvinaigrette och avocado  
Slottsstek med kantarellsås, potatismos och svartvinbärsgeleé  
Öl/vatten (Vin och avec finns att köpa) Kaffe ingår  
Pris: 170: -

Ta gärna med Era goda vänner.

**Bindande anmälan senast måndagen den 17 februari till:**

Sy Monica Torstensson 0522 – 24032  
Sy Anita Lillskog 0522 – 661084

Varmt Välkomna hälsar grupp 6

## Det gudomliga ljuset

**I skrivande stund** håller de ljusa stunderna under dagarna sakta men säkert på att återta sin rättmätiga plats. Dagarna blir alltså längre och längre vilket, i alla fall för undertecknad, känns som en befrielse. Visserligen har denna vinter, än så länge, inte tillhört de allra värsta men mörkret gör ändå att det känns tungt.

**Tur då att** man i logen kan umgås på ett gemytligt och trivsamt sätt så att livet blir lite lättare att leva. Nu skall man dock inte ta ut något i förskott. Minns hur det var för några år sedan när vi hade vårt kulturmöte och det var hur mycket snö som helst.

**Årets enda kulturmöte**, om man nu inte kan kalla Korpagillet för ett kulturmöte, står för dörren och det skall verkligen bli roligt att höra Logen Melleruds ordförande berätta om dalslänningen som åkte till Amerika och blev indianmålare.

**Det är väl få människor** i vår ålder som inte har kittlats av berättelserna om ”de hemska rödskinnen”. Tyvärr skildrades dessa urinnevånare på ett många gånger felaktigt sätt i verkligheten såväl som i böcker och på film.

**Den mängd människor** som immigrerade från Europa till den amerikanska kontinenten ägnade sig verkligen åt, vad man i dag skulle kunna kalla, etnisk rensning. Urinnevånarna måste ju ha upplevt det som fullständigt absurt att se dessa människomassor välla in över den kontinent där de tidigare levte och verkat.

**Man skall dock inte förledas** tro att man tidigare uteslutande levte i fred och omsorg om varandra. Många bittra krig utkämpades mellan de olika stammarna, precis som mellan länderna på den europeiska kontinenten.

**1995 gjorde familjen Torstensson** en längre rundresa på den amerikanska kontinenten och besökte bl a ett, för amerikanerna, välkänt slagfält i Montana som hette "Big Hole Valley".

**Den amerikanska armén** anföll här Nez Perce indianerna som under hövding Joseph var på flykt mot Canada där man hoppades kunna möta större förståelse och slå sig ihop med Lakota indianerna under ledning av Sitting Bull.

**Den 9 augusti 1877** anfölls de cirka 750 indianerna och när röken skingrades hade ungefär 90 indianer, varav flera kvinnor och barn, och drygt 30 av regeringstrupperna fått sätta livet till.

**De resterande indianerna** flydde genom Yellowstones nationalpark mot den canadensiska gränsen men några mil innan de nådde dit fick de flesta ge upp och endast 150 lyckades ta sig över till friheten.

**Idag är det nationalpark** här och man vårdar ömt minnet av dessa människor som man både fruktade och hatade under den stora expansionen västerut. Onekligen något att tänka på.

**Grupp 6** ber att få hälsa Er Alla och **Speciellt Just Dig** Välkommen till en intressant kväll med kittlande tema.

*Torsten Torstensson*

## MATRIKELN (uppdatering).

**Om ditt inträdesår** i Vasa Orden inte stämmer med det angivna i vår matrikel, så behöver vi din hjälp för att rätta till och uppdatera densamma. **Logen uppmärksammar** medlemmar som:

Har varit logen trogen i:            25,    40,    50 år

med en lite finare medlemsnål.

### **För dig som:**

- Har kommit till oss från en annan loge.
- Har ett tidigare förflutet i vår loge och senare återinträtt.

**För att rätta till** problemet är vi tacksamma om Du meddelar oss:

Vilket år du inträdde i Vasa Orden, samt i vilken lokalloge.

För dig som har ett tidigare medlemskap vill vi veta under:

Vilken eller Vilka perioder Du var medlem.

**Med dessa uppgifter** och en uppdaterad matrikel skall vi belöna våra jubilarer med de rätta attributen, vid årshögtiden 2015.

*Owe Engström*

# Gruppledarmöte.

**Gruppledare och styrelsemedlemmar** inbjuds till det årligen återkommande mötet i vår loge.

**Ärende:** Årsplanering, medlemrekrytering, programkulturaktiviteter, vår-resa, övriga frågor.

**Dag:** Torsdagen den 6 mars 2014

**Tid:** Kl. 15.00

**Plats:** Odd Fellows ordenshus, bodegan

<b>Grupp 1</b>	<i>Marianne Eriksson</i>	<b>Grupp 4</b>	<i>Elvy Axelsson</i>
<b>Grupp 2</b>	<i>Vakant</i>	<b>Grupp 5</b>	<i>Carl-Gustaf Hjelm</i>
<b>Grupp 3</b>	<i>Stig Strandberg</i>	<b>Grupp 6</b>	<i>Gun Svanberg</i>
saamt		<b>Ordf.</b>	<i>Torsten Torstensson</i>
		<b>KL.</b>	<i>Kerstin Larsson</i>
		<b>PS.</b>	<i>Lena Boustedt</i>

**Är Du förhindrad** att närvara, vidtala i så fall någon annan gruppmedlem som kan komma till mötet.

**Obs!** Grupp 2 har att välja ny gruppledare som efterträdare till Br. Ralph Hägg.

**Välkomna hälsar:** *Owe Engström*

## Kulturledarens rader...

**Hej alla Systrar och Bröder i Vasa!** Nu är det åter dags att starta vår "Amerikakurs". Torsdag, den **13 februari kl.14.30** är alla välkomna till källarlokalen i **Odd Fellows** ordenshus på Lagerbergsgatan.

Var och en tar med sig sin egen fika. **Vid frågor – Ring 0707 409418.**

**I höstas var vi åtta deltagare** och hoppas att vi nu blir ännu fler. Vi läser, berättar och begrundar hur det var och är i Amerika. Det finns så mycket att bli nyfiken över, t.ex. varför gjorde så många amerikanare militärtjänstgöring i Tyskland efter andra världskriget? Vad blev det av "Guldkungen" Bryntessons rikedomar?

**Vad hände med svenskar** som emigrerade till Argentina? Var finns de unga Vasamedlemmar som kallades "Albatrosser"? Minnen och händelser delar deltagarna med varandra. Gemenskapen gör att det är så roligt att berätta. Dessutom välkomnas Britt- Louise Hjelm som ny biträdande kulturledare. *Varma Hälsningar KL Kerstin Larsson*

# ÅRSHÖGTID

**Odd Fellows Ordenshus** var ännu en gång fyllt med VASA-syskon, som samlats till årshögtid lördagen den 25 januari.

**Installationen av tjänstemännen** blev inte alls lika rolig och spännande som förra året. Den gick ju som på räls utan tilltrasslade regalier. Distriktsdeputerad var Sy Berit Boqvist och



Vid årshögtiden fick Sy Ella och Br Evert ta emot var sitt 40-årsmärke till logesyskonens applåder.

**Vår nya musikmästare Sy Eivor** fick ”pianot” att ge hals åt Årshögtiden, då hon så förtjänstfullt trakterade det för första gången.

Logen av Uddevallas nr  
638 nya Musikmästare

Sy Eivor Bäckman

Logesyskonen kunde konstatera, att en riktig musikanter ersatts av en annan, när musikmästare och bitr. musikmästare har bytt plats.



**Vid årsmöten** brukar det vara en och annan förändring och förutom ovan nämnda, har ju Medlemladet fått ny redaktör i form av vår kaplan Br Dennis. Avgående redaktör, Br Bengt, förärades med en ljuvlig bukett av tulpaner.

**Efter Årshögtiden** inbjöds den förväntansfulla syskonskaran till det uppdukade middagsbordet, där tal och hyllningar avlöste varandra. Återigen kunde auditoriet konstatera att husets Chef de Cuisine



lyckats överträffa sig själv med den utsökt delikata menyn.

Icke desto mindre upprätthölls traditionen med kaffe, kaka och gemytlig samvaro. Det dignande bordet med vinster gjorde att lotteriet med glans slutsåldes och vinnarna tävlade om att hinna först fram för att tillgodogöra sitt lystmäte.

**Härligt hördes sorlet** av röster vid borden, när den ena anekdoten avlöste den andra, vilket gjorde att stämningen hölls på topp ända in på småtimmarnas antåg.

Ett Varmt och Innerligt Tack riktades till **grupp 1** som med stil hade ordnat Årshögtiden och därmed gick de i mål med Glans.

*Redaktören*



En något större "Valurna" än vad vi är vana vid.  
För den oinvigde är detta det ståtliga klocktornet, på Agneberget med klockspel och kyrkklockor, invigt år 1751. Det ersatte det gamla klocktornet som brann ner hösten 1738. Tornet restaurerades efter branden 1806 och invigdes till sitt nuvarande skick i oktober 1833.