



VASA ORDEN AV AMERIKA

En Svensk-Amerikansk Vänskaps- och Kulturorganisation
Logen Uddevalla nr 638

Inbjuder till traditionellt

KORPAGILLE

Lördag den 9 augusti 2014
i Thordéngården (Oddevolds klubbhus)

Samling kl. 18.00

Hederskorparna hälsas på sedvanligt sätt av Oden

Meny:

Läcker sommarbuffé, Vin, öl, vatten, Kaffe och kaka (Bar finns)
Lotteri med fina vinster

Pris: 250:-

Dj Lasse

bjuder på en skön blandning av glad musik och goa danslåtar

Passa som vanligt på att bjuda med goda vänner.
Bindande anmälan senast måndag 4 augusti till

Sy Gun-Britt och Br Rolf Axelsson 0522-71125
Sy Kathe och Br Stig Strandberg 0522-86200 el. 073-5545530

Varmt välkomna hälsar Grupp 3

Då går jag ner i min källare.....

Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare. Ja, den gamla slagdängan med, den vid Estoniakatastrofen så tragiskt omkomne, Pierre Isacsson har blivit verklighet för undertecknad den senaste tiden på grund av den extrema värmebölja som drabbat Sverige. Åtskilliga gånger under årens lopp har vi ångrat att vi inte byggde ett enplanshus men vid tillfällena som detta känns det verkligen skönt att kunna gå en trappa ner och lyfta av åtminstone 10 grader på vägen. Man får stor förståelse för att människorna vid medelhavet behöver en siesta mitt på dagen och äter middag sent på kvällarna. Nu har dock SMHI lovat lite regnskurar och lägre temperaturer framgent, så vi kanske får en sensommar som blir mer som vi är vana vid.

Amerikas nationaldag firade ett flertal av logens medlemmar tillsammans med våra ordenssyskon från Vänersborg på Hunneberg. Ett trevligt och lättsamt arrangemang som vi rekommenderar att fler följer med på kommande år. Ett utbyte logerna emellan är enbart positivt och vårt besök i Vänersborg resulterade genast i att några vänersborgare extra dyker upp på vårt 39e Korpagille som denna gång firas på Thordéngården.

Undertecknad fick i början av juli ett telefonsamtal från en anställd på kommunen som fått en förfrågan från en dam från Los Angeles som bad om hjälp att hitta vart hennes morfar kom ifrån. Hon hade såpass mycket information om sin släkt att hon förstod att släkten utvandrat från trakterna kring gamla ålderdomshemmet vid Stenshult i Forshälla och jag fick det stora nöjet att hjälpa henne att rota lite i hennes släkt. Ibland är det hopplöst att hitta något, så som var fallet tidigare i år när jag fick ett telefonsamtal från hotell Carlia från en man som bara visste att han härstammade från Uddevallatrakten och att släktingen som utvandrat hette Andrew Johnson. Där gick jag bet men fick nöjet att träffa ytterligare en svensk-amerikan. Tillbaka till damen igen. Här hade jag verkligen tur eftersom det visade sig att hon längre tillbaka i tiden härstammade ifrån vår granngård och jag kunde till och med sammanföra henne med nu levande tremänningar som i många år dessutom undrat vart släktingarna som for till Amerika tog vägen.

Det var en extremt nöjd människa som lämnade Sverige med så mycket mer information och kontakter i bagaget än hon någonsin kunnat förvänta sig och hon skulle nu tillbaka till Amerika och delge hela sin släkt information som för bara några månader sedan var helt okända för dem.

Att kunna glädja människor på detta sätt känns obetalbart och man känner sig dessutom lite som en ambassadör för Sverige vid dessa tillfällen.

Korpgillet står för dörren och redan har ett stort antal gäster från när och fjärran anmält sig. Jag och övriga i styrelsen samt arrangerande grupp hoppas på ett stort deltagarantal från vår egen loge och att man dessutom passar på att ta med gäster vid detta lättsamma tillfälle. När ni dessutom bjuds på ett Korpaspel av den högre skolan finns det ingen ursäkt att inte inställa sig mangrant.

Jag hälsar Er alla, och **speciellt just Dig** varmt välkomna till en trevlig stund tillsammans.

Torsten Torstensson

...Tankar från Webbmastern...

Så har då sommaren kommit igång på allvar. Man skulle nästan kunna säga, att den började på USA:s nationaldag, 4 juli, som Logen Uddevalla fick möjlighet att fira tillsammans med Logen Vänersborg.

Logen Vänersborg har som tradition att i bästa amerikansk stil fira dagen med att grilla och de gör det, om vädret tillåter, på Hunneberg.

Lite om hur det var kan ni se, om ni går in på vår hemsida vasaorden.com/uddevalla/ och vidare till "Hänt i Logen nr 638" och där klickar på "I låga ryttartorpet vid höga Hunneberg".

Tyvärr kom förfrågan från Logen Vänersborg lite sent, tror jag. Självt fick jag från Br Torsten fråga om utskick till medlemmarna, när jag var i Finland över midsommar och veckan därefter. Därifrån hade jag inga möjligheter att skicka "mass-mejl". Trots detta var vi 10 från Logen Uddevalla som trivdes på berget och i sällskapet. Kanske kan vi hoppas på bättre framförhållning nästa år.

Jag är säker på, att vi är välkomna åter.

Minne från vårutflykten till Västra Tunhems kyrka och omgivning.

På kyrktrappan möttes vi av mannen som heter **Harry Persson** och som skulle låta oss höra berättelsen om kyrkans tillkomst och hur den förändrats under åren. Vidare om de höga militärer som har bott grannar med kyrkan och därför fick vi också damma av kunskaperna om kungar och krig. Vi lyssnade på en god berättare som kunde göra allt detta Intressant.



Harry Persson

Tänk om vi kunde vrida tillbaks tiden till 1100-tal. Då skulle vi befinna oss i en kyrka som var nio gånger 13 meter. På väggarna hängde träänglar och i dopfunten döptes vi. Vi var katoliker och prästen mässade på latin och vi förstod nog ingenting men vi stod lydigt upp lyssnade, för det fanns inga kyrkbänkar. Delar av den högra långväggen i Västra Tunhems nuvarande kyrka är både sned och ojämn och det är en vägg som är kvar från 1100-talets kyrka, likaså dopfunten och några träänglar. På 1400-talet lades Malögas och Randhems församlingar till Tunhem. Kyrkan blev då för liten och man förlängde den. Vi var katoliker men skulle nu tillhöra den evangeliska lutherska kyrkan. Vi hör mest talas om denna reformation genom kung Gustaf Vasa men det var en lång process och först i slutet av 1500-talet var det klart. Det var vid denna reformation som seden att hålla predikan infördes. Under några år vid denna tid blev kyrkan i Västra Tunhem en domkyrka.



På en granngård till kyrkan bodde på 1650-talet fältmarskalken Lennart Torstensson. Då han dog skänkte änkan predikstolen och en av kyrkans ljuskronor. Förr fanns gravkor, i vilka finare familjer begravdes. Dessa gravkor togs bort och de stora, vackra stenhällarna som täckte gravkoren är nu uppsatta på den ena långväggen i kyrkan. En av hällarna har tillhört det gravkor i vilket överste **Olof Silfwerlood**, hans två fruar och 11 barn låg begravda. Olof var född på 1580-talet och han var med i nästan alla krig på 1600-talet.

Denne man blev 92 år, vilket var en hög ålder på denna tid. ”I låga ryttartorpet” är ett gammalt känt shillingtryck som handlar om Olof Silfwerlood och hans liv. Men han bodde nog inte i det låga ryttartorpet hela sitt liv, för han blev ägare till 20 gårdar i trakten.

En stenhäll har tillhört Lennart Torstenssons föräldrars gravkor. Fadern ståthållaren Torsten Lennartsson på Forstena, en gård nedanför kyrkan i Västra Tunhem, hade varit kammarherre till kung Sigismund då han var kung i Polen. Sigismund var son till Johan den tredje. Torstensson hade nog hoppats att Sigismund skulle förbli kung i Sverige men han satsade på fel häst, för i Sverige blev det hertig Karl som vann kronan och Torstensson och hans fru fick fly landet.

Sonen Lennart uppfostrades därför av släktingar i Sverige under hela 22 år. Gustaf den andre Adolf ärvde kungakronan i Sverige och Lennart Torstensson började som page hos kungen. Han följde så småningom kungen ut i krig och var med och utvecklade det svenska artilleriet. År 1632 dog så Gustaf den andre Adolf i dimman vid slaget i Lutzen.

Lennart Torstensson och Johan Banér fick ta över krigandet. Det var säkert ett hårt liv för kroppen att ligga ute i krig och Lennart fick svår reumatism och begärde avsked. Han kom hem till Sverige och blev drottningens man i Stockholm. Han byggde stora hus och i Stockholm byggde han bl.a. Arvsfurstens palats. Torstensson adlades och är begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Nu har den adliga Forstena-ätten dött ut.

I kyrkans vackra omgivningar finns stora hagar med gamla ekar, den äldsta eken är någonstans mellan åtta- och niohundra år. En ek kallas ”ringecken”. För i tiden då ett begravningsståg på väg till kyrkan med den döde och alla gäster kom till denna ek, skulle man börja ringa i kyrkklockorna. På 1950-talet blev Tunhems ekhagar naturreservat. Det berättas att Karl den elfte tog ekar från Tunhems ekhagar. Carl von Linné var här på sin Västgötska resa år 1746 och då skrev han att det var mycket vackert i Tunhem och att prästgården var den vackraste han sett.

Efter att vi varit i kyrkan åkte vi till hembygdsgården och då stannade vi till vid prästgården och tittade på den. Den är som Linné tyckte mycket vacker, mycket unik och runt omkring finns alla de små uthusen bevarade. Det är mycket få prästgårdar som har kvar de små uthusen. I Tunhem bodde riksprosten Kloo och då kyrkan beslöt att sälja husen köpte Kloo dem privat, för han tyckte att de var värda att bevara.

På hembygdsgården drack vi kaffe i ett gammalt boningshus, ett så kallat enkelhus. Film i Väst använder då och då de gamla husen vid hembygdsgården för filminspelning. Senast var då filmen ”En man som heter Ove” spelades in. I filmen föddes Ove i kökets träsoffa. Vi såg inga spår av förlossningen utan vi kunde sitta på sofflocket och dricka vårt eftermiddagskaffe. Sedan avslutade vi vår utflykt i ett litet hus som nu var ett muséum, där vi fick se Birger Janssons samlade rotskulpturer. Denne man hade under många, många år samlat rötter på Hunneberg och i dessa rötter såg han likheter av både människor och djur. Han kunde konsten att se vad en rot liknade t.ex. ett stort älgkliv, man kände hur bråttom älgen hade. Eller rotdelen som såg ut som en elegant trana. Han hade utvecklat ett fantastiskt seende och intresse för rötter.

Fulla av intryck från kyrkan och dess omgivningar, tackade vi för oss och vände hemåt.

Solvarma hälsningar från KL Kerstin Larsson o Redaktör Dennis Haglund.

Sail a long silvery moon - Rock around the clock - Heartbreak Hotel



Vår kulturledare Sy Kerstin och hennes vice Sy Britt-Louise, med viss medverkan av undertecknad, drar igång en ny cirkel till hösten. Denna gång handlar det om amerikansk musik. Innehållet kommer att styras av de medverkande och det är det ni skall fundera på under lata sommardagar. Än är inte sommaren slut.

Vi är ganska säkra på, att alla har en sång/artist från Amerika (glöm inte Kanada), som väcker minnen. Ni berättar vilken/vem och jag skall försöka ta fram musiken, som vi sedan gemensamt lyssnar till. Kanske har ni en liten historia varför just den melodin får ett att minnas.

Hade min mamma varit i livet och kunnat vara med hade hon gladeligt fyllt en hel kväll med Gershwin, Tommy Dorsey, Glenn Miller, Gene Kelly, Fred Astaire m fl. Helt naturligt är jag något yngre än min mamma och min musik kommer från en senare tid. Vad jag vill ha sagt med detta är, att vi vet, att utbudet kommer att kunna bli både stort och varierat.

Fundera nu på vilken melodi just du vill höra första träffen. Innan vi kommer riktigt igång vill jag veta vilken, så att jag kan leta fram den. På första träffen bestämmer vi sedan vad vi vill höra på nästa träff.

Ditt melodival meddelar du till Sy Kerstin, Sy Britt-Louise eller till

Lena web-master



Logen Uddevalla Gratulerar



Syv Sivor Bäckman
70 år den 4 augusti



Syv Marianne Eriksson
70 år den 11 augusti



Upprop från Logens Nomineringskommitté

Vi närmar oss en hösttermin i vår Loge. Detta är ett faktum - som vi alla medlemmar - trots solbad, makrillfiske och semesterkänsla, måste inse. Det gäller inget mindre än framtiden för vår älskade Loge.

Kommer den att överleva ännu en kris? Vi har haft flera sådana, men klarat oss igenom - i något fall på den sköra tråden. Med tidigare i minne vill Nomineringskommittén sända ut detta somriga nödrop, så vi har tid att fundera på om vi kan ställa upp på någon ledig tjänstemannapost.

Det är ju på vår villighet det hänger om en ytterligare kris skall kunna undvikas. Att ha ett uppdrag gör vårt medlemskap ännu mera givande och intressant. Och vi behöver bara göra vårt bästa på den post vi har. Den goda viljan och omsorgen om vår Loge räcker långt.

Inför nästa termin- alltså 2015 - är det följande tjänstemän som avsagt sig efter väl förrättat värv:

Vice Ordförande Ove Engström,

Sekreterare Lena Boustedt, hon står dock kvar som Web Master, tack för det!

Vidare är det Ceremonimästare Carl-Gustaf Hjelm och Kassör Britt-Marie Månsson, som önskar avgå.

Några andra avsägelser har Nomineringskommittén inte fått in och utgår därför ifrån att det är dessa tjänstemän med sina respektive uppdrag – och inga andra – som måste ersättas.

Vår vädjan från Nomineringskommittén är således:

Känner Du för att göra en insats för vår Loge - ta kontakt med någon av nedanstående. Då bidrar Du till att vi slipper svårigheter längre fram på hösten.

Tillsammans skall vi klara av att få vår fina Loge att leva vidare
I Sanning och Enighet.

För Nomineringskommittén genom:

Ralph Hägg 0522/ 198 57

Carl-Eric Carlsson 0522/ 64 41 84