

Logen Uddevalla Nr 638 firar  
**NATIONALDAGEN**  
på vackra

*Gustafsberg*



Traditionsenligt samlas vasasyskonen i Logen Uddevalla kl 14.30 vid Snäckan/Vandrarhemmet på Gustafsberg för att tillsammans med Br Carl-Gustav Hjelm föra logens fana till ceremoniplatsen kl 15.00. Kortegen leds av Stadsmusikåren med Drillflickor.

Naturligtvis hoppas vi på ett underbart försommarväder med sol och ljumma vindar. Till Gustavsberg från Uddevalla tar man sig med fördel med båt. Denna dag, den 6 juni, är det inte bara Nationaldag i Sverige, det är också Skärgårdsbåtens dag i Uddevalla. Förutom att det är öppet hus på skärgårdsbåtarna i Södra hamnen bjuds det också på gratis båtresa till och från Gustafsberg.

Båtarna går varje hel och halvtimme med start kl 11.10. Sista båten hem från Gustafsberg går 16.40.

Med reservation för ändrade tider.

Redaktionen för Medlemsbladet önskar alla vasasyskon en riktigt

Skön, solig och lagom varm



**Vårresan 2012.**

Vi var 21 förväntansfulla logemedlemmar, varav två från Mellerudslogen, som anträdde resan söderut, lördagen den 21 april. Målet var Ängelholm, som vi nådde efter ett "fikauppehåll" i Björkäng.



Efter rasten i Björkäng talade Torsten om betydelsen av att hålla rätt vätskebalans i kroppen. Samtliga medgav att de hade slarvat med denna viktiga fråga, varpå Torsten gick runt i bussen och serverade balansvätska. Det märktes ganska snart hur viktigt det är med en god och hög vätskebalans. (Jo-då det serverades även cider).

Vid ankomsten till hotell Erikslund strax utanför Ängelholm, möttes vi av en mottagningskommitté som till numerären var lika stor som antalet personer i bussen. Det visade sig vara logemedlemmar från Stockholm, Västervik, Borås, Höganäs och Ängelholm.

Värdparet från Ängelholm, Anita och Per-Olle Ekberg guidade oss mot Mölle. Väl framme vid Grand hotell bjöds vi på lunch, med en, jag tror för alla, ny rätt bestående av vingrocka med hummerskum. (Inte fågel men väl fisk).



Efter att ha avnjutit lunchen och utsikten över Öresund fortsatte vår resa mot Höganäs.

Vi besökte den ursprungliga Höganäsfabriken där det inte hade varit någon produktion på många år. Byggnaden höll på att rustas upp för nya verksamheter såsom planer och projekt inom matproduktion med varor från bygden likaväl som det i andra delar av byggnaden var hantverksdominerade aktiviteter. Vi fick bl a en intressant föreläsning om driften av de stora ugnarna och hur brännings- tekniken för saltglaserad keramik gick till. Värt att påpeka är att den gamla tekniken lever vidare i hantverksform i fabriken. I Höganäs fanns det ett antal Outlett-företag som naturligtvis fick besök av oss



Kvällens logemöte var en upplevelse och efterkapitlet blev till en höjdarkväll.. Logemötet genomfördes lite annorlunda än vad vi är vana vid. Vid middagen serverades skånsk kalops med diverse tillbehör.



Vid efterkapitlet bjöds vi på mycket god och uppskattad underhållning av tre musiker - sångare - historieberättare. Den suveräne sångsolisten, som hade varit professionell vilket väl märktes, underhöll bl a med Taube, Edvard Persson och några kända operettmelodier. Det var en succéartad underhållning och kväll som vi sent kommer att glömma.



Plötsligt kom beskedet: (Chauffören har att följa EU-regler så han var tvungen att åka kl 22.45) Vid tidpunkten för beskedet var stämningen så hög och trivsamt att uppbrottets timma inte var inne för alla. De flesta av oss "missade" bussens avgångstid. Den skånska gästfriheten gjorde sig påmind, Per-Olle lovade: *vi kör er till hotellet*, vilket innebar att de flesta stannade kvar. Långt senare på kvällen blev vi "hemtransporterade" av några godhjärtade medlemmar ur Ängelholmslogen.

Nåväl alla kom till frukostbordet i avtalad tid på söndagen. Britt-Louise hade letat upp en fårfarm som vi besökte på vägen hem. Detta besök gjorde ingen besviken, det fanns mycket annat att se på förutom ett hiskeligt stort antal får.





Undertecknad fick se en skylt där det stod brännvinskällaren, så där hamnade jag. (Alla hamnade där till slut, det var nämligen ett mycket gemytligt ställe för intag av kaffe med tillbehör, nej inget starkt, men ett antal goda välsmakande halländska speciallitter).

Anläggning - gården låg öster om Varberg, den är väl värd ett besök.



Ett stort tack till hela Ängelholmlogen för en toppenkväll med trivsam och gemytlig gemenskap.

Ett extra stort tack till Anita och Per-Olle och Monica och Torsten för planeringen och genomförandet av en i allt hellyckad vårresa.

För besöket i Halland vänder vi oss alla med ett stort tack till Britt-Louise.





Efter besöket på fårfarmen berättade Håkan (Mellerud) följande historia.

Familjen Bagge var på middag hos familjen Lamm.

Tacktalet som herr Lamm höll löd:

Bagge Får Tacka Lamm.

Ett stort tack till alla som var med på resan och gjorde den till en lyckad vårresa. Ett extra stort tack till vår chaufför Anders som körde oss kors och tvärs i Ängelholmsbyggden och till den halländska fårfarmen som inte låg vid allfartsvägen precis.

Vid pennan (datorn)  
Owe Engström



Ringar på vattnet

Tänk, sa min rumskamrat i Ängelholm, vår resa till Amerika sprider sig som ringar på vattnet. Med det menade hon, att vännerna blir fler och syskongemenskapen större tack vare vår resa till USA.

På annan plats i detta sommarnummer av Medlemsbladet kan ni läsa hur Br Owe uppfattade vår resa till Ängelholm. I e-mail har jag tidigare berättat om mina intryck.

Vid frukosten på söndagen i Ängelholm utbrast en vasabroder, när han tittade ut över frukostborden: "Dessa underbara människor!" Han var med på USA-resan och jag tror mig förstå, att han också upplever "ringarna på vattnet".

Vill vi kan nästa "ring" bli Stockholm. Vi är välkomna till logerna där.

Tänk er ett par dagar i ett vårfagert Stockholm, kanske med ett teaterbesök, och få lära känna ännu fler vasasyskon!



Fundera och tänk på saken. Jag fick frågan, vad vill ni se, vad vill ni göra? Nu ställer jag frågan till er. För visst vill vi till Stockholm!!!!

Lena Boustedt

### **LOGEMÖTE MARS 2012.**

32 medlemmar samlades i Odd Fellows ordenshus i Uddevalla den 17 mars. Det var logemöte nummer två under 2012.

Ordförande Br Torsten Torstensson med styrelsemedlemmar och övriga tjänstemän genomförde logmötet enligt de ritualer som gäller för logen. Två nya medlemmar antogs av logen som nya fullvärdiga medlemmar.

De nya medlemmarna heter Anita Magnusson och Ingemar Johansson. Ja, vi hälsar Er hjärtligt välkomna till vår loge och hoppas ni skall trivas med oss. Båda kommer ifrån Munkedal och deras grupptillhörighet blev grupp nr 2.



Installation av två medlemmar genomfördes av Distriktsdebuterad Sy Berit Boqvist. De två medlemmarna är Br Lennart Andersson och Br Bengt Forsberg.

Insamlingen till logens väl inbringade över 500 kr.

Logemötet avslutades och deltagarna förflyttade sig till en uppdukad matsal. Ceremonimästare Br Carl-Gustaf Hjelm inledde med konungens skål och kungssången.

Jag vill påstå att maten som vanligt var mycket god. Ett stort tack till **Widmanns kök**.

Vid ceremonierna under själva mötet och efter huvudrätten framfördes hälsningar och tack från ett flertal personer. Vice ordförande framförde ett varmt välkommen samt delade ut de handlingar som alla nya medlemmar får. Ordförande och distriktsdebuterade tackade 2:a grupp för sitt sätt att ordna kvällens trivsamma program. Sy Inga-Britt Södergren tackade styrelsen för ett bra genomfört arbetet under våren samt önskade alla medlemmar en fin sommar.



Sy Berit Boqvist och logen Knallens medlemmar inbjöds att delta i vårresan i april, vilket hon skulle framföra till logen Knallen nr 745 redan dagen efter vårt möte.

Br Ralph Hägg framförde en mycket komplicerad familjebildning som blev så invecklad att jag måste be er att få den förklarad av Ralph själv.



Vad vore väl Vasa logen i Uddevalla utan vår Musikmästare Br Sune Resenius. Hela Sune utstrålar engagemang och glädje och bjuder in oss andra att delta. Ett stort tack Sune.

Lotteriet genomfördes traditionsenligt och till pristagarnas stora glädje.

**Stort tack till grupp två !**

*Bengt Forsberg*

## **HERDER ERIKSSON UR TIDEN**

När vårljuset så sakteliga börjat återvända släckte den svåra sjukdomen livslågan för vår värderade medlem, Br. **Herder Eriksson**, vid sin bortgång den 9 mars 2012 relativt nyss fyllda 79 år.

Br Herder kom tillsammans med sin hustru, Sy **Hjördis Eriksson**, med i Vasagemenskapen 1996. Han var under alla år en uppskattad medlem, snar till skratt och med glimten i ögat.

Br Herder hade en stor släktkrets och oerhört många vänner. Vid den ljusa och vackra begravningsgudstjänsten i Uddevalla kyrka den 4 april deltog närmare 200 personer, varav 40 Vasasyskon. Vår

ceremonimästare **Carl-Gustaf Hjelm** paraderade med Vasafanan, logens ordförande **Torsten Torstensson** minnestalade, biträdande kaplanen **Gunn Svanberg** läste en vacker dikt och avslutningsvis slöts syskonringen runt den vackert smyckade, klarblå kistan i ett sista farväl.

Våra tankar går till Sy Hjördis, dottern **Gunilla**, och barnbarnen **Jonas, Mathias** och **Sofia**.

Vår förhoppning är att också i fortsättningen få räkna Sy Hjördis som medlem i vår syskonkrets.

Vi lyser frid över Br Herder Erikssons minne

*Rolf Axelsson*



## *Korpagille 2012.*

Logen Uddevallas Korpagille i augusti varje år är alltid en STOR begivenhet. De allra STÖRSTA aktörerna som går att få för pengar ställer upp i gilletts STORA skådespel. I år, 2012, kommer



Korpagillet att bli STÖRRE! Om alla planer går i lås. Detta hört från säker källa i Valhall. Det är inte korparna som kraxat.

Boka därför redan nu den 11 augusti för tidernas Korpagille någonstans i Uddevalla.