



VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Uddevalla nr 638

Inbjuder till

EXTRA LOGEMÖTE

med reception

Lördagen den 20 april 2013 i Odd Fellows ordenshus, Lagerbergsgatan 31,
Uddevalla

PROGRAM

Samling kl. 17.30

Logemöte kl. 18.00

Supé kl. 19.30

MENY

Skaldjurs cheesecake med rödlökssallad och rödbetskaramell

Plommonspäckad fläskkarré med stekt potatis, äpple mos och gräddsås

Öl/vatten

Kaffe och kaka

Vin och avec finns att köpa

Pris 170:-

Efterkapitel: Ordföranden visar gamla Uddevallavykort

Bindande anmälan senast måndagen den 15 april till

Sy Lena Boustedt tel. 0522/10489 email lamb48@telia.com

Sy Monica och Br Torsten Torstensson tel. 0522-24032 070/3221288

Vårkänslor i logen Uddevalla

Trots att vädret är bistert ute och våren låter vänta på sig så har vi fått rejäl islossning i logen i och med tillströmningen av nya medlemmar. Många i logen har gjort ett gott arbete med värvningsförsök och jag vet att det finns fler potentiella medlemmar på ingång som inte hade möjlighet att medverka vid vårt senaste informationsmöte. Bra jobbat alla ni som har lagt ned tid och kraft i försöken att få in nytt blod i logen.

I och med ovanstående så beslutade logen på marsmötet att genomföra ett extrainsatt logemöte med reception. Tanken är naturligtvis att inte låta de sökande vänta ända till långt in på hösten för att bli medlemmar. Jag hoppas att så många som möjligt tar sig tid att komma på detta möte för att hälsa våra nyintagna varmt välkomna.

Att vi har lyckats så bra med våra informationsmöten innebär naturligtvis att vi har för avsikt att genomföra liknande träffar och nästa gång blir antagligen någon gång under höstterminen. Vi återkommer snarast med tidpunkten för detta.

Distriktmötet, som i år arrangeras av Skövdelogen, kommer att äga rum utan medverkan från vår loge. Även logerna i Vänersborg och Mellerud kommer att stanna hemma. Anledningen är att vi tycker att DL19 inte utför sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Allt för mycket energi används till att diskutera formalia, konstitution och stadgar och ingen tar på allvar upp framtidsfrågor som ekonomi och tappet av alla medlemmar. Flera logers framtid hänger på en skör tråd och inom en snar framtid kommer säkerligen någon eller några att läggas ned. Det går inte att höja per capita avgiften kontinuerligt för att kompensera medlemstappet utan det måste till ett helt nytt tänk i vår orden. Jag hoppas att man tar sitt förnuft till fånga och väljer ett nytt ER som kan tänka sig att genomföra kraftiga förändringar, inte minst ekonomiskt. Varje tvåårsperiod som går mellan distriktsmötena är borttappad tid om man inte öppnar ögonen och inser vilka problem och utmaningar som finns.

För vår del är detta vårterminens sista logemöte. Jag hoppas att ni har tid och möjlighet att medverka på resan till Bjärke och/eller nationaldagsfirandet som traditionsenligt äger rum på Gustafsberg den 6 juni. Ingen speciell kallelse skickas ut med anledning av detta utan jag ber er hålla er ajour med samlingsplats och tid via vår hemsida.

Till Er som inte har möjlighet att medverka vid vare sig logemötet, på resan eller på Gustafsberg ber jag att få önska en underbar sommar med lagom både sol, vind och vatten.

Avslutningsvis hoppas jag dock att få se så många som möjligt under våren och jag hälsar **speciellt Dig** varmt välkommen på våra aktiviteter.

Torsten Torstensson

Logemötet 2013-03-23 är mötet som kommer att gå till historien. 13, ja kanske 14 nya medlemmar att räkna in i vår medlemsmatrikel 2013. Det är väl ändå att gratulera oss alla, inklusive våra nya syskon, att vi ser ett trendbrott och förnyelse. Detta är ju nödvändigt för logens fortlevnad och utveckling. Mötet genomfördes på ett föredömligt sätt av ordföranden Br Torsten Torstensson och alla styrelsemedlemmar. Man följde de regler som gäller för balloteringen och den utlämnade dagordningen. Jag skulle vilja uttrycka det så att hela den tunga biten genomfördes föredömligt kort och med glimten i ögat.

Sy Irene Hagalm gratulerades till att ha varit medlem i Vasa Orden av Amerika i 50 år. Hur många sådana medlemmar finns det ?



Maten var som vanligt bra och till ett väldigt bra pris. Gå ut på krogen en lördagskväll och avnjut en liknande bit mat och lite vin till detta och du känner dig rånad!

Efter maten serverades kaffe och kaka och Sy Marianne presenterade en film som handlade om vasasyskonens korpagille 1996 som avhölls i Bjursjöstugan med mycket sång, musik och dans.

Arnold Lindberg, född i Jönköping, och hans fru **Eira Lindberg** emigrerade till USA 1950. De utnämndes till hederskorpar i Uddevalla 1994.

1997 utnämndes **Arnold Lindberg** till årets svenskamerikan. Utnämningen skedde på Liseberg i Göteborg där logernas medlemmar i Sverige var inbjudna. På filmen som visades var det Arnold Lindberg som sjöng. Han var teknisk chef på Disneyland och uppfinnare. Hederskorparna **Nancy Rittenbrand**, född i Danmark, utbildad i Sverige, utvandrat till Havai, dansade hula så det stod härliga till. Hennes havaiianske make **Viktor Rittenbrand** spelade dragspel och även han utnämnd hederskorp 1996.



På filmen så såg vi även Sune Resenius spelande dragspel tillsammans med **Alfons Bergström** som också han blev utnämnd till hederskorp 1996.

Han var spelman i Vasa Ordens folkdanslag i Los Angeles i USA.

Därefter och samma år förflyttades vi till museet i Uddevalla och fick se Br Torsten Torstenssons Vasautställning. Om jag uppfattade det rätt så var det första gången den visades. Imponerande och naturligtvis ett stort intresse och mycket arbete.

Plötsligt befann vi oss år 2010 och vasasyskonens julfest. En fest som också har satt sina spår både hos arrangörerna såsom hos deltagarna. Jag skall inte försöka att beskriva den, men vi hade stjärngossar, pepparkaksgubbe, tomtar, tärnor, lucia och inte minst en levande julgran. Ja det var en stark upplevelse och

åminnelse om att trots vår ålder, ändå ta fram barnasinet på nytt, och glädja varandra. Tack för dokumentationen Sy Marianne. Det finns säkert en och annan av vasasyskonen som har saker i sin byrålåda som vore roligt att kunna delge oss andra.

Lotteriet genomfördes som vanligt till deltagarnas både glädje och sorg. Vi tackar alla som deltagit och bidragit till ett lyckat logemöte och ett speciellt tack till grupp nr 1 som hade ansvaret.

Bengt Forsberg

Rapport från FOTO/BREV-cirkel 20 mars

Nu har vi startat vår cirkel. Vi började med att titta på vad världsdelen Nordamerika omfattas av. Till exempel Grönland, som geografiskt och geologiskt tillhör Nordamerika men politiskt är Grönland en monarki som lyder under Drottning Margareta av Danmark. Ja, visst ja, så är det ju.

Varför emigrerade man till Argentina? Lockades man av något extra? Hur hade "röda jordens svenskar" det? Frågorna var många. Tänk att möta den stora kärleken alldeles innan båten skulle gå från Göteborg till Amerika. Hur roligt var det? Jo, den stora kärleken kom efter så fort det gick! Vi fick höra berättelsen om första världskriget och den förskräckliga senapsgasen. Vi hörde om toalettpapper med smultrondoft, binder och tamponger som luktar blommor, pizzahut och pretzels. Tiden rann iväg och som avslutning hörde vi hur det var att få amerikanskt medborgarskap på 1910-talet. Hur är det idag? Vi trodde kanske att det enklaste sättet är att hitta en amerikansk medborgare och gifta sig med honom/henne.



Amerika here we come !

Kära hälsn. från Kerstin Larsson

Rapport från FOTO/BREV-cirkel den 3april.

Vid förra kurstillfället pratade vi om den förskräckliga senapsgasen. Nu hade vi ringt en vän som berättat om senapsgas. Den var billig att tillverka, vilket lockade till användning. Men rent militärt var den inte så effektiv och efter första världskriget finns den inte kvar som stridsmedel. Men den dumpades i Atlanten och där lever den kvar till fara för bl.a. fiskare som får upp kapslar med senapsgas i sina nät. Gasen stoppades in i granater, vilka kastades mot fienden. Då granaten exploderade kom senapsgasen ut som vätskedroppar. Dessa var starkt frätande på både kläder och hud och då dropparna förgasades i luften vållade de dessutom skador på andningsorganen. Amerikanerna kom sent in i kriget, våren 1945 Den första plats de stred på var Ytres i Frankrike. "Krig upphör" blåstes den 11/11 kl. 11.00 år 1945.

Snabbt kom vi sedan till andra världskriget eftersom en ung släkting kom på permissionsbesök i Sverige, då han efter kriget låg förlagd i Tyskland. Dags att återigen ringa till en vän och fråga varför amerikanerna låg förlagda där. Från en annan släkting som var flygare och år 1947 låg förlagd i Okinawa i Japan fick vi se en fantastiskt vacker karta som var tillverkad av siden. Kartan var stor och vikt ofantligt många gånger, så den kunde få plats i en ficka utan att skadas då den vecklades upp.

Vi reste upp till Seattle i staten Washington och vaskade guld. Vi reste till Arnot i Pennsylvania och jobbade i kolgruvor. Vi fick följa med in på krogen "Hole in Wall" och dricka öl och sprit. Här fanns varken bord eller stolar, eftersom de användes som tillhyggen vid de många slagsmålen. Så fick vi höra om de vita damerna i Chicago som vägrade ha yllestrumpor på sig, så som de hade i Sverige. Nej, här var det silkestrumpor som gällde och vilket silke se'n! Mycket finare än i Sverige! Och tänk, så många gårdar som köptes i Sverige av pengar som tjänats i Amerika.



Här vilar John som dog i sviterna efter senapsgas.

Kära hälsn. från Kerstin Larsson

Vi hälsar tolv nya medlemmar välkomna.

Våren är i antågande och med den kommer islossningen som för oss gamla Vasamedlemmar innebär en total och explosionsartad islossning i år. Vi har den stora glädjen av att recipiera inte mindre än tolv (12) nya medlemmar den 20 april.

Under min 23-åriga Vasahistoria har det inte inträffat tidigare, att så många har recipierat samtidigt.

Vi har att sätta Sonja och Rune på piedestal och i högsätet för deras insatser. Detta förtjusande par ligger bakom, inte mindre än åtta av de nya medlemmarna. Värt att notera, Sonja och Rune värvar sin dotter som i sin tur värvar ytterligare ett par, dessa fyra värvar ännu ett par, nu är de helt plötsligt sex, som efter vår introduktion söndagen den 10 mars åker på hembesök och plötsligt består Sonja och Runes grupp av åtta personer.

Paren, eller rättare sagt en part, företrädesvis den kvinnliga med ett undantag, i varje par, är av mig mycket väl kända, då vi har arbetet i hop i ett antal år.

De åtta är: Barbro Holmer och Pål Ruud, Caritta Bryngelson och Holger Molin, Kerstin och Lars Eriksson, Barbro Anderzon och Owe Lööf.

Gertrud och John samt Monica och Torsten står för var sitt värvat par. Anne Lie Carlsson och Lars-Göran Rutgersson respektive Irene och Ulf Knutsson

Lenas värvning, Synöve Steere, som vi balloterade tillsammans med de tolv den 23 mars kommer att recipiera senare i höst.

Vi ser fram emot att bli ännu fler medlemmar och hoppas att det är ännu fler, både gamla och nya medlemmar, som rekommenderar vår loge så att vi i september har ytterligare ett antal att ballotera, för att kunna recipiera i november.

Har Ni någon eller några bekanta som vill lära känna oss så finns det två tillfällen inom kort, först vårresan den 27 april och senare Korpagillet den 10 augusti. (I Rådhuset).

Min förhoppning är att vi skall bli många som hälsar de nya medlemmarna välkomna, trots att mötet den 20 april är ett extrainsatt möte och att vårbruket, förhoppningsvis, har kommit igång.



Owe Engström

Lite påminnelser !!!!! Lite upprepningar !!!!!

Ja, vi ser fram emot en fin sommar, och önskar varandra en solig och fin tid.

Innan dess får vi inte glömma att vi har en härlig vårresa framför oss.

O B S senaste anmälningdagen för Bjärkeresan är 22 april till Monica och Torsten Tfn 0522-24032.

Ej heller glömma vår nationaldag på Gustavsberg.

Jag vill framföra ett **stort tack** till Ralph Hägg som bidragit till utredningen om deltagarna i filmen som Marianne visade på förra logemötet.

Först därefter kan vi slappna av inför sommaren och njuta sol och bad.

Efter en härlig sommar, jag säger bara **KORPAGILLE**.



Lär sig något gör man bara då och då, men glömmer gör man hela dagen.

Bengt Forsberg