



# VASA ORDEN AV AMERIKA

*En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*

Logen Uddevalla nr 638

## **EXTRA MEDLEMSBLAD 2013-05-18.**

- ***LEDAREN***
- ***EXTRA LOGEMÖTE***
- ***VASASYSKONENS VÅRRESA***
- ***NATIONALDAGSFIRANDE***
- ***JÄMNA FÖDELSEDAGAR I JULI***
- ***KORPAGILLE 10 AUGUSI***

## Ett strålande 55-årskalas

**Logen Uddevalla 638** stiftades i januari 1958 och under det första året anslöt sig 62 personer. Så många har aldrig recipierat under ett och samma år och det är väl troligtvis ett svårslaget rekord. Lagom till logens 55-årsjubileum var det dock dags för reception av det ovanliga slaget då hela tolv personer blev medlemmar och det extrainsatta logemötet var fullt av nya och gamla medlemmar som samlades för en mycket trivsamt kväll. Vi hälsar våra nyblivna vänner varmt välkomna, det blev ett lyckat 55-årskalas.

**Eftersom vi vid** samma logemöte, tyvärr, tvingades behandla sex personers begäran om utträde är vi numera strax under ett hundra medlemmar. Det är alltså en bit kvar till rekordåret 1984 då vi hade mer än dubbelt så många personer (204 st) anslutna till logen.

**Summerar vi de två** nyrekryteringsmöten vi haft kan man konstatera att de varit mycket lyckade och blir ett arbetssätt vi kommer att tillämpa vid fler tillfällen. Redan i höst kommer vi att genomföra ett nytt möte så ni som hade potentiella medlemmar som inte kunde närvara vid vårens möte kommer snart att få en ny chans.

**Efter en intensiv vår** riktar vi nu blickarna mot i första hand Nationaldagsfirandet på Gustafsberg och därefter det traditionella Korpagillet som även i år kommer att spelas upp i kommunens vackra Rådhus. Även om det känns tungt att redan nu tala om sådant som händer i slutet av sommaren när vintern knappt har släppt sitt bastanta grepp så skall ni veta att planeringsarbetet redan är i full gång. I år skall det bli extra spännande att se om vi kan få ordning på gillet med tanke på att det i stort sett är samma personer som deltar i spelet som även är kvällens arrangörer. Vi kommer dock att få utlovad hjälp från rutinerade rävar (eller kanske korpar?) från andra grupper vilket vi naturligtvis är mycket tacksamma för.

**Ett så pass stort** arrangemang som vi genomförde år 2012 kommer det dock inte att bli detta år utan vi går tillbaka till det mer normala Korpagillet igen med enbart en kvällsaktivitet.

**Nu hoppas jag och min kära** hustru (eller hur var det nu man sa **Kylliki?**) att ni alla får en underbar sommar med lagom mängder av både sol, värme och regn. Hoppas att få träffa just **Dig** på pärlan Gustafsberg!

*Torsten Torstensson*

## EXTRA LOGEMÖTE MED RECEPTION



*Med reservation för hopblandning, alla är ju så nya, ser vi från vänster, vi börjar med damerna, Sy Irene, Sy Barbro A, Sy Barbro H, Sy Kerstin, Sy Caritta och Sy Anne-Lie och bakom dem Br Ulf, Br Owe, Br Pål, Br Lars, Br Holger och Br Lars-Göran.*

**Logen Uddevalla** hade ett extra logemöte lördagen den 20 april med reception. Inte mindre än tolv nya vasasyskon välkomnades av en månghövdad skara av ”storasyskon”. När ”småsyskonen” intagit sina platser i logesalen var det fullsatt. Den röda lyktan kunde tändas.

**Efter logemöte**, reception och högtidlig fotografering var det dags för en god gammaldags middag. Det var nämligen plummonspäckad fläskkarré. Inte så vanligt i dessa pasta- och sushitider. Riktigt gott.



**Vice ord. Br Owe** höll tal, som innehöll både humor och förmaningar, till logens nya medlemmar.

**Till kaffet** serverade ordf. **Br Torsten** vykort från forna tiders Uddevalla. Ett uppskattat inslag, som väckte både minnen och frågor bland framför allt de gamla uddevallaborna. Dit räknar sig inte riktigt web-mastern som kommer från den mycket vackra grannstaden med både fall, slussar och troll.



Här en gammal bild från **Gustafsberg och restaurangen**. Den väckte minnen bland publiken. Inte bara gamla sådana visade sig vid efter pratet.





**Villakvarteret** kallades tydligen trähusen utmed **Lagerbergsgatan**. Till höger ser vi det hus som brann ned. Det är nu återuppbyggt och är rött till färgen till skillnad från de andra. Kanske kan man ana här på bilden att det var rött. Vilket det var, har web-mastern fått reda på. Det mörkare huset intill är **Odd Fellow**.



Till sist ett vykort från hamngatorna.

**Vad vore ett logemöte**, eller möte oavsett sort, i Vasa utan lotteri? Kaffet avrundades med lotteri med fina vinster för dem som vann. Innan denna fina kväll med Logen Uddevalla var riktigt slut framträdde denne man:



**Logens egen musikmästare Br Sune**. Han började med blåsippan som står uti backen och slutade med en ny egen text till melodi, som web-mastern inte kommer ihåg. Br Sune fick publiken att tralla, vissla och spela på läppen. Mycket uppskattat!

Även roliga, trevliga och positiva kvällar har ett slut. Det blev dags att säga på återseende och gå hem.

*Lena web-master.*

## Vasasyskonens vårresa 2013-04-27 .

Resan blev så bra som vi vågat hoppas på. Efter en kortare bussresa anlände vi till **Stora Mellby Västergård**. Vi fick oss berättat om att gården brukats av



samma släkt i fem generationer och den var säkrad i ytterligare två generationer framåt. Olika satsningar över tid beskrevs av gårdsfolket och i dag användes gården bl a som en pedagogisk plats för att visa på de olika arbetsuppgifter som kan förekomma på en gård för olika grupper. Framförallt ville man, på ett mjukt sätt visa en ny ung generation, vilka arbetsuppgifter som finns, samt framställning av den mat vi kan köpa i våra butiker.

**På gården** fanns ett antal djur som besökaren fick bekanta sig med. Lite udda var en ullgris som **Bert Karlsson** ville



att gården skulle sköta till dess att hans nya anläggning blir klar att tas i bruk. Ullgrisen är en speciell art av ett vildsvin och lever fritt i bl a Ungern. Efter rundvandring blev det fikadags i den gamla mangårdsbyggnaden.



**Vi fortsatte** nu till **Borgs väderkvarn** där **mjöl'naren Åke** berättade om utvecklingen av utnyttjande av vinden hade lett fram till. Från väderkvarnar till vindkraftverk. För att rädda de kulturvärden som ännu finns kvar så finns det eldsjäl'ar som arbetar ideellt och på detta sätt räddar många sevärdheter för kommande generationer.



**Nu var det** dags att fortsätta resan till **Gräfsnäs Slottspark** där vi på nytt



möttes av **Susanna Nerell** som tog oss med genom historien på ett förnämligt sätt. Hennes berättarkonst gjorde slottsparken med sin ruin väldigt levande. Platsen som sådan är verkligen värd ett besök och när nu våren börjat ta tag i, och återuppliva naturen, så blir även vi människor starkt påverkade. På bilden ser vi **Susanna Nerell**

med slottsruinen i bakgrunden. De två personer som planlagt och genomfört denna resa nämligen **Monica och Tortsten Torstenson** vill vi härmed tacka för en mycket trevlig reseupplevelse. Ej heller förglömma **deltagarna** och deras positivitet under resan. Övriga, som inte hade möjlighet att delta, är bara att beklaga. Ni har missat något. Jag har försökt att återge en del av våra upplevelser så att även icke deltagare vet lite av vad resan gett oss.



*Bengt Forsberg*



# *Nationaldagen 6 juni*

*Firas på*

*Gustafsberg*



Logen Uddevalla firar enligt tradition Nationaldagen på Gustafsberg så även 2013. Om inget annat sägs, t ex på Hemsidan, är tiderna som tidigare, d v s vi möter upp bakom Br Carl-Gustav vid Snäckan kl 14.30 för avmarsch till ceremoniplatsen kl 15.00.



**Nytt – Nytt – Nytt**



Vid tjanlig väderlek, d v s inget regn och inga minusgrader, möter vi upp på gräsmattan mellan Snäckan och restaurangen runt klockan ett för en stunds trivsamt samvaro innan vi skiljs åt för sommaren. Ta gärna med kaffekorg och filt.



*Logen Uddevalla*



*Gratulerar*



Medlemsbladets redaktör

Br Bengt Forsberg

70 år 1 juli



Inre vakt

Br Anders Månsson

60 år 8 juli





# Gudarna är oss nådiga!

Lördagen den 10 augusti

bjuder ODEN



in till årets

## Korpagille

Missa inte detta! Ny Hederskorp, god mat, underhållning och trevlig samvaro garanteras. Reservera dagen/kvällen redan nu!



# USA firar 2013!!!



Mors Dag 12 maj



Fars Dag 16 juni



4 juli

(Amerikanska illustrationer)