

## Mer historik om Logen Göteborg nr 452

På 1950 och 60-talet präglades logens arbete av en fin vasaanda och goda aktiviteter. Broder Kalle Thoréns vasaång var mycket omtyckt. Sista versen Citeras:

Vänskapsband och Sanning, Vasa Enighet  
Knyter vänskapsbanden, alla syskon vet.  
När vi strålar samman, här och över där.  
Vänskapsband och Sanning, Enighet oss lär.

50-årsjubileet 1974 var en magnifik tillställning i Göteborgs finrum, Kronhussalen och Börsen. Där var kungliga gäster, gäster från stadens näringsliv, Stormästaren Bertil Winström och ca 300 vasasyskon och övriga gäster.

1983 fick logen en styrelse i jämlikhetens tecken och fyra systrar på de främsta posterna. Samma år valdes en medlem i logen, broder Stig Håkansson till Distriktsmästare för Distriktsloge Norra Sverige Nr 19.

1985 fick logen sin första kvinnliga ordförande.

1987 blev året då "Atlantlogen " första gången genomfördes i Göteborg, efter en idé från 40-talet, då "Atlantloge" ägde rum på Amerikabåtarna, för att ge trivsamt gemenskap för Vasasyskon på väg hem från eller ut till Amerika.

Under 1990-talet arbetade logen med olika aktiviteter i god vasaanda, bland annat kulturella inslag som teater, sång och musik. Ungdomsklubben "Göta Lejon nr 177" bildad 1969, upphörde 1976. Glädjande nog startades i Sverige 1996 ungdomsklubben "Nya Sverige".

1999 inbjöd logen Göteborg till 75-årsjubileum och distriktsmöte. Distriktsmötet genomfördes rationellt och ritualenligt. Tidigare distriktsmöten i Göteborg har hållits åren 1943 och 1981. 75-årsjubileet med högtidsloge och bankett samlade många prominenta gäster, bland andra Stormästare Lennart Petersson.