

Vårfesten 12 april 2014

Igår visade sig solen och jag önskade att det skulle bli den fina kväll vi behövde för att träffa några syskon från Logen i den lilla parken. Vi skulle samlas där för att ta ett glas Vive la Fête! la Ribande, en alkoholfri äpplemust från Systembolaget, och lite tilltug.



Syster Berit och Eva

Men vädret ändrade sig snabbt och vid utsatt tid så regnade det. Men de senaste dagarna har regnet kommit och försvunnet. Idag var regnet dock ihärdigt. Vi stod tre tappra under en markis och väntade. Efter den obligatoriska kvarten gick vi mot restaurang Ottomania. Bordet fylldes snabbt av glada systrar och bröder. Det mest fantastiska nybakade bröd serverades med en tapenade på svarta oliver. Detta var bara en liten starter. Därefter kom förrätten kockens 13 kalla och varma små mumsbitar på stora fat i fyra våningar. Personalen beskrev allt på faten. Sen började vi bara njuta.

Huvudrätten kom på lika fina fyra våningsfat som personalen återigen förklarade för oss. Det var lammkotletter, blandade spett, färsrätter, bläckfisk, potatis, ris, och såser m m. Allt perfekt beräknat så att varje gäst kunde pröva på lite av varje. Det är inte lätt att beskriva dessa rätter de måste upplevas. Kameran som jag sagt att jag skulle ta fram när maten var på bordet försvann bara i njutningen. Vi pratade, åt njöt och skrattade. Syster Karin hade med sig lite information som genast blev intressant.



Syster Charlotte och Inga samt Broder Vincent.

Ja, så hade vi då kommit till kaffet och till det bjöd syster Charlotte på ett påskägg med härliga Marsipanpraliner från Lübeck och annat godis. Syster Charlotte berättade lite om Karlstad. Det blir en buss som Ola kör och blir det inte fler som ska åka buss så kommer den fyllas på med 2 personer från Kongahälla logen.

Det är en lunch på gång i slutet av april där plats meddelas senare. Det fanns tips och önskemål som nu syster Charlotte kollar upp. Detta blir den sista träffen före sommaren så kom till den.



Syster Karin och Broder Peter

Kvällen gick så fort att vi fick påminna oss själva att nu var det dags att gå hem och lämna plats för ytterligare ett gäng som skulle njuta av Ottomanias mat. Trots regnet i parken så blev kvällen så helt fantastisk.

Margareta Ruthagen
Ordförande