

## Kulturaktiviteten i maj - en resa till Karlstads 60-årsjubileum den 10 maj 2014

Tidigt på lördag morgon körde Ola Hansson och hämtade upp oss i logen Göteborgs hyrbuss för avfärd till Karlstad. I Kungälv klev Marianne Andersson och Seppo Bladbacke från logen Kungahälla ombord på bussen. Sedan bar det iväg norr ut mot Karlstad.



*De glada Vasasyskonen är från vänster står Berit Eckert, Charlotte Börjesson, Marianne Andersson, Margareta Åhlund, Thorbjörn Åhlund och Kerstin Robye. Bakom står Seppo Bladbacke och Eva Westin vid sidan om Ola Hansson.*

I Mellerud stannade vi till för lunch och besök på museet där Anneli Andersson, logen Mellerud, hälsade oss välkomna till dukat bord. Vi hade köpt med oss en smörgåstårta och en kaka till kaffet hade Berit Eckert bakat och tagit med sig. Allt smakade riktigt gott medan Anneli berättade om museet och där efter gick vi en rundvandring på det trevliga museet. Ett stort tack till Anneli, som gjorde detta besök möjligt.

Fram på eftermiddagen kom vi till Karlstad och Elite Stadshotell. På samma hotell hade vi logemöte och banketten. Där emellan förflyttade vi oss till Sverige Amerika Centret för mingel, förfriskningar och dansunderhållning av Gundegabaletten.



*Mingel hos Sverige Amerika Centret*



*DM DL 19, Connie Grön, logen Lidköping och KL Elsie Welin logen Kristina*



*FDM Einar Salvolainen, logen Lidköping, Torsten med hustru Monica Torstensson, logen Uddevalla*



*Gundegabaletten*

Till middagen fick lyssna till musik av Sex Spelemän och sång av Judit Maria Schunnesson ackompanjerad av Henrik Syvertsson. Kvällen fortsatte med dans till Britt Enders.



*Honnörsbordet*



*Seppo Bladbacke och Ola Hansson med bordsdamer*



*Sångerskan Judit Maria Schunnesson och musikerna Sex Spelmän*



*Efterrätten, en blossande entré, lyste upp matsalen för en stund*

Innan det var dags att åkte tillbaka till Göteborg på söndagen, hann vi med ett besök på Sandgrund för att beskåda konstnären Lars Lerins akvareller. Några av oss besökte även Värmlands Museum.



*En akvarell av konstnären Lars Lerin på Sandgrund*



*Kopia av målningar från Södra Råda kyrka hos Värmlands Museum*

På hemvägen stannade vi till på Café Gula Huset, strax norr om Brålanda för en fikapaus. Det blev våfflor och kaffe för de flesta av oss på detta mysiga och hemtrevliga café.



*Eva, Margareta och Thorbjörn njuter av sina våfflor*



*Ola, Seppo och Marianne väntar på sina våfflor*



*Kerstin och Berit sitter skönt och njuter av sin fika.*



*Godispåse till alla var en glad överraskning*

Att besöka en loge som har jubileum är väl värt att göra. God mat och underhållning samt träffa Vasasyskon från flera loger gör att man längtar till nästa loge som står i tur att jublera. De här trevliga dagarna och bussresan kommer vi alla att minnas länge med glädje.

Sammanfattat av Kulturledaren Charlotte Börjesson, logen Göteborg