



Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
Logen Knallen nr 745

Logenytt 2023-10-28

Lördagen den 28 oktober hade ett femtiotal Vasasyskon samlats till höstens andra logemöte. Efter inledande ceremonier vidtog en stämmingsfull parentation över två avlidna logemedlemmar. Sy Gunhild Billhult berättade sedan om amerikanska Badlands belägna i South Dakota, ett säreget och svårforcerat, bergigt kulturresevat som markant bryter av mot den kringliggande prärien. Logen Knallen hade denna gång besök av Br Morgan Andersson och hans fru Sy Ewa Pilhammar, som gästade oss med anledning av hans installation som ny Distriktsdeputerad. Efter cirka en och en halv timme var den formella delen av mötet avslutad och vi flyttade upp en våning och som vanligt tog minglandet fart. Det verkade som om man inte hade hunnit prata färdigt under förra mötet för det blev livliga diskussioner och många glada skratt som hördes.

Efter ett litet tag var det dags för alla, vid det här laget, tomma magar att fyllas. Br Håkan Hellström berättade att i Amerika finns vår Orden representerad i knappt tjugo delstater med ett mycket varierande medlemsantal. Staterna eller regioner i dessa fick släppa till namnen vid dukningen av borden, så vi hittade lätt våra platser. Vi bjöds på en god örtekryddad färsrullad med ugnsbakade grönsaker och potatiskaka samt dryck enligt egen önskan. Efter diverse sedvanligt skålande och sjungande tog vår kulturledare Sy Brita Sundström tillfället i akt att berätta om kommande aktiviteter vid sidan av logesammankomsterna. Efter detta serverades gott kaffe och mjuk kaka.

Så var det dags för underhållning. Denna gång i form av två musikanter, Alf och Jan, som förutom att de trakterade dragspel och gitarr med den äran även sjöng trevliga, underfundiga sånger och visor ofta med anknytning till västkusten. Mellan sångerna berättades roliga historier vilket drog ner förtjusta skratt och applåder. Vår nye DD Br Morgan höll ett trevligt tacktal och kallade fram kvällens arrangörer som möjliggjort denna fina kväll. De tackades med en rungande applåd från tacksamma Vasasyskon.

Som bekant går tiden fort när man har trevligt och det var inget undantag från detta denna kväll. Efter ytterligare minglande återstod bara att säga "Hej då vi ses igen." och skynda ut i natten för färd hemåt.

Lennart Sundström
Tjänstgörande LH