



Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Knallen nr 745

KL-nytt nr 1 2022

Utflykt till Huseby och Växjö

Den 21 maj i arla morgonstund klev 30 förväntansfulla medlemmar i Logen Knallen nr 745 ombord på bussen som började med att ta oss till ett efterlängtat fikastopp vid Apladalens Kaffestuga i Värnamo. Styrkta av de rejäla frallorna åkte vi sedan vidare till Huseby slott, där två eleganta guider tog emot oss. De började med att berätta om brukets historia från dess start i början på 1600-talet. Då gjöts där kanoner och kakelugnar av den sjömalm som togs upp från omgivande sjöar. På 1860-talet köptes bruket av Joseph Stevens. Han fick tre döttrar och den äldsta, Florence, ärvde bruket. Under rundturen i slottet berättade vår guide så levande om livet på slottet att man nästan kunde höra kvinnornas frasande kjolar och skönja Fröken i salarna. Historien om hur Fröken Stevens svindlades på hela sin förmögenhet och blev omyndigförklarad är ju välkänd. Skandalen var total när det visade sig att prins Carl inte spelat någon smickrande roll i affären. När Fröken avled 1979 hade hon testamenterat egendomen till staten.

Till lunch i ett ombyggt stall bjöds vi på grönsallad och superb wallenbergare med potatismos samt äppelkaka som dessert. Mätta och belåtna fortsatte vi sedan på slingrande och smala vägar till Växjö. Vid Utvandrarernas Hus väntade oss ytterligare en guide som informerade om de olika utställningarna. I det välordnade museet tog vi del av många intressanta människoöden från upprottet i Sverige, den ofta farliga överfarten till livet i det nya landet. En femtedel av Sveriges befolkning emigrerade till Amerika mellan 1830 och 1930. I Wilhelm Mobergrummet berättas även om Utvandrarseriens tillkomst.

Vi fortsatte sedan till Glasets Museum. Där kunde vi i flera rum beskåda glasets utveckling från 1500-talet till våra tider, allt ifrån äldre paradjäser till modernt, färgglatt och mycket spektakulärt studiolglas. I den tillfälliga utställningen, Orrefors skatter, visades fantastiskt glas producerat av alla kända glaskonstnärer under de senaste 100 åren vid glasbruket.

Fulla av synintryck satte vi oss i bussen för vidare färd återigen till Apladalens Kaffestuga där det var dags för eftermiddagsfika i form av en jättelik smaskig räkmacka.

Under hemvägen bjöd Br Bengt Olsson på uppskattad uppläsning ur Grönköpings Veckoblad. Mycket nöjda men trötta kom vi hem till Borås vid 19-tiden.

Brita Sundström
Kulturledare

