



Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Knallen nr 745

Logenytt - Vårutflykt med Logen Knallen nr 745.

Lördagen den 19 maj, en strålande vacker morgon, gav sig dryga 30 talet logesyskon med gäster iväg på bussutflykt. Första målet var Löfwings Ateljé och Krog i Broddetorp. Vi reste på smala vägar genom ett Falbygden när det är som vackrast. Gula rapsfält, pioner, blommande fruktträd och syrener. Vi kom också precis lagom till ett kosläpp, såg en lång rad ystra kor skuttandes över ett gärde. Så lyckliga i solen.

Väl på Löfwings smakade det gott med kaffe och hembakta frallor. Vi fick höra historien om hur allt en gång börjat och därefter gick vi ut och beundrade alla de fina och stora konstverken.

Här möttes vi också av ornitologen Claes-Göran Ahlgren som hade en stor kikare och mycket att berätta. Han tog med oss ner till Hornborgasjön, en av Europas finaste fågelsjöar. Sjön som är 12-13 km lång men bara 2 m djup var på 60-talet helt igenvuxen. Idag låg den spegelblank i solskenet. Under vandringar på broar ut till fågelhus och torn såg vi många av de 54 arter som häckar och passerar här varje år.

Vid 14 tiden kom vi till Ågårdens Säteri i Varnum. Där väntade fam Wingborn och ytterligare ett 20 tal logesyskon med gäster. När vi intagit den efterlängtdade grillade grisen med tillbehör, fortsatte sedan eftermiddagen under trevligt gemyt med bl.a. allsång, lotteri, musikkryss och frågesporter om årtal och "Vart är vi på väg", innan bussen hämtade oss och vi vid 8 tiden på kvällen var tillbaka i Borås.

Leine Johansson, KL

