

Logenytt 22 september 2018

Höstens första logemöte samlade ett 60-tal medlemmar. Dessutom gästades vi av SLD (StorLogeDeputerad) Einar Savolainen Grön och MSLER (Medlem av Storlogens Exekutiva Råd) Connie Grön.

Logen inleddes med parentation över våra systrar Margret Hansson och Lilian Ewe-Eriksson, som båda avlidit under sommaren.

Sy Margret var född i USA 1918 och kom till Sverige som 8-åring. Här utbildade hon sig till gymnastiklärare och var en duktig gymnast. När vår loge bildades var hon en av charter-medlemmarna och kom ofta till våra möten så länge hälsan stod henne bi. Hon avled några veckor före sin 100-årsdag.

Sy Lilian var född 1933 och utbildade sig till byggnadsingenjör. Hon var med och startade Skandinavians Flygtekniska Akademi, där hon blev rektor. Tillsammans med sin make flyttade hon till Tolken, och bodde där till dess hon avled i september. Under åren 2008 till 2014 var Sy Lilian logehistoriker.

Vi fick glädjen att ballotera och recipiera fyra nya medlemmar: Elisabeth och Göran Hedblom, Monica Johansson och Barbro Perlerot. De hälsades varmt välkomna till vår loge som nu har 102 medlemmar.

Sy Gunhild Billhult rapporterade om kontakterna med vår vänloge Diana/Birger Jarl. Där har man funderat över logens namn och Sy Gunhild har berättat om Birger Jarl och hans gärning i Sverige. Detta var föga känt i USA och informationen uppskattades. Vi har också sänt över en kokbok om gamla svenska rätter som Sy Kristina Dahlberg-Andersson sammanställt och översatt till engelska. De tackade och sade sig nog kunna klara de flesta recepten, men kunde få problem att finna råvara till björnstek!

Vid efterkapitlet presenterade sig våra nya medlemmar och berättade om sitt liv och hur de kommit till Borås och till oss.

Sy Siv Minell och Br Dick Andreasson underhöll oss med en resumé om Harry Martinssons brokiga liv från att vara utackorderad som barn, sedan sjöman och vagabond, och slutligen författare, ett författarskap som ledde fram till att han fick Nobelpriset. Som avslutning reciterade Sy Siv långa stycken ur Anlara, utan stöd av manus, vilket väckte både beundran och uppskattning.

Och som vanligt, kaffe, kaka och något därtill som avslutning på en mycket trevlig kväll.

Hans Holmqvist, LH

