

Logenytt från Logen Knallens Amerikanska Brunch söndagen den 25 mars 2018.

Som traditionen bjuder arrangerades en Amerikansk Brunch med alla varierande läckerheter som sig bör. Kaffe och chokladkaka avrundade måltiden. Ett 50-tal medlemmar med gäster hörsammade inbjudan.

Innan vi fick tillträde till Brunch-bordet, testades allehanda kunskaper i en tipspromenad inne i de vackra lokalerna. Br Henry Bergström hade författat de kluriga frågorna med amerikansk anknytning som bland annat handlade om såväl presidenter, viner, stater, årtal och kompositörer. En bra blandning med en svårighetsgrad som resulterade i att ingen lyckades pricka alla rätt. Vinnare blev Br Gunder Svensson tätt följd av sambon Sy Britt-Inger Svahn. Utslagsfrågan vanns av Sy Inga-Britt Andersson.

För underhållningen svarade dragspelsvirtuosen Ingvar Helgesson från Herrljunga.

Ingvar fick sitt första och älskade dragspel några veckor innan han skulle fylla 10 år. Han kunde inte vänta till födelsedagen, innan han började känna på sitt dragspel. Redan första kvällen satte han sig och tog ut melodin "Sjömannen och Stjärnan" och sedan var det bara dragspel som gällde. När han var i 12-13-årsåldern fick han börja spela på begravingar och kalas och några år senare fick han även bli medlem i olika orkestrar.

Han har deltagit i flera talangjakter, vilket också lett till att han blivit känd i större kretsar och fått spela på större arenor, trots att han inte kan spela efter noter.



På 1990-talet fick han följa med en orkester till Amerika och spela på ett tiotal platser i Svenskbygderna, bland annat i Minneapolis, Las Vegas, San Fransisco och Grand Canyon.

När vi hade avnjutit brunchen bjöd Ingvar Helgesson på ett engagerat sång- och musikframträdande blandat med historieberättande. Musiken bestod av kända svenska visor av Harry Brandelius, Evert Taube, Sven Ingvars, Lasse Berghagen, Povel Ramel, Lasse Dahlqvist, Sten-Åke Cederhök med flera. Allsången var inte långt borta, men med ålderns rätt, kanske inte alla texter kunde fyllas i. Men vad gjorde det; vi hade som sig bör en trevlig avslutning på vår marstradition i Logen Knallen.

O Kristina Dahlberg-Andersson avslutade och tackade arrangörgruppen för det fina genomförandet.

Text: Birgit Hellström för dagen iklädd Logehistorikerns penna
Foto: Håkan Hellström