

VASA-syskon på vinresa maj 2017.

En tidig morgon, torsdag den 18 maj kl 06.40, samlades 25 av logen Knallens medlemmar vid Borås Resecentrum för att embarkera en buss med destination Mosel och Pfalz i Tyskland. Vi utgjorde hälften av resenärerna, andra kom från bland annat Lidköping och Skara. Syftet var dels att prova de lokala vinerna vid några vingårdar, äta nyskördad sparris och se Passionsspelen i Wintrich. Reseledare var Br Jan-Ove Ahlgren från logen Lidköping. Han har mångårig erfarenhet av vinresor och bra kontakter med vingårdar.

Två dagars bussresa tog oss till målet. Jan-Ove förkortade tiden med olika knepiga tävlingar, en strid ström av anekdoter, många med anknytning till Västsvenska Lantmän och alla inte helt rumsrena. Men han gav oss också en gedigen introduktion till vindistriktet och även en del intressanta historiska betraktelser från svenskarnas härjningar under 30-åriga kriget och också om Tyskland enades från att bestå av ett antal små och större furstendömen till nuvarande Bundesrepublik.

Dessutom hann vi med en mindre vinprovning i bussen, så stämningen blev ganska hög.

Under fredagen besöktes en vingård, där vi provade och handlade, innan vi kom till målet: byn Wintrich, strax norr om staden Trier

Lördagen inleddes med en provning av sekt, den tyska motsvarigheten till champagne. Vi hälsade på hos byns borgmästare, som mycket pedagogiskt berättade om produktionen innan vi doppade näsorna i glasen och sköljde våra strupar. Borgmästaren var för övrigt bas för Passionsspelen och kände sig därför tvungen att ta på sig rollen som Judas. Ingen annan ville ställa upp!

Efter provning och inköp for vi med båt i en timmes tid på Mosel upp till Bernkastel-Kues, där vi fick en stund att vandra omkring och beundra de vackra korsvirkeshusen.

Vid 16-tiden samlades vi i byns kyrka för Passionsspelen, som uppförs vart femte år. Medverkande har alla anknytning till Wintrich. Tvåhundra personer är engagerade, bland annat en kör på över 70 röster. Äldste medverkande var 84 år, den yngste 4 månader! Många har varit med förr och en deltagare hade varit med i 50 år, fast i olika roller. Männen bar imponerande skägg, som de började anlägga två år före spelen. Allt arbete med dekor och dräkter skedde i byn.

Spelen skildrar Jesu liv från födelsen till slutet på Golgata. I den fyra timmar långa föreställningen (två pauser med möjlighet att inmundiga ett glas vin) inflikas många episoder från Jesus liv: botande av sjuka, utdrivningen av månglare från templet, konflikterna med fariséerna och annat som vi kände igen från kristendomsundervisningen i skolan.

Starkast intryck gjorde givetvis scenerna från den sista måltiden, fängslandet och domen och vandringen fram till slutet på Golgata. De utfördes så realistiskt att några föredrog att se ner i golvet. Som avslutning sjöng så hela ensemblen Hallelujakören ur Händels Messias, en underbar upplevelse. Det blev stående ovationer för alla medverkande och vi lämnade kyrkan med många oförglömliga intryck. Detta var resans höjdpunkt!!

Maj månad är sparrisens tid. Vi for därför ner mot Pfalz och intog en sparrismiddag innan det var dags för ny vinprovning. Färden ställdes så till Grosskarlbach för övernattnig.

Måndagen inleddes med besök hos en sparrisodlare, där vi fick en inblick i arbetet med att odla, skörda och distribuera sparrisen. Från skörd till konsument i butikerna tar det högst tre dagar. Efter lunch blev det ytterligare ett vingårdsbesök innan det var dags för avslutningsmiddag på en tysk-norsk-svensk restaurang.

Så var det dags för hemresan. Det hade gjorts stora inköp av vin under färden, så möjligheten till ytterligare ”kap” i affärerna i Burg blev starkt begränsad med hänsyn till övervikt. Vi skildes åt onsdag kväll, med många flaskor vin i bagaget och med minnen från en trevlig resa och ett fantastiskt Passionsspel. Det känns som om ett återbesök om fem år är värt att tänka på!

Hans Holmqvist, LH

Deltagare från logen Knallen

