

## **Logenytt 24 september 2016 med Kulturnytt**

Höstens första logemöte ägde rum den 24 september med ett 50-tal VASA-syskon och fyra gäster närvarande. Efter sedvanliga mötesförhandlingar vidtog efterkapitlet med en god lammstek och tillbehör. ”Bosse i pinnahemmet”, Bo Carlsson från Mullsjö, underhöll med underfundiga egna dikter och dråpliga historier innan kaffet mm fick avsluta kvällen, som vanligt med mycket gott humör!

### ***Kulturnytt***

Höstens program tjuvstartade redan den 3 september då ett 30-tal VASA-syskon tog sig ut till familjen Wingborns Ågården för att se ett historiespel om en av gårdens tidigare ägare.

Gården köptes 1855 av Patric George O’Connor, en man med ett intressant förflutet. Historikern Örjan Hill har forskat mycket om denna person och medverkat som manusförfattare till en berättelse i två akter. Ågårdens lada hade gjorts om till teater och i mellanakten serverades en god fransk bondsoppa i kostallet. Varnums hembygdsförening stod för detta.

Tillsammans med skådespelare och medlemmar ur Hembygdsföreningen framfördes så en berättelse om Patric George O’Connor. Historien började vid tiden för franska revolutionen 1792 och kretsade mycket kring drottning Marie Antoinette och greve Axel von Fersen och deras gemensamma öden. Rykten gjorde gällande att de båda var mer än vänner och von Fersen var med att planera en flykt undan revolutionen för kungen och drottningen, som dock misslyckades. Båda avrättades senare. Någon tid efter detta tog Axel von Fersen med sig gossen P G O’Connor, till Stockholm.

Von Fersen dödades av en pöbel på Stockholms gator, men släkten tog hand om gossen och svarade för hans uppfostran. Ryktet sade att gossen var son till Axel och Marie, ett rykte som Patric George gärna själv understödde.

Örjan Hill har letat i gamla dokument och andra handlingar för att söka få fram sanningen om föräldraskapet. Han fann att det skulle ha skrivits ett dokument en bit in på 1800-talet av två högt betrodda män, där sanningen avslöjades. Dokumentet skulle ha funnits i släkten O’Connors ägor, men aldrig kommit fram i ljuset. Så småningom fann han det i Kungliga Bibliotekets Handskriftssamlingar, och där står att gossen inte var son till Marie Antoinette och Axel von Fersen, utan till en fransk officer och en fransk adelsdam.

Något av den kungliga glansen har kanske därmed försvunnit från Ågården, men kan man lita på att betrodda män alltid är sanningsenliga?

Logehistorikern