

# Vasa Kärven



**Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika**  
*En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation*

## DM har ordet

Kära Vasavänner!  
Jag hoppas ni alla hade en fin jul och nyårshelg, med nära och kära.

Nu har nästan en månad passerat på detta nya år 2018 och det påstås vara vinter. I denna del av vårt avlånga land är det väl lite si och så med det, vitt och vackert den ena dagen, så regnar det bort nästa dag. Dessa dagar saknar jag mina barnoms vintrar i Kiruna.

I början av januari hade vi nöjet att vara med på Trettondagsbalen tillsammans med den "nya" Logen Stockholm nr



589, en härlig kväll med många glada Vasavänner!

Våra årsmöten har börjat; några av er har haft dem redan och en del har dem i februari. Jag har tillsammans med min man Kurt, Jan och Anette Ek (från min hemmaloge Bråviken nr 751) helgen 26-28 januari varit i Visby och installerat gamla och nya tjänstemän och -kvinnor i Logen Gotland nr 624. Vi blev varmt mottagna och fick vara med om ett stämningsfullt logemöte. Jag fick även äran att dela ut en hel del medaljer, 25- och 40-årsmerke och till två av de äldsta medlemmarna, Märten och Ingegärd Wessberg, fick jag dela

ut 50-årsmerke samt att de blev valda till Hedersmedlemmar i logen. Jag hade även glädjen att sitta bredvid dem under middagen. En härlig kväll med många glada skratt.

Kommande helg (v6) åker vi till Logen Enköping nr 646 och installerar deras tjänstemän och -kvinnor. Helgen därefter är det min egen loge tur. Intensiva veckor, men roligt är det.

Lite längre fram i vår, helgen 10-11 mars, håller vi vår tjänstemannautbildning. Denna gång är vi i Karlstad och vi kommer även att närvara på deras logemöte. Jag hoppas vi får se med-

*Forts... sid 2*

## Vasa Ordens första Stormästare

Nils Persson var född i Jämshög i Blekinge län den 24 april 1850. I Amerika var efternamnet Pearson. I juli månad 1887 emigrerade han till Amerika från Örkened i Kristianstad län via Köpenhamn. Med på



resan var hans hustru, son och dotter. De bosatte sig i utkanten av Hartford, Connecticut, och Nils arbetade som ingenjör.

Nils var en av Vasa Ordens organisatörer år 1895-1896. Vid den tiden var Nils med i föreningen Vega, en av de föreningar som ville bilda ett gemensamt förbund. Han ingick först i kommittén, där det utarbetades stadgar och ritualer för att bilda det första distriktet och därefter var han med och organisera Storlogen. Föreningen Vega valde att inte ingå i Vasa Orden av Amerika.

För Nils del blev han då medlem i den nybildade Logen Tegnér nr 5 i New Britain, Distriktsloge Connecticut nr 1. Som chartermedlem och vald till Ordförande blev han logen trogen livet ut. Nils blev vald

*Forts... sid 2*

## Kalendarium:

- 10-11 mars 2018 - Tjänstemannautbildning
- 7 april - Logen Västerås firar 70-år

## Ur innehållet:

Logen Mälardrottningen .....	2
Swede Hollow .....	3
Logen Härnösand .....	4
Logen Lidköping .....	4
Logen Knallen .....	5
Logen Mälardrottningen .....	6
Trettondagsbal .....	7
DL19 85 år .....	8
Valentine's Day .....	8

## DM har ordet...

lemmar från många loger den helgen. Det är en lärorik sammankomst på många vis; alltid nyttigt och trevlig att träffa nya och gamla logesyskon. Varmt välkomna!

Tiden går så fort och plötsligt blir det sommar och då närmar sig Storlogemötet som hålls i Sacramento, Kalifornien 29 juni-6 juli. Jag ser med tillförsikt och glädje fram emot denna resa, då det är första gången jag/vi ska medverka på ett Storlogemöte.

Jag ser samtidigt fram emot att få träffa min "amerikanska familj", som jag bodde hos i Los Gatos (San José området) 1976-77 som utbytesstudent.

Avslutningsvis vill jag önska er alla fina logemöten med god gemenskap under våren, som nog kommer snart - vi såg vit-sippor i Visby.

Var rädda om varandra.

*I Sanning och Enighet  
Maggie Ahlin Thelin,  
DMDL19*

## Nils Persson...

till den förste Stormästare åren 1897-1901 och år 1917 blev han invald som Hedersledamot i Storlogen. Nils besökte Sverige 1927, bland annat Logen Göteborg nr 452.

Nils dog som änkeman den 9 februari 1938 och är begravd i New Britain, Connecticut. Nils blev 87 år och i år är det 80 år sedan han lämnade jordelivet.

*Charlotte Börjesson,  
Distriktskulturledare DL 19*

## Logen Mälardrottningen

**Handtryckta Tapeter på Långholmen den 15 november 2017** Efter "Måleriyrkets museum" i april, kändes det logiskt att också besöka en tapetverkstad med hantverksmässig tillverkning av tapeter.

Mats Qwarfordt hälsade oss nio Mälardrottningar välkomna och invigde oss i tapeternas historia och hur man praktiskt,



på olika sätt, kan gå till väga. På bilden visar Mats exempel på en blocktryckt bärd från renoveringen av den gamla norska bruksgården i Eidsvold.

På bordet ligger blocken-stämplarna - en för varje färg och nog förstår man att det krävs noggrannhet och skicklighet att få bitarna att passa exakt så att inte skarvarna syns. Han berättade även om valstryckning, screentryckning, men att man även handmålade vissa delar ibland.

Den äldsta kända tapeten är från Cambridge, daterad 1504 medan den äldsta svenska är från 1741.

90 % av alla beställningar kommer från privatpersoner och en tiometersrulle kostar efter nyår från 2800 kr, dyrare ju flera färger som används. Mats gör bl.a. nytryck av gamla mönster och kan ta fram en tapet efter en historisk tids-epok eller datera tapetfragment från husrenovering. Just nu

håller han på med en linoleum-matta. Mats har också anlitats till TV-programmen "Det sitter i väggarna" och sommarens "Ernst"-program.

Avslutningsvis fick vi se tapeter från olika tidsepoker, igenkännande, vackert och nja, och Mats kom fram till att varje generation valde tapeter tvärt emot sina föräldrars. Vad blir det då efter allt vitt?

Ett mycket intressant besök hos en entusiastisk tapetmakare var till ända.

Mera information finns på [www.handtrycktatapeter.se](http://www.handtrycktatapeter.se)

## Swede Hollow

Teater på Elverket den 16 november 2017

Swede Hollow är en teater som gjord för medlemmar av Vasa Orden av Amerika och vi var tolv Mälardrottningar på plats. Pjäsen bygger på en bok från 2016 med samma namn, skriven av Ola Larsmo, och handlar om de allra fattigaste



*Ulla Jenneflod, Michael Nihlén och Pia Norrman och "kudden" mitt på scenen under pausen.*

svenska utvandrarerna och deras liv i en "skitig och ofta översvämmad ravin" mitt i St. Paul, Minnesota.

"Scenen" var uppbyggd i hela salongen och publiken satt på kuddar över allt och på bänkar runt om, medan skådespelarna hela tiden rörde sig runt på "spångar". En mycket annorlunda föreställning.

Nå vad tyckte vi då? En mycket intressant föreställning, bra, berättande, så där, följer handlingen i boken, engagerande, känslösam, fantastiskt att få sitta/ligga mitt i allsammans, duktiga på att sjunga, lång – över tre timmar, hörde inte allt, nu ska jag läsa boken, varför samarbetade de inte i ravinerna så att flera kunde ta sig därifrån, fantastisk gestaltning, kunde följa handlingen fastän skådespelarna rörde sig över stora ytor...

Som du ser var de flesta nöjda med att de varit där, så tack Ulla Lindgren, som ordnade biljetter till oss alla.

*Text och foto Greta Öhgren*

### **Swede Hollow – idag**

Innan boken Swede Hollow av Ola Larsson kom ut kände jag inte till något om denna plats i St. Paul, Minnesota, som idag är en park. Visserligen vid ett besök i First Lutheran Church, för några år sedan, fick jag veta att nedanför slänten ligger parken Swede Hollow, men tid till att besöka parken då hade jag inte. Däremot på det närliggande Swede Hollow Café köpte jag en liten skrift, A Swede Hollow Walking Tour men den hamnade i bokhyllan hemma – oläst.

Så kom Ola Larssons bok ut och den läste jag parallellt med den lilla skriften. Skriften har bilder och en ritad karta på hur Swede Hollow såg ut från den tiden Ola skriver om. Jag blev fascinerad av de personer och öden som boken handlar om och när jag åter kom till St. Paul i höstas så var parken ett givet besök. Med på resan



*Promenadvägen där järnvägen gick och vi tog av till vänster innan vi kom till bron East 7th Street.*



*Del av bäcken Phalen Creek med bryggeriet Theodore Hamm Brewery i bakgrunden.*



*Minnesplatsen i parken och i bakgrunden, på vänster sida av dalen, syns hus uppe på Drewry Lane.*



Tunneln som leder upp till Drewry Lane.

var mina vänner, Anneli Andersson i Logen Mellerud, Anna-Lena Hultman och Olof Cronberg.

I närheten av kyrkan, som ligger uppe på höjden på den östra sidan av dalen, tog vi trappan ner till parken. Vi fortsatte promenaden på västra sidan av bäcken, där som järnvägen har varit. När vi kom till bron där East 7 Street korsar dalen, tog vi promenadvägen till vänster och följde bäcken på östra sidan av dalen tillbaka till trappan.

Det var en skön fridfull promenad och med bokens berättelse i minnet kunde jag också med min inlevelse föreställa mig hur det en gång såg ut här i dalen. Idag kan man inte föreställa sig den värld det en gång varit om man inte har läst boken. Tätt växande träd och vegetation, inga synliga märken om fattigdom, bostäder och järnväg ser man. Några ruiner lär det finnas på sluttningarna men de är svåra att hitta. Om och hur dalen Swede Hollow kommer att se ut framöver återstår att se.

Har du läst boken och har möjlighet att besöka parken, gör det. Köp gärna den lilla skriften och ha med den vid besöket. Parken är en fridfull oas mitt i storstaden.

Några av mina minnesvärda bilder ser du här och vill du se

ett utförligare bildgalleri kan du göra det på Vasa Ordens hemsida under Tidskrifter .

*Charlotte Börjesson  
Distriktskulturledare DL 19*

### Logen Härnösand

Den 17 november träffades logen för novembermöte. Vid mötet deltog 18 medlemmar. Ordförande Lars-Erik Magnusson, öppnade mötet och genomförde sedvanliga förhandlingar. Parentation hölls för under året avlidna logesyskon.

Efter mötesförhandlingarna inbjöds vi till efterkapitel med en fantastisk meny bestående av grillad fläskfilé med tillbehör.

Värdar för kvällens efterkapitel var Ulla-Britt Nordin, Börje Nygren, Marianne Claesson och Anders Nordin.



Luciatåget i Logen Lidköping

Maten och värdskapet var utsökt.

Sångfågeln Ulla-Britt Nordin med cittran ledde allsången. Bingo Bengt Andersson ledde bingospelet och ropade ut bingonumren med hög och tydlig stämma.

Efter en trivsamt kväll tog sig alla hem, några extra glada med bingovinster i bagaget.

*Bo Selin, KL*

### Logen Lidköping

Logen Lidköping nr 636 firade den 9 december en traditionell förjulskväll. Ett 40-tal medlemmar mötte upp i Odd Fellows lokaler. Kvällen inleddes med sedvanliga mötesförhandlingar under ledning av Ordförande Lars Bergdahl. Han hälsade välkommen till årets sista logemöte; i en något kall sal.

Några av de viktigaste punkterna på dagordningen var slutlig nominering och val av tjänstemän för nästa år. Förslagen gillades av medlemmarna, varför valen raskt klubbades igenom. Ordföranden uppmanade medlemmarna att fundera på eventuellt engagemang som tjänstemän i vår Orden.

Kulturgruppens representant informerade om nästa års stora kulturbegivenhet. Det handlar om en Amerikakväll i ord, ton och bild under samarrangemang med Vuxenskolan.

Efter några minuters paus stod den vitklädda lucian med sina likaledes vitklädda tärnor från Musikskolan i Lidköping

vid tröskeln till logesalen. Med sången och ljuset höjdes stämningen avsevärt och inte minst värmen i lokalen. Därpå följde ett 10-tal julsånger i både traditionell och modern utformning. Sångerna framfördes a capella i flera stämmor. Vackert och välljudande!

När mötesförhandlingar och luciasång var avslutade vidtog efterkapitlet. Feststämningen höjdes ytterligare vid efterföljande mingel med glögg, pepparkakor och annat tillbehör. Connie Grön hälsade välkommen till kvällens gemenskap och bjöd till bords.

Arrangerande grupp hade dukat upp ett "litet" julbord. Eftersom jag var ytterst nöjd med rätter och tillagning undrade jag på vilket sätt ett stort julbord hade förhöjt upplevelsen. Ingenting saknades så vitt jag kunde se.

Jag vill särskilt lyfta fram Einar Savolainen Gröns egenhändigt nedlagda och rökta rådjurslår samt Connies tillagade rödkål och Budapestbakelse. Utsökta delikatesser för såväl ögon som gom.

Vi satte oss till bords och pratet vid borden kom snabbt igång. Vi sjöng några traditionella julvisor med delvis annan text och efterföljande skål. Vi passade också på att skåla för en fortsatt trevlig samvaro. Några medlemmar läste dikter och sagor, vilka alla hade ett fint budskap.

Gruppen hade dukat upp ett dagnande vinstbord. Kvällen avslutades sålunda med lottdragning, som utföll till stor belåtenhet för skribenten själv. Avslutningsvis vill jag framföra ett hjärtligt tack till den arrangerande gruppen för en trevlig kväll i sann Vasaanda.

*Jan-Erik Björk*

## Logen Knallen

### Luciafirande

Logens sista sammankomst 2017 ägde rum Nobeldagen den 10 december. Ett sextiotal logemedlemmar och gäster samla-



*Herrarna i Knallekören framför sina sånger.*

des i Odd Fellows lokaler för en stunds trivsamt samvaro. Efter ett glas värmande glögg serverades jultallrik med tillbehör. Bengt Olsson och Bengt Wingborn ledde oss i både snapsvisornas mängd och i traditionella julsånger.

Herrarna i Knallekören underhöll med skönsång och sånger som vi alla kände igen. Det fanns utrymme både för en förkyld tomtefar, White Christmas, och den kanske mest sjungna julpsalmen: Stilla natt. Ann-Louise Wingborn vid flygeln och Birgitta Olsson med taktpinne såg till att herrarna höll sig till både takt och ton. Kören avslutade med "Från oss alla till er alla" och "Ser du stjärnan i det blå"

Därefter blev kaffe och pepparkaka och dragning i lotteriet och alla kunde så gå hem med någon vinst och den sköna känsla som samvaron i Vasa ger.

### Årsmöte 2018

Januari månad är årsmötets tid och så även hos Logen Knallen nr 745. Drygt 60 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Det framgick att logens ekonomi är fortsatt god. Bokslutet för 2017 visade på ett överskott 12.420 kr och ett eget kapital

på 86.252 kr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

Vid årets början var antalet medlemmar 92. Under året har tolv nya medlemmar recipierats medan fyra har lämnat oss. Vid årets slut är därför medlemsantalet 100 varav 61 är kvinnor och 39 är män. Kvinnorna är också äldst, i genomsnitt 77,7 år mot männens 76,2.

DD Lilian Julin med stab installerade därefter tjänstemän för 2018. På de flesta poster skedde omval, men på nya poster finns nu Jan Elgquist som Vice ordförande och Elisabeth Widell som Kaplan. Birgit Hellström är åter Protokollsekreterare och har nu hjälp av Eva Lassing som Biträdande.

Såväl styrelsens som Kulturredarens verksamhetsberättelser lästes upp, och vi kunde konstatera att det gångna året varit fullt av aktiviteter. Vi har haft sex uppställda loger och ytterligare fyra sammankomster: amerikansk brunch, nationaldagsfirande, höstutflykt och julsammankomst. Vidare har ett flertal medlemmar deltagit i en vinresa till Moseldalen och åter andra varit på teaterbesök på initiativ av vår KL.

Gunnar Ödman avgår i år som webbmaster efter 15 år.



Logen Knallens tjänstemän 2018, men Ordförande Kristina Dahlberg Andersson i mitten.

Han visade ett bildspel från några minnesrika tillfällen i logens historia och överlämnade en gåva till logen i form av tre CD-skivor och ett usb-minne med 2 GB bilder från våra sammankomster. Ett ovärderligt material!

Avslutning blev som vanligt fylld av samspråk, många skratt, en liten kaffetår och kanske något starkare därtill. Inte förrän söndagen brutit in kunde vår CM Helge lämna lokalen som sista man.

*Hans Holmqvist, LH*

### Logen Mälardrottningen

Gemensamt arbetsmöte tillsammans med Logen Stockholm nr 589 med start kl. 13.00 och julbord kl. 15.00. Gjorde mig i ordning för att ta kommunala färdmedel till Odd Fellow-huset och årets sista "Vasamöte". Sista gången jag tog på namnbrickan för Logen Mälardrottningen nr 563. Vemodigt.

Kom fram och träffade alla Vasamedlemmar. Blev glad. Jo, men vi har umgåtts i flera år och vi känner ju varandra. Det här ska bli bra! Från och med januari är det bara vi, tillsammans. Vi blir en loge med gemensamt ansvar för att vi ska bli en stark loge. Vi får arbeta

vidare på våra starka sidor i "Ädelmod, Sanning och Enighet".

O Håkan Holmgren öppnade mötet, hälsade alla välkomna och då speciellt DD Roger Axelsson och Solveig Josefsson, båda från Logen Skövde nr 626. Logen Mälardrottningen presenterade sina årsberättelser och räkenskaper till och med 14 december 2017, eftersom vi inte har något årsmöte i januari. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet t o m detta datum. Övriga rapporter godkändes och lades till handlingarna. Logen Stockholm presenterade sin budget, vilken bordlades till årsmötet, för att alla gemensamma tillgångar ska kunna beaktas.

Därefter följde tjänstemannal för den nya Logen Stockholm nr 589. Musikmästare, Biträdande musikmästare och Vakt är vakanta, men vi hoppas att det löser sig till årsmötet den 23 februari 2018. Övriga tjänstemän valdes enligt nomineringskommitténs förslag. Arbetsmötet avslutades.

Logen Mälardrottningen bjöd på glögg och sedan var det dags för julbordet, lagom stort och med de rätter vi alla vill ha. Jag hörde bara nöjda kommentarer. "Som grädde på moset" reciterade Leif Sahlman en lång

humoristisk tomtedikt (hur kom han ihåg allt detta). Vi nickade och skrattade och Leif fick rungande applåder, väldigt uppskattad. Tack Leif.

Klockan började närma sig 18.00, men många hade kvällen ledig och vi samlades i baren för att prata mera, om logen och julen m m. Detta informella diskussionsforum, då vi förutsättningslöst kan ventilerar olika tankar och lösningar på hur vi ska gå vidare med den fortsatta verksamheten och gemenskapen.

Vi peppade varandra att vara med på Trettondagsbalen i Logen Stockholms regi – deras "födelsedag", önskade varandra God Jul och Gott Nytt År och begav oss, var och en till sitt.



Leif Sahlman läser sin tomtedikt.

*Text och foto Greta Öhgren*

## Trettondagsbal

Logen Stockholm nr 589 har inbjudit till den sedvanliga Trettondagsbalen på Haga Forum i Stockholm den 5 januari och Ordförande Håkan Holmgren var glad över att kunna hälsa alla 68 medlemmar och gäster välkomna. Smokingen var avdammad och balklänningen glittrade. Feststämningen infann sig omedelbart och med ett glas bubbel i handen försökte vi hinna hälsa på alla och byta några ord med varandra, innan det var dags för middagen.

Menyn bestod av Caprese med tomater, buffelmozzarella och basilika till förrätt. Därefter serverades grillad kalvytterfilé med provencalska grönsaker, potatisterrin och sherryvinägersky för att sedan avslutas med hallonmousse med hallon och chokladsås.

Kvällens överraskning var pausmusik under middagen med Mona Rosell från Logen Karlstad nr 632. Hon gav oss humoristiska glimtar från sitt



Mona Rosell underhöll oss.



musikliv med bl.a. sång ur Glada änkan, vilken hon sjungit i Göteborg, och Ungerska danser på fiolen. Hon har en

mäktig stämma och väldigt snabba fingrar.

Efter kaffet, sångerna, skålar och tacktalen från



Gull Svedberg och Hillivi Sjöberg delade många glada skratt under kvällen.

SLD Ewa Pilhammar, DM Maggie Ahlin Thelin, Ordförande i Logen Göteborg nr 452 Eleonor Aspwing och Ordförande i Logen Eskilstuna nr 633 Lars-Åke Sjöberg, spelade "Häggarna" upp till dans. En alldeles speciell orkester med dansbandsmusik av känt märke, med många favoritlåtar och en alldeles osedvanlig spelglädje. Det var fritt fram att sjunga med, vifta på tårna i takt eller dansa och det blev lite trångt på dansgolvet till att börja med. Inte ens Vice Ordförande Hans Ögren, fortfarande med två kryckor, kunde låta bli att svänga med i dansen. "Häggarna" kan konsten att sprida mycket musikglädje.

Men allt trevligt har också ett slut. Taxibil efter taxibil körde upp för att se till att gästerna kom hem och några långväga gäster tog en promenad till närliggande hotell. Vi var glada över att ha träffat så många vänner och bekanta, från olika delar av Sverige, på en riktigt härlig Trettondagsbal.

*Text och foto Greta Öhgren*

## Distriktslogen Norra Sverige nr 19 – 85-års jubileum 2018

Storlogen beslutade 1913 att organisera loger i Sverige. Först 1924 fick vi den första, Logen Göteborg nr 452. Den andra år 1925, Logen Vänersborg nr 471. Den tredje år 1930, Logen Mälardrottningen nr 563. Den fjärde år 1931, Logen Skåne nr 570.

I slutet av år 1931 togs frågan upp om att bilda en distriktsloge i Sverige vilket Storlogen gav sitt godkännande till. Professor Wilhelm Lundström utsågs av Stormästare Albert Jacobson till Storlogedeputerad och han fick fullmakt att stifta en distriktsloge för Sverige.

Verkställande av Distriktslogen Sverige nr 19 och installation av de första tjänstemännen var under ett möte i Göteborg den 27 januari 1933. Till distriktets förste distriktsmästare valdes Karl Axel Hjort.

Distriktsloge Sverige nr 19 delades upp år 1950 i två distrikt. Distriktslogen Norra Sverige nr 19 och bestod då av 11 loger med 1,437 medlemmar. Distriktslogen Södra Sverige nr 20 bestod då av 6 loger med 661 medlemmar. Totalt inom Vasa Orden var vi vid den tiden 50,329 medlemmar varav 2,098 i Sverige.

ER återkommer till logerna hur distriktet ska uppmärksamma detta jubileum.

*Charlotte Börjesson,  
Distriktskulturledare, DL 19*

## Valentine's Day

I USA är denna dag extremt populär. Dagen firas egentligen för att hedra Sankt Valentine

men också för att uttrycka sin kärlek till sin partner, Man tar tillfället i akt att hedra även sin familj, sina lärare och ofta hela bekantskapskretsen.

Seden sägs vara importerad på 1800-talet av brittiska immigranter, men den gigantiska produktionen av Valentinkort kom först efter 1847, då Ester Howland sägs vara den som först tillverkade ett Valentinkort.

Under andra halvan 1900-talet var det populärt att även ge en gåva tillsammans med kortet - det var ofta en ros eller en chokladask. Det var, i början, oftast en man som gav detta till sin kvinna. Även diamantindustrin hoppade på denna trend runt 1980. Ja, varför inte ge bort en diamant...?

Denna dag är bland den största vad gäller kort, blommor (mestadels rosor), choklad och godis. Men ibland räcker även en "Happy Valentine's Day" mellan vänner och bekanta.

Många anordnar middagar eller partyn i sina hem för att fira dagen. Även skolor kan ordna program för sina elever, då med sång, dans, sketcher etc...

En liten kuriositet från min tid i USA. Min bror, som gick i grammar school, fick denna dag en massa kort i sin skolbank. Det visade sig att nästan alla flickor i klassen hade givit honom ett Valentinekort!

*Källa: internet/PN*

*Önskar alla Vasavänner en härlig Valentine!*



## Manusstopp: 1 maj 2018

Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade i texten utan separata filer (jpeg), skickas till redaktören:

Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)

Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714

Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751