

VOA DL 19 firade Svenska Hembygdsförbundets 100-årsjubileum på Skansen

I strålande fint väder tillbringade Connie och jag, Charlotte, på Skansen under Hembygdsförbundets jubileumsfirande.

Connie står här utanför en av Skansens välbevarade hus.

Här inryms Cafe Petissan, Apotek och ett Plåtslageri.



Utsikt från Skogaholms Herrgård på Skansen med Globen i horisonten.

På dansbanan vid Bollnästorget uppträdde dansgruppen Harlem Hotshots med danser som Lindyhop, Charleston och Step.



VOA DL 19 firade Svenska Hembygdsförbundets 100-årsjubileum på Skansen



Halland hade monterat upp landskapets alla församlingar på stora affischer vid Motjärn. De var försedda med målningar, berättelser och information om respektive församling.

Här syns Gödestad, Grimeton och Hunnestad.

Sveriges alla landskap var representerade i hus, bodar eller vid bord. Hantverk, försäljning och provsmakning av deras respektive landskaps specialiteter lockade till sig många av besökarna.

I den här boden fanns Jämtland och Härjedalen med smycken och lokal litteratur.



Gotland var välsorterat med lokal litteratur.

VOA DL 19 firade Svenska Hembygdsförbundets 100-årsjubileum på Skansen

Alfred Nobel kom resandes ifrån Björkborns Herrgård - Nobelmuseet i Karlskoga, Värmland.



Charlotte köpte en bok med Sörmlandsbilder och berättelser i Södermanlands bod.

Connie fick syn på Carl von Linné och han blev så förtjust och glad över att Connie inte förväxlade honom med Mozart.



VOA DL 19 firade Svenska Hembygdsförbundets 100-årsjubileum på Skansen



Galejan i bakgrunden med scen och sittplatser för högtidsfirande med uppvaktningstal, uppträdande och blev senare kvällens danspalats.

Närvarande vid Hembygdsfesten var över 500 hembygdsfolk och andra inbjudna gäster. I väntan på högtidligheterna satt de som fick plats på bänkar i Galejan.

Med ryggen mot den röda stolpen sitter Connie, Erik och Elinor Gustavson.



Skansens chef John Brattmyhr i samtal med Sveriges Hembygdsförbunds Generalsekreterare Jan Nordwall.

VOA DL 19 firade Svenska Hembygdsförbundets 100-årsjubileum på Skansen

Prins Carl Philip med prinsessan Sofia anländer till Galejan.

Ett fantastisk trevligt hyllningstal fick vi höra och se prins Carl Philip framföra. Han fick oss alla att stå upp och instämma i ett rungande hurrarop för den 100-åriga jubilaren.



Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Birger Svanström läste upp alla gratulationer. Vasa Orden av Amerika omnämndes vid två olika tillfällen.

Connie överlämnade distriktets standar och hyllningstelegram.

Prinsessan Sofia var prisutdelare till utmärkelsen Årets Hembygdsförening som i år gick till tre hembygdsföreningar. De mottog diplom ur Prinsessans Sofias hand, dessutom äran och 10.000 kr vardera.



VOA DL 19 firade Svenska Hembygdsförbundets 100-årsjubileum på Skansen



Stockholms spelmanslag intog scenen i vackra hembygdsdräkter och spelade härlig musik för oss.

Unga folkmusikgruppen Trio Törn från Musikaliska Akademin uppträdde för oss med både egna och andras musikstycken.



Vi fick åter igen se dansgruppen Harlem Hotshop uppträda med sina fartfyllda danser från 1930 till 1950-talet.

Dagen avslutades med middagsmingel, dans och Tivoli med tillhörande spel och karuseller.