

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet

Kära Vasamedlemmar! Ute har våren kommit en bit på väg. Naturen är otroligt vacker både med växtlighet och djurliv. Det är alltid lika roligt då sädesärlan kommer gående över gräsmattan för att tala om att hon är tillbaka. Idag 8 maj var det snö i luften då jag passerade Mariestad. Aprilväder i maj.



Svenska Migrationscentrat i Karlstad försattes under våren i konkurs. Detta påverkar inte det Vasa Orden förvarar i arki-

vet. På sikt skulle det kunna betyda att vi får finna en ny plats. Det vi som medlemmar drabbas av just nu är att vår tidning Kärven inte kommer ut eftersom den samtrycks med Sverige-Amerika tidningen. Kärven görs av vår redaktör med medarbetare och går att läsa på vår hemsida.

Tyvärr finns det medlemmar som inte har möjlighet att se tidningen digitalt. PS i logerna vet vilka som inte kan nås digitalt och det vore tacksamt om logen kan skriva ut tidningen till de som så önskar.

Erik Gustavson arbetar för att få till stånd en ny lösning för att verksamheten skall kun-

na fortgå. Vi önskar alla att han ska lyckas och är tacksamma för all den tid och arbete som han med flera lägger ner. Om detta lyckas så räknar vi med att deras tidning åter skall komma ut.

Jag och kommittén för Årets Svensk-Amerikan är mycket glada för att i år utse Jan Eliasson till Årets Svensk-Amerikan. Jan är en av vårt lands främsta diplomater med ett mycket gott renommé över hela världen. Jan kommer att delta i firandet av John Ericsson i Filipstad den 5 augusti. I år kommer även slaget vid Hampton road mellan Monitor *Forts... sid 2*

Jan Eliasson = ÅSA

Årets Svensk-Amerikan 2017 heter Jan Eliasson och har varit svensk diplomat och politiker hela sitt liv. Han är en av vårt lands främsta diplomater med



ett mycket gott renommé över hela världen.

Jan är född 17 september 1940 i Kåltorp, Göteborg. Han studerade på Hvitfeldtska gymnasiet och var bl.a. utbytesstudent i Indiana åren 1957-1958. Jan är utbildad civilekonom och har även genomgått reservofficersutbildningen i flottan.

1965 anställdes Jan vid utrikesdepartementet och har tjänstgjort i flera länder. Jan var 1980-1986 Olof Palmes rådgivare i FN:s medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Mellan åren 1988-1992 tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bl.a. fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran-Irakkonflikten. Han var även undergeneralsekreterare i FN åren 1992-1994 samt chef för

Forts... sid 2

Kalendarium:



- 26-27 maj - Distriktsmöte, Lidköping
- 21-28 juli - Emigrantvecka och Peter Casseldagen
- 5 augusti - ÅSA, Filipstad och Karlstad

Ur innehållet:

ÅSA-firande	2
Peter Casseldagen	2
Anna Lisen Levin 95 år	3
Lidköping 60 år	3
Kongahälla	4
Gotland	5
Härnösand	5
Mälardrottningen	6
Järnbärarna	8
Distriktsmöte Sacramento	8
Olle Wästberg om USA	8
Till försäljning	9

DM har ordet...

och Marrimack utspelas nere på Kyrkviken. Ett slag som hade stor betydelse för utgången av inbördeskriget mellan Nord- och Sydstaterna i USA. Passa på och gör en utflykt till Filipstad denna lördag som präglas av ett högtidligt firande uppe vid mausoleet för att sedan avslutas nere vid Kyrkviken.

På kvällen kommer Jan att firas i Karlstad. Inbjudan kommer att finnas på vår hemsida och sändas ut till våra loger. Alla är välkomna att delta i mån av plats.

Det är nu bråda tider med förberedelserna inför distriktsmötet. Det har kommit in många intressanta motioner och rekommendationer som visar på att våra loger engagerar sig i vår Ordens framtid. Jag ser fram mot två aktiva och intressanta dagar. I år gästas vi också av flera amerikanska systemkon.

Du som vill besöka D-mötet är välkommen. Fredagens invigning är öppen för alla fram till att de nya delegaterna får sin distriktsgrad. Därefter är mötet åter öppet för alla våra medlemmar.

När Distriktsmötet avslutas lördagen 27 maj har jag lämnat min tjänst som Distriktslogen Norra Sverige nr 19:s Distriktsmästare. Fyra år med många fina minnen, år med många kontakter med er medlemmar. Jag har glatt åt allt värdefullt arbete som bedrivs ute i våra loger. Alla fina logemöten, roliga efterkapitel och intressanta föreläsningar och utflykter.

Jag vill verkligen framhålla att jag för alltid kommer att ta med mig alla de fina och kreativa stunder som jag fått dela med er. Naturligtvis ska min man Einar ha en stor eloge och många kramar för all den hjälp, stöd och sällskap som han givit mig under dessa år.

Det har också varit sorgliga stunder då loger lagt ned eller

då man mötts av personer som fokuserat på det negativa och ibland har det varit kränkande kritik. Tyvärr är det alltid lättare att ta åt sig kritik än att ta emot ros.

Jag har lärt mig väldigt mycket om vår Orden. Jag har gjort fel som förhoppningsvis rättats till, men även detta har givit mig värdefulla kunskaper. Denna tid har inneburit många timmars arbete tillsammans med ett fantastiskt Exekutivt Råd, Distriktsdeputerade och alla övriga valda och utsedda tjänstemän som alla arbetat för vår Ordens bästa och vår Ordens framtid.

Det har också varit ett fint samarbete med Storlogedeputerad Sy Ewa Pilhammar och MSLE (Medlem av Storlogens Exekutiva Råd för Sverige) Ulf Alderlöf och tjänstemän och medlemmar i DL20. Stort och innerligt tack till er alla.

Jag önskar det nya Exekutiva Rådet lycka till med det fortsatta arbetet för vår Ordens bästa.

Jag ser nu fram mot att möta många av er på DL19:s Distriktsmöte i Lidköping 26-27 maj.

*Önskar er alla en skön sommar!
I Sanning och Enighet
Connie Grön*

ÅSA ...

den nyinrättade avdelningen för humanitär hjälp.

Jan återkom till Sverige 1994 som kabinettssekreterare ända till 2000. Sedan blev det USA igen, då som Sveriges ambassadör i USA åren 2000-2005.

Därefter följde ytterligare en period i FN, då Jan 2005 valdes till förste svensk ordförande i FN:s generalförsamling.

I december 2006 utsågs Jan till FN:s generalsekreterares särskilda sändebud i Darfur, Sudan - ett uppdrag som slutade juni 2008. Jan har även varit vice generalsekreterare i FN, ett tvåårigt mandat som för-

längdes sommaren 2014 och avslutades i december 2016.

Jan är gift med Kerstin Eliasson som 2004-2006 var statssekreterare på utbildningsdepartementet. Paret har tre vuxna och åtta barnbarn.

Under sin verksamma tid har Jan fått många fina internationella utmärkelser. Han har även mottagit Regeringens Belöningsmedalj Illis Quorum 18: storleken för hans livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta nationerna.

PN/Text från Pressrelease DL19

ÅSA - i Filipstad och Karlstad

Först blir det deltagande i firandet av John Ericsson-dagen i Filipstad. Denna dag firas med återskapande av slaget mellan skeppen Monitor och Marrimack på Kyrkviken, Filipstad.

Därefter kommer det att bli festmåltid i Karlstad samma kväll.

Mer information kommer att finnas på DL19:s hemsida framöver.

Peter Casseldagen

I Kisa Västra-Eneby firas varje år Peter Casseldagen - en folklig och festlig dag med musik i varje buske. Lokala hantverkare visar och säljer sina alster. Det serveras en emigrantlunch!

I år sker detta firande den 22 juli i kvarteret Vråken.

Starten sker kl. 10.00 med fanborg med spelmän, därefter följer välkomsthälsning av Svenska Peter Cassellsällskaps ordförande. Sedan följer högtidstal av författaren Lenart Pehrson, boende i New York, med temat "När Sverige var ett utvandrarsland".

Efter emigrantlunchen följer sedan "Vår resa till Fairfield



sommaren 2016” - en berättelse om ett ungdomsutbyte till Fairfield, Iowa. Chicago är nästa stopp på resan - en musikalisk presentation av sånger och låtar med anknytning till utvandring.

Efter programmet i kvartret Vråken sker förflyttning till Visa Hembygdsgård för en visning på svenska och engelska. Vill man dessutom fortsätta kvällen blir det teatersupé med emigranttema av och med Teater Emerentia samt musikunderhållning.

*Britt Stenman,
Ordförande Peter Cassellsallskapet*

Vill du läsa mer om alla arrangemang denna dag hänvisas till deras hemsida:

<http://petercassellsallskapet.se/>

Anna Lisen Levin

Logen Eskilstuna nr 633 vill gratulera en trogen vasasyster, Anna-Lisen Levin, 95 år i maj 2017.

Anna-Lisen växte upp i Eskilstuna där hennes familj var delägare i Br. Carlsson och Anderssons Gjuteri och Metallfabrik. Hon fick tidigt vara med på kontoret för att lära sig hur ett familjeföretag skulle skötas och utbildades på Margareta Vallgrens kontorsskola i maskinskrivning, bokföring samt stenografi. Efter skolan blev hon anställd och ansvarade för kontoret ända till sin pensionering. Hon har också varit Eskilstunas första kvinnliga VD.

1970 blev Anna-Lisen och hennes man medlemmar i Vasa Orden. Hon har varit finanssekreterare i många år och är det fortfarande, med god ordning på ekonomin. Anna-Lisen har varit en trogen vasasyster och har inte missat många logemöten. Hon var ofta uppe på dansgolvet på efterkapitlen. År 2004 flyttade hon till Västerås för att komma närmare barn och barnbarn och är numera också med i Logen Englebrect nr 619.



Anna-Lisen är glad och positiv och klarar sig själv med hjälp av barnbarnen som bl.a. handlar och gör matlådor till henne. Hon körde bil ända till två år tillbaka, men tar sig numera fram med elscooter till affär och kyrka där hon bl.a. stickar barnkläder till välgörenhet. Det är mycket intressant att samtala med henne eftersom hon har stor livserfarenhet och mycket att berätta om.

Bengt Johansson, PS

Lidköping firade 60 år

Lördagen den 19 november 2016 samlades ett 100-tal medlemmar av Vasa Orden av Amerika till högtidsloge i Lidköping. Högtiden var tillägnad Logen Lidköping och dess 60-åriga jubileum.

Innan de egentliga festligheterna började, hölls ett särskilt logemöte. Gästande logemedlemmar fördes in under traditionsenliga ceremonier. Det var en särskild glädje för tjänstgörande medlemmar att blicka ut över en i det närmaste fullsatt logesal.

Efter en mindre logeförhandling gav en av bröderna en djupare inblick i logens 60-åriga historia. De församlade

logesyskonen kunde också lyssna till inkomna välgångstelegram från olika grannloger samt uppmuntrande tal om en fin framtid för logen.

Efter avslutat logemöte samlades gäster och medlemmar till trivsamt mingel och umgänge. Någon halvtimme senare var det dags att gå till bords för en tre-rätters jubileumssupé. Till förrätt serverades rackcocktail i modern tappning. Huvudrätten bestod av helstekt oxfilé med pommes Anna och rödvinsås, samt därtill grönsaker och gelé. Den välkomponerade supén avslutades med jordgubbsmousse i rån toppad av färska jordgubbar.

Efter supén bjöds medlemmarna på en stunds underhållning som framfördes av Gunilla Enggren med sång. Dag Unge på piano och Johan Sundström på kontrabas. Musiken var en kavalkad i ord och ton från Monica Zetterlunds långa karriär. Hon var en av vårt lands främsta jazzsångerskor. Hon deltog i schlagerfestivalen likaväl som i film och teater. Logesyskonen kunde lyssna till bl.a. Gröna små äpplen. Sammanfattningsvis bjöd de tre musikanterna på en formidabel tillställning.

Den trevliga kvällen avslutades med kaffe och specialkomponerad Vasatårta och självfallet ett lotteri med ett dignande vinstbord.

*Text: Jan-Erik Björk, VO
Bilder: Ulf Borg, webbmaster*



Logen Kongahälla

Årsmöte - 21 januari

Återigen har ett nytt och förhoppningsvis handelserikt år startat för Logen Kongahälla nr 702 och ett drygt 50-tal Vasasyskon samlades på Restaurang Fars Hatt i Kungälv för Årsmöte och installation av tjänstemän.

Ordförande Jan Augustsson, hälsade oss alla välkomna till Årsmötet. Ett speciellt välkommen riktades först till vår SLD Ewa Pilhammar och SLH Gunnar Gustafsson. Ett speciellt välkommen riktades därefter till vår DD Birgit Lindblad och hennes medhjälpare inför installationen av våra tjänstemän, BCM Kjell Lindström och BPS Eva Westin samtliga från Logen Göteborg nr 452 samt CM Helge Karlsson från Logen Knallen nr 745.

Vi hade även glädjen denna dag att få två nya medlemmar till vår Loge, fd VDM i DL 19, Diane Bäckman och Sten Daneberg båda från Logen Englebrect nr 619, som vi först ritualenligt hade balloterat för och som sedan infördes och hälsades hjärtligt välkomna till vår loge.

De sedvanliga årsrapporter-na upplästes och godkändes. Den avgående styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Installation av logens tjänstemän för den nya terminen utfördes ritualenligt av DD Birgit Lindblad med stab på ett exemplariskt och värdigt sätt.

Vid detta Årsmöte installerades två nya tjänstemän och dessa är Ordförande Ingrid Hellberg och Vice Ordförande Marianne Andersson. Avgående Ordförande Jan Augustsson tackade för de gångna åren och önskade de nya tjänstemännen lycka till i logens arbete.

Ordförande Ingrid Hellberg tackade för förtroende att få leda logens arbete och hoppades på ett gott samarbete med alla tjänstemännen.

Under punkten Ordens Vål, utdelade O Ingrid Hellberg en del utmärkelser såsom, 25-årsmärket till Ulla-Sara och Torsten Andersson samt FFDO-regalia till Morgan Andersson. Morgan utdelade sedan PC-märket (Past Chairman) till FDO Jan Augustsson samt FDO-utmärkelsen till O Ingrid Hellberg.

Som ett tack för det gångna året, delade FDO Jan Augustsson ut en ros till de tjänstemän som han samarbetat med.

Efter en god supé, tackade vår DD Birgit Lindblad för maten med som vanligt några valda ord.

Efter kaffe med chokladbit var det dags för kvällens underhåll-

ning, som denna afton var den mycket duktige pianisten Lowe Pettersson som bjöd på ett antal musikaliska pärlor. Även under tiden vi åt underhöll han med mjuka toner. Det blev återigen en mycket trivsamt Vasakväll i Logen Kongahälla.

Lördagen den 18 februari

Logemöte gemensamt med Logen Göteborg nr 452. Närmare 60-talet Vasasyskon, där av 17 från Logen Göteborg nr 452, samlades denna dag i Odd Fellows lokaler i Kungälv för ett gemensamt logemöte. Logen Kongahällas Ordförande Ingrid Hellberg öppnade mötet och därefter ledsagades gästande tjänstemän in, SLD Ewa Pilhammar från Logen Kongahälla nr 702, DM Sy Connie Grön, FDM Einar Savolainen Grön båda från Logen Lidköping nr 636 samt O Eleonor Aspwing från Logen Göteborg nr 452. Ordförande Ingrid Hellberg hälsade oss alla välkomna och öppningsceremonin genomfördes.

Först stod Logen Kongahällas dagordning på programmet, som inleddes med godkännande av tidigare logemötesprotokoll, uppläsning av skrivelser och rapporter samt punkten Nya ärenden. Ordförande Ingrid Hellberg installerade därefter vår Kassör Inger Ekstrand, som inte hade möjlighet att närvara vid Årsmötet i januari.

Efter Logen Kongahällas dagordning var avslutad, intog Logen Göteborgs tjänstemän sina ordinarie platser i logesalen med Ordförande Eleonor Aspwing i spetsen. Deras dagordning behandlades på ett mycket intressant och informativt sätt.

Logen Göteborg hade även glädjen att ha reception för en ny medlem, där en delvis modifierad receptionsritual tillämpades, som är godkänd av Distriktslogen Norra Sverige nr 19.

Punkterna Kontakt Amerika och Ordens väl genomför-



Logens nyvalda tjänstemän

des gemensamt, där Ewa Pilhammar kåserade, på ett lustigt sätt, över viktiga och mindre viktiga händelser som skett på dagens datum den 18 februari. DM Connie Grön tackade för ett intressant gemensamhetsmöte.

Ordförande Eleonor Aspling genomförde därefter avslutningsceremonin på ett traditionellt sätt.

Detta samarbete mellan logerna, med ett gemensamt logemöte i februari månad har utfallit mycket positivt.

Efterkapitlet avhölls i den angränsande matsalen, där vi fick avnjuta en mycket god supé. Ett stort tack för ett mycket fint arbete med servering, som utfördes av Vasamedlemmarna.

För underhållningen denna kväll svarade, Emil Andersson, en av traktens mycket uppskattade sångare och musiker och det var ett sådant program som man alltid tycker är för kort. Återigen en Vasakväll som man njöt av och där man kände gemensamhet.

Årets första kulturafton

Torsdagen den 2 mars hade vi årets första kulturafton dit ett ca 50-talet Vasamedlemmar med gäster samlades i Kvarnkullens lilla sal för att få en trevlig stund tillsammans. Vår KL Ewa Pilhammar hälsade oss alla välkomna och riktade ett speciellt välkommen till denna aftons underhållare, "Morfars Trio", som bestod av tre musikanter: Lennart Engström dragspel, Stig Olsson klarinett samt Ronnie Leander gitarr och sång.

Det blev först ca 30 minuters musik och sång blandat med trevliga historier. Sedan blev det kaffe med tillbehör för oss alla, där vi fick möjlighet att prata med varandra och umgås på ett fint sätt. Efter kaffet blev det mer trevlig musik och sång. Avslutningsvis tackade vår KL Ewa Pilhammar våra underhållare för en trevlig kväll. Vi alla

närvarande kunde se tillbaka på en fin gemenskap denna kväll.

*Rolf Claesson (text)
Lars-Åke Larsson (bild)*

Logen Gotland

Logen Gotlands medlemmar har haft sin traditionsenliga februariträff. Kulturledaren Cristina Malmqvist bjöd först in till lunch med stekt strömming och "pärmos" på restaurang Uncle Joe's, där ett femtiotal deltagare hade samlats. Därefter styrdes kosan till "Arbis" lokal på Kinbergs plats, där det var dukat för eftermiddagskaffe.

Det var knökfullt i lokalen av förväntansfulla Vasasyskon som väntade på att årets Kulturpristagare, Roland Olsson, skulle få ordning på sladdar och bilder, och föreläsningen kunde börja.

Dagens ämne var "Gubbar och gatunamn i Visby", men även landet fick uppmärksamhet, till exempel Burgsvik. Vi fick veta att den enda person som fått en gata uppkallad efter sig under sin livstid var Tage Cervin, "Tage Cervins Gata" vid Almedalen. Från välbeställda Cervin, via ett antal gator och vägar, till motpolen Rövar Lilja (Jonas Nilsson från Växjö), som slutade sitt liv i en fängelsehåla. Rövar Liljas väg ligger på Högklint.

Roland kåserade intressant och underhållande, och när hans föredrag kommit till slut tackades han med varma applåder, och en presentkartong från



Roland Olsson

kulturledaren Cristina Malmqvist.

Kaffe och kakor dukades fram, och samkvämet fortsatte ytterligare en timme innan det var dags att runda av.

Bo Jacobsson, PS

Logen Härnösand

Fredagen den 10 mars höll Logen Härnösand sitt marsmöte med 30 närvarande medlemmar. Ordförande Lars-Erik Magnusson öppnade mötet och genomförde sedvanliga mötesförhandlingar. Därefter vidtog installation av ytterligare fyra tjänstemän i Logen.

Efter avslutat möte välkomnades vi till bords av våra värdar Ewa och Sören Fällgren.

Efter en mycket välsmakande måltid, berättade Torsten Pettersson om Vasaloppet. Det finns mycket att säga om detta lopp, vad gäller vallning och övriga förberedelser och vilken prestation det är att åka skidor 90 km mellan Sälen och Mora. Han har själv genomfört 31 lopp, och räknas till loppets veteraner.

Efter kaffe och en god kaka avslutades kvällen med ett lotteri med många vinster och glada vinnare.

Fredagen den 21 april

Denna dag höll Logen Härnösand sitt aprilmöte inför trettioåret medlemmar. Ordförande Lars-Erik Magnusson öppnade mötet och hälsade DD Rolf Ögren från Logen Mälardrottningen nr 563 välkommen. Vid detta möte hade Logen nöjet att få tre nya kommande medlemmar.

Efter genomförda förhandlingar inbjöds vi av våra värdar för dagen, Margareta och Tore Tellberg samt Anders Dahlin till efterkapitel.

Efter en mycket välsmakande måltid och allsång hade vi nöjet att lyssna till Per-Erik Bylund från Spillböle i Stigsjö som på ett målande sätt berättade om sin hemgård, trakten och dess anor. Detta uppskat-



tades då flera av oss har rötter och anknytning till Stigsjö.

Efter kaffe med kaka vidtogs dragning av ett lotteri med många fina vinster.

Bo Selin, KL

Logen Mälardrottningen

Fredagen den 24 mars

Denna fredag gav oss en första känning av vår! Solen sken och termometern hade stigit vad gäller plusgrader. Vi träffades som vanligt i vår ordinarie logesal och det var vår loge som hade ordförandeskapet, med Logen Stockholms ordförande som "bisittare". Även övriga tjänstemän var dubblade.

Vice Ordförande Hans Ögren har varit borta vid tidigare logemöten, varför han denna kväll blev officiellt installerad i sin tjänst. Vi hade återtagning av tidigare medlemmarna Maria och Michael Nihlén och de ska vara hjärtligt välkomna tillbaka till vår loge!

Eftersom logemötet gick så snabbt, fanns det tid att umgås i baren en stund före maten. Detta uppskattades, då det ofta inte finns tid att bara sitta ner och prata.

Till efterkapitlet hade två gäster anslutit och de verkade trivas med oss – så troligtvis kommer ansökningshandlingar från dem inom kort. Tack till Lennart K Andersson som tog med dem som gäster.

Kvällens föredrag hölls av Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York. Med sitt stora intresse för USA och dess politik, förmedlade han många

insikter om hur det kom sig att Donald Trump blev vald till President, hur det kan påverka landets framtid och även övriga världen. Det var mycket intressant och uppskattat inlägg.

Flera frågor ställdes och vi ville alla höra ännu mer, men det fanns inte tid. Tack till Hans Ögren som möjliggjorde detta intressanta efterkapitel.

Pia Norrman, O

PS. På sidan 9 kan du läsa Olle Wästbergs betraktelse om USA.

Tutanchamon i Magasin 9

Intresserade Mälardrottningar på utflykt den 4 april 2017. Efter en lång promenad från busshållplatsen i snällbläst nådde vi så utställningslokalen längst ut på piren i Frihamnen. Den här bilden på faraon Tutanchamons dödsmask är välbekant och nu skulle vi få hela historien från utgrävningarna av den intakta graven.

I utställningshallen var det "allt ljus på montrarna" och vi fick var sina hörlurar så vi kunde följa utställningen i egen takt, lyssna på texterna, titta i montrarna och börja om, om vi missat något. Allt var mycket tydligt och pedagogiskt upplagt. En dokumentärfilm visade utgrävningarna.

Hur vet man då vad som gällde, flera tusen år tillbaka i tiden? Jo, mycket kan man förstå genom alla de arkeologiska fynd man hittat och där är Tutanchamons grav en fantastisk källa. Sedan ger muralmålningar och reliefer ovärderlig information.

Skriften är nästa informationskälla och den egyptiska skriften bestod av bilder, hieroglyfer. Konsten att läsa av bilderna hade glömts bort på 300-talet f.Kr. Först 1799 hittades



"Rosettstenen" av Napoleons soldater och där fanns samma text på tre språk, hieroglyfer, demotisk skrift och grekiska. Språkgeniet Jean François Champoléon kunde via grekiskan lära sig förstå hieroglyferna och därmed tyda inskrifter på bl.a. gravfynd.

Redan 1908 fann amerikanen Theodore M Davis tygstycken och keramik med Tutanchamons namn på i Konungarnas Dal och många egyptologer delade hans åsikt om att graven fanns där. Den engelske arkeologen Howard Carter tvivlade och den 4 november 1922 hittade han trappsteg, vilka ledde till den riktiga graven. En världssensation.

Mer än 5000 föremål grävdes fram och allt följdes av press och fotografer. Alla fynd katalogiserades allt eftersom de togs upp ur gravkammaren och inte förrän i oktober 1925 öppnades sarkofagen med faraos mumifierade kropp. Dödsmasken anses vara en avbildning av den 19-åriga Tutanchamon.

Genom alla föremål, bilder och reliefer kunde vi förstå hur det egyptiska samhället var organiserat och vilken enorm rikedom den egyptiske kungen förfogade över. Vi kunde också fantisera kring hur det vara att leva där, även för vanliga människor och slavar.

Där behövde vi, Maria Nihlén, Monica Casserberg, Jockum Krumlinde, Marianne Runefors och Birgitta Westerlund, som ordnat besöket, en kaffepaus för att jämföra intrycken och diskutera. (Med var även Michael Nihlén, Rolf Öhgren och undertecknad.) Vi var alla mycket imponerade över hur skickligt alla föremål kopierats och presenterades i utställningshallen i Magasin 9.



En helt fantastisk utställning, värd hur mycket snålblåst som helst. Tack Birgitta.

Måleriyrkets Museum

Detta fina museum fick besök av 12 Mälardrottningar den 24 april 2017. Under takåsarna på Söder, i det gamla Bysättningshäktet, finns det mycket intressanta Måleriyrkets Museum. Jan-Erik Wigren, f.d. målarmästare, visade oss runt och berättade och vi förstod ganska snart att det är stor skillnad på att måla och att MÅLA.

Först fick vi den historiska utvecklingen bakom museet, från Knut Moberg och hans samlande av föremål, vilka blev grunden till Museet 1970. Sedan berättade Jan-Erik att målaren måste behärska även gamla tekniker för att kunna renovera gamla hus, blanda till rätt färg, tapetsera på olika sätt m m.



Det dekorativa måleriet imponerade naturligtvis mest, att kunna måla en vanlig dörr så att den ser ut som en snidad dörr eller en av ädel-

trä, att imitera marmor eller en gyllenläderstapet. Inte undra på att många målare sedermera blivit skickliga konstnärer.

Dagens målare har ett rationellare sätt att arbeta så att det ska vara effektivt och gå fort. I tapetmaskinen blöts tapetväderna och läggs i plastpåse tills alla är klara att sättas upp, roller och planstrykare används för att måla stora ytor, giftiga färger och lösningsmedel som är farliga har bytts mot andra alternativ.

Detta, tillsammans med en mängd dräpliga historier om människorna och situationer i målarvärlden, berättade Jan-

Erik och vi fick svar på alla våra frågor. Ett par timmar gick snabbt och vi var väldigt glada och nöjda över besöket, som dessutom var gratis.

Även idag kan målare avlägga gesällprov och i Norrköping finns Palm Fine Arts – en skola för dekorativt måleri. För att bli målarmästare måste man ha minst 15000 timmar i yrket och därefter avlägga prov.

Information om museet och deras öppettider finns på www.malerimuseum.nu

Gemensamhetsmöte 28 april

Ömsom sol och ömsom regn, som det brukar vara nära Valborg, och vi samlades i Odd Fellow-lokalen för trevligt småprat innan vårens sista logemöte skulle börja.



En blandning av båda logernas medlemmar träffades i baren.

O Håkan Holmgren, Logen Stockholm, höll i klubban. DD Roger Axelsson och Solveig Josefsson, båda från Logen Skövde nr 626 hälsades välkomna och sedan vidtog förhandlingarna. Logen Stockholm fick höra sin revisionsberättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016 och för Logen Mälardrottningens del berättade O Pia Norrman att BPS Ingela Folemar är vår nya redaktör, att tidningen Sverige-Amerika inte kommer att finnas kvar då Svenska Migrationscentret begärts i konkurs, men Kärven lever vidare. Nr 1 av Kärven finns på DL 19:s hemsida och Nr 2 kommer också att publiceras där. Kärvens redaktör, Pia Norrman, uppmanade oss att fortsätta sända bidrag.

FDO Rolf Öhgren redogjorde för hur röstningen om sam-

manslagningen med Logen Stockholm och därmed uppgivandet av vårt Charterbrev, ska genomföras.

En gemensam nomineringskommitté bestående av K Marie Jensen och KP Anders Höglund från Logen Stockholm och CM Marthine Elfvin och FDO Rolf Öhgren från Logen Mälardrottningen valdes.

Som avslutning fick vi höra "Vintern ra..." med Lunds Studentsångare och en danslåt från de entusiastiska "Häggarna", vilka troligtvis kommer att spela upp till dans, på nästa Trettondagsbal den 5 januari 2018. Kryssa för datumet i almanackan!

En lax-och torskeveiche stod uppdukad i matsalen och därefter serverades Biff a la Lindström. Hungriga magar utropade: "Ah, vad gott!"

Kvällens underhållare var musikdirektör Barbro Bexander, som med humor och självdistans kåserade och inbjöd till allsång på temat "Mormors bonad". Hon har samlat på sig en ansevärd mängd bonader, varav många köpts på loppisar till en ringa penning. Dåtidens konst, vilken man lätt kunde flytta med till bl.a. Amerika. Vi fick se fantastiska handarbeten, där baksidan var lika vacker – inga långa stygn kors och tvärs där inte. Till det hade hon plockat passande visor eller gjort egna, vilka vi sjöng med i.

På min fråga efteråt, berättade Barbro om sin folkdräkt från Värmland, men också om sin barndoms längtan till isdans. Först som 25-åring, då hon studerade på musikaliska akademien, blev hon tagen på allvar och fick lära sig och hon träffade många av de stora isdansarna i Europa och sedermera var hon också med att utbilda och coacha isdansare. Fantastiskt att möta en människa, som inte låter sig hindras på vägen utan vågar när tillfälle yppar sig.

Våra kulturledare inom Vasa Orden av Amerika har

verkligen sinne för, hur man berikar oss medlemmar inom olika delar av kulturlivet, vilket vi som medlemmar är mycket tacksamma för.

Text och foto: Greta Öhgren

Logen Järnbärarna

Mitt första besök i Ludvika var den 1 april och hos Logen Järnbärarna nr 697 var en mycket trevlig rolig och upplevelse (jag skämtar inte!).



Vi som var gäster var DM Connie Grön och FDM Einar Savolainen Grön, Logen Lidköping nr 636, Logens DD Yngve Karlsson med hustru O Britt-Marie samt Stiern Ulander och Irmeli Modig, Logen Engelbrekt nr 619.

Stämningen var på topp både under logemötet, som leddes av Ordförande Kjell Bohman, och under efterkapitlet, som var Brödernas Afton.



Värlig dukning av borden och mycket god mat och dryck. Sång, musik och historier avlöste varandra och jag har aldrig skrattat så mycket under ett efterkapitel som denna. Herrarnas sångkör för kvällen och gästande musiker underhöll oss med fyndiga texter och vi damer fick var sin blomma i gåva. TACK Logen Järnbärarna för en kväll jag alltid kommer att minnas.

*Charlotte Börjesson
DKL för DL 19*

Distriktsmöte, Sacramento CA

DL Golden Gate nr 12 hade sitt årliga distriktsmöte i Sacramento, Kalifornien över en helg i april. Efter distriktsmötet hade Vasa Arkivet styrelsemöte, vilket jag var kallad till i egenskap av styrelseledamot. Dessutom hade Storlogen också sitt ER-möte.

Då det var lång resa för mig och flera av styrelseledamöterna som bor på östra sidan av USA, deltog vi också privat under distriktsmötet som gäster. Distriktet ordnade en trevlig golfdag dagen innan distriktsmötet som jag deltog i.

Samtidigt under mötesdagarna fick jag träffa tidigare vänner och lära känna nya vasasyskon vilket är ett av mina mål med mina resor. Speciellt roligt var det att få lära känna distriktets kulturledare Mimi Holtermann.

Distriktsmötet inleddes på lördagen med en fin fanparad innan mötesförhandlingarna tog vid. Genomgång av rapporter från tjänstemän och kommittéer samt ekonomin och verksamheten godkändes. Inga motioner hade inkommit till distriktet. Tre nominerade hedersmedlemmar utsågs och ett 65-årsmärke delades ut.

På kvällen var det bankett med god mat, trevliga samtal samt prisutdelning och lotteridragning. Jag vann inget och jag fick jumbopris i golftävlingen men jag är lika glad för det. Jag var ju med för att ha det trevligt och roligt och det hade jag verkligen. Kvällen avslutades med dans, mycket dans i många olika variationer.

På söndagen var det val av distriktstjänstemän. Under mötet fick jag berätta om olika resor jag gjort och gör till USA som skapar kontakter i USA och bygger broar mellan Sverige och USA/Kanada. Dessa resor gynnar också oss inom Vasa Orden av Amerika på bägge sidor av Atlanten.



De kommande dagarna var det styrelsemöten och utöver det så blev det kulturella inslag. Vinprovning på lokala vingårdar, besök i Old Town, Sacramento, och folkdans med den lokala skandinaviska dansgruppen.

Några av deltagarna i Sacramento kommer till vårt distriktsmöte i Lidköping. Stormästaren Tore Kellgren med hustru Birgitta, ER Västra Regionen Jeff Klein med fastmötet samt ER Kanada Fae Doty. Det ska bli mycket trevligt att träffa dem igen.

Storlogemötet 2018 kommer att genomföras i Sacramento där distriktsmötet nu har varit.

*Charlotte Börjesson,
DKL för DL19*

Olle Wästberg om USA

Ända sedan första världskriget har USA varit den dominerande stormakten och systematiskt stått för demokratiska värderingar i utrikespolitiken. Men internationellt inflytande handlar inte bara om missiler och hangarfartyg.

Harvardprofessorn Joseph Nye har skrivit böcker om "soft



power” och ”smart power”, dvs. att internationell makt inte bara handlar om tanks och missiler, utan att det finns en mjuk makt som i USA:s fall karaktäriseras av ”Hollywood och Harvard”. Innebörden är att USA ju dominerar den internationella kulturen - genom filmer, TV-serier, musik och mycket annat. Också i Kina dyker amerikanska TV-serier upp.

En av USA:s styrkor är dess universitet. Av de olika universitetsrankningar som finns anses Shanghaiindex vara det främsta. Det visar att av de tio främsta universiteten i världen är åtta amerikanska.

Av de hundra bästa är mer än hälften amerikanska. Detta leder inte bara till alla amerikanska nobelpris, utan gör den akademiska världen i USA oerhört attraktiv.

Donald Trump dominerar rubrikerna runt om i världen. Men han styr inte över kultur och universitet. Kulturen är i huvudsak privat; i t ex New York finansieras kulturen bara till sex procent med offentliga medel. Och universiteten är inte statliga utan drivs av stiftelser, som företag eller av delstater.

Visst kommer såväl kulturen som universiteten att hämmas av att gränserna stängs för många skådespelare, studenter och forskare från andra länder. Men trots allt domineras USA inte av Vita huset, utan civilsamhället är starkt.

USA är helt enkelt mycket mer än Donald Trump.

Olle Wästberg

Till Försäljning

Till Storlogemötet 2018 anordnas försäljning av olika föremål för att finansiera mötet.

T-shirt, Pins och Jubileumsbok finns åter till försäljning.

Jag, DKL Charlotte Börjesson, är kontaktperson i Sverige för försäljningen och tar emot beställningar via e-post: charlotte.borjesson@telia.com

De kan också köpas på plats

i samband med Distriktsmötet mellan den 25 - 27 maj 2017 i Lidköping.

Charlotte Börjesson

Nedan ser du bilder och beskrivning på vad du kan beställa.



T-shirt, svart eller blå 200 kr.
Storlek S-XXXL

Runskrift på tröjan: Members erect this stone to celebrate the 39th Grand Lodge Convention, VASA Generosity, Truth and Unity. (Medlemmar har upprättat denna sten för att fira 39:e Storlogemötet. VASA. Generositet i Sanning och Enighet).



Pin, märke för kläder 50 kr.
Storlek: b 32 x h 35 mm
På brevmärket för år 2011 finns denna symbol.



Bok: Vasa Orden av Amerika, Centennial 1896-1996 200 kr.
215 sidor på engelska. Innehåller bl.a. kort historik om alla distrikt i Amerika, Kanada och Sverige. Alla loger omnämn. Rik på foton och namn på medlemmar.



Önskar er alla
en riktigt varm, skön
och avkopplande sommar!

Manusstopp: 1 augusti 2017

Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade i texten utan separata filer (jpeg), skickas till redaktören:

Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com

Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Mälardrottningen nr 563 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714

Ansvarig utgivare: DM Connie Grön, Logen Lidköping nr 636.